

WATERINGEN:

Kinderclub over kerkgrenzen heen

Beeld: Kajsa van Overbeek

Protestantse Gemeente De Lichtbron organiseert tien keer per jaar Kinderclub, nu voor het tweede seizoen. Per keer doen zo'n 20 tot 25 kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar mee. Niet alleen maar kinderen uit de kerk zelf; er komen vriendjes en vriendinnetjes mee, kinderen van de vlakbij gelegen basisschool of uit de buurt. Die hebben lang niet altijd iets met de kerk. Jantine Veenhof, predikant van De Lichtbron, vertelt: "Ik ben in deze gemeente beroepen om een nieuwe wind te laten waaien, om een missionair geluid te laten horen en om jonge mensen aan te spreken. In de kerk, maar ook in de buurt. De Kinderclub bestaat voor ongeveer de helft uit kinderen die geen lid zijn van de gemeente."

Bootjes

"Ik begin altijd eerst met een Bijbelverhaal. Ik vertel het zo dat het begrijpelijk is voor alle kinderen. Vanmiddag gaat het over Jezus die rustig in de boot ligt te slapen terwijl er een storm opsteekt." Jantine heeft een bakje met water voorin de kerk neergezet waarin een bootje drijft met daarop een Playmobilpoppetje liggend op het dek. De kinderen blazen de 'wind' in de bak. Het gaat over de discipelen die angstig Jezus wakker proberen te maken. De kinderen praten kort over wat zij doen als ze bang zijn en zingen een lied. Dan gaan ze aan de slag en knutselen bootjes met een zeiltje en ook nog twee schilderijen voor in de kerkzaal. Vanmiddag helpen de moeders Inge, Nicole en Ellen hen hierbij.

Ouders

Jantine: "Ik vind het belangrijk dat de Bijbelverhalen worden doorgegeven aan kinderen. Veel ouders doen dat niet meer of weten niet hoe ze dat moeten doen. Maar ze vinden het wel belangrijk dat hun kinderen iets meekrijgen. En via de kinderen worden de verhalen ook thuis verteld. Toen ik hier een kleine twee jaar geleden binnenkwam heb ik alle jonge ouders die nog iets met de kerk hadden thuis bezocht en hen twee vragen voorgelegd: wat zoek je in de kerk en wat zou je willen voor je kinderen? Daar kwam het idee voor de Kinderclub uit voort. Waar een verhaal wordt verteld, maar ook iets leuks en praktisch met de kinderen wordt gedaan."

Netwerk van ouders

Behalve knutselen, zingen de kinderen liedjes, spelen toneel of doen ze spel-

letjes in het naastgelegen park. Of ze houden een speurtocht in de kerk. En natuurlijk gebeurt er altijd iets rond Kerst en Pasen. Door de Kinderclub ontstaat er ook een heel netwerk van jonge ouders van binnen en buiten de gemeente.

"Met die ouders organiseren we bijvoorbeeld een avond over de balans tussen werk en gezin", vertelt Jantine. "Of een stampotavond waar het gaat over de verschillende manieren van geloven. Of een borrelavond in de plaatselijke kroeg, waarbij de ontmoeting centraal staat. We proberen te variëren tussen kerkelijke en niet-kerkelijke thema's." "Je moet met de activiteiten, die bedoeld zijn voor binnen én buiten, niet per se willen bereiken dat de deelnemers op zondag ook in de kerk zitten. Belangrijk is dat mensen ook op andere plekken over hun geloof praten. Het gaat erom dat, als dit kerkgebouw er niet meer zou zijn, het geloof en het Evangelie in al die gezinnen verdergaat. Gemeenschap is veel breder dan alleen die zondagochtend. Wat niet betekent dat er op zondag geen dienst meer hoeft te zijn."

Geen garantie op blijvend succes

"Natuurlijk zijn er geen garanties dat onze aanpak blijvend succes zal hebben", zegt Jantine. "Je hebt wat dat betreft weinig in handen. Maar je moet ook voldoende vertrouwen hebben en de Geest laten waaien. Ik kan een initiatief als de Kinderclub aan iedere gemeente aanraden. Maar je moet het wel koppelen aan andere activiteiten. Er ontstaat dan een breed pallet dat je kunt aanbieden aan ouders, ook aan ouders die niet meer zo veel met de kerk hebben, maar vaak wel zoekende zijn. Op die manier raken ze weer betrokken."

De kinderen worden om half vijf door hun ouders opgehaald. Dat is een mooie aanleiding voor Jantine om nog even met hen te praten. Ook deze korte gesprekjes vormen een kleine maar belangrijke schakel in de verbinding met de kerk.



→ Aan de slag!

- Ook een laagdrempelige kinderclub starten? Deze tips helpen op weg.
- Zoek ouders op en vraag waar zij en hun kinderen behoefte aan hebben.
 - Bedenk wat jouw motivatie is om een club te starten, wat de ouders en kinderen willen en maak op basis daarvan een plan.
 - Nodig kinderen van een nabijgelegen school uit.
 - Gebruik de contacten op de club om een netwerk van ouders op te starten.

Wil je meer weten over de club in Wateringen? Neem dan contact op met ds. Jantine Veenhof via predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of volg haar op twitter [@jantineveenhof](https://twitter.com/jantineveenhof)