



Lichtbron-inspiratie – Zienderogen

als we zienderogen
samen optrekken
over ongekende wegen
van verlangen
en ons openen voor
de hier en daar
ons toewaaierende flarden van hoop
en opademende tonen van liefde
om ons heen

wordt een flinterdunne straal
een bron van Licht
breiden stillen kleuren zich uit
tot een ongehoorde warme symfonie
lopen stramme benen
zich weer warm
voor iedere dag
aangereikt

Sjon Donkers

Uit: Medemens6 van Kerk in Actie

Zondag 24 maart 10.00 uur ds. Geke de Haan, De Lier.
Derde zondag van de veertigdagentijd.
Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Na de dienst staat de koffie klaar.

Collecten: 1. Kerk in Actie: Kinderen in de knel 2. Jeugd en catechisatie

Komende diensten

31 maart **9.30 uur** ds. E. Kok, Naaldwijk. Vierde zondag van de veertigdagentijd. Viering Heilig Avondmaal.

7 april **9.30 uur** ds. H. Meijer, 's-Gravenzande. Vijfde zondag van de veertigdagentijd.

Agenda

26 maart gespreksavond bij Henk en Ria Jongerius, Heulweg 103, aanvang 19.30 uur

31 maart 16.00 tot 18.00 uur Kliederkerk in de Jozefschool in Wateringen.
Thema: Onderweg naar Pasen

10 april voorjaarskoffieochtend. Nadere informatie volgt.

Bij het liturgisch bloemstuk in de veertigdagentijd

Deze periode draait het om 'zien'. Omzien naar een ander. De tekenen van groei en bloei zijn zoals de tuinman die met geduld wacht op de groei van de vijg. De acht flessen zijn twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De plantjes doen denken aan ogen. De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer. Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken. 'Jullie moeten je leven veranderen', vertaalt de Bijbel in Gewone Taal. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wij iets kunnen betekenen voor anderen. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.

Zie
de bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.

kerk in actie

Collecte 24 maart 2019

Stop kinderarbeid in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.



Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

**Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!**

PAASPUZZEL

In de volgende zinnnetjes staan de letters van het schuingedrukte woord door elkaar.

Weet jij welke woorden daar moeten staan?

1. Een andere naam voor Jezus is *Rustichs* (2)
2. Jezus had een kroon van *krantondoek* (7)
3. De mensen riepen: 'Leve de koning van *Laries!* (6)
4. Maria kwam uit *Laagdam*.(6)
5. *Prutse* zei drie keer dat hij Jezus niet kende. (2)
6. Bij het graf zaten twee mannen in *winterkleet*.(7)
7. Jezus was gestorven aan een *kuris*. (3)
8. De belangrijkste stad in Israel is *El Zure Jam*. (1)
9. Jezus is *aangepost* op de eerste dag van de week.(7)

Achter elk zinnnetje staat een cijfer. Schrijf op welke letter daar bij hoort.

Van het goede woord uit zin 1 moet je de 2e letter nemen, uit zin 2 de 7e letter, enzovoorts.

Als je het goed gedaan hebt lees je een bijzonder woord uit de Bijbel. Weet je wat dat woord betekent?

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



31 maart 2019 van 16:00 tot 18:00 uur

KLIEDERKERK

Jozefschool, Groentelaan 29, Wateringen

Thema: 'Onderweg naar Pasen'

Palmpasenstokken maken, vallen en opstaan

Nog nooit gedaan, of elk jaar van de partij? Kom dan naar de Kliederkerk!
Natuurlijk zijn we met een gezellige groep en is de school leuk aangekleed. We spelen, vertellen verhalen, knutselen en vieren met elkaar.

Het thema van deze Kliederkerkmiddag is 'Onderweg naar Pasen'. Je hoort er het verhaal van Jezus, die licht brengt, blijheid en hoop. Ook staan we stil bij de komst van de lente. Hebben Jezus en de lente iets met elkaar te maken? We beginnen om 16:00 uur met activiteiten, daarna een korte viering en we sluiten af met samen eten.

De Kliederkerk is er voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar, hun ouders, opa's en oma's: welkom! Geef je op via Kliederkerkwateringeneo@caiway.net.

(In verband met de kosten is een vrijwillige bijdrage welkom)

Groetjes van het Kliederkerkteam!

Alex Vollering, Bianca Jongerius, Walther Burgering en Christine van Hulst

**De Kliederkerk is een initiatief van verschillende Protestantse en
Katholieke kerken**

in Wateringen en Kwintsheul

PCOB Afdeling Wateringen/Kwintsheul

UITGAANSDAG OP DINSDAG 28 MEI 2019

Ook dit jaar is het ons weer gelukt om een programma voor onze "Uitgaansdag" samen te stellen.

Op dinsdag 28 mei rijden wij naar Voorschoten, waar bij Restaurant Van der Valk een uitgebreid lunchbuffet voor U klaar staat.

Na voldaan te zijn van het heerlijke eten, rijden we langs binnenwegen verder door het Groene Hart naar Burgerveen.

Hier bezoeken we "Rozen en Radijs" dit bestaat uit een Rozenkas, waar de kweker een demonstratie bloemschikken geeft met daarna een verloting van

de bloemstukken.

De Rozenkas staat in een prachtige tropische tuin met waterpartijen, vissen, vogels, schildpadden, bananenplanten, ficussen, orchideeën enz.

Ook kunt U de Rozenkas verder inwandelen en het winkeltje bezoeken.

Voor vertrek gebruikt U nog een consumptie en bij mooi weer op het tropische terras.

Wanneer het weer ook meewerkt belooft dit een bijzonder gezellige dag te worden.

De bus vertrekt vanaf :

Kwintsheul : Kerkstraat (voor de kerk) om 10.00 uur

Wateringen : Foto Loch, Kerklaan 2 om 10.15 uur

Wateringen : De Ark, Herenstraat 85 om 10.30 uur

Thuiskomst plm. 18.30 uur.

De kosten bedragen :

35 euro voor leden en 42 euro voor niet leden/introducees

U kunt zich opgeven bij de heer J. van der Snoek, telefoon 0174-295289

of bij mevrouw E.F. Abbo, telefoon 0174-295106

U kunt het bedrag per bank overmaken op de rekening :

NL28 RABO 0124 9329 32 t.n.v. PCOB Wateringen/Kwintsheul te Wateringen.

Het bedrag is ook te betalen op de soosmiddagen (gaarne gepast betalen!!).

Meld U snel aan, want vol is vol!!

Wilt U bij het aanmelden ook aangeven op welk punt U instapt?

Uw aanmelding is definitief als het bedrag is ontvangen.

Namens het Bestuur, J. van der Snoek

Cedepca:

Hulp bij huiselijk geweld in Guatemala



Via deze nieuwsbrief willen we u iets vertellen over het werk van Cedepca in Guatemala, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie.

América (56) is een inheemse vrouw. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen. Zes jaar geleden volgde ze een cursus bij Cedepca. "Dat heeft me ontzettend geholpen. Daarvoor was ik erg gesloten en vooral thuis. Zo ben ik ook opgevoed. Cedepca heeft mijn ogen geopend: dat ik waardevol ben en een belangrijke plek mag hebben in de samenleving. Ik voel me nu goed als inheemse vrouw."

"Later heb ik een cursus gevolgd als juridisch coach. Ik leerde over wetten en instanties en over wat je het beste kunt doen bij geweld en misbruik. Nu

begeleid ik als vrijwilliger vrouwen, die lijden onder huiselijk geweld. Ik adviseer en verwijs hen door. Ik werk daarbij samen met politie en rechtbank.”

“Ik leid de vrouwengroep in mijn wijk. In mijn kerk ben ik leidster van de zondagschool en voorzitter van de vrouwengroep. We evangeliseren en bezoeken mensen. Ik weet dat er in mijn kerk ook huiselijk geweld voorkomt. Vaak zwijgt men daarover. Het is belangrijk dat er meer openheid komt.”
Psychologische en juridische ondersteuning van een vrouw die slachtoffer is van geweld kost 80 euro.

Dankzij uw steun kunnen vrouwen als América veel voor hun kerk en omgeving betekenen. Kijk voor meer informatie op:

www.kerkinactie.nl/cedepca

Vanuit de Diaconie/ZWO

Van de redactie

Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, mtterpstra@caiway.net
en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van De Lichtbron ook willen ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.