



### Lichtbron-inspiratie

Een Ierse zegen

Dat de weg je tegemoet mag komen  
en de wind altijd in je rug zal zijn.  
Dat de zon warm op je gezicht zal schijnen;  
en dat het zacht mag regenen op je velden.

En tot we elkaar weerzien, wens ik je toe  
dat God je in de palm van zijn hand zal houden.  
En tot we elkaar weerzien, wens ik je toe  
dat God je in de palm van zijn hand zal houden.

Dat je veel vrienden mag hebben  
en je je houdt aan alle beloftes die je doet.  
Dat je leven gevuld mag zijn met liefde  
en dat jouw liefde veel geluk mag brengen.

En tot we elkaar weerzien, wens ik je toe  
dat God je in de palm van zijn hand zal houden.  
En tot we elkaar weerzien, wens ik je toe  
dat God je in de palm van zijn hand zal houden.

### **Zondag 26 november**, Eeuwigheidszondag

9:30 uur: ds. Jantine van Iersel-Veenhof m.m.v. het Kwintet De Vries & Co

Er is stand-by kinderoppas en kindernevendienst

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk

Na de dienst staat de koffie klaar.

### **Bij de dienst**

Op zondag 26 november gedenken we onze overleden gemeenteleden. In deze dienst staan we stil bij het verdriet en het gemis en luisteren we naar troostrijke woorden uit de Bijbel. Het thema is: 'Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus'. Het Kwintet De Vries & Co zal ons muzikaal ondersteunen. We hopen op een gezegende dienst met elkaar. Er is kindernevendienst en kinderoppas. ds. Jantine van Iersel-Veenhof

## **Komende diensten**

Zondag 3 december 9.30 uur ds. A.J.G. Dronkert, Den Haag

Zondag 10 december 9.30 uur ds. B. Schoone, Poeldijk

Zondag 17 december 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof

## **Agenda**

Di 28 nov. 13.30 uur en 20.00 uur: Symposium 'Alles is Wilhelminaplein 8 te Naaldwijk. Het symposium is georganiseerd door werkgroep 'Westland Missionair'. Aanmelden kan via [drewes@pkn-naaldwijk.nl](mailto:drewes@pkn-naaldwijk.nl).

Wo 29 nov. 19.30 uur Gespreksavond bij Harmke en Arie Verkerk. Het gespreksonderwerp is de tekst van het Onze Vader. Iedereen is van harte welkom.

Di 12 dec 10.00 Gespeksgroep in de Lichtbron

Di 12 dec 17.00-19.00 uur Gourmetten met Q-time in de Smidse

Vr 15 dec 15.30 uur Kerstviering voor ouderen in de Kastanjehof in Kwintsheul.

Vr 15 dec 19.30 uur 20+groep Gourmetten bij Jantine thuis

Zo 17 dec 19.30 uur Kerstuitvoering van Bel Canto in de Hervormde kerk aan het Plein te Wateringen. Toegang: 10 euro, inclusief drankje in de pauze. Inl.: 06 44668453/0174 293982.

## **Terug luisteren lezing Van Nieuwpoort**

Dinsdagavond 21 november hadden we in de Lichtbron ds. Ad van Nieuwpoort op bezoek. Een bevlogen dominee die, op een soms zeer humoristische wijze, vertelde over het lezen van de bijbel. Hoe kun je verbanden door de verschillende bijbelboeken heen herkennen en daardoor beter zicht krijgen op de oerboodschap van durven opstaan en een nieuw begin maken? Van Nieuwpoort benadrukte daarbij de nauwe verbondenheid tussen het oude en het nieuwe testament.

Het was een inspirerende avond die door mensen van protestantse en katholieke huize werd bezocht, uit het Westland en Den Haag.

Deze boeiende lezing is te beluisteren op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

Dank aan de taakgroep Eredienst die deze mooie avond verzorgde.

## **De afscheidsdienst van Marie-Therese van de Loo.**

Als afgevaardigde van de Lichtbron ging ik naar het afscheid van Marie-Therese van de Loo.

Naar een kerk die geweldig was versierd en een lust voor het oog, de koren zongen

geweldig en het was een fijne dienst.

Bij binnen komst begroet door Marie-Therese met haar staf waar ze op kon leunen

als dat nodig was.

Aan het einde werd ze toe gezongen met dit Lied.

Met een hartelijke groet van Eimert de Waard.

Aandacht voor de ander en voor ieder die nu leeft.  
Ieder mens moet ieders vriend zijn die naar vrede streeft.  
Dit is wat Marie Thérèse aan de mensen geeft.  
Mijn God wij danken haar.

Refrein

Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja,  
Glorie, glorie halleluja, mijn God wij danken haar.

Vrede in ons eigen huis en vriendschap voor elkaar.  
Draagt Marie Thérèse uit, je kunt terecht bij haar.  
Oude, jonge, zieke mensen, zij staat voor hen klaar.  
Mijn God wij danken haar.

Refrein

Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja,  
Glorie, glorie halleluja, mijn God wij danken haar.

Iedereen waardeert jou om jouw eerlijkheid en kracht.  
Altijd weer een luist'rend oor met warmte en een lach.  
Veel geluk en dat ik je nog vaak ontmoeten mag.  
Mijn God, wij danken jou.

Refrein

Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja,  
Glorie, glorie halleluja, mijn God wij danken haar.

Zo zijn wij afgelopen zondag ook naar de uitzwaaidienst van Marie-Thérèse v.d Loo geweest,  
de kerk was helemaal vol met als voorgangers, Pastoor Steenvoorden, Pastor Straathof, E.M. Geelen p.w,  
en de gezamenlijke koren uit Wateringen en Kwintsheul.  
de lezing was uit spreuken 31, over de sterke vrouw, de tweede lezing was uit 1 Thessalonicenzen 5,1-6,

de derde lezing Mattheus 25, 14-30 de gelijkenis over de talenten, Marie-



Thérèse had daar zelf de preek over, begraaf je talenten niet onder de grond maar doe er iets mee. Het was een mooie openhartige preek. Zij heeft veel betekend voor de kerken in Wateringen en Kwintsheul en daar buiten, ook was ze heel open voor de oecumenische vieringen. Wij wensen haar alle goeds en gezondheid in de komende tijd.

Henk en Nel Bloem.

### **Van de redactie**

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van de Lichtbron ook willen ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com)