



Lichtbron-inspiratie

De afgelopen weken had ik het voorrecht om al met velen het kerstfeest te vieren. De kerstviering in de Guldehof, gourmetten met de tieners van Q-time en met de 20+groep en de kerstviering in de Guldehof. En ook op de basisscholen werd al volop kerst gevierd. Wij vieren komende zondagavond en maandag kerst in de kerk. De kinderen oefenen hard voor de musical en zetten de laatste puntjes op de i. Het is een drukke maar bovenal een verrijkende tijd, omdat we met zovelen ons actief inzetten, elkaar ontmoeten en uitzien naar de komst van Jezus. Het geeft vreugde en verlangens van saamhorigheid en vrede. Ik wens jullie allen die vrede van Christus toe voor de komende dagen. 'Vrede zij u', zeggen de mensen in de Bijbel, met andere woorden: 'dat het Licht, dat God volledig in jou mag zijn'. Omdat dat nu eenmaal is wat je een ander het liefst wenst.

ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag, Gezinsdienst

10.00 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Er is stand-by kinderoppas en kindernevendienst

Collecte: 1. Kerk in Actie – Kinderen in de knel 2. Kerk

Na de dienst staat de koffie klaar.

Bij de dienst

Zondagavond is de jaarlijkse Kinderkerstmusical! Van harte welkom aan alle kinderen, ouders, opa's en oma's! Om 18.30 uur verzamelen we in de Kinderboerderij waar we naar het kerstverhaal luisteren en met elkaar zingen. Daarna gaan de kinderen met lampionnen langs de kerstfiguren en om 19.00 uur begint de dienst met de kinderkerstmusical. Je kunt ook direct naar de kerk komen. Welkom iedereen!

Op Eerste Kerstdag begint om 10:00 uur de Kerstmorgendienst. Het is een gezinsdienst en we staan stil bij het thema: Zitten we wel op Jezus te wachten? Het wordt een mooie dienst. Van harte welkom iedereen!



Godzoekers start in januari

Op 25 januari starten we weer met de cursus Godzoekers! De naam zegt het al: een cursus waarin we op zoek gaan naar God. Wil je je verdiepen in het christelijk geloof, ben je op zoek naar God of vind je het interessant om na te denken over belangrijke thema's in het geloof en in je leven? Hoe ga je met elkaar om, wat is echt belangrijk in jouw leven? Kom dan naar Godzoekers! Godzoekers is een cursus voor iedereen, 1x per maand in de Scrumpy pub in Wateringen. We beginnen om 20.00-21.30 uur. We bespreken verschillende thema's uit het geloof. Ben je nieuwsgierig? Kom dan een keer kijken of mail met jgveenhof@gmail.com. Er zijn al een paar aanmeldingen. Hartelijke groet, Peter van 't Wout en Jantine Van Iersel-Veenhof

Komende diensten

Zondag 31 december 9.30 uur - Oudejaarsdienst - ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Maandag 1 januari **10.30** uur - Nieuwjaarsdienst - ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Zondag 7 januari 9.30 uur ds. K.H. Wigboldus, Den Haag

Agenda

23 januari 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron

25 januari 15.15-16.15 (14.45 uur inloop) Kinderclub in de Lichtbron

25 januari 20.00 uur Godzoekers in de Scrumpy Pub

26 januari 19.00 uur 20-30'ers groep bij Leonie thuis

Diaconale Collectes: Van harte aanbevolen!

24 december: Kinderkerstnachtdienst:

De inzameling van gaven gebeurt door en voor kinderen. De opbrengst in dit jaar bestemd voor Stichting Leergeld Westland.

Kinderen verdienen een goede start. Met kansen om zich te ontplooiën en zich sociaal te ontwikkelen. Lang niet alle kinderen krijgen die kansen. Hun ouders kunnen het lidmaatschap van een sportvereniging of een schoolreis niet betalen. Leergeld helpt en is er voor kinderen van 4-18 jaar die buitengesloten dreigen te raken omdat hun ouders (onverwacht) in financiële problemen zijn gekomen.

Steeds meer kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Westland biedt deze kinderen de kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld wil zoveel mogelijk kinderen helpen met zo weinig mogelijk middelen.



Daarom bouwen we lokale netwerken. Met behulp van het bedrijfsleven en serviceclubs kunnen we tegen geringe kosten belangrijke zaken voor kinderen regelen, zoals sportschoenen, een tweedehands fiets of een computer.

Ook met lokale sportverenigingen zijn we in gesprek, om zoveel mogelijk



kinderen te laten meedoen aan sport. Want door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Investeren in sporten betekent voor

kinderen een grotere kans op een goede toekomst.

25 december: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel:

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!

Dit jaar het project Geloof, Hoop en Syrië. Al meer dan 6 jaar is het oorlog in Syrië. Het onderwijs ligt plat en een generatie dreigt op te groeien zonder goed onderwijs.

Met dit project helpt de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen met onderwijs. Dit doen zij door bijles, lesmateriaal, uniformen en traumaverwerking te bekostigen. Maar ook schoenen en kleding voor deze kinderen. Meer weten? Kijk in de collectefolder Kerst 2017 op de site van Kerk in Actie.



Uw diaconie.

Actie Kerkbalans

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn in volle gang. De begroting is klaar en de enveloppen kunnen met bijbehorende brieven gevuld worden. Aam Wijnands organiseert de bezorging en het ophalen van de brieven.

Aam heeft hiervoor een vaste groep medewerkers van 24 mensen waar hij jaar in, jaar uit een beroep op kan doen.

Aam heeft deze lopers inmiddels benaderd voor hun medewerking, maar dit jaar zit het even tegen. Een behoorlijk aantal mensen haakt om diverse redenen af. Wat nu? De wijken groter maken? Niet zo'n goed idee.

Daarom doen we een beroep op u. Vele handen maken licht werk. U krijgt de enveloppen op 17 januari. In de week van 22 t/m 27 januari worden ze bezorgd. Ze worden opgehaald in de week van 29 januari t/m 3 februari.

U kunt zich aanmelden bij Aam Wijnands
Email: adamwijn@planet.nl

Tel. 0174 205 774

Namens College van Kerkrentmeesters

Nel van Weerden

Protestants Christelijke Ouderen Bond

Afdeling Wateringen/Kwintsheul

Geachte leden,

Allereerst wil het Bestuur U Gezegende Kerstdagen toewensen en voor 2018 alles wat mogelijk is, maar vooral Gezondheid.

Met dit schrijven ontvangt U de data van onze Soosmiddagen voor de eerste vijf maanden van het nieuwe jaar.

De **eerste** soosmiddag is op
9 januari, daarna op 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april en 1, 15 en 29 mei.

Omdat er nog steeds geen man/vrouw zich heeft aangemeld om de vacature van voorzitter op zich te nemen, gaan wij door met het roulatiesysteem voor de openingen op de soosmiddagen.

Op 9 januari zal ds. J. Henzen onze soosmiddag openen.

De Jaarvergadering is op **20 februari.**

Op 17 april komt Lisette Thomas-Spaans een modepresentatie geven over het modebeeld vanaf de Franse Revolutie (Marie-Antoinette) tot 1930.

Aan de hand van foto's via een beamer toont zij haar eigen echte antieke 19^e eeuwse japonnen, maar ook via nagemaakte kostuums neemt ze mensen mee terug naar vroegere eeuwen.

Het is een veelzijdig, maar luchtig verhaal over cultuur en kleedgedrag van de 19^e eeuw, welke invloed hebben gehad op de mode, het ontstaan van de Haute Couture en o.a. de invloed van de WO1 begin 20^{ste} eeuw.

Al met al een leuke reis door de (mode) geschiedenis.

Contributie 2018

Ook dit jaar zal de contributie niet verhoogd worden en blijft dus :

27,50 euro per lid en 50 euro per echtpaar.

De penningmeester stelt het op prijs, dat U de contributie overmaakt op onze rekening **NL 28 RABO 01249.32.932 t.n.v. de PCOB Wateringen.**

De penningmeester, de heer J. van der Snoek, heeft het liefst dat U de contributie al voor het einde van het jaar overmaakt, maar uiteraard kunt U het bedrag ook in januari 2018 overmaken

Indien U toch per kas wilt betalen, tijdens de jaarvergadering op **20 februari** is hij aanwezig.

Namens het Bestuur vraag ik U, wanneer U nog mensen kent, die geen lid zijn en wel belangstelling hebben voor de PCOB, 50-plussers kunnen al lid worden,

laten ze dan contact met ons opnemen.

Behalve de gezellige soosmiddagen is het lidmaatschap ook van belang voor de landelijke belangenvertegenwoordiging.

Regelmatig melden nieuwe leden zich aan, maar door ziekte, overlijden en verhuizingen vallen er ook leden af.

Laten we toch met z'n allen proberen om leden te winnen en zo onze afdeling groter te maken.

Op **14 maart 1963** werd onze afdeling opgericht en heeft in die bijna **55 jaar** toch wel bewezen, dat onze afdeling van de PCOB niet meer weg is te denken in Wateringen/Kwintsheul.

Hebt U een probleem om naar de soosmiddagen te komen, dan kunt U bellen voor vervoer naar mevrouw J. Bakker – de Zoete.

Telefoon 0174-293323

Namens het Bestuur,

E.F. Abbo – van Engelenburg

Telefoon 0174-295106

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van de Lichtbron ook willen ontvangen? Of wilt u zich afmelden voor de Nieuwsbrief? Heeft u copy voor de nieuwsbrief?

Laat het ons weten via <mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com>