



Lichtbron-inspiratie - Bidden is luisteren

'Hoe aandachtiger en innerlijker mijn bidden werd,
hoe minder ik te zeggen had.

Op het laatst werd ik helemaal stil.

Ik werd - en dat is misschien nog
een grotere tegenstelling met spreken -
ik werd iemand die luisterde.

Eerst dacht ik, dat bidden spreken was.

Maar ik leerde dat bidden niet louter zwijgen is, maar luisteren.

Zo is het: bidden wil niet zeggen: zichzelf horen praten;

bidden wil zeggen: stil worden en stil zijn

en wachten tot de biddende mens God hoort.'

Søren Kierkegaard

Zondag 4 februari 2018

9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Zondag voor het Werelddiaconaat,
viering van het Heilig Avondmaal

Collecte: 1. Streekverband De Tien 2. Werelddiaconaat

Er is stand-by oppas en kindernevendienst

Na afloop staat de koffie klaar.

Bij de dienst

Aanstaande zondag is het zondag voor het Werelddiaconaat en vieren we het
Heilig Avondmaal. We staan stil bij de betekenis van het Onze Vader, het gebed
dat Jezus ons leert bidden. Wat is de joodse achtergrond van dit gebed en wat
bedoelde Jezus met dit gebed toen hij dat leerde? Er is in deze dienst
kindernevendienst en kinderopas. Ook verwelkomen we onze nieuwe organist
en gemeentelid, Netty Blansjaar!

Collectes 4 februari: Streekverband De Tien en Werelddiaconaat

Deze zondag zijn er twee diaconale collectes vanwege Werelddiaconaatsondag!

De eerste collecte is de
avondmaalscollecte. Traditiegetrouw
wordt uw aandacht gevraagd voor één
van de zes projecten van het Streekverband De Tien.

Hart voor Moldavië
Aandacht voor elkaar



Vandaag: Hart voor Moldavië. Hart voor Moldavië betekent aandacht voor elkaar.

Hart voor Moldavië staat voor het bieden van een waardevolle toekomst en heeft drie speerpunten:

1. Aandacht voor kinderen. We willen kinderen uit zwakke gezinnen uitdagen zich te ontwikkelen en daardoor een betere kans te geven in de maatschappij.



2. Aandacht voor pleegzorg. In Moldavië leven veel kinderen in zeer moeilijke omstandigheden. Vaak zijn ouders vertrokken naar het buitenland vanwege de slechte economische omstandigheden. Hart voor Moldavië heeft dan een oplossing.

3. Aandacht voor ouderen. Een praatje tegen de eenzaamheid, eten en zorgen voor elkaar. Dagopvang, tafeltje dekje en thuiszorg zijn zo belangrijk hier.

De tweede collecte is voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie (KiA), onder de titel: Bevrijd kinderen uit de visserslavernij.

**kerk
in actie**



Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit.

Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van

de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

Van harte aanbevolen!

Avondmaalsviering met lopend avondmaal

Het vieren van het avondmaal is een van de diaconale onderdelen in de liturgie van de kerkdienst. Uw diaconie heeft hier de laatste tijd over nagedacht en besproken in de kerkenraad. We zullen vanaf nu alleen het heilig avondmaal vieren in de vorm van het lopend avondmaal. De belangrijkste overwegingen daarvoor zijn het in beweging komen en het ontvangen van brood en wijn.

Bij het zittend avondmaal blijft de gemeente zitten. Het in beweging komen is een actie: we gaan er naar toe. Vooraan in de kerk ontvangt u dan ook het brood in uw open hand, in plaats van het zelf te pakken. U krijgt ook allen de beker aangereikt, in plaats van het door te geven.

Uiteraard worden degenen die onvoldoende mobiel zijn voor het lopend avondmaal gewoon in de bank bediend. Op Witte Donderdag wordt het avondmaal gewoon gevierd in een kring.

Komende diensten

Zondag 11 februari 10.00 uur Kerk- en schooldienst in de Hervormde kerk aan het Plein. Voorgangers: ds. Jantine van Iersel-Veenhof en ds. J. Henzen

Zondag 18 februari 9.30 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland

18 februari Kliederkerk

Op zondag 18 februari is er weer Kliederkerk in Wateringen! We gaan aan de slag met het verhaal 'Storm op het meer', waarin Jezus de leerlingen redt uit de storm. We ontdekken door allerlei activiteiten te doen met water en wind waar dit bijbelverhaal over gaat. Daarna is er een korte viering en we sluiten af met een heerlijke maaltijd voor iedereen!

De Kliederkerk is bestemd voor kinderen t/m 12 jaar en hun ouders en/of opa's en oma's. De Kliederkerk wordt gehouden in de Mariaschool, Koningsspil 47, Wateringen van 16.00 tot 18.00 uur .

Geef je nu op bij Jantine Veenhof (jgveenhof@gmail.com).

Het Kliederkerkteam Wateringen - Alex Vollering, Bianca Jongerius, Marie-Thérèse van de Loo en Jantine Veenhof – hoopt op een grote opkomst.

Helpers gezocht!

Wil je ons deze middag helpen met hulp in de keuken of het begeleiden van een activiteit? Geef je dan nu op bij Jantine, jgveenhof@gmail.com.

Uit de gemeente

We zijn dankbaar voor het bericht dat Jeroen van der Gaag vorige week thuis is gekomen om daar verder te revalideren. We bidden hem de kracht van God en de liefde van mensen toe voor het verdere herstel. Ook bidden we voor Cees Moerman die thuis is gekomen uit het ziekenhuis en thuis verder zal gaan met de behandeling. We wensen hem de liefde en zegen van God en mensen toe. Ook denken we in onze gebeden aan Karen Krijgsman die weer is opgenomen in de GGZ van Delft (GGZ Delft, Sint Jorisweg 2, afdeling Ridder 13, 2600 GA Delft) .We wensen haar en haar gezin de vrede van God toe.

Namens Cees Moerman wil ik de hartelijke groeten overbrengen aan de Lichtbron. Hij is erg dankbaar voor alle belangstelling, telefoontjes en kaartjes. Dat doet hem heel goed en dit geeft veel steun.

Bedankje van Jeroen van der Gaag:
Bedankt voor jullie steun / kaart en bloemen!
Ik ben sinds afgelopen zaterdag thuis (27 januari). Vanuit thuis verder revalideren..

Met vriendelijke groet
Jeroen van der Gaag

Enquête aanvangstijd kerkdiensten

Met enige regelmaat krijgt de kerkenraad het verzoek de aanvangstijd van de kerkdiensten op zondag te wijzigen van 9.30 uur in **10.00 uur**.

Voordat wij daarover een beslissing nemen, willen wij graag weten wat u als kerkganger ervan vindt. Op alle zondagen in februari zullen er daarom enquêteformulieren liggen op de tafel in de hal van de kerk.

Het is de bedoeling dat per persoon in deze periode één formulier wordt ingevuld. Er is ook een derde keuzemogelijkheid toegevoegd: aanvangstijd tijdens de zomertijd om 9.30 uur en tijdens de wintertijd om 10.00 uur. Als blijkt dat een meerderheid van de kerkgangers voorstander is van wijziging van de huidige aanvangstijd, dan zal deze uitkomst sterk meewegen bij het uiteindelijke besluit van de kerkenraad hierover.

Het kan zijn dat u (tijdelijk) niet in de gelegenheid bent om een enquêteformulier in de kerk in te vullen, maar toch graag uw mening kenbaar wilt maken. In dat geval kunt u een enquêteformulier aanvragen bij de scriba, boskerfriso@gmail.com of 0174-294720.

Namens de kerkenraad,

Bert Bosker

Agenda

6 februari 16.30-17.30 uur Q-time in de Smidse

13 februari 16.30-17.30 uur Q-time in de Smidse

14 februari 19.00 uur Aswoensdagviering in de St. Josephkerk in Wateringen

18 februari 16.00-18.00 Kliederkerk Wateringen in de Mariaschool in Wateringen

20 februari 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron

21 februari 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed 'Open Ark'

22 februari 20.00 uur Godzoekers in de Scrumpy Pub

20 maart 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron

Kort verslag Kerkenraad d.d. 12 december 2017

In de Kerkenraadvergadering van 12 december zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het convenant met Boei90 en De Lichtbron, de Stichting MDAWV (Missionaire en Diaconale Activiteiten in Wateringse Veld) en de Nederlands Hervormde Gemeente.
- Er is nog overleg over de herbevestiging van de ouderlingen van Boei90 die ruim vier jaar geleden vanuit onze gemeente zijn uitgezonden.
- In de volgende kerkenraadvergadering wordt een voorstel besproken welke behoefte gemeenteleden van ca. 50-60+ hebben om elkaar te ontmoeten en hoe hierin kan worden voorzien. Ideeën zijn van harte welkom evenals gemeenteleden die mee willen denken.
- De concept-begroting 2018 is goedgekeurd. Dit is ook de basis voor de Actie Kerkbalans die in de tweede helft van januari gaat lopen.
- De begroting 2018 van de Diaconie/ZWO is ook goedgekeurd en wordt aan de gemeentevergadering van mei voorgelegd.
- De begroting van de stichting MDAWV voor 2018 is ook goedgekeurd. Deze stichting richt zich, na de verzelfstandiging van de gemeente Boei90, op het beheer en de exploitatie van het pand Treslonglaan 90. De gemeente Boei90 huurt de onderetage voor haar eigen activiteiten zoals clubwerk en gespreksgroepen.
- Ook het collecterooster voor 2018 is goedgekeurd.
- Ten slotte is gesproken over de ruimtebehoefte van de Pieter van der Plasschool en het oriënterend overleg dat daarover plaatsvindt met de stichting PCPOW (scholenstichting), de gemeente en de architect. Momenteel worden verschillende varianten uitgewerkt door de architect en vindt vanuit PCPOW verkennend overleg plaats met de gemeente. Zodra er meer over de planvorming is te melden, kunnen we ons een beeld vormen over de verschillende opties en mogelijke uitwerking en komen we hier bij de gemeente op terug.

Hartelijke groet,
Margreeth Terpstra
Scriba

40dagentijd kalender



A.s. zondag is de 40dagentijdkalender (een uitgave van Kerk in actie/PKN) verkrijgbaar in de kerk. Ria Jongerius zal in de hal van de kerk met de boekjes staan, zowel voor als na de dienst. De prijs is € 3,75 per stuk.

Het thema van de 40dagentijd is dit jaar "Onvoorwaardelijke liefde" .

Wanneer u graag een boekje wilt aanschaffen, maar a.s. zondag niet in de kerk aanwezig kunt zijn, laat dit dan weten aan ondergetekende.

Met hartelijke groet, Monica Alblas.

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de koster (Kees Schrader) een huispaaskaars te bestellen.

Vanaf zondag 4 februari 2018 kunt u in de hal van het Kerkgebouw een intekenlijst vinden met daarop de diverse kaarsen en afmetingen.

De prijzen zijn inclusief een bijdrage aan de verpakking en verzendkosten.

Van de redactie

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van de Lichtbron ook willen ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com