



## Lichtbron-inspiratie

### **Zeven Lijdenszondagen of zes zondagen van de Veertigdagentijd?**

Deze vraag is mij afgelopen weken al een aantal keren gesteld: Hoe kan het dat sommige kerken zeven lijdenszondagen hebben en kerken zoals de Lichtbron zes zondagen in de veertigdagentijd? Vanwaar die verschillen in aantal en in de naamgeving? De Veertigdagentijd heeft oude wortels. In de tijd voor Pasen, waarin men de opstanding van Christus herdacht, was men gewend te vasten. Dat werd 40 dagen naar aanleiding van de periode dat Jezus vastte in de woestijn. Op de zondagen vastte men niet. In de Rooms-Katholieke traditie begint op As-woensdag de Veertigdagentijd en de zondag daarna is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Zo kom je op zes zondagen voor Pasen.

De reformatoren braken met de vastentijd. Zo werden de zeven zondagen voor Pasen de Lijdenszondagen. De Lijdenszondagen stonden vooral qua prediking in teken van het lijden en sterven van Christus. Toch betekende dat niet voor alle reformatoren dat ze nooit meer vastten. In veel protestantse kerken is er een mix ontstaan en worden de beide termen ook door elkaar gebruikt. Het zijn verschillende tradities met verschillende accenten waar we van kunnen leren!

ds. Jantine van Iersel-Veenhof

### **Zondag 18 maart 2018, vijfde zondag van de Veertigdagentijd**

9.30 uur ds. B. Schoone, Poeldijk  
Collecte: 1. Kerk in Actie, veertigdagentijdcollecte 2. Kerk  
Er is kindernevendienst en kinderoppas.  
Na de dienst staat de koffie klaar.

### **Bij de dienst**

Aanstaande zondag zal ds. B. Schoone voorgaan uit Poeldijk. Van harte welkom allemaal, er is kindernevendienst en kinderoppas.

### **Komende diensten**

Zondag 25 maart 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Palmпасen  
Donderdag 29 maart 14.00 uur **in de Ark** ds. J.G. van Iersel-Veenhof, Witte

Donderdag, Heilig Avondmaal

Donderdag 29 maart 19.30 uur ds. J.G. van Iersel-Veenhof, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Vrijdag 30 maart 19.30 uur ds. J.G. van Iersel-Veenhof, Goede Vrijdag

Zondag 1 april 9.30 uur ds. J.G. van Iersel-Veenhof, Eerste Paasdag, Gezinsdienst met medewerking van trompettist Dik Ton

## Agenda

20 maart 10.00 uur Gespreksgroep in De Lichtbron

20 maart 16.30 uur Q-time in De Lichtbron

21 maart 15.00 uur Wijkmiddag in De Lichtbron met soep en een broodje

21 maart 19.00 uur Oecumenisch avondgebed 'Open Ark' in de kapel

22 maart 20.00 uur Godzoekers in de Scrumpy Pub

## Vanuit de Diaconie/ZWO

### Voedselbank

Op zondag 25 maart vindt weer een inzameling plaats voor de voedselbank. Een lijstje met wat u mee kunt nemen ligt op de tafel in de hal van de Lichtbron.

Van harte bij u aanbevolen!

### Collecte van 18 maart

De 40 dagen tijd gaat al zijn 5<sup>de</sup> week in. Bij deze week hoort het volgende doel:

#### Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.

Behalve in het spaardoosje is de collecte tijdens de dienst ook voor dit doel. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India. Van harte aanbevolen!



## Vorige week, de 4<sup>e</sup> week van het spaardoosje, ging de aandacht uit naar mensen in de knel in Almere.



Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid.

Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij

hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand.



## Paasgroetenactie 2018

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties op de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: "Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons." Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.

**Op zondag 18 maart kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen.**



Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

*tips voor de afzender*

\* Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden

niet doorgegeven.

\*De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed

\*De enkele kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.

Van de redactie

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van de Lichtbron ook willen ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com)