



Lichtbron-inspiratie

Op weg naar Pasen is er volop leven in de kerk. Er zijn veel kerkdiensten, alle groepen draaien, maar er is ook veel zorg in onze gemeenschap waardoor we elkaar hard nodig hebben. De laatste weken hoor ik het van veel kanten, ook van het personeel van ziekenhuizen en verpleeghuizen: jullie kerk is wel heel bijzonder hoor! Er komen zoveel mensen op bezoek, of: er zijn zoveel mensen die een helpende hand bieden! Ik ben heel blij om dat te horen. Ik kan u en jullie vertellen dat ik dan heel trots ben op De Lichtbron! Met onze gemeenschap dienen we God en mensen en als we dan voor elkaar zorgen en met elkaar meeleven, mogen we tegelijkertijd getuigen! We zorgen voor elkaar en je kunt laten zien dat we gedreven zijn door de liefde van Christus. Het is de boodschap van Pasen die Maria meekrijgt als zij ziet dat de steen is weggerold. Jezus leeft! Ga het maar vertellen! Als gemeenschap mogen ook wij die boodschap van Pasen uitdragen in alles wat we voor elkaar betekenen. Ik wens iedereen een goede stille week toe op weg naar Pasen!

ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Zondag 25 maart 2018, zesde zondag van de Veertigdagentijd, Palmпасen

9.30 uur (*zomertijd!*) ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Collecte: 1. Voedselbank 2. Jeugd- en catechisatiewerk

Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Na de dienst staat de koffie klaar.

Bij de dienst

Aanstaande zondag is het Palmzondag. We staan stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het thema van de dienst is: de dubbelheid van het leven. De intocht van Jezus laat ons zien hoe Jezus enerzijds verwelkomd wordt door de mensen, maar ook dat het het begin is van de weg naar het kruis. Het is herkenbaar in de hoogte- en dieptepunten in ons eigen leven. De kinderen maken traditiegetrouw Palmpaasstocken. Welkom aan allen om 9.30 uur!

Komende diensten

Donderdag 29 maart 14.30 uur **in de Ark** ds. J.G. van Iersel-Veenhof, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Donderdag 29 maart 19.30 uur ds. J.G. van Iersel-Veenhof, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Vrijdag 30 maart 19.30 uur ds. J.G. van Iersel-Veenhof, Goede Vrijdag

Zondag 1 april 9.30 uur ds. J.G. van Iersel-Veenhof, Eerste Paasdag
Gezinsdienst met medewerking van trompettist Dik Ton.

Uit de gemeente

Agenda

4 april 19.30 uur gespreksgroep bij Arie en Harmke Verkerk, Tomatenlaan 27, Den Haag

10 april 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron

12 april 20.00 uur Godzoekers in de Scrumpy Pub

18 april 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed 'Open Ark'

19 april 14.45-15.15 uur Kinderclub in de Lichtbron (inloop 14.45u)

18 mei 19.00 uur 20-30'ers groep bij Adrienne



40 dagentijd: Laatste week sparen in het spaardoosje.

project 6: Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwen netwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers' Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers' Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!



Donderdag 29 maart
20.30 u
Kom je mee kijken en genieten?

De Smidse
Plein 5, Wateringen

PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDEREN BOND

1963 – 2018
55 jaar

Op 20 maart jl. werd de opening van onze soosmiddag door de Regio-coördinator, Rieneke Bruin verzorgt. Zij schonk ook aandacht aan het 55-jarig bestaan van onze afdeling en hoopte toch, dat er nieuwe leden bij zouden komen, omdat onze afdeling toch een actieve afdeling is met veel aandacht voor elkaar.

Voor onze gezellige soosmiddagen komen we weer bijeen op 3 en 17 april Van 14.00 – 16.30 uur in "De Smidse".

Op 17 april komt er een "spreker" en wel Lisette Thomas – Spaans. Zij is een nicht van mevrouw Riet Pronk. Zij geeft een modepresentatie over het modebeeld vanaf de Franse Revolutie (Marie-Antoinette) tot 1930. Deze middag zal worden geopend door ds. Jantine van Iersel.

Lisette, alias Elisabeth neemt U graag mee terug naar het jaar 1750. In Frankrijk begint onze reis langs de meest bijzondere en uitgesproken kledingstukken van de 18^e, 19^e en begin 20^e eeuw.

Cultuur en kleedgedrag zijn nauw met elkaar verbonden. We zeggen wel eens dat het modebeeld een spiegel is van de tijd.

Wat gebeurde er in een bepaalde periode en hoe dacht men vroeger over b.v. omgangsnormen?

Welke invloed heeft Napoleon, maar ook de grote maatschappelijke veranderingen in de 19^e eeuw gehad op de damesjaponnen?

Hoe kwamen de verschillende modesilhouetten tot stand en wat waren de gevaren van deze mode.

Wat is een crinoline en wat wordt bedoeld met een bustle?

Hoe wijd waren de hoepels en waarom liepen de dames in een korset?

Op al deze vragen krijgt U allemaal antwoord.

Aan de hand van foto's, originele antieke en nagemaakte kostuums, oude modetijdschriften en accessoires vertelt Elisabeth over de ontwikkeling van de vrouwenmode, het ontstaan van de haute couture, de étiquette van toen en het begin van de emancipatie.

Een mooie wandeling door de geschiedenis met leuke weetjes en prachtige japonnen, verteld op een luchtige ontspannen manier.

Elisabeth zal zelf ook gekleed zijn in een schitterende japon.

Komt U allen, neem vrienden, kennissen mee naar deze bijzondere presentatie.

Namens het Bestuur,

E.F. Abbo – van Engelenburg
Telefoon 0174-295106

PCOB Afdeling Wateringen/Kwintsheul

UITGAANSDAG OP DINSDAG 29 MEI 2018

Het is ons gelukt om weer een programma voor onze jaarlijkse "Uitgaansdag" samen te stellen.

Op dinsdag 29 mei rijden wij via een gezellige route, door het "Groene Hart", naar Nieuwerkerk aan de IJssel, waar bij een Van der Valk restaurant een uitgebreid lunch-buffet voor ons klaar staat.

Na voldaan te zijn van het heerlijke eten, rijden we naar Ouderkerk aan de IJssel en bezoeken daar de Kaasboerderij "Hoogerwaard", waar wij een interessante rondleiding krijgen met videopresentatie over het bedrijf. Een bezoek hier is niet compleet zonder kaasproeven en een bezoek aan het Kaaswinkeltje.

Na de rondleiding krijgen we nog een kopje koffie/thee met koek.

Na het bezoek aan de Kaasboerderij gaan we weer op huis aan.

Als het weer ook meewerkt beloofd het weer een bijzonder gezellige dag te worden.

De bus vertrekt vanaf :

Kwintsheul : Kerkstraat (voor de kerk)

om 09.30 uur

Wateringen: Foto Loch, Kerklaan 2

om 09.45 uur

Wateringen: De Ark, Herenstraat 85

om 10.00 uur

Thuiskomst plm. 18.00 uur.

De kosten bedragen:

**30,00 euro voor leden
leden/introducees**

37.50 euro voor niet

U kunt zich opgeven bij mevrouw J. Bakker – de Zoete, telefoon 0174-293323
of bij de heer J. van der Snoek telefoon 0174-295289.

U kunt het bedrag per bank over maken op de rekening:

NL28 RABO 0124 9329 32 t.n.v. PCOB Wateringen-Kwintsheul te Wateringen.
Het bedrag is ook te betalen op de soosmiddagen (gaarne gepast betalen!!!!).

Meld U snel aan, want vol is vol!!

Wilt u bij het aanmelden ook aangeven op welk punt u instapt.

Uw aanmelding is definitief als het bedrag is ontvangen!!

Een leuke reis toegewenst.

PCOB Wateringen-Kwintsheul

Namens het Bestuur,

Jaap van der Snoek

Van de redactie

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van de Lichtbron ook willen
ontvangen of misschien niet meer? Uw copy a.u.b. in Word, donderdag voor
19.00 uur. Laat het ons weten via niewsbriefdelichtbron@gmail.com.

