

Nieuwsbrief De Lichtbron 18-25 mei 2018



Lichtbron-inspiratie

Kom, Heilige Geest,
spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt,
laat dan uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.
(Bernardus van Clairvaux) - Nieuwe Liedboek p. 1139

Zondag 20 mei 2018

11.00 uur Oecumenische Pinksterviering in het Hofpark

Bij de dienst

We vieren dit jaar Pinksteren met alle kerken van Wateringen en Kwintsheul en Boei '90 uit Den Haag met een openluchtviering in het Hofpark. Pinksteren is het feest van de geboorte van de kerk. Je kunt ook denken aan vuur, wind en de uitstorting van de Heilige Geest. Al deze elementen komen bij elkaar in het feest in het Hofpark. Samen zingen, samen vieren, samen sterk. Pinksteren in het Park! Muzikale medewerking wordt verleend door jongerenkoor Corbulo en de muziekbond van de Volle Evangelische Maranatha Kerk. Na de dienst ontmoeten we elkaar bij een kop koffie, thee en limonade. Voor de kinderen is er een speciaal programma tijdens de viering.

Collecte bij de Pinksterdienst

In de gezamenlijke dienst op Pinksterzondag zullen we twee projecten steunen, één dichtbij en één veraf.

Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld

Dichtbij willen we Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld in Wateringensteunen. In Wateringen bevindt zich een schitterende zorgtuinderij genaamd Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld. In de Zorgtuinderij bevindt zich een ontmoetingscentrum met als extra 'agrarische' activiteiten. Zo kunnen bezoekers meehelpen in de tuin met schoffelen onkruid wieden en groente telen of de een lunch bereiden met ingrediënten uit de eigen tuin.

De bezoekers van de zorgtuinderij zijn meestal ouderen, maar soms ook jongere mensen die vergeetachtig zijn, moeite hebben met de dingen van alledag of het begrijpen van anderen. Ook personen met lichamelijk beperkingen of voor wie het gemis van contacten een probleem is, kunnen terecht bij het ontmoetingscentrum. De Zorgtuinderij is open op maandag tot en met vrijdag. Er zijn twee huiskamers, waar gemiddeld 10 bezoekers per huiskamer per dag zijn. Ook kunnen mantelzorgers binnen het ontmoetingscentrum gebruik

maken van het ondersteuningsprogramma.

De vaste activiteiten voor bezoekers zijn:

- bewegingsgroep
- verwerkingsgroep
- geheugentraining
- informatieve bijeenkomsten (voor de bezoeker, partner kinderen)
- mantelzorgbijeenkomsten
- spreekuur (wekelijks)
- huiskameroverleg (twee keer jaar)



of

per

We willen graag dit mooie werk ondersteunen. Doet u mee?

Kerk in Actie: project Sadhana in India

Ver weg willen we uw bijdrage bestemmen voor een project van Kerk in Actie: Sadhana in India, een organisatie die kinderarbeid op het platteland van India wil tegengaan.



In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.

Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet

verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Sadhana wil:

- op 75 scholen kinderclubs oprichten
- in 75 dorpen kinderrechtencomité's oprichten
- bijeenkomsten organiseren voor leraren van 75 scholen
- ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan

- 75 scholen in actie krijgen in de kinderrechtenweek
- 285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes

Wat kan Sadhana doen met uw bijdrage?

- voor 6 euro krijgt een volwassene een training in kinderrechten
- voor 13 euro kan Sadhana een kinderclub oprichten op een school
- voor 26,50 kan Sadhana een school betrekken bij de kinderrechtenweek

Helpt u mee om Narsapur vrij van kinderarbeid te krijgen? Hartelijk dank

Komende diensten

Zondag 27 mei 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof, viering Heilig Avondmaal

Zondag 3 juni 9.30 uur ds. D. Verboom, Leiden

Zondag 10 juni 9.30 uur ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Bericht van de Kerkenraad.

Onze dominee, Jantine van Iersel-Veenhof heeft op 15 mei jl. de Kerkenraad laten weten dat zij het beroep aanneemt dat de wijkgemeente Laak-Moerwijk uit Den Haag op haar heeft uitgebracht.

We feliciteren Jantine met dit besluit. We verwachten dat zij een mooie nieuwe uitdaging in deze gemeente gaat krijgen. Ondertussen vinden wij het ook jammer dat zij onze gemeente gaat verlaten want we hebben de afgelopen vijf en een half jaar een mooie en inspirerende tijd met elkaar beleefd. Zoals Jantine het zelf zegt 'het is een dubbel gevoel. Ik voel wel heel sterk dat ik in Laak-Moerwijk ook van betekenis kan zijn, maar ondertussen weet ik ook dat je eerste gemeente altijd speciaal is. Ik heb het altijd goed naar mijn zin gehad in De Lichtbron.'

Zodra bekend is wanneer Jantine in Den Haag gaat starten, zullen we een passend afscheid van onze gemeente organiseren.

Met vriendelijke groet,
Margreeth Terpstra
scriba

Kliederkerk over 'David en Goliath'



Op 27 mei is er weer Kliederkerk in Wateringen. Het thema is 'David en Goliath'. Kan David de grote reus Goliath verslaan? We beginnen om 16:00 uur met activiteiten, daarna volgt een korte viering en een maaltijd voor iedereen. Om 18.00 uur is de Kliederkerk afgelopen.

De Kliederkerk is voor kinderen van 0 t/m 12 jaar en hun ouders of opa's en oma's. Het is een initiatief vanuit de verschillende protestantse en rooms-katholieke kerken in Wateringen.

Welkom in de Mariaschool, Koningsspil 47 in Wateringen! Geef je nu op bij Jantine Veenhof, jgveenhof@gmail.com. In verband met de kosten is een vrijwillige bijdrage welkom.

Groetjes van het Kliederkerkteam Wateringen,
Alex Vollering, Bianca Jongerius en Jantine Veenhof

Agenda

22 mei 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron

23 mei 19.30 uur Gespreksgroep bij Ria en Henk Jongerius, Heulweg 103, Kwintsheul

24 mei 19.00 uur afsluitend etentje in de Scrumpy Pub met de Godzoekers

27 mei 16.00-18.00 uur Kliederkerk in de Mariaschool in Wateringen

31 mei 20.00 uur Gemeenteavond in de Lichtbron

2 juni 19.00 uur Taizéviering in de St. Andreaskerk in Kwintsheul. Voorganger: pastor M. Straathof

MARANATHA PRAISE NIGHT

Zaterdag 26 mei is er weer een Maranatha Praise Night!

Het doel van de avond: Gods goede nieuws delen en Zijn liefde zoals wij die hebben ontvangen.

Het Thema van deze MPN is 'BELIEVE LIKE JESUS'.

Iedereen is welkom in de Volle Evangelie Maranatha Kerk te Wateringen. De deuren zijn open vanaf 19:00.

MPN is een initiatief en samenwerking van de jongeren van twee kerken, de Volle Evangelie Maranatha Kerk Wateringen en de Maranatha Kerk Vlaardingen.

Wij zien er naar uit om je te ontmoeten!

Al nieuwsgierig naar de MPN ?

Via Facebook en Instagram kan je ons vinden

Voor meer informatie: @MARANATHAPRAISENIGHT

Mvg,
Sonja Lie

Op onze laatste Bestuursvergadering heeft Mevrouw Bakker-de Zoete ons medegedeeld, dat zij na ruim 27 jaar gastvrouw van onze afdeling te zijn geweest, stopt met dit werk vanwege gezondheid en leeftijd.

Wij begrijpen dit natuurlijk heel goed en bedanken Mevrouw Bakker voor het vele en accurate werk wat zij al die jaren gedaan heeft.

Haar zorg dat alles tijdens de soosmiddagen goed zou verlopen, haar interesse voor de soosleden enz.

U zult begrijpen, dat wij plots een groot probleem hebben, want deze plaats moet echt weer worden ingevuld.

Het zou zo fijn zijn wanneer er twee of drie dames of heren zijn, die het ook leuk vinden om ons op de soosmiddagen te komen helpen.

Er is één dame komen kijken en die wil waarschijnlijk wel helpen, maar vindt tweemaal per maand teveel.

Welke dames of heren willen ons éénmaal per maand helpen?

We beginnen na de vakantie pas weer op 11 september en dan om de 14 dagen.

Ook hopen wij dat ons bestuur weer eens voltallig gaat worden.

Al geruime tijd zijn we zonder voorzitter.

Ook dit kan een dame of heer zijn.

Dames en heren U heeft alle tijd om na te denken over hoe kan ik bijdragen aan deze kleine, maar toch actieve afdeling.

Graag hoor ik van U.

Namens het Bestuur,
E.F. Abbo – van Engelenburg
Tel. 0174-295106

Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Jantine van Iersel-Veenhof, tel. 0174-271624, jgveenhof@gmail.com

Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, mtterpstra@caiway.net

en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: ds. Jantine van Iersel Veenhof of Ria Jongerius-van Holst, tel. 06-47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Van de redactie

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van De Lichtbron ook willen ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.