



## De Lichtbron

Protestantse Gemeente

### Lichtbron-inspiratie

De afgelopen weken staan volop in het teken van afscheid nemen. De laatste groep, de laatste vergaderingen, de laatste bezoeken en de laatste preek schrijven. En het opruimen en inpakken van onze mooi pastorie. Het is nog wat onwerkelijk. Nu dan ook de allerlaatste Lichtbron-inspiratie van mijn hand. Zondag zal ik in de afscheidsdienst stilstaan bij woorden uit Jesaja en Jakobus. Woorden die ons helpen te luisteren naar de stem van God in ons hart. Woorden die ons laten zien dat God te vertrouwen is en onveranderlijk is. Binnen alle veranderingen die komen voor zowel de gemeenschap van de Lichtbron als voor ons als gezin, is dat een mooi en troostrijk gegeven: God gaat mee, waar we ook gaan. Hoe wij ook veranderen, opnieuw beginnen of doorgaan: Hij zal onveranderlijk met ons meegaan.

Ik wens alle lezers van deze Nieuwsbrief Gods zegen toe en ik hoop dat er nog vele Nieuwsbrieven zullen volgen met lief en leed uit De Lichtbron!

ds. Jantine van Iersel-Veenhof

### Zondag 2 september 2018

9.30 uur afscheidsdienst ds. Jantine van Iersel-Veenhof

Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Collecten: 1. PKN: Vredesweek. 2. Kerk

Na de dienst staat de koffie klaar.

### Komende diensten

9 september 9,30 uur ds. F.L. Bakker, Voorschoten

16 december 9.30 uur ds. O. Elseman, Den Haag, startdienst

23 september 9.30 uur ds. P. Sanders, Den Haag

### Agenda

1 september 15.00-19.00 uur informele bijeenkomst in De Lichtbron ter gelegenheid van het afscheid van ds. Jantine van Iersel-Veenhof.

4 september 10.00 uur Gespreksgroep in de Lichtbron

### Uit de gemeente

In onze gebeden bidden we voor Jeroen van der Gaag die afgelopen donderdag geopereerd is aan zijn arm. We bidden hem een goed herstel toe en we hopen en bidden dat de operatie mag helpen voor een beter functioneren. Ook bidden we voor alle zieken, allen die behandelingen ondergaan, allen die zijn opgenomen in verpleeghuizen en allen die thuis zorgen kennen. Dat de Heer jullie allen nabij mag zijn en beschermen.

## 'Petrus Vertelt...' op 13 september in Zoetermeer

Verhalen doen iets met je. Ze laten je lachen of ontroeren juist. Ze inspireren, bemoedigen of geven nieuwe inzichten. Door verhalen ontdek je meer over geloof, hoop en liefde. Daarom is er 'Petrus Vertelt...' Bij 'Petrus Vertelt...' delen mensen een waargebeurd verhaal uit hun eigen leven. De vertellers hebben verschillende achtergronden en vaak geen podiumervaring. Tussen de verhalen door is er muziek en na afloop een gezellige borrel.

Op donderdagavond 13 september 2018 is 'Petrus Vertelt...' in Zoetermeer. Locatie: Ichthuskerk (Chagallzaal), Parkdreef 258. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

'Petrus Vertelt...' is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgever van het nieuwe magazine Petrus. De vertelavonden worden vier keer per jaar op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd. Voor meer informatie en aanmelden: [www.protestantsekerk.nl/petrusvertelt](http://www.protestantsekerk.nl/petrusvertelt)

## Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Jantine van Iersel-Veenhof, tel. 0174-271624, [jgveenhof@gmail.com](mailto:jgveenhof@gmail.com)

Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, [mtterpstra@caiway.net](mailto:mtterpstra@caiway.net) en Bert Bosker, tel. 0174-294720, [boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)

Pastorale zaken: ds. Jantine van Iersel Veenhof of Ria Jongerius-van Holst, tel. 06-47460600.

[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

## Van de diaconie

### Zondag 2 september

Zondag 2 september collecteren we voor het Vredeswerk. Deze landelijke collecte van de Kerk in Actie (KiA) staat voor 16 september op de kalender, maar dan is het Startzondag en wordt in overleg met het plaatselijk jeugdwerk een diaconale bestemming vastgesteld.

Vredeswerk dus, maar vrede is vaak ver te zoeken. Overal ter wereld zijn conflicten en miljoenen mensen, jong en oud, zijn slachtoffer van geweld. PAX en KiA zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede. Hierbij twee voorbeelden van projecten die worden ondersteund.

Veel jongeren in Oekraïne voelen zich onveilig en machteloos door het conflict in Oost-Oekraïne en



de sociale en economische crisis. KiA-partner 'Spirit and Letter' traint groepen jongeren in het vreedzaam communiceren op basis van wederzijds respect. In Nederland steunt KiA Stichting De Vrolijkheid, die voor kinderen in AZC's activiteiten organiseert waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Met ouder-kind projecten versterkt De Vrolijkheid familiebanden en bevordert goede communicatie tussen ouders en hun kinderen.

De tweede collecte is voor de kerk. Van harte aanbevolen!

### **Zondag 9 september**



De tweede zondag is ziekenzondag. We collecteren dan voor De Zonnebloem kring Wateringen en delen plantjes uit aan zieken. Doet u mee? De Zonnebloem organiseert activiteiten en vakanties voor ouderen en mensen die hier minder goed zelf voor kunnen zorgen. Verder wordt aandacht aan de doelgroepen besteed met bijvoorbeeld bezoekwerk door de vele vrijwilligers.

Meer informatie vindt u op de site van Nationale Vereniging De Zonnebloem.

De tweede collecte is voor het plaatselijk Jeugd- en

Catechisatiewerk.

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!

### **Zondag 16 september**

Tijdens de Startdienst wordt uw bijdrage gevraagd voor een diaconaal project in overleg met het plaatselijk jeugdwerk. U wordt hierover uiteraard nog nader geïnformeerd.

Protestants Christelijke Ouderen Bond  
Afdeling Wateringen/ Kwintsheul

Augustus 2018

Geachte leden,

Bij het begin van het nieuwe seizoen willen wij U weer enige gegevens doorgeven.

In "De Smidse" komen wij voor onze soosmiddagen bijeen op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur.

De eerste keer na de vakantie is dit op :

**11 september en daarna op 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december.**

Op 11 september komt ds. Henzen onze eerste soosmiddag van dit seizoen openen.

Ds. Henzen komt op 20 november een lezing geven over "Armenië en Georgië, twee landen met een eigen geschiedenis".

Dit beloofd een zeer interessante lezing te worden, noteert U deze alvast in Uw agenda.

De gezamenlijke kerstviering is op **vrijdag 21 december in "Kastanjehof" te**

## **Kwintsheul.**

Voor onze afdeling van de PCOB is het heel belangrijk dat er nieuwe leden bijkomen. Het ledental daalt teveel, dus wanneer U nog mensen kent, die geen lid zijn, maar wel belangstelling hebben voor de PCOB, 50-plussers kunnen al lid worden, laten ze dan contact met ons opnemen.

Zij kunnen ook eens een gezellige soosmiddag meemaken.

Wanneer men wel lid wil worden, maar geen soosmiddag wil bezoeken, dan maken deze nieuwe leden de PCOB sterker, zodat de belangen van de ouderen beter behartigd kunnen worden.

Bovendien zijn er een aantal aantrekkelijke kortingsmogelijkheden o.a. op (ziektekosten) verzekeringen.

**Wij vertrouwen weer op een goede opkomst op onze soosmiddagen en wanneer het voor U moeilijk is om zelfstandig te komen, dan kunt U voor het vervoer contact opnemen met mevrouw E.F. Abbo, telefoon 0174-295106.**

Namens het Bestuur,  
E.F. Abbo – van Engelenburg

## **Van de redactie**

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van De Lichtbron ook willen ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via [niewsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:niewsbriefdelichtbron@gmail.com)