



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Lichtbron-inspiratie

De ruimte van je hart
Bepaalt de vrijheid van je leven
De ruimte van je hart bepaalt de
Warmte van je huis
Zolang je hart maar vol is heb je iets
Te geven
Aan de man en aan de vrouw
In je werk en bij je thuis

De warmte van je hart
Bepaalt de diepte van je liefde
Van de liefde die je krijgt
En de liefde die je geeft
De warmte van je hart bepaalt de
Warmte van je dagen
Voor de man en voor de vrouw
Met wie je werkt en met wie je leeft

In dit land
Dat zo klein is
Dat de dorpen en de steden in elkaar
Zijn doorgegleden
Als de vingers van mijn handen
Die ik samenvouw

In dit land
Dat zo vol is
Dat de wegen en de bermen bijna
Zwart zien van de zwermen
Moet je je hart beschermen
Want luister nou

De warmte van je hart
Bepaalt de vrijheid van je leven
De diepte van je liefde
En de warmte van je huis
Zolang je hart maar vol is
Kan je nog wat geven
Aan de man en aan de vrouw
In je werk en bij je thuis

Paul van Vliet

Zondag 14 oktober 2018

9.30 uur ds. R. Stigter, Delfgauw. Viering Heilig Avondmaal

Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Collecten: 1. Streekverband De Tien. 2. Werelddiaconaat

Na de dienst staat de koffie klaar.

Collecte Werelddiaconaat

De tweede collecte is aanstaande zondag voor het Werelddiaconaat met als motto 'Leven van vis en ecotoerisme in Nepal'.

In het middenwesten van Nepal ligt het arme bergachtige Rukum. De grond levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op waardoor 35 procent van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed is. In het gebied ligt een groot meer, geschikt voor het kweken van vis. Samen met de lokale partner United Mission in Nepal helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de vissteelt in het Syarpumeer. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij de aanleg van kweekvijvers en het duurzaam kweken van vis. Het meer is ook geschikt voor ecotoerisme. Met een waterfiets komt er meer zuurstof in het water wat bevorderlijk is voor de visstand. Daarnaast ondersteunen zij bij het verbouwen van groenten en fruit tijdens de maanden dat landbouw wel mogelijk is. Dankzij deze ondersteuning kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. De collecte wordt van harte aanbevolen!

Komende diensten

21 oktober 9.30 uur dr. P. Sanders, Den Haag

28 oktober **10.00 uur** ds. F.L. Bakker, Voorschoten

Agenda

14 oktober 16.00-18.00 uur Kliederkerk in de St. Jozefschool, Groentelaan 29 in Wateringen

16 oktober 16.30 tot 17.30 uur Q-time op de zolder van de Smidse

17 oktober Koffie-ochtend 65+ in De Lichtbron

30 oktober 10.00 uur gespreksochtend in de Lichtbron

Proef met gewijzigde aanvangstijden

Afgelopen voorjaar is een enquête gehouden over de aanvangstijd van de kerkdiensten. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze enquête heeft de kerkenraad besloten een proef te houden: tijdens de periode dat de wintertijd geldt, gaan we om tien uur beginnen. Als de zomertijd geldt, wordt half tien weer de aanvangstijd.

Dat betekent dat alle kerkdiensten van 28 oktober 2018 tot en met 24 maart 2019 om tien uur beginnen. Vanaf 31 maart starten we weer om half tien.

In de loop van volgend jaar zullen we de proef evalueren.

Afgelopen week kwam het pastorale team bij elkaar, de ouderlingen en pastorale bezoekers overleggen tweemaal per jaar met elkaar en bespreken de voortgang van het bezoekwerk. Zo kunnen wij elkaar inspireren en een levende gemeente zijn.

Heeft u behoefte aan bezoek van een ouderling of pastoraal bezoeker, laat het ons dan weten! U kunt contact opnemen met Eimert de Waard, Nel Bloem of Ria Jongerius (coördinator pastoraal werk 06-47460600).

Ria Jongerius

Koffieochtend 17 oktober

Er zijn via de mail en per post veel uitnodigingen verstuurd. Mocht u die niet hebben ontvangen en bent u 65 jaar of ouder, u bent wel van harte welkom.

Op woensdag 17 oktober 2018 van 10 tot 12 uur in de Lichtbron.

Margreeth Terpstra komt ook om ons te vertellen over preventie en herkennen van financieel misbruik bij ouderen en hoe te handelen bij een vermoeden ervan.

U kunt zich voor deze ochtend opgeven bij Pieter Sekeris 070 3678158 of per mail bij Adri v.d. Wal: a3vanderwal@hotmail.com

Als u een probleem heeft om bij de Lichtbron te komen geef het tijdig aan. We kunnen u dan komen ophalen en brengen u ook weer thuis.

Met vriendelijke groet, vanuit de Diaconie ZWO

Oecumenische viering met liederen uit Taizé

Houd jij van rust, stilte & muziek? Kom dan naar de oecumenische Taizé viering op zaterdagavond 27 oktober om 19:00 uur in de st. Josephkerk in Wateringen.

Na het succes van de Taizé viering afgelopen juni in de Andreaskerk; volgt er nu een tweede Taizé viering. Deze viering wordt georganiseerd door de werkgroep Oecumenische vieringen in Wateringen en Kwintsheul. Pastor Straathof zal deze viering voorgeaan.

Nog geen kennis gemaakt met Taizé vieringen? Grijp dan nu je kans en kom deze viering meebeleven!

Maar wat is Taizé nu eigenlijk? Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk; opgericht door Frère Roger, waar liederen herhaaldelijk worden gezongen en eenvoud en goedheid vanuit het hart voorop staat. In de zomermaanden komen er wekelijks minimaal 2000 jongeren van over de hele wereld naar Taizé om tot rust en bezinning te komen en mogelijk toch iets van God te mogen ervaren.

In deze viering volgen we de liturgie van het avondgebed, zingen we liederen die ook in Taizé worden gezongen en laten we een vuur van liefde branden voor een ieder die licht nodig heeft in de donkere dagen die komen gaan.

Na de viering is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee/limonade te drinken en zo elkaar te ontmoeten.

Een ieder is welkom om bij deze viering aanwezig te zijn! 27 oktober; 19:00uur in de Josephkerk aan de Harry Hoekstraat 37, te Wateringen. Kom & beleef deze viering mee!



Van de redactie

Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature, tel. 0174-271624, jgveenhof@gmail.com

Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, mtterpstra@caiway.net

en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. 06-47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van De Lichtbron ook willen ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.