



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Lichtbron-inspiratie

Zoveel mensen zoveel zinnen,
kerken dicht maar toch vooruit.
Vlam die brandt van stil verlangen,
Licht van hoop, gaat echt nooit uit.

Eén in zin, in woord, geloven,
ieder op zijn eigen wijs,
ieder mens zijn eigen waarde;
mét elkaar gaan wij op reis.

Naar de hoogte, diepte, dalen,
naar geluk, verdriet en pijn
om te vieren en te troosten,
om er voor elkaar te zijn.

Open staan voor andere wegen,
zoekend naar het Levend Licht.
In dát licht vragen we zegen;
krijgt de kerk een nieuw gezicht.

Cobie Verheij-de Peuter, 12-01-2018

Zondag 4 november 2018

10.00 uur ds. Otto Kroesen, Delft

Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Collecten: 1. Nederlands Bijbelgenootschap 2. Jeugd- en catechisatiewerk

Na de dienst staat de koffie klaar.

Komende diensten

11 november 10.00 uur ds. B. Schoone, Poeldijk

18 november 10.00 uur ds. I. de Heer, 's-Heer Abtskerke

Uit de gemeente

Wij leven mee met de mensen die wegens ziekte of om andere redenen thuis zijn en met de mensen die elders wonen omdat het thuis niet meer gaat.

Vanuit de gemeente zien veel mensen naar elkaar om. Mocht u dit missen of toch graag bezoek hebben van de ouderling of pastoraal bezoeker, wilt u dit ons dan laten weten?

Wij wensen een ieder de Vrede van God en Gods Liefde toe.

Ria Jongerius

Agenda

Vrijdag 2 november 20.00 uur Waterings Mannenkoor in de Hervormde Kerk
Zondag 4 november 18.30 - 19.30 uur in de Lichtbron repetities kinderkerst-musical en vervolgens op 11, 18 en 25 november en 9 en 16 december.
Dinsdag 6 november 14.00 uur PCOB in de Smidse
Dinsdag 6 november 16.30 - 17.30 uur Q-time in de Smidse
Woensdag 7 november 18.00 – 20.00 uur Gezamenlijke maaltijd in de Lichtbron t.g.v. Dankdag voor Gewas en Arbeid
Dinsdag 13 november 16:30-17:30 uur Q-time in de Smidse
Dinsdag 20 november 14.00 uur PCOB in de Smidse met Ds. J. Henzen
Dinsdag 11 december 10.00 uur in de Lichtbron gespreksochtend

Van de Diaconie

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen.

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.

Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien.

Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.

De diaconie van de protestantse kerk de Lichtbron nodigt u uit voor een gezamenlijke maaltijd op **7 november a.s. van 18.00 – 20.00 uur**. Een intekenlijst ligt vanaf zondag 28 oktober op de tafel in de hal. Via de mail kunt u zich opgeven bij Pieter Sekeris: picas7@caiway.nl.

Marcus 4: 26-29 En hij zei: "Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst".

Voedselbank Westland

Op zondag 4 november a.s. wordt in onze kerk voedsel ingezameld voor de voedselbank. De vrijwilligersorganisatie Voedselbank Westland wil een bijdrage leveren aan bestrijding van armoede. Dit doen zij door voedselpakketten samen te stellen en gratis te verstrekken aan mensen die dit nodig hebben.

In de Nieuwsbrief van vorige week hebben wij u beloofd een "boodschappenlijstje" te plaatsen. Hier een overzicht van gewenste voedselproducten voor Voedselbank Westland.

Wilt u letten op de 'ten minste tot houdbaar tot' datum?

- Rijst, mie, macaroni, spaghetti en alle lang houdbare droge pasta's

- Pastasauzen, ketchup
- meel
- conserven in blik of glas zoals groenten, fruit, soep, vlees en vis
- muesli, ontbijtgranen, cornflakes
- broodbeleg zoals pindakaas, jam, hagelslag, stroop
- suiker en zout
- koffie en thee
- kruiden of kruidenmix
- (limonade) siroop
- UHT-verpakte frisdrank en/of vruchtensap, houdbare melk en vla
- pannenkoekmix (die aangelengd wordt met water)
- vloeibare boter, vet
- instant poeder, zoals soep en melkpoeder
- pinda's, chips, zoutjes, chocolade en droge koekjes/kaakjes

Welkom is ook:

- wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
- bad- en doucheartikelen zoals shampoo
- DE koffiepunten worden het hele jaar door gespaard. Als u de DE-koffiepunten spaart en niet gebruikt, is de Voedselbank daar heel blij mee.

De ingezamelde producten brengen wij donderdagmorgen naar de Voedselbank Westland in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47 in Naaldwijk.

Wilt u de Voedselbank Westland ondersteunen met de voedselverstrekking?



NBG-collecte 4 november 2018: Geef kinderen in Kenia een bijbel

In de armste regio's van Kenia kunnen veel ouders geen bijbel voor hun kind betalen. Maar kinderen hebben op school wel een bijbel nodig. Het NBG wil aan 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven.

Een school met driehonderd leerlingen, die één bijbel moeten delen tijdens de gezamenlijke godsdienstles. In Kenia is het geen uitzondering. Dat maakt het voor deze kinderen erg lastig om de lessen te volgen en te leren over Gods Woord. Een eigen bijbel is echter onbereikbaar. Voor ouders is het al lastig genoeg het schoolgeld te betalen, laat staan dat ze een bijbel kunnen betalen.

Veel armoede

Een van deze armste regio's in Kenia is het gebied van de Masai. Dit van oorsprong nomadische volk leeft van de veeteelt. Door de ernstige droogte van de afgelopen jaren is hun leven nog een stuk zwaarder geworden.

Docente Nelius werkt op een school waar veel Masai-kinderen naartoe gaan en ziet hun problemen dagelijks: 'Het leven hier kan zwaar zijn. Er is veel

armoede. Sommige kinderen krijgen thuis amper te eten. Een bijbel is voor hen te duur.' Charity (12) is één van Nelius' leerlingen. Voor haar is de Bijbel heel belangrijk. 'Door in de Bijbel te lezen, leer ik wijze lessen voor mijn leven.'

Bijbelzondag

Op Bijbelzondag vieren we dat we een bijbel hebben. Dat doen we ook door mensen te helpen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. In veel kerken wordt daarom gecollecteerd voor 'Kenia'.

Een bijbel voor een kind in Kenia: een prachtig cadeau voor de schoolkinderen én hun ouders. Want een eigen bijbel mag natuurlijk mee naar huis. Docent Nelius: 'Een eigen bijbel is heel speciaal voor de kinderen. Daarmee wordt het geloof echt iets van henzelf.'

Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/kenia voor meer informatie of het geven van een gift.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Vlietzicht zoekt pianist

Vlietzicht, een zorginstelling in Wateringen met twee units voor kleinschalig wonen, wil elke vierde vrijdagmorgen van de maand een eenvoudige huiskamerviering houden. Wie zou daarbij één of twee keer per jaar willen begeleiden op de piano? Dit is een grote dienst aan onze mensen! Dank u wel! We beginnen op 30 november om 10.30 uur.

Rafaël Maria Theuvenet,
geestelijk verzorger Vlietzicht
telefoon 06-57319910

Pastorie te huur

Voor ongeveer een jaar is de pastorie van de Lichtbron aan de Pieter van der Plasstraat 1 te huur. Inlichtingen bij Dick Boutkan (06-53184715) of bij Aam Wijnands (06-54292177)

Gebedsmeeting voor jongeren en missionaire initiatieven in het Westland

De werkgroep Westland Missionair nodigt u uit voor een gebedsmeeting op 20 november. De werkgroep zet zich in om christenen in het Westland te stimuleren tot het opzetten van missionaire activiteiten voor jongeren. Het verlangen is dat meer jonge Westlanders de waarde van het christelijke geloof ontdekken. En nog belangrijker de Heer zelf leren kennen. Verder werkt de werkgroep aan meer verbinding tussen de kerken rond hun missionaire roeping. De werkgroep heeft de droom, dat er voor 2021 vijf nieuwe, missionaire initiatieven ontstaan voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen en ziet die droom al werkelijkheid worden in het feit dat er inmiddels al drie nieuwe initiatieven zijn ontstaan.

Daarbij zijn we volledig afhankelijk van God en van het gebed. Want alles in Gods koninkrijk wordt gedragen door het gebed. Daarom wordt op 20 november een gebedsmeeting gehouden. Om samen te bidden voor de Westlandse kerken, voor alle missionaire initiatieven die er in het Westland zijn, zoals het 'Westland Netwerk' en de kliederkerken in De Lier, Wateringen-Kwintsheul en Hoek van Holland

Op deze avond wordt Tamara Zonnenberg, de nieuwe missionaire aanjager

voorgesteld.

Wanneer? Dinsdagavond 20 november om 20.00
Waar? Maranathakerk, Molenstraat 71a te Monster

Vanaf 19.30 zijn de deuren open en is er gelegenheid om met een kop koffie of thee in de hand elkaar te ontmoeten. Ook na afloop is daar alle ruimte voor.

PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond

Op dinsdag 6 en 20 november komen wij weer bijeen voor onze gezellige soosmiddagen in "De Smidse" van 14.00 tot 16.30 uur.

Op deze soosmiddagen hebben we belangstelling voor elkaar er wordt koffie of thee geschonken, aan de creatafel kunnen kaarten worden gemaakt en/of U kunt zich bezighouden met een kaartspel, kortom er is voor elk wat wils. Gezelligheid met elkaar, vooral nu de koude donkere dagen weer aankomen. Zet de eerste stap en kom eens kijken!

Op **20 november** komt ds. Henzen een lezing verzorgen.

Hij zal aan de hand van foto's iets vertellen over zijn reis naar Armenië en Georgië, waar hij in de maand juni jl. is geweest. Wat is de overeenkomst tussen beide (buur)landen en waar liggen de verschillen? Natuurlijk zal hij ook stilstaan bij de godsdienst en godsdienstbeleving in beide landen. Het belooft een bijzondere middag te worden, waarvoor U allen, lid of geen lid, van harte bent genodigd. Ds. Henzen zal de middag dan ook openen.

Wanneer U nog vragen hebt, U kunt mij altijd bellen.

Namens het Bestuur,
E.F. Abbo – van Engelenburg
Telefoon 0174-295106



Doe je mee met de kinderkerstmusical?

Op kerstavond maandag 24 december 2018 spelen we de kinderkerstmusical **De Reis van je Leven** in De Lichtbron. De musical is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar: de jongste kinderen zingen in het

musicalkoor en de oudste kinderen hebben een rol.

De kinderen van het musicalkoor oefenen de liedjes thuis (zij ontvangen van ons een CD) en hoeven pas bij de laatste twee repetities aanwezig te zijn.

Voor de kinderen met een rol beginnen de repetities op 4 november in De Lichtbron van 18.30u tot 19.30u en vervolgens op 11, 18 en 25 november en 9 en 16 december. De generale repetitie en de uitvoering is op 24 december.

De reis van je leven is een vrolijke kerstmusical met de traditionele kerstboodschap uit de Bijbel.

Lijkt het je leuk om als een echte ster op het podium te staan in een echte musical?

Meld je dan aan op kinderkerstmusical@caiway.net. Doe mee!

Organisatie kinderkerstmusical De Lichtbron

Petra, Margreeth, Eline en Christine (06-25189403)

Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, mtterpstra@caiway.net
en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Van de redactie

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van De Lichtbron ook willen ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.