



# De Lichtbron

Protestantse Gemeente



Het wordt steeds vroeger donker  
De winter is in zicht  
Alles keert naar binnen  
De gordijnen gaan weer dicht  
De tijd staat op een kruispunt  
Niemand weet waarheen  
De schoonheid is soms ver te zoeken  
De dromer staat alleen

Geef licht  
Geef licht  
Voor een uitweg uit het donker  
Geef wat er vaak niet is  
Geef licht  
Geef licht  
Geef alles wat je hebt  
Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen  
Zie de leugen die regeert  
Zie de ongeleide leiders  
Zie hun volk dat crepeert  
En zie de oorlog die maar doorgaat  
Ook al is ze ver van hier  
Onze wereld is te klein  
Om het niet te willen zien

Geef licht  
Geef licht  
Geef ruimte en geef uitzicht  
Geef wat er vaak niet is  
Geef licht  
Geef licht  
Geef alles wat je hebt  
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond  
Maar de haan die bleef maar kraaien  
Alsof hij zei je moet iets doen  
Om een verschil te kunnen maken  
Je kunt verdrinken in cynisme  
Alsof het toch niets uit kan halen  
maar in de verte schijnt een ster  
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht  
Geeft licht  
Voor een uitweg uit het donker  
Voor wat er vaak niet is  
Dus geef licht  
Geef licht  
Geef alles wat je hebt  
Geef de liefde een gezicht.

*Dit lied heeft Stef Bos geschreven voor de kerstcampagne 'Geef licht' van Kerk in Actie. Het is te downloaden via de site van Kerk In Actie*

### **Zondag 2 december 2018**

**10.00 uur** ds. J.C. Donner, Den Haag. Eerste Advent  
Er is kindernevendienst en kinderoppas.  
Collecten: 1. Voedselbank 2. Kerk  
Na de dienst staat de koffie klaar.

### **Komende diensten**

Zondag 9 december 10.00 uur ds. O. Kroesen, Delft. Tweede Advent  
Zondag 16 december 10.00 uur ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland.  
Derde Advent. Viering Heilig Avondmaal

### **Agenda**

4, 18 en 21 december PCOB, zie hieronder  
9 december 18.30 - 19.30 uur in de Lichtbron repetities kinderkerstmusical  
11 december 10.00 uur in de Lichtbron gespreksochtend  
16 december 18.30 - 19.30 uur in de Lichtbron repetities kinderkerstmusical  
21 december 15.30 uur kerstviering voor ouderen in de Kastanjehof in Kwintsheul  
23 december 10.00 uur uitvoering 'Lessons & Carols' in De Lichtbron.

### **Van de Diaconie**



“In Nederland leven meer dan 1.000.000 mensen onder de armoede grens. De voedselbanken, waaronder Voedselbank Westland, helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van een voedselpakket. Om mensen van voldoende eten te kunnen voorzien werken wij samen met scholen, kerken, bedrijfsleven, instellingen en particulieren. Samen zorgen we er voor dat armoede wordt bestreden, er minder verspilling van voedseloverschotten is en dat het milieu minder wordt belast.”

In november heeft de diaconie u gevraagd om de Voedselbank Westland te steunen in de vorm van het inzamelen van voedselproducten en DE bonnen. De diaconie heeft de donderdag daarna de ingezamelde producten namens u gebracht bij de Voedselbank Westland in Naaldwijk. De Voedselbank Westland is heel blij met de producten. Hartelijk dank.

Op zondag 2 december as. is de collecte bedoeld voor de Voedselbank Westland.

### **Zondagmorgen, 23 december 10.00 uur in De Lichtbron**



Op zondagmorgen en zondagavond 23 december wordt de Engelse Kersttraditie Festival of Lessons & Carols uitgevoerd in De Lichtbron en in de Regenboogkerk in Honselersdijk door projectkoor olv Alexander Prins.

Zang en bijbellezingen wisselen elkaar af. Het projectkoor is een samenwerking tussen de Cantorij van de Regenboogkerk en leden van onze kerkelijke gemeente. Aanvang 10.00 u in De Lichtbron, 19.00 u in De Regenboogkerk. Welkom, 23 december.

### **Kunst in het teken van Advent.**

Komende weken hangen er 5 schilderijen/tekeningen in de kerk. Deze kunstwerken maken deel uit van een adventsproject welke in de Protestantse Gemeente Stede Broec in 2016 is gehouden.

Het thema van de diensten in de adventstijd was 'Hedendaagse Demonen'. De onderwerpen: Verslaving – Depressie – Angst – Eenzaamheid - Zijn.

Nanne Haspels heeft teksten uit het Markusevangelie gebruikt en Joki Harms zette woorden om in beeld op het doek. Samen met een groep gemeenteleden zijn de onderwerpen besproken en werd een dienst voorbereid.

Joki en Nanne hebben in de 80er jaren hier gewoond, Nanne was onze predikant in die tijd.

Hieronder een motivatie van Joki bij het verbeelden van Demonen, en vervolgens een toelichting op het eerste doek. Iedere week volgt er een toelichting op 1 van de onderwerpen.

### **Demonen, krassen in de ziel**

Bij het verbeelden van het begrip demonen (hedendaagse demonen, zoals verslaving, angst, depressie, eenzaamheid, ergens in gevangen zitten) heb ik ervoor gekozen het papier, dat mooi wit en glad was, te beschadigen met een scherp voorwerp. De aquarelverf die ik daarna gebruikte trok zich samen in deze oneffenheden in het papier.

De kleur verdiept daardoor. Daarmee worden de onzichtbare krassen zichtbaar als een web, waarin je gevangen kunt zitten, tralies, die vrijheid in de weg staan.

Demonen nemen bezit van je, maken je onvrij. Soms zijn het verleidingen van buiten soms zijn het gedachten, waandenkbeelden in jezelf. Ik noem het krassen in je ziel. Het hoort bij je, maar je zou willen van niet. Het vraagt strijd en doorzettingsvermogen om ze te onderdrukken, om ze de baas te worden, het liefst voor goed. Soms of vaak kan je het niet alleen, dan heb je hulp en steun van anderen nodig. Steeds weer opnieuw.



### **Verslaving**

Verslaving heb ik uitgebeeld door woekerende plantenstengels, met scherpe punten die prikken. Gokverslaving, drankverslaving, eetverslaving, gameverslaving, drugsverslaving noem de verslavingen maar op. Het maakt meer kapot dan je lief is. Grillig in zijn uitingsvormen, verraderlijk ook. Eerst is het een klein beetje, vaak leuk of lekker, maar dan groeit het verder en is het niet goed meer te stoppen, met rauwe randen en pijn en verdriet, wanhoop soms. Voor jezelf en voor je omgeving. Volgende week een motivatie bij Depressie.

### **PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond**

Op dinsdag 4 en 18 december a.s. komen wij weer bijeen voor onze gezellige soosmiddagen in "De Smidse" van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Dit zijn de laatste twee soosmiddagen in het jaar 2018.

De eerste soosmiddag in het nieuwe jaar is op 8 januari.

Op 18 december wordt een "Muzikale Kerstbingo" gespeeld, ditmaal onder leiding van Joke van der Lelij. Dit beloofd een bijzondere en vrolijke middag te worden. Ook wanneer U geen lid bent van de PCOB dan bent U welkom.

Op vrijdag 21 december a.s. is de Kerstmiddag voor de Senioren in "Kastanjehof" te Kwintsheul.

Wanneer U al lange tijd het voornemen hebt om toch eens wat meer te willen weten over de PCOB en graag lid wilt worden van onze fijne en gezellige afdeling, komt U dan eens een keer langs op de soosmiddagen of neem contact op met ons Bestuur.

Misschien is dit een goed voornemen voor het nieuwe jaar?

Namens het Bestuur,  
E.F. Abbo – van Engelenburg  
Telefoon 0174-295106

### **Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie**

Predikant: vacature

Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, [mtterpstra@caiway.net](mailto:mtterpstra@caiway.net)  
en Bert Bosker, tel. 0174-294720, [boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.

[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

### **Van de redactie**

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van De Lichtbron ook willen ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).