



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Lichtbron-inspiratie – Geloof

Geloof krijgen we van God

Altijd slechts zoveel

Als we voor de dag van vandaag nodig hebben.

Het geloof is het dagelijks brood dat God ons geeft.

Zondag 17 maart 10.00 uur

dr. Freek Bakker, Voorschoten. Tweede zondag van de veertigdagentijd.

Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Na de dienst staat de koffie klaar.

Collecten: 1. Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat 2. Kerk

Komende diensten

24 maart 10.00 uur ds. G. de Haan, De Lier. Derde zondag van de veertigdagentijd.

31 maart **9.30 uur** ds. E. Kok, Naaldwijk. Vierde zondag van de veertigdagentijd.

Agenda

19 maart gespreksochtend in de Lichtbron, aanvang 10.00 uur

29 maart gespreksavond bij Henk en Ria Jongerius, Heulweg 103, aanvang 19.30 uur

Bij het liturgisch bloemstuk in de veertigdagentijd

Gedurende de tijd tot Pasen zal in de kerk een liturgisch bloemstuk te zien zijn.

Op de tweede zondag in de veertigdagentijd, zijn de acht flessen met bloemen geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met vier gelijke armen die elkaar in het midden snijden. Ze vormen de Griekse letter chi, de 22ste letter in het oud-Griekse alfabet. Het is de eerste letter van het woord Christus, één van de namen voor Jezus. In deze periode denken we terug aan Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moest gaan. Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken.

Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid, de volheid van de tijden, want dat betekent het wanneer gezegd wordt dat Jezus na ongeveer acht dagen verder gaat. Hier op deze berg voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen. In de flessen zijn bloemen van hoop geplaatst. De uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

“Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen.
Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder
inspanning en weerstand.”

Acht verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus
een moeilijke weg te gaan en
een visioen op een nieuw begin



31 maart 2019 van 16:00 tot 18:00 uur
KLIEDERKERK

Jozefschool, Groentelaan 29, Wateringen

Thema: ‘Onderweg naar Pasen’

Palmpasenstokken maken, vallen en opstaan

Nog nooit gedaan, of elk jaar van de partij? Kom dan naar de Kliederkerk! Natuurlijk zijn we met een gezellige groep en is de school leuk aangekleed. We spelen, vertellen verhalen, knutselen en vieren met elkaar.

Het thema van deze Kliederkerkmiddag is 'Onderweg naar Pasen'. Je hoort er het verhaal van Jezus, die licht brengt, blijheid en hoop. Ook staan we stil bij de komst van de lente. Hebben Jezus en de lente iets met elkaar te maken? We beginnen om 16:00 uur met activiteiten, daarna een korte viering en we sluiten af met samen eten.

De Kliederkerk is er voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar, hun ouders, opa's en oma's: welkom! Geef je op via Kliederkerkwateringeneo@caiway.net.

(In verband met de kosten is een vrijwillige bijdrage welkom)

Groetjes van het Kliederkerkteam!

Alex Vollering, Bianca Jongerius, Walther Burgering en Christine van Hulst

De Kliederkerk is een initiatief van verschillende Protestantse en Katholieke kerken in Wateringen en Kwintsheul

Van de diaconie



In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. De diaconie heeft voor u de Kerk in Actie vastenkaart. De kaarten 'Heel Holland vast' zijn woensdag tijdens de biddag voor gewas en arbeid uitgereikt. De kaarten liggen voor u klaar in de kerk. Via deze kaart wordt u nieuwe vormen geboden om invulling te geven aan de vastentijd.

DOE MEE

Vanuit de Protestantse kerk in Nederland sturen gemeenteleden dit jaar weer een Paasgroet naar gevangenen in Nederland en het buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij de veertigdagentijd.

Een Nieuw Begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen als gemeente De Lichtbron mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 24 maart as. kunt u na de dienst deze kaarten (kopen en) ondertekenen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich ook altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Wij hopen dat u mee doet met de Paasgroeten op zondag 24 maart as. en dat u een kaart ondertekent!

kerk in actie

Collecte Binnenlandsdiaconaat 17 maart



2019

Verlaat de gevangenis....en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangnissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen.

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Biddag voor gewas en arbeid

Woensdag 13 maart j.l. hebben wij met 16 personen bij de biddag voor gewas en arbeid stilgestaan door het eten van een sobere maaltijd. Deze werd verzorgd door de verschillende aanwezigen, waarvoor onze dank. Ook dank aan koster

Kees, die de tafels weer mooi had gedekt en alles wat maar nodig was, klaar had gezet.

Ed van der Schoor heeft in dit kader een aantal van de projecten van KIA toegelicht en ons een kijkje laten nemen in het werk van Vluchtelingenwerk.

Ook Ed willen wij daarvoor hartelijk danken.

Het was weer fijn om elkaar op deze manier te ontmoeten en inspireren.

De diaconie

Koffieochtend 10 april a.s.

Graag willen alvast mededelen dat de diaconie op 10 april a.s. de voorjaarskoffieo

Een uitnodiging hiervoor volgt, maar noteert u deze ochtend alvast in uw agenda!

Tot dan,

De diaconie

Van de redactie

Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, mtterpstra@caiway.net

en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van De Lichtbron ook willen ont niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons wete nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

