



Lichtbron-inspiratie

Wil je opstaan en Mij volgen
als ik noem je naam?
Wil je mij dienen in 't verborgen,
zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou
en jij in Mij ?
Iona

Zondag 31 maart 9.30 uur ds. Eibert Kok, Naaldwijk. Vierde zondag van de veertigdagentijd. Viering Heilig Avondmaal.

Er is kindernevendienst en kinderoppas.
Na de dienst staat de koffie klaar.
Collecten: 1.Kerk in Actie: Noodhulp cycloon Idai in Mozambique, Zimbabwe en Malawi 2.PKN Missionair

Zomertijd



Vanaf a.s. zondag geldt de zomertijd. De diensten beginnen voortaan dus weer om half tien. Aan het einde van de zomervakantie zal de kerkenraad peilen wat u vindt van de proef met verschillende aanvangstijden in zomer en winter. Daarna wordt besloten of we er het volgende seizoen mee doorgaan.

Komende diensten

7 april **9.30 uur** ds. H. Meijer, 's-Gravenzande. Vijfde zondag van de veertigdagentijd.
14 april **9.30 uur** ds. A. Peper, Voorschoten. Zesde zondag van de veertigdagentijd

Agenda

31 maart 16.00 tot 18.00 uur Kliederkerk in de Jozefschool in Wateringen.

Thema: Onderweg naar Pasen

10 april voorjaarskoffieochtend. Nadere informatie volgt.

16 april 10.00 uur gespreksochtend in de Lichtbron

16 april 18.30 uur bijeenkomst pastorale teams

Bij het liturgisch bloemstuk in de veertigdagentijd

Zondag is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. In de flessen staan bloesemtakken die al bloeien. Teer groen. Wees blij! De zoon is terug en laten we feest vieren. Een nieuw begin. De acht flessen zijn in een achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken. Als we denken aan de gelijkenis van de verloren zoon, dan is de kern de vreugde die er is voor de mens die welkom is bij een genadige God. De zoon 'komt tot zichzelf'. Hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Hij houdt afstand. Vandaar dat de vorm hoekig is. Jezus vergelijkt deze oudste met de Farizeeën en schriftgeleerden die zo kritisch reageren op zijn omgang met zondaren. Verheug jij je over iemand die de weg naar God vindt?

“Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.”

Verheug u om
de thuiskomst van de ene zoon
en samen
zoeken naar
een nieuw begin



De kringloopwinkel Wateringen – Kwintsheul deelt ook dit jaar weer €35.000.- uit aan Goede Doelen welke door de vijf medewerkende kerken zijn

opgegeven.

Voor de Lichtbron heeft de diaconie voorgesteld dat de giften dit jaar naar:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1 - Alzheimer Westland | € 2000.- |
| 2 – Vluchtelingen Werk Westland | € 2000.- |
| 3 – Hoop voor Albanië | € 2000.- |

Dank zij alle medewerkers en cliënten hartelijk dank namens de Kringloop voor uw inzet.

Pieter Sekeris

1 Ingekomen post van Sjoukje Woudstra

Aan tafel!

'Goedemorgen gemeente, vandaag vieren we de maaltijd. Hier links staan de bekers met wijn of druivensap, en daarnaast de kleine plastic bekertjes voor wie die grote vies vindt. Rechts ligt het brood. Glutenvrij ligt ernaast, en wie voor de authentieke beleving gaat, kan ook matzes krijgen. Voor de fijnproevers zijn er krentenbolletjes, naar oud-Hebreeuws recept. Vergeet niet de volgorde: éérst het brood en dan de wijn. Wie dat graag andersom doet, moet zich hier vooraan opstellen. Wie wil wachten met eten tot iedereen heeft, kan met zijn gezicht naar de muur gaan staan, de rest loopt door. De mensen die niet lopend, maar zittend willen vieren, krijgen brood en wijn aangereikt. De groep die dat liever niet uit handen van een vrouw krijgt, kan plaatsnemen bij de mensen die volgens bijbels gebruik aanliggen. Maar niet wanneer u uit principiële overtuiging kiest voor glutenvrij bruin brood en wijn uit bekers van gerecycled materiaal. Dat deelt de koster uit bij het orgel.

Duidelijk? Fijn dat we dit zo samen kunnen vieren, gemeente.'

Maarten Vermeulen
Eindredacteur BEAM, de jongerenafdeling van de EO

Ingekomen post van Teunie Neeleman

O, vlam van Pasen steek ons aan

O vlam van Pasen, steek ons aan
De heer is waarlijk opgestaan!
De zoon die voor geen zonde zwicht,
De Zoon is als de zon zo licht!

De vader laat niet in het graf
Een kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond-
Het gaat als vuur de wereld rond.

De oude nacht voorgoed gedood,
De toekomst kleurt de morgen rood-
Zie hier hoe God vergevend is.

Zie hier het licht van lange duur,
Zie hier de Zoon, de zon, het vuur;
O vlam van Pasen, steek ons aan-
De Heer is waarlijk opgestaan!

Vakanties met aandacht

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Prot. Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). Deze stichting werkt nauw samen met de Protestantse Kerk en ontvangt financiële steun van Kerk in Actie.

Zij organiseren vakanties met aandacht voor o.a. Senioren met en zonder zorg en voor mantelzorgers en partner met dementie. Misschien zijn er onder onze gemeenteleden die daar gebruik van zouden willen maken. Zondag 31 maart a.s. zullen er wat brochures in de hal van de kerk liggen. Ook op de koffieochtend van 10 april zijn deze in te kijken. Daarnaast kunnen vrijwilligers zich opgeven, ook daar is een aparte brochure voor.

Wilt u ondertussen er meer van weten dan kunt u de website bezoeken:
www.hetvakantiebureau.nl.

Koffieochtend 10 april a.s.

Graag willen alvast mededelen dat de diaconie op 10 april a.s. de voorjaarskoffieochtend organiseert. Een uitnodiging hiervoor volgt, maar noteert u deze ochtend alvast in uw agenda!

Tot dan,

De diaconie



Oproep om te helpen 'kliederen' in de Kliederkerk

Kliederkerk wie, wat, waar

Op zondag 31 maart organiseert het team Kliederkerk Wateringen Kwintsheul een viering rondom het thema 'Onderweg naar Pasen'. Kliederkerk is een informele en laagdrempelige manier van kerkzijn, bedoeld voor ouders en grootouders met hun(klein)kinderen van 0 t/m 11 jaar.

Assistentie gevraagd

In de Kliederkerk beginnen we de viering met een paar creatieve en sportieve activiteiten die passen bij het thema. Deze keer kunnen een paar van onze vaste assistenten niet komen helpen en missen we de broodnodige ondersteuning bij de knutseltafels. Onze vraag: wie van u wil een paar uur (van 15.30u tot 18.00u) de handen uit de mouwen steken in de Kliederkerk?

Wilt u helpen? Stuur een berichtje naar Kliederkerkwateringeneo@caiway.net. Op dit adres kunt u zich ook aanmelden als u er gewoon bij wilt zijn!

PCOB Afdeling Wateringen/Kwintsheul

UITGAANSDAG OP DINSDAG 28 MEI 2019

Ook dit jaar is het ons weer gelukt om een programma voor onze "Uitgaansdag" samen te stellen.

Op dinsdag 28 mei rijden wij naar Voorschoten, waar bij Restaurant Van der Valk een uitgebreid lunchbuffet voor U klaar staat.

Na voldaan te zijn van het heerlijke eten, rijden we langs binnenwegen verder door het Groene Hart naar Burgerveen.

Hier bezoeken we "Rozen en Radijs" dit bestaat uit een Rozenkas, waar de kweker een demonstratie bloemstikken geeft met daarna een verloting van de bloemstukken.

De Rozenkas staat in een prachtige tropische tuin met waterpartijen, vissen, vogels, schildpadden, bananenplanten, ficussen, orchideeën enz.

Ook kunt U de Rozenkas verder inwandelen en het winkeltje bezoeken.

Voor vertrek gebruikt U nog een consumptie en bij mooi weer op het tropische terras.

Wanneer het weer ook meewerkt belooft dit een bijzonder gezellige dag te worden.

De bus vertrekt vanaf :

Kwintsheul : Kerkstraat (voor de kerk) om 10.00 uur

Wateringen : Foto Loch, Kerklaan 2 om 10.15 uur

Wateringen : De Ark, Herenstraat 85 om 10.30 uur

Thuiskomst plm. 18.30 uur.

De kosten bedragen :

35 euro voor leden en 42 euro voor niet leden/introducees

U kunt zich opgeven bij de heer J. van der Snoek, telefoon 0174-295289

of bij mevrouw E.F. Abbo, telefoon 0174-295106

U kunt het bedrag per bank overmaken op de rekening :

NL28 RABO 0124 9329 32 t.n.v. PCOB Wateringen/Kwintsheul te Wateringen.

Het bedrag is ook te betalen op de soosmiddagen (gaarne gepast betalen!!).

Meld U snel aan, want vol is vol!!

Wilt U bij het aanmelden ook aangeven op welk punt U instapt?

Uw aanmelding is definitief als het bedrag is ontvangen.

Namens het Bestuur, J. van der Snoek



Miljoenen mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn getroffen door, misschien wel, de grootse natuurramp ooit. De cycloon Idai zorgt voor een enorme ravage.

Ruim 3 miljoen slachtoffers hebben dringend voedsel, water, onderdak en medicijnen nodig. Er zijn vele doden te betreuren. Meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geworden.

Bijna alles is verwoest

De storm kwam aan land in Mozambique en bereikte later ook buurlanden Zimbabwe en Malawi. Communicatielijnen zijn volledig weggefallen en wegen zijn weggevaagd. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die op daken zijn gaan schuilen en in bomen zijn geklommen om niet in het water terecht te komen

Hulp via lokale organisaties en kerken

De natuurramp treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

Via het wereldwijde netwerk ACT biedt Kerk in Actie via lokale kerken en christelijke organisaties hulp in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad.

Samen werken zij aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, hygiëne en psychosociale ondersteunende diensten. Kerk in Actie richt zich ook op de specifieke behoeften van kwetsbare groepen, zoals kinderen, vrouwen, mensen met een handicap en ouderen.

Help mee!

Kom ook in actie en help de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Als u een gift wilt geven voor 'Noodhulp cycloon Idai` kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL89ABNA0457457 t.n.v. Kerk in Actie, of geef in de collecte van 31 maart 2019

Van de redactie**Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie**

Predikant: vacature

Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, mtterpstra@caiway.net
en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van De Lichtbron ook willen ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com



Zangdienst in “DE HOEKSTEEN”

op donderdag 4 april 2019

Aanvang 20:00 uur

Met liederen op weg naar Pasen

Organist: Cor Verbree Toegang gratis.

Burg Kampschoërstraat 25 te Monster