



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Lichtbron-inspiratie - *Ik zie het kruis*

Ik zie het kruis van mijn verlosser

ik zie het kruis waaraan Hij stierf.

Door aan het kruis droeg Hij mijn zonden.

Stierf Hij mijn dood, kocht hij mijn ziel.

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder.

Ik zie het kruis van Golgotha.

Die diepe pijn, de weg van lijden.

Die weg is Hij voor mij voor mij gegaan.

Ik zie de dag van overwinning.

Ik zie de kracht van Adonai.

De dood is toen voorgoed verslagen.

Toen Jezus sprak: het is volbracht!

Zondag 7 april 9.30 uur ds. Hans Meijer, 's-Gravenzande. Vijfde zondag van de veertigdagentijd.

Er is kindernevendienst en kinderoppas.

Na de dienst staat de koffie klaar.

Collecten: 1.Kerk in Actie: Zending 2.Kerk

Bij het liturgisch bloemstuk in de veertigdagentijd

De acht flessen zijn op deze vijfde zondag in de veertigdagentijd in een patroon van een gesloten vorm geplaatst. Als we denken aan de gelijkens van de arbeiders in de wijngaard, kun je je afvragen wat rechtvaardig is, wie rechtvaardig is en wie recht doet? De wijngaard is een gesloten vesting waar de pachters zich verschansen. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is daarom een gesloten vierkant. In de flessen is zwaardvormig blad geplaatst. Tussen de flessen staan potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

“Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.”

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin



Paasgroetenactie 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!" Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. **Op zondag 7 april kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen.** Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Vanuit de Diaconie

Komende diensten

14 april 9.30 uur ds A. Peper, Voorschoten. Zesde zondag van de veertigdagentijd
18 april 19.30 uur ds. B. Schoone, Poeldijk. Witte Donderdag. Heilig Avondmaal
19 april 19.30 uur ds. B. Schoone, Poeldijk. Goede Vrijdag
21 april 9.30 uur ds. B. Schoone, Poeldijk. Eerste Paasdag

Agenda

10 april 10.00-12.00 uur voorjaarskoffieochtend in De Lichtbron

16 april 10.00 uur gespreksochtend in De Lichtbron

16 april 18.30 uur bijeenkomst pastorale teams

Koffieochtend diaconie

Graag willen we u uitnodigen voor de koffieochtend die is georganiseerd door de diaconie van De Lichtbron.

U bent van harte welkom op **woensdag 10 april a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.**

We beginnen met een kopje koffie en drinken daarna met elkaar een glaasje fris of een borreltje. We kunnen uitgebreid met elkaar (bij) praten en van gedachten wisselen. Hans Kerremans laat een filmpje zien over hun reis naar Japan. Een toch wel westers georiënteerde wereld, maar toch weer anders.

U kunt zich voor deze ochtend opgeven bij

Pieter Sekeris: 070 3678158

Adri van der Wal: 06 21501941/ walmaa@kabelfoon.nl

Als u een probleem heeft om bij De Lichtbron te komen, geef het tijdig aan. We kunnen u dan komen ophalen en we brengen u ook weer thuis.

We hopen uw aanmelding voor 7 april te ontvangen.

Diaconie ZWO



Kliederkerk in de Jozefschool

Op 31 maart mochten we 23 (!) kinderen en hun ouders en grootouders welkom heten in de Kliederkerk. Deze keer was het thema 'Onderweg naar Pasen': een hele uitdaging om de gebeurtenissen van Palmpasen tot en met de Opstanding voor de allerkleinsten begrijpelijk te maken. Tijdens het knutselen kun je kinderen al heel veel vertellen. Bijvoorbeeld wat het haantje (die de kinderen zelf hebben

gekneed en gebakken!) betekent op de Palmpasenstok en waar de 30 rozijntjes, het ei en het

Spelenderwijs
Bijbelverhaal
korte viering
Walther
van Palmpasen,
Pasen in
Natuurlijk
elkaar gegeten:



palmtakje voor staan. krijgen kinderen het mee en tijdens de heeft pastor-diacon Burgering de betekenis de Goede Week en kindertaal uitgelegd. hebben we ook met onze eigen

'Pesachmaaltijd' met matzes, radijsjes, gekookte eieren, kipkluijjes, fruit en natuurlijk 'Kliederkerksoep'. De volgende Kliederkerk is in juni. Meer nieuws volgt!

Samen knutselen, samen vieren, samen

De diaconie heeft afgelopen zondag aan u voorgesteld om langdurig goede doelen in Moldavië te steunen. De Lichtbron heeft zich een groot aantal jaar verbonden aan twee goede doelen. Dit waren De Pauluskerk in Rotterdam en CEDEPCA in Guatemala. Omdat de projectperiode is verstreken, heeft de diaconie zich georiënteerd op nieuwe goede doelen. Hieronder informatie over de goede doelen.

De Lichtbron in actie voor Moldavië

Voorstel diaconale doelen 2019 – 2020

De Lichtbron is een kerk in actie die dichtbij en ver weg dichtbij omziet naar elkaar en hoop wil bieden. Wij als Lichtbron maken deel uit van een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en in elkaar. Met elkaar delen wij van wat wij ontvangen hebben:



tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Dit omdat wij zijn geraakt door Jezus Christus. Zoals Hij deelde mogen wij delen in het vertrouwen dat God het zal zegenen.

Aanleiding

Dit jaar staan wij voor de keuze aan welke diaconale/missionaire doelen wij ons als Protestantse Kerk 'De Lichtbron' willen verbinden. De diaconie heeft contact gezocht met Tom Kolsters, Kerk in Actie consulent. Hij ondersteunt ons bij het maken van een selectie uit de vele projecten waarbij Kerk in Actie is betrokken.

Moldavië, een voormalig Sovjetstaat in Oost-Europa, wordt tot de armste landen van Europa gerekend en is het snelst krimpende land ter wereld. In een land dat iets kleiner is dan Nederland wonen circa 3,8 miljoen mensen. Veel mensen in Moldavië worden door armoede gedwongen te migreren en wonen en werken in het buitenland. Meer dan de helft van de werkzame bevolking is niet in staat om werk te vinden in Moldavië en trekken weg. Kinderen zijn vaak de dupe hiervan. Zij worden opgevangen door grootouders, familie of in het ergste geval blijven zij alleen achter. Degene die niet naar het buitenland trekken, zien soms geen uitweg meer en gaan drinken. Op de lange duur levert dit problemen op. Kindermishandeling komt mede door deze alcoholproblematiek vaak voor. De ouderen die achterblijven komen in grote nood als zij zorg en praktische hulp nodig hebben. Kerk in Actie biedt de helpende hand aan beide groepen.

Goede Doelen

Hulp aan kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië is hard nodig. De diaconie stelt u voor om de komende twee jaren twee goede doelen in Moldavië te steunen.

1. Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië
2. Opvang en zorg voor kinderen in Moldavië

Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië



Home Care zet zich al lange tijd in Moldavië in. Zorg aan sociaal kwetsbare mensen zoals thuiszorg aan ongeneeslijk zieke mensen, hulpmiddelen, ondersteuning aan mantelzorgers.

Hoofddoel is het verhogen van de kwaliteit van leven, verlichten van pijn en lijden, hulp aan hun familie, vrienden of aan vrijwilligers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied,

emotioneel, spiritueel en op sociaal vlak.

Home Care verleent jaarlijks aan 200 mensen palliatieve zorg, trainen 210 mensen in het kunnen verlenen van verantwoorde zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte. Home Care deelt hun kennis en kunde met andere organisaties en kijkt naar verbetering van de zorg voor ouderen in Moldavië.

Meer info op: <https://www.kerkinactie.nl/projecten/zorg-voor-eenzame-ouderen-in-moldavië>

Opvang en zorg voor kinderen in Moldavië



De kerken en Youth for Christ hebben de handen ineen geslagen en halen kinderen die aan hun lot zijn overgelaten van de straat. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in de kerken. Hier krijgen ze aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen.

Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden. Per dag komen er zo'n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar.

Meer info op: <https://www.kerkinactie.nl/projecten/aandacht-en-zorg-voor-kinderen>

Voorstel financiële steun

Tijdens de Actie Kerkbalans 2019 is aan u voorgelegd om met uw vrijwillige bijdrage opnieuw twee projecten te steunen. De diaconie stelt voor om

- Home Care te steunen met een bedrag van € 3.750,=
- Youth for Christ met een bedrag van € 3.750,=

Graag hoort de diaconie van u of De Lichtbron zich kan verbinden aan deze goede doelen.

Mocht u geen internet hebben, dan kunnen wij voor u informatie uitprinten en bij u thuis bezorgen. U kunt contact opnemen met Lia van Ooijen-Leerdam T 0174 290672.

Een Bijbel in Mende voor Sierra Leone

Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld. De inwoners hebben de afgelopen jaren veel te lijden gehad door de burgeroorlog en de ebola-epidemie. Veel inwoners halen kracht en troost uit de Bijbel, maar kunnen niet zelf uit de Bijbel lezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil ervoor zorgen dat ze dat straks wel kunnen met een Bijbelvertaling in het Mende.

Sinds de kolonisatie is Engels de officiële taal in Sierra Leone. Ook veel kerkdiensten worden in het Engels gehouden. Maar niet iedereen spreekt die taal even goed. Daardoor begrijpen kerkgangers soms nauwelijks iets van de dienst. Onderling spreken mensen vooral hun eigen taal: het Mende. Dat is de taal van het hart voor ruim 1,5 miljoen mensen.

Eunice Samba, medewerker van het Mende-vertaalteam, is een van hen. 'Ik spreek goed Engels, maar een kerkdienst in het Mende is voor mij veel specialer dan een dienst in het Engels. Dan komen de woorden echt binnen. Als we straks de Bijbel in onze eigen taal hebben, kunnen jong en oud het Woord van God begrijpen', vertelt Eunice.

Geef voor de Bijbel in het Mende

De dagelijkse uitdagingen waar de mensen in Sierra Leone mee te maken krijgen, zie je ook terug in de voortgang van het vertaalwerk. Het gebeurt bijvoorbeeld regelmatig dat het vertaalteam een week zonder stroom zit. Toch zijn zij zeer gedreven om iedere dag weer aan de slag te gaan.

Het Oude Testament is al bijna klaar en binnenkort wordt met het Nieuwe Testament begonnen. Het doel is om de volledige vertaling in 2023 af te ronden.

Wilt u meehelpen aan de totstandkoming van een bijbelvertaling voor Sierra Leone? Kijk dan op <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-sl-website> en geef een gift.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



Voedselbank Westland

Op zondag 14 april a.s. wordt er weer voedsel ingezameld voor de voedselbank. De vrijwilligersorganisatie Voedselbank Westland wil een bijdrage leveren aan bestrijding van armoede. Dit doen zij door wekelijks voedselpakketten te verstrekken aan mensen die dit nodig hebben.

“In Nederland leven meer dan 1.000.000 mensen onder de armoede grens. De voedselbanken, waaronder Voedselbank Westland, helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van een voedselpakket. Om mensen van voldoende eten te kunnen voorzien werken wij samen met scholen, kerken, bedrijfsleven, instellingen en particulieren. Samen zorgen we er voor dat armoede wordt bestreden, er minder verspilling van voedseloverschotten is en dat het milieu minder wordt belast.”

Graag willen wij als gemeente hieraan bijdragen. Deze inzamelingsactie wordt dan ook van harte aanbevolen!

In de volgende Nieuwsbrief zal een “boodschappenlijstje” geplaatst worden. Deze boodschappenlijstjes zijn vanaf zondag ook te vinden in de hal van de kerk.

Van de redactie

Protestantse Gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Margreeth Terpstra-Zeilstra, tel. 0174-221982, mtterpstra@caiway.net

en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Kent u gemeenteleden die de digitale Nieuwsbrief van De Lichtbron ook willen ontvangen of misschien niet meer? Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

