



### **Lichtbron-inspiratie**

Mijn ogen zijn gevestigd  
op God, of Hij mij redt.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op Hem gezet.  
Kan ik de nacht verduren,  
waarin Gij verre zijt?  
Gij zult mijn voeten sturen  
in 't duister van de tijd.

Maar wees mij dan genadig  
en richt mijn leven op,  
dat ik opnieuw gestadig  
kan gaan in 's levens loop.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op U gezet,  
Mijn ogen zijn gevestigd  
op U, tot Gij mij redt.  
*Liedboek 25a, tekst: Willem Barnard*

### **Kerkdiensten**

De komende twee zondagen, 22 en 29 maart, is er geen kerkdienst in De Lichtbron in verband met de coronacrisis. Evenals afgelopen zondag verzorgt de PKN samen met de EO een overdenking die wordt uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

### **Korte diensten vanuit de Hervormde kerk**

Op 22, 29 maart en 5 april zal in de Hervormde kerk aan het Plein een korte dienst worden gehouden waarbij geen gemeenteleden aanwezig zullen zijn. Die diensten beginnen om 10 uur en zullen, in aanwezigheid van enkele ambtsdragers en een organist, worden geleid door dominee Jan Henzen, die ook een korte meditatie zal uitspreken. Deze diensten zijn voor iedereen te volgen via een livestream vanuit de Hervormde kerk. Deze livestream is te benaderen via de website [www.hervormdegemeentewateringen.nl](http://www.hervormdegemeentewateringen.nl) en daar te klikken op de link 'bekijk live'.

## **Uit de gemeente**

Wat hebben we allemaal een heftige week achter ons liggen waarin vanwege de coronacrisis veel beslissingen zijn genomen. Zaken waar we allemaal mee te maken hebben. Zo werd het besluit genomen om de kerken de komende zondagen te sluiten.

Wat fijn dat er op zondagmorgen een prachtige dienst kwam vanuit de kapel van het dienstencentrum van de PKN, waarbij ds. René de Reuver de overdenking verzorgde en waar de dienst werd afgesloten met het zingen van lied 416: 'Ga met God en hij zal met je zijn'.

Veel mensen leven momenteel in een isolement om besmettingsgevaar zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit brengt veel spanning, maar ook eenzaamheid met zich mee.

Laten wij omzien naar de mensen om ons heen, onze naaste. We kunnen hen nu niet bezoeken, maar we kunnen wel middels de telefoon een gesprekje met hen aangaan. Dit wordt als erg fijn ervaren.

Laten wij onze zorgen in ons gebed bij God brengen en erop vertrouwen dat hij ons met Zijn Liefde nabij is.

In een schrijven van de PKN werd dat in onderstaand lied verwoord. Dat dit lied ons allen mag troosten.

*Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,  
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.  
Door golven heen, door storm en nacht  
leidt mij uw hand, U blijft nabij.  
Uw vrede diep, uw liefde groot  
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.  
Mijn vaste rots, mijn fundament,  
U bent de grond waarop ik sta.  
(Lied 939:1)*

Mocht u hulp nodig hebben, schroom niet om dan contact op te nemen met één van de ouderlingen of diakenen. Dan kunnen wij kijken of wij iets voor u kunnen doen.

*Ria Jongerius*



## **Vierde zondag in de Veertigdagentijd – zondag Laetare**

Laetare is Latijn voor 'verheugen' en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat:

'Verheug u, o Jeruzalem'.

## **Oog voor de mensen om je heen - Johannes 9 : 1-13 en 26-39**

Jezus roept zijn leerlingen op om in navolging van Hem te laten zien wat dat betekent. Als van God gezonden mensen licht brengen in een duistere wereld. Jezus ziet de blindgeboren man en geeft hem

het licht terug in zijn ogen. Ziekte en handicaps beperken de mens om zelfstandig invulling te geven aan het leven. Zien wij wat dat voor hen betekent en hoe wij kunnen bijdragen aan verlichting?

Jezus was bereid zijn handen vuil te maken! Maar zat de kracht van het wonder in dat papje van spuug en aarde? Of gebeurde het wonder toen de blindgeborene opstond en gehoor gaf aan Jezus' woord: Ga en was jezelf! Hoe dan ook - in hem werd het werk van God openbaar en konden mensen zien dat het onvoorstelbare aan hem was geschied. Onder de farizeeën gaf dat verdeeldheid: kan deze Jezus van God komen als hij de sabbatsrust niet respecteert? Hun irritatie neemt nog toe als de genezen man hen de spiegel voor houdt. Ze jagen hem weg, maar dan wordt hij opnieuw gezien door Jezus. Meer nog dan de genezing van zijn blindheid wordt hem nu geschonken: het ware zicht op Jezus, de Mensenzoon - het licht voor de wereld!

### **Bij de schikking**

De vierde zondag is blijmoediger van toon dan de drie voorafgaande zondagen. De teksten blikken al vooruit naar Pasen. Deze zondag staat 'het zien' centraal. De stip op de horizon is een oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesems verkondigen de komende lente.

### **Van de redactie**

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel.0174-294940,

[arie.harmke.verkerk@gmail.com](mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com) en

Bert Bosker, tel. 0174-294720, [boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600,

[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).