



5^e zondag in de Veertigdagentijd - Zondag Judica

Het Latijnse woord 'Judica' betekent 'Oordeel, spreek recht'. In Psalm 43:1 staat: 'Doe mij recht, o God'.



Lichtpunt

Namens de kerkenraad is aan de predikanten die de komende weken in De Lichtbron zouden voorgaan, gevraagd een korte meditatie of overweging te schrijven als een geestelijk lichtpunt voor de lezers van deze nieuwsbrief. Ds. Jan van Westenbrugge uit Hoek van Holland bijt hieronder het spits af.

Meditatie - Lijden en leven naar de Paastijd

Nog twee weken en dan vieren wij het feest van de opstanding van Jezus Christus, de Zoon van God, die voor ons geleden heeft en aan het kruis is gestorven. En gezien het virus dat het huidige bestaan teistert is het de vraag: Gaat dat samen? Lijden en leven; het leven naar het Paasfeest? Het lijden van Jezus en het lijden van de mensheid? Is dat met elkaar te verenigen? Is dat te rijmen met Gods liefde voor de mensen?

Het zijn vragen, die vooral in deze tijd op onze weg komen. Vragen, die nu opdoemen, nadat wij geconfronteerd worden met een virus dat vele slachtoffers maakt. Actuele vragen: waarom laat God dat toe? God is toch almachtig en barmhartig? Hij is toch genadig? Waar is onze lieve Heer gebleven? Waarom zoveel lijden? Begrijpelijke vragen naar het 'waarom', maar tegelijkertijd ook wel de moeilijkste, die het christendom gesteld kunnen worden. De waarom vragen duiken altijd op als wij dreigen overspoeld te worden door rampen of ander onheil.

Lege handen

Verwacht geen pasklare antwoorden. Ze zijn niet te geven, maar het is wel goed, nu we leven in de lijdenstijd, in al die vragen ons te verdiepen. De vragen stapelen zich soms op. Moet je een virus dat ons nu treft benoemen als de wil van God? Doen wij dat, omdat je niemand anders kan aanspreken en God de schuld kan geven? Wat dit betreft denk ik: Eigenlijk staan wij bij de waarom vraag van het lijden met lege handen. Daarnaast weet ik: God kent het lijden als geen ander.

Het is intussen wel een thema, dat steeds belangrijker is geworden in relatie tot geloof en kerk. Mijn leermeester Okke Jager heeft ooit betoogd, dat dit de reden is waarom veel Nederlanders niet meer in God kunnen of willen geloven. Of het waar is weet ik niet, in ieder geval lijkt het mij verstandig om heel voorzichtig te zijn met (goedkope) antwoorden, als wij überhaupt een antwoord zouden hebben. Wij mogen best voor onze verlegenheid uitkomen als het gaat om al die vragen. Weten wij dan alles van Gods bedoelingen met de mensen en de wereld? Ik denk het niet. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar het is natuurlijk een normale menselijke situatie als je met het lijden wordt geconfronteerd je met vele vragen worstelt. Mooie woorden, dat God liefde is, komen in zo'n situatie niet over.

Liefde

Mogen wij het lijden van de mensen en het lijden van Jezus met elkaar vergelijken? Het lijden van Jezus, dat in deze tijd centraal staat, mogen wij toch wel zien als een situatie van een geheel andere orde? Hij moest als Zoon van God enorm veel lijden. En waarom? Het antwoord is in dit geval wel duidelijk: Hij moest lijden en sterven om ons mensen van onze zonden te verlossen. Hij moest voor ons boeten en afschuwelijk lijden. En Gods liefde voor mensen gaat daarbij zo ver, dat Hij Zijn Zoon daarvoor liet lijden. Dan hebben wij het over een God van liefde en van gerechtigheid, van troost en van bemoediging. Dwars door het lijden van Zijn Zoon heen. Hij verlaat ons nooit.

Maar zelfs Jezus, lijdend aan het kruis, had zijn waarom-vraag. Een van de zeven kruiswoorden was immers: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" We lezen deze noodkreet in het Nieuwe Testament en wij zingen het met Psalm 22.

Het lijden van Christus en Gods ontferming over mensen in moeilijke situaties is kenmerkend voor het christelijk geloof. Bij dit lijden komen als vanzelf de kruiswoorden weer naar boven. Uit mijn jonge jaren staat mij nog helder voor de geest: elke zondag in de lijdenstijd werd gepreekt over een van de kruiswoorden. Ik blijf het indrukwekkende woorden vinden, die in de lijdenstijd niet ongenoemd mogen blijven. Het is nodig om met het lijden van Jezus mee te voelen. Dat vraagt om inkeer, om bezinning. Daarom wordt de lijdenstijd ook wel de vastentijd genoemd. Maar dat hoeft ons leven niet somber en donker te maken. Het is, denk ik, wel belangrijk om even, gedwongen of niet,

pas op de plaats te maken. Vooral in deze tijd is daar alle reden voor. Laten wij ons niet te veel in beslag nemen door onze drukke agenda en jachtig bestaan? Een periode van inkeer en bezinning. Een periode, die ons terugwerpt op ons zelf en die ons verplicht om eens goed na te denken over Jezus en Zijn moeilijke weg van lijden en sterven. Maar ook over de vragen en over het meeleven en meevoelen met de mensen, die nu getroffen zijn door leed en wanhoop, veroorzaakt door een virus dat ons bestaan overhoop haalt en door allerlei andere omstandigheden. In die zin zou het lijden van Jezus en van delen van de mensheid als het ware hand-in-hand gaan genoemd kunnen worden.

Wij mogen echter weten en daaruit ook troost putten, dat het lijden van Jezus uitloopt op het feest van de opstanding. Pasen mogen we zien als het feest van de overwinning op het lijden en het leven. Een geweldig vooruitzicht! Een blij vooruitzicht, dat onze hoofden en harten moet strelen!..

Ds. Jan van Westenbrugge

Liturgisch bloemstuk

5^e zondag in de Veertigdagentijd - Zondag Judica

Het Latijnse woord 'Judica' betekent 'Oordeel, spreek recht'. In Psalm 43:1 staat: 'Doe mij recht, o God'.

Johannes 11:1-4 en 17-44

Lazarus staat op uit de dood. Het Johannesevangelie is raadselachtig en tegelijkertijd helder in zijn boodschap. Het doel is geen historisch verslag maar een levengevende boodschap, en dat leven vinden we bij Jezus. Verschillende wondertekenen passeren de revue en de opwekking van Lazarus is het zevende teken in de rij. Wanneer Jezus bij Marta en Maria komt lijkt Johannes de rolverdeling tussen deze beide vrouwen om te draaien (vgl. Lucas 10:38-42). Het is Marta die Jezus opzoekt en een geloofsbelijdenis uitspreekt. Maria is degene die geroepen moet worden en begint met een verwijt. 'Als u hier was geweest dan...'. De verschillende reacties van de vrouwen en de mensen



om hen heen zijn herkenbaar wanneer we denken aan onze eigen rouwervaringen. Het gevoel dat God ver weg is, afwezig. De hoop wellicht dat hij wél iets kan betekenen. Het onbegrip dat we ook bij de joden zien: als hij de ogen van een blinde kan genezen, kan hij toch ook voorkomen dat iemand overlijdt? Maar ook die andere kant waarmee Johannes ons hoop en goede moed wil geven: Jezus lijkt misschien ver en onverschillig, maar hij is er (al is het op zijn tijd en niet de onze). Jezus is er in het verdriet en huilt mee. Jezus is de opstanding en het leven.

Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. Daar gaan de bovenstaande teksten over.

In de stip plaatsen we een rode roos (liefde, betrokkenheid, leven) die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt. Gedragen door de onderlinge verbondenheid (klimop).

Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria en de mensen die hen helpen klagen. Het beroert hem diep van binnen en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De dood van Lazarus is ontijdig, de geliefde broer van Marta en Maria keert weer in het leven. In het centrum zien we hier de totale overgave en de totale liefde. Dood en leven, een zuchtje is het verschil. De onvoorwaardelijke liefde van de zussen en hun broer -we zien de rode roos gesteund door de klimop, symbool van trouw en de roze wolk van graszaden- is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven. Liefde is sterker dan de dood.

Kerkdiensten

De komende twee maanden is er geen kerkdienst in De Lichtbron in verband met de aanscherping van de maatregelen om het coronavirus uit te bannen. Evenals afgelopen zondagen verzorgt de PKN samen met de EO een overdenking die wordt uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. (Let op: dan is het inmiddels zomertijd)

Korte diensten vanuit de Hervormde kerk

In de Hervormde kerk aan het Plein zal een korte dienst worden gehouden waarbij geen gemeenteleden aanwezig zullen zijn. Die diensten beginnen om 10 uur en zullen, in aanwezigheid van enkele ambtsdragers en een organist, worden geleid door dominee Jan Henzen, die ook een korte meditatie zal uitspreken.

Deze diensten zijn voor iedereen te volgen via een livestream vanuit de Hervormde kerk. Deze livestream is te benaderen via de website www.hervormdegemeentewateringen.nl en daar te klikken op de link 'bekijk live'.

Leven tijdens de coronacrisis

We leven in een tijd die beheerst wordt door het coronavirus. Wat een hoop nieuws komt er op ons af, elke dag nieuwe berichten en ook weer nieuwe leefregels. Het is spannend voor ons allen en het brengt veel onzekerheid en ook angst teweeg.

Door de maatregelen zijn veel mensen eenzaam, omdat ze niet meer naar buiten kunnen of op bezoek bij een ander ofwel bezoek ontvangen van een ander. In deze tijd van spanning en onzekerheid over de toekomst hebben wij wel tijd om dichter bij onszelf te komen en hierdoor ook dichter bij God. In de bijbel staan ook veel verhalen waarin de mensen door rampen werden getroffen. Maar steeds is daar God die ons troost en er voor ons wil zijn.

Laten wij onze zorgen bij God brengen en vragen of Hij ons met zijn liefde nabij wil zijn, ons wil troosten. Laten wij erop vertrouwen dat Hij met ons meegaat en er altijd voor ons is!

Ook de komende weken is de kerk gesloten en mogen wij op een andere manier de gemeenschap met God en met elkaar ervaren. Laten wij omzien naar de mensen die dat zo nodig hebben, stuur eens een kaartje of pak de telefoon voor een gezellig gesprekje.

Ook afgelopen zondagmorgen was er een prachtige dienst op NPO2 vanuit de kapel, waarbij ds. de Reuver de overdenking deed en mooie liederen werden gezongen. Het thema was dat we het Licht in de rug hebben en naar het Licht toe mogen leven in deze tijd voor Pasen. Licht om mee verder te kunnen gaan in ons leven. Ieder kreeg de zegen van St. Patrick mee:

De Heer is voor je om je de juiste weg te wijzen

De Heer is achter je om je te beschermen tegen gevaar

De Heer is onder je zodat je nooit ten onder zult gaan

De Heer is in je om je te troosten als je verdriet hebt

De Heer is naast je als een beschermende muur als anderen over je heen vallen

De Heer is boven je om je te zegenen

Zo zegent God je, vandaag, morgen en al de dagen dat je leeft, in eeuwigheid

Amen

Ria Jongerius

Een kort bericht van de beroepingscommissie.

Ondanks dat we beperkt zijn in het samen vergaderen zullen we zoveel als mogelijk is het werk voortzetten.

We zullen in contact blijven met elkaar via internet om de bestaande contacten die er zijn te onderhouden.

WhatsApp, waar we gezamenlijk in een groep aan deelnemen, biedt uitkomst en ook onderzoeken we de mogelijkheid om via internet te vergaderen. Dat geldt dus ook voor de geplande vergadering van 1 april.

We houden u als gemeente graag op de hoogte zodra er ontwikkeling zijn die het vermelden waard zijn.

Gelukkig dat een wekelijkse nieuwsbrief ook een goed medium is om met elkaar in contact te blijven.

Namens de beroepingscommissie,
Ed van der Schoor.

PCOB Protestants Christelijke Oudere Bond

Beste leden van de PCOB in Wateringen/Kwintsheul

Bij het schrijven van dit artikel worden we geconfronteerd met zeer ingrijpende maatregelen van de Overheid om het Coronavirus in toom te houden. Maatregelen, die noodzakelijk zijn om de maatschappij nog naar vermogen te laten functioneren. De kerken hebben hun verantwoordelijkheid genomen en ook vanuit de Landelijke KBO/PCOB Organisatie worden de landelijke richtlijnen onderschreven. Het spreekt vanzelf, dat ook Uw Afdeling hierin mee gaat.

Zoals nu bekend is mogen er geen bijeenkomsten tot 1 juni gehouden worden. Dit betekent, dat er in de komende tijd geen soosmiddagen meer gehouden mogen worden. We rekenen op Uw begrip.

Veel van onze leden behoren tot de risicogroep. Het Bestuur wenst hen allen veel geduld en sterkte toe om deze tijd door te komen. Hopelijk blijft het virus U bespaart.

Een ieder, die de mogelijkheid heeft, vragen we ouderen, die de deur niet uit kunnen, tot steun te zijn, op welke wijze is aan U. Bel eens op, doe een boodschap of stuur een kaartje.

In deze tijden kunnen we laten zien, dat we niet voor niets tot de Wateringse/Kwintsheulse PCOB familie behoren.

Namens het Bestuur, wens ik U allen veel kracht en Gods Zegen toe.

In het vorige KBO/PCOB Magazine waren twee formulieren bijgevoegd, waarvan er nu één in het Plein*Nieuws en de Nieuwsbron gepubliceerd wordt. Het gaat om **19 mei** a.s. onze eigen "Uitgaansdag". Het Bestuur wil U meedelen, dat, deze dag verplaatst is naar **29 september!!!!**

Voor de Ontmoetingsdag voor alle Ouderen in het Westland op 26 mei a.s. is nog geen nieuwe datum bekend.

Namens het Bestuur,
E.F. Abbo – van Engelenburg

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, tel. 0174-294720,

boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

