



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Lichtbron inspiratie – Dat er een morgen komt

Ga met ons God,
de lange weg
van onmacht en verdriet
naar kracht en opstanding.
Ga met ons die weg
die over sterven heen
naar onaantastbaar leven voert.
Duld onze vragen.
Erken ons verdriet.
Verzacht wat zo pijn doet.
En laat er ook licht zijn.
Blaas de gloed
van verlangen weer aan.
Dat er een morgen komt
die ons optilt.
Dat er een avond is
van vervulling,
van eeuwig weerzien
en thuis met zijn allen.
Kris Gelaude

Lichtpunt

Namens de kerkenraad is aan de predikanten die de komende weken in De Lichtbron zouden voorgaan, gevraagd een korte meditatie of overweging te schrijven als een geestelijk lichtpunt voor de lezers van deze nieuwsbrief. Hieronder de bijdrage van ds. Christiaan Donner.

Als het goed is leest u/jij deze woorden op Palmzondag. Dit schrijf ik een week eerder, terwijl ik mijn hart vasthoud over hoe ons land er over een week uit zal zien. Hoeveel doden meer, hoeveel mensen voor wie er geen plek op de IC meer is, hoeveel onmogelijke keuzes die gemaakt moesten worden?

Palmzondag wil al sinds het begin van de kerk een smartelijke dubbelheid aan gevoelens overbrengen. Uitbundig worden de palmen gezwaaid voor Jezus die op die ezel de stad vol belofte binnen komt rijden. Maar meteen daarna lezen we in alle kerken van de wereld de eerste woorden van het vreselijke verhaal van verraad van en de moord op diezelfde Jezus. Het is de zondag waar Bach zijn Mattheüs Passie voor schreef. Die dan ook niet eindigt met Pasen en opstanding, maar met de klaagzang bij een graf. "We gaan hier in tranen zitten en roepen jou in je graf toe: rust zacht, rust, uitgeputte ledematen! Je graf en de steen daarop is voor ons angstige geweten een comfortabel kussen".

Wat een vreemde woorden. En hoe zoetig mooi. Is dat het dan? Zelfs ons gekwelde geweten kunnen we sussen op je graf?

Van dat geweten weten we wel in deze dagen, nu we mensen moeten begraven in heel kleine kring. Nu mensen dood gaan onder een masker, alleen, met gemaskerde mensen om zich heen. Geen hand, geen huid, geen warmte die je nog even aanraakt voor je sterft. Zijn we daar schuldig aan? Nee. Maar je geweten lijdt ook aan onmacht, aan niet kunnen bieden wat je bieden wilt, aan geen rol van betekenis kunnen vervullen.

Zoals daar die vertrouwelingen van Jezus hebben gestaan. Terwijl hij daar hoog hing, onbereikbaar, een spons aan de stok, een speer die nog nét in hem stak toen hij al gestorven was.

En daar dan bij gaan neerzitten? Ons daar maar bij neerleggen? In tranen, dat wel?

“Blijf bij mij en waak hier met mij, waak en bid” zingt Taizé dan. Dat zing ik liever mee. Ook grimmig soms, vol protest tegen de nietsontziende dood. Om in de geest dichtbij te blijven, zelfs al moeten we alsmaar met een boog om elkaar heen lopen.

Op Palmzondag, ook deze, in Coronatijd, troost mij de tekening, die Miroslav Rada uit Tsjechië ooit maakte voor een kinderboek. Jezus zit op die ezel, die vriendelijk kijkt. Maar Jezus laat al de wonden zien. Palmpassen wordt zo de intocht van een gewonde Messias.



Kijk, lijkt hij te zeggen: Jullie juichen me toe. Maar ik ben gewond. Net als jullie allemaal.

Thema van de Open Deur voor Pasen. Prachtig boek van Tomáš Halík. Meer nog, de sprekende zegen uit Iona:

Moge de Christus die op gewonde voeten loopt
de weg met je gaan.

Moge de Christus die dient met gewonde handen
jouw handen uitvouwen om te dienen.

Moge de Christus die liefheeft met een gewond hart
jullie harten openen tot liefde.

Moge je het gezicht van Christus zien
in ieder die je ontmoet

en moge ieder die je ontmoet
het gezicht van Christus zien in jou.

Kerkdiensten

In de maanden april en mei is er geen kerkdienst in De Lichtbron in verband met de maatregelen om het coronavirus uit te bannen. Evenals afgelopen zondagen verzorgt de PKN samen met de EO een overdenking die wordt uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

Korte diensten vanuit de Hervormde kerk

In de Hervormde kerk aan het Plein zal komende zondagen een korte dienst worden gehouden waarbij geen gemeenteleden aanwezig zullen zijn. Die diensten beginnen om 10 uur en zullen worden geleid door dominee Jan Henzen, die ook een korte meditatie zal uitspreken.

Deze diensten zijn voor iedereen te volgen via een livestream vanuit de Hervormde kerk. Deze livestream is te benaderen via de website www.hervormdegemeentewateringen.nl en daar te klikken op de link 'bekijk live'.

Op weg naar Pasen

Pasen komt steeds dichterbij en de komende weken zijn er een aantal bijzondere dagen die we normaal gesproken als gemeente in kerkdiensten met elkaar vieren. Nu de kerken gesloten zijn, wil ik u toch graag een aantal teksten meegeven die u thuis kunt lezen als voorbereiding op Pasen en waarover u kunt nadenken. De teksten komen uit het boekje 'Overbruggen - 40 dagen tussen hemel en aarde' van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Palmzondag: Matteüs 21:1-17

De vraag hierbij is: wat is er volgens u nodig om van een kerk of een ander gebouw een 'Huis van gebed' te maken?

Witte Donderdag: Matteüs 26: 17-75

De vraag hierbij is: wat betekent de beker wijn voor u?

Goede Vrijdag: Matteüs 27:1-61

De vraag hierbij is: probeer een poosje echt stil te zijn en na te denken over de vraag: waar in de tekst ontdek ik de aanwezigheid van God?

Stille Zaterdag: Matteüs 27:62-66

De vraag hierbij is: morgen vieren we Jezus' opstanding. De hogepriesters en Farizeeën waren al bang dat Jezus' leerlingen dit zouden gaan beweren. Hoe kijkt u naar Jezus' opstanding? Vindt u het moeilijk te geloven, of kijkt u ernaar uit om morgen te mogen zeggen: Hij is waarlijk opgestaan?

Eerste Paasdag: Matteüs 28:1-15

De vraag hierbij is: wat is voor u het beste nieuws van Pasen?

Tweede Paasdag: Matteüs 28:16-20

De vraag hierbij is: waar ziet u iets van het begin van Gods koninkrijk?

Als afsluiting lied 642:1

Ik zeg het allen dat hij leeft

Dat Hij is opgestaan

Dat met zijn geest hij ons omgeeft

Waar wij ook staan of gaan

Ria Jongerius

Initiatief

'Ze kunnen het niet bevatten'



Ik las van morgen de krant en zag het verhaal van de bewoners en dacht dat is wat voor de nieuwsbrief. Dan kunnen we aan de Guldehof en De Blokkendoos een kaartje sturen: "voor alle bewoners".

Het adres van De Guldehof is: Pleiwand 31 2291DB Wateringen.

Het adres van de Blokkendoos is: De Beemd 33 2291VZ Wateringen.

Met een hartelijke groet

Eimert de Waard

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel.0174-294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en

Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600,

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.