



'Mijn oog zal op u zijn.' Psalm 32:8

We zijn overvallen door iets waar we nooit echt rekening mee hebben gehouden. In al de jaren dat we gemeente zijn, hebben we nog nooit zo lang de kerk moeten sluiten. We missen de onderlinge contacten, het samen bidden, luisteren en zingen, het gewoon even bij elkaar zijn en zien hoe het iedereen vergaat. En we weten ook dat het einde nog niet in zicht is. Toch is er een goede reden waarom we dit doen: niet omdat we het zelf willen, maar omdat we begaan zijn met het lot van de ander. Zoals het hoort in een christelijke gemeente, zou je zeggen.

Al in het begin van de Bijbel vraagt de mens aan God of hij op zijn broer moet letten. Een rechtstreeks antwoord staat er niet, maar wie verder in de Bijbel heeft gelezen, weet het antwoord. Zo is het ook nu, we hebben allemaal als opdracht op de ander te letten. Laten we dat dan in volle overtuiging doen. Dan mogen we vertrouwen dat God op ons let zoals hij ook Jezus niet uit het oog verloor, zelfs niet in zijn bangste of eenzaamste uren.

De kerkenraad van De Lichtbron wenst u gezegende paasdagen.

Lichtpunt

Namens de kerkenraad is aan de predikanten die de komende weken in De Lichtbron zouden voorgaan, gevraagd een korte meditatie of overweging te schrijven als een geestelijk lichtpunt voor de lezers van deze nieuwsbrief. Hieronder de bijdrage van ds. Otto Kroesen die op Eerste Paasdag zou voorgaan.

Meditatie Pasen – Opstanding uit de doden

door Otto Kroesen

(Exodus 14: 14 – 18, Matteüs 28: 1-7, Romeinen 4: 18 – 25)

“Op hoop tegen hoop vertrouwde hij (Abraham) dat hij de vader zou worden van vele volken, zoals hem gezegd was: zo talrijk zullen jouw nakomelingen zijn.

Hij verzwakte niet in dat vertrouwen ook al zag hij wel in dat zijn eigen lichaam eigenlijk al dood was, omdat hij al bijna 100 jaar was. En ook zag hij wel dat Sara als moeder eigenlijk al dood was. Maar hij twijfelde niet aan de belofte van God, maar was sterk in dat vertrouwen, en hield daarmee God hoog. Hij was er vast van overtuigd dat God in staat is te doen wat hij beloofd heeft. Daardoor werd hij beschouwd als rechtvaardig. Dat daar geschreven staat “werd beschouwd” als rechtvaardig, geldt niet alleen voor hem maar ook voor ons die geloven dat Jezus de Heer is opgewekt uit de doden: ook wij worden als rechtvaardig beschouwd. Wij geloven in Jezus die overgeleverd werd omwille van onze misstappen en opgewekt werd omwille van onze rechtvaardigheid.”

De lezing uit de brief aan de Romeinen heb ik even helemaal uitgeschreven. Ik heb zelf een vertaling gemaakt. Die legt bepaalde accenten door soms wat letterlijker en soms wat vrijer te vertalen. Ik hoop dat op die manier beter uitkomt wat Paulus over Abraham en Sara zegt. Die waren eigenlijk allebei al op sterven na dood, zoals wij dat zeggen. Dat zegt Paulus wat hard. Maar dat doet hij met opzet. Want dat Abraham en Sara toch een kind krijgen is ook een soort opstanding uit de dood. Het kan natuurlijk niet meer. En toch moet het. Abraham geloofde in een onmogelijke weg.

Waarom moest het? Abraham gelooft dat we in de toekomst nog meer van God gaan zien dan nu al. We weten eigenlijk nog niet wat rechtvaardigheid en liefde en goedheid is. Abraham denkt niet ‘out of the box’ maar hij leeft ‘out of the box’. Hij verlaat zijn land met zijn familie want nu moet hij toekomstgericht leven. En dat doet hij. Paulus wil natuurlijk ook duidelijk maken dat Abraham niet als rechtvaardig beschouwd wordt omdat hij allerlei regeltjes en rituelen volgt, hoe goed dat misschien ook is. Nee, de vraag van het geloof is: Ben jij op weg naar een grotere toekomst? Heb je vertrouwen, durf je, geef je jezelf?

Toekomstgericht leven is niet gemakkelijk, en zeker niet in een omgeving waarin iedereen zoals in de tijd van Abraham eigenlijk alleen maar luistert naar de stammenhelden, het verleden dus. Maar hoe krijg je een opvolger? Dat zal in zijn geval zijn zoon moeten zijn en wat als er dan geen kind komt? Wat er op het spel staat is, kortom, veel meer dan alleen graag een kind te willen hebben. Het kind staat voor de toekomst. Het kind is de volgende stap op de weg naar de vrede.

Maar gezien de leeftijd van Abraham en Sara was dat een onmogelijke weg. Ze waren eigenlijk al ‘dood’.

In de kern is dit ook ons verhaal. Hoeveel dood zit ons al onder de leden? Als het leven een tredmolen is, of als we juist dat ene wat we zouden moeten doen, niet durven omdat wij niet uit onze vaste patronen durven stappen, leven we dan? Begrijp me goed, het gaat niet om willekeur maar om meer zachtmoedigheid en rechtvaardigheid in deze wereld. Wij laten dat er vaak bij zitten. Wij geloven niet dat dat gaat lukken.

Jezus moet al vroeg besloten hebben dat zijn beloftevolle woorden een prijs hadden. Als hij naar Jeruzalem gaat weet hij dat hij verworpen zal worden, uitgeleverd en gedood. Waarom dan toch doen? Het is de enige weg die ons kan bevrijden van onze harde korsten en angsten. En zo hebben de mensen dat toen ook opgevat. Kwetsbaar leven en jezelf geven. Velen althans. En dat waren de gelovigen. En zodra die er zijn,, ja, dan leeft Jezus – in hen! Hij heeft hen tot geloof gewekt. Zodra er mensen zijn die zeggen “dit is de weg, zo moet het”, leeft hij. Hij leeft! In diegenen die op hun manier in het geloof ook de weg gaan. Zulke mensen zijn waard dat ze leven.
Amen

Kerkdiensten

In de maanden april en mei is er geen kerkdienst in De Lichtbron. Evenals afgelopen zondagen verzorgt de PKN samen met de EO een overdenking die wordt uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

Korte diensten vanuit de Hervormde kerk

In de Hervormde kerk aan het Plein zal elke zondag een korte dienst worden gehouden die voor iedereen is te volgen via een livestream:
www.hervormdegentewateringen.nl en klikken op de link ‘bekijk live’.

6e zondag in de Veertigdagentijd – Zondag Palmarum 5 april 2020

Vandaag is het Palmzondag. De kerk gedenkt de intocht van Jezus in Jeruzalem.



Mattheüs 26: 1-27 en 66

Jezus met kostbare olie gezalfd. In de lezingen op Palmpasen staat de zalving centraal. Als symbolen gebruiken we allerlei verse kruiden die gebruikt kunnen worden bij een zalving. Een doek rond de beker verwijst naar de balseming.

Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo goed kennen. Maar het is heel bijbels, profeten en koningen worden gezalfd als hun taak een aanvang neemt. En wie gestorven is wordt ook gezalfd. De vrouw brengt dit in het teken van het zalven van Jezus' voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons. Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus' dood. De groene takjes lijken wel een beetje op de palmtakken.

Pasen 12 april 2020



Johannes 20:1-18

Opstanding van Jezus. De eerste berichten over de opstanding zijn vol verwarring. Bij veel mensen leeft wel verlangen naar een leven na de dood. De hoop dat hun geliefden niet verloren zijn in het eindeloze niets. In Israël leefden er gemengde gedachten over de dood. De dood als einde, 'de doden loven u niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw', bidt Hizkia in Jesaja 38. De opstanding als mogelijkheid: de Farizeeën geloven erin, de Sadduceeën ontkennen het. En dan is er opeens het bericht over een leeg graf, de ontmoeting in de tuin. Jezus leeft, zichtbaar, tastbaar, herkenbaar. Hij is aanwezig, lijfelijk, met een verheerlijkt lichaam in een verheerlijkt bestaan, doorademd met Gods glorie en met herkenbare littekens. Zo breekt hij door in ons gesloten wereldbeeld. De schok is groot, maar de daaropvolgende vreugde niet te stuiten.

We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rond de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de - nog een beetje ingehouden- vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte heen.

Bij de schikking

Net als in de lezingen bij de vierde zondag staat ook op eerste paasdag 'het zien' centraal. Jezus leeft, hij is zichtbaar, herkenbaar en tastbaar! Ook in deze schikking wordt de stip het oog, de pupil. Rond het oog ontstaat een krans van kleinere 'ogen': glazen flesjes met een kleine witte Gerbera. Het weefsel is levend geworden door de bloesemtakken.

NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel

Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands

Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie. 'De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.'

Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden.

Kinderuitgaven en Psalmen

Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen:

- *De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen.* Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.
- Het Lucas-evangelie uit de *Samenleesbijbel*. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren.
- *Psalmen Dichtbij*, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten.

Zowel de EO, die *Psalmen Dichtbij* mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de *Samenleesbijbel*, ondersteunen deze actie van harte.

Bestelwijze

Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Link: www.bijbelgenootschap.nl/juistnu.



Uit de gemeente

We leven in een voor ons allen moeilijke en onzekere tijd. Een bijzondere tijd om toe te leven naar Pasen. We hebben weinig sociale contacten en hebben veel tijd om na te denken over ons leven, over ons geloof en hoe we daarmee omgaan. Veel tijd hebben we om ons voor te bereiden op Pasen, we kunnen

op veel manieren allerlei diensten volgen op televisie of via de computer. Wij wensen u allen inspiratie, vertrouwen en liefde toe. Fijn is het om te horen hoe mensen op andere manieren met elkaar meeleven door het sturen van een gezellig kaartje of een telefoontje. Je merkt en hoort dat deze gemeenschap als heel belangrijk wordt ervaren.

*God,
geef me rust en vertrouwen,
opdat ik me niet mee laat slepen
door angst en paniek.
Geef me wijsheid,
opdat ik het goede doe
en het dwaze laat.
En geef me liefde,
opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens
en bereid ben te helpen waar nodig.
Irene van der Meulen*

Aan u allen gezegende Paasdagen gewenst.

Ria Jongerius

Lichtbron-inspiratie – Klein hoefblad



Zoals klein hoefblad onder paden sluimert
maar in het voorjaar door het asfalt barst
en in de scheuren groeit om stralend geel te bloeien,
zo is Gods kracht in ons -

Taaï als het asfalt ons bestaan,
donker en zwaar onder een dichte hemel,
maar onder ons is God: van binnenuit,

dikwijls door onze zwakke plekken heen
laat Hij in onze dood nieuw leven bloeien.

Piet van Veldhuizen

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en

Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.