



Lichtbron-inspiratie – Een lied uit Taizé

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft ...



De nieuwe paaskaars in De Lichtbron brandde voor het eerst tijdens het luiden van de kerkklok op paasmorgen.

Kerkdiensten

In de maanden april en mei is er geen kerkdienst in De Lichtbron. Evenals afgelopen zondagen verzorgt de PKN samen met de EO een overdenking die wordt uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

In de Hervormde kerk aan het Plein wordt elke zondag een korte dienst gehouden die voor iedereen is te volgen via een livestream:

www.hervormdegemeentewateringen.nl.

Andere diensten zijn te volgens via www.kerkomroep.nl.

Lichtpunt

Namens de kerkenraad is aan de predikanten die de komende weken in De Lichtbron zouden voorgaan, gevraagd een korte meditatie of overweging te schrijven als een geestelijk lichtpunt voor de lezers van deze nieuwsbrief. Hieronder de bijdrage van de heer Thomas Kraan die aanstaande zondag zou voorgaan.

Meditatie - 'Quasi modo geniti' - 'Als pasgeboren kinderen'

bij 1 Petrus 1:3-12 en 2:1 -2 (NBV en een andere: NBG 1951 of (herziene) Statenvertaling) door Thomas Kraan

1 Petrus 1:3 Geprezen zij de God en Vader van Onze Heer Jezus Christus, die vanwege zijn grote goedgunstigheid jullie opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden

Deze zondag heet 'Quasi modo geniti'. Dat betekent: 'Als pasgeboren kinderen', woorden uit het bijbelboek 1 Petrus. Dat bijbelboek is een brief gericht aan christenen in Klein-Azië. Hoewel ze niet agressief vervolgd worden, kunnen ze vanwege hun christen-zijn slecht behandeld worden. Hun situatie vraagt om volhouden in het goede en niet - als tegenreactie - kwaadspreken of de kantjes eraf lopen. Daarom herinnert Petrus (of een auteur die zijn naam leent) hen aan de betekenis van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het volledige citaat (1 Petrus 2:2) luidt: *'Verlangt als pasgeboren kinderen naar de zinnebeeldige onvervalste melk, opdat jullie daarmee opgroeien tot redding.'* Met het zinnebeeld van de geboorte begint het tekstgedeelte dat voor vandaag op het rooster staat: 1 Petrus 1: 3-12. Na de aanhef van de brief vervolgt Petrus met God lof te prijzen. In dat grootmaken van God, de Vader, Jezus Christus, de Zoon, en de Heilige Geest, betreft Petrus zijn publiek. Petrus roept hen op, aan dat grootmaken bij te dragen, als uiting van hun geloof in de verrezen Christus. Met Christus' opstanding heeft voor de gelovigen een grote verandering plaatsgevonden: ze zijn 'opnieuw geboren' (vers 3). Die verandering bestaat uit het toekomstperspectief in de hemelen (1 Petrus 1:2) en de hun toegezegde uiteindelijke redding (1 Petrus 1:9). Daarop is de christelijke hoop gevestigd. Voor Petrus is daarmee vervolgens onlosmakelijk een attitude voor het hier en nu verbonden. Deze wedergeboorte is er immers niet zomaar, maar vanwege Gods grote goedgunstigheid. Met dat woord goedgunstigheid zitten we in de sfeer van oudtestamentische begrippen als goedertierenheid, genade, barmhartigheid. Daarbij hoort dan ook het antwoord vanuit de verbondstrouw van de kant van de mens (zoals in de Tien Geboden in het boek Exodus en de andere boeken van de Wet): Als heilige - door God apart gezette - mensen leven tegen de stroom in. Dat is een louteringsproces. Zoals dat van goud in het vuur, maar dan met grotere betekenis.

'Zomaar in een hemel geloven' als mooi uitzicht voor later en verder gewoon doorgaan met je aardse bestaan te leven is er dus wat Petrus betreft niet bij. Deze weken gedenken we Diettrich Bonhoeffer. Vorige week was het 75 jaar geleden dat hij werd vermoord vanwege zijn verzet tegen de nazi's. Diettrich Bonhoeffer raakte in de gevangenis onder de indruk van het belang van de gedachtewereld van het Oude Testament, juist ook wanneer het om de opstanding gaat. In een brief in december 1943 schrijft hij:
'Alleen wanneer men de onuitsprekelijke naam van God kent, mag men ook de naam van Jezus Christus uitspreken. Alleen wanneer men het leven en de aarde zo liefheeft, dat met haar alles verloren en ten einde lijkt te zijn, mag men aan de opstanding van de doden en een nieuwe wereld geloven; alleen wanneer men Gods wet over zich gelden laat, mag men ook een keer van Gods genade spreken ...'

Petrus en Bonhoeffer verkondigen de hoop voor het sterven en geven tegelijk ook een leefopdracht aan hen die (betrekkelijk) fit zijn.

De gelovigen tot wie Petrus zich richt lopen het risico door slecht gedrag de reputatie van Christus te schaden. Petrus roept hen op echter vol te houden in een voorbeeldig leven. Dat draagt bij aan de eer en de glorie van Christus (vers 7). Een goed visitekaartje te zijn voor Christus is belangrijk, ook al kan men Christus nu niet zien (vers 8). Ook bij veel van wat Bonhoeffer deelde in zijn boeken en geschriften ging het hem om een geloofwaardige kerk.

Dit alles is ook voor ons in 2020 belangrijk. In de normale omstandigheden zien we in elkaar soms het gezicht van Christus. Nu kan dat veel minder makkelijk, want we ontmoeten elkaar niet of nauwelijks vanwege de *social distancing*. Tegelijk zijn er velen die wij niet zien, maar die wel van ons bestaan weten. Misschien hopen ze ergens op redding door God. En meer nog, hopen ze erop dat anderen, wij misschien, hen helpen. Mensen dichtbij en ver weg. Ze hebben redenen naar ons als kerk te kijken, we dragen immers Christus' naam. Ze zouden ons kunnen vragen: wat is jullie leven met een hemelperspectief nu waard? Nu wordt nu getest waar ons geloof voor dient. Volgens vers 9 is dat de redding van zielen. Ziel is in de bijbel: lichaam én geest. In alle bijbelboeken - Petrus noemt de auteurs van het Oude Testament in vers 10 en 11 'profeten' - gaat het om die redding. Petrus verbindt die bijbelse geschiedenis van redding met het werk van Christus, namelijk zijn lijden en eeerherstel daarna bij zijn opstanding. Door die opstanding is alles anders geworden, zo schreef Petrus. In het vervolg van de brief roept hij op tot heilzame actie, met verwijzing naar de nacht van de uittocht: 'omgord uw lendenen'. Dat betekent voor hem concreet: elkaar dienen, naar dat men dat gegeven omstandigheden en mogelijkheden kan (1 Petrus 4:10). Voor Bonhoeffer betekende geloven in de opstanding oproepen tot liefhebben van het leven nu. Ook Petrus schrijft over dat liefhebben van het leven (1 Petrus 3:10). Zijn aanwijzing daarvoor ontleent hij aan Psalm 34:15. Die lijkt me ook voor ons vandaag relevant:

*'Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.'*

Juist deze periode bestaat voor ons het 'doen wat goed is' in eerste instantie uit 'het kwade mijden'. Het blijkt voor velen nog geen sinecure daarbij ook de 'vrede te bewaren', wanneer we deze dagen onszelf opnieuw moeten uitvinden. Op andere momenten vinden we eerder ongedachte mogelijkheden elkaars welzijn te dienen. In ons streven, en als dat faalt, is God 'nabij de gebrokenen van hart' (Psalm 34:19a), aldus diezelfde Psalm, want (Psalm 34:16)

*'Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.'*

Dat deze woorden ons bemoedigen, wanneer we naar 'goede dagen' uitzien - bij het liefhebben van het aardse leven nu en in het geloof in de opstanding.

Amen

Vanuit de gemeente

Na een 'bijzonder' Pasen dat wij deze keer op een stille wijze hebben gevierd gaan we weer verder met onze dagelijkse bezigheden. Pasen leert ons dat Jezus is gekruisigd om onze zonden op zich te nemen, maar Hij is ook weer opgestaan om ons een weg te bereiden naar de Vader. Laten wij erop vertrouwen dat Hij altijd bij ons is, ons omringt met zijn liefde, wat er ook gebeurt en in welke vreemde en beangstigende tijd we ook leven nu. Probeer te genieten van de kleine dingen om u heen, het heerlijke zonnetje dat ons verwarmt, de bloemen en bomen die in bloei komen en alle lieve mensen om ons heen die naar ons omzien.

Geprinte Nieuwsbrieven.

Normaal gesproken liggen er op zondagmorgen 15 op de tafel in de gang.

Er zijn gemeenteleden die er voor zichzelf een pakken en er zijn ook mensen die een Nieuwsbrief meenemen voor een ander die de kerkdienst niet bijwoont.

Nu er geen kerkdiensten zijn, printen wij niet uit. Dat is een gemis voor leden die graag de Nieuwsbrief willen lezen en afhankelijk zijn van een papieren versie.

Als redactie vragen we of gemeenteleden kunnen helpen door zelf een Nieuwsbrief uit te printen en die te bezorgen bij een kerklid die de brief niet via de computer leest.

Als kerkleden wel een naam en adres weten, maar niet zelf kunnen printen horen we dat graag en zullen we naar een oplossing zoeken.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel.0174-294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en

Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600,

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.