



Lichtbron-inspiratie

In uw daden, God – ik zal,
heb ik U steeds weer herkend.

'Ik zal ontferming en trouw'
om te bevrijden waar mogelijk

dat Gij nooit weg zijt gelopen
van uw verstokte mensen

dat Gij orde scheidt in de chaos
van deze verblindende wereld

dat Gij ons onvoorwaardelijk vasthoudt:
dat is uw naam, uw beginsel.

Waar zal ik U brengen mijn dank?
in de bijeenkomst der schare?

In uw lieve gemeente
zal ik diep voor U buigen.

*Huub Oosterhuis
uit de bundel '150 psalmen vrij'*

Kerkdiensten

In de maanden april en mei is er geen kerkdienst in De Lichtbron. Evenals afgelopen zondagen verzorgt de PKN samen met de EO een overdenking op NPO2 om 9.20 uur.

In de Hervormde kerk aan het Plein wordt elke zondag een korte dienst gehouden die voor iedereen is te volgen via een livestream:

www.hervormdegemeentewateringen.nl.

Andere diensten zijn te zien of te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Op de website www.kerkdienstgemist.nl worden ook veel kerkdiensten uit Nederland en in het bijzonder het Westland live uitgezonden.

Lichtpunt

Namens de kerkenraad is aan de predikanten die de komende weken in De Lichtbron zouden voorgaan, gevraagd een korte meditatie of overweging te schrijven als een geestelijk lichtpunt voor de lezers van deze nieuwsbrief. Hieronder de bijdrage van ds. Carel van der Meij die aanstaande zondag zou

voorgaan.

Meditatie bij Johannes 21: 1-14

door ds. Carel van der Meij, Naaldwijk

We hebben Pasen wel op een heel andere manier moeten vieren dan anders, dit jaar. Het lijkt wel of het wit van Pasen bijna verdwijnt achter de grauwsliuier van het nieuws van alledag. Het is corona voor en corona na. Wie weet gaan we de woorden van Petrus ook wel op die manier uitleggen. Als Petrus zegt: Ik ga vissen. Betekent dat dat hij zegt: we pakken de oude draad maar weer op, want dat nieuwe waarvan gesproken is, dat moeten we maar vergeten? Ik ga vissen. Die woorden van Petrus geven iets van de dubbelheid van ons bestaan aan.

Het werkwoord 'gaan' komen we veel vaker tegen in het Evangelie zoals Johannes ons dat vertelt. Met dat werkwoord wordt steeds de weg aangeduid die Jezus gaat. Maar het werkwoord 'vissen' komt in het Evangelie naar Johannes verder nergens voor. Het is alsof we twee werkelijkheden met elkaar moeten combineren in ons leven, en we krijgen ze maar niet bij elkaar: het geloof en ons leven. Het is goed om dat gevoel van machteloosheid onder woorden te brengen op de zondag met de naam 'Ontferming van God'.

De zondag om te spreken over het vertrouwen dat God onze aarzelende stappen op de weg die Pasen wijst niet met verontwaardiging, maar met ontferming beziet. De zondag om te beseffen dat christenen geen triomfantelijke overwinnaars zijn, maar mensen die stil wachten op Gods ontferming.

Al moeten we ook weer niet te klein denken over de moed en de inspiratie die dat vertrouwen ons mensen kan geven. En misschien doen we Petrus ook wel te kort door zijn woorden 'Ik ga vissen' uit te leggen als: we pakken de oude draad maar weer op. Het verhaal vertelt per slot van rekening dat ze met z'n zevenen zijn. Ze gaan naar Galilea, waar Jezus geloof vond, anders dan in Jeruzalem.

Bij de naam Natanaël wordt vermeld: van Kana in Galilea - de plaats waar Jezus het eerste van zijn tekenen deed: water veranderde in wijn, het feest van het leven kon doorgang vinden. Misschien betekenen Petrus' woorden wel: we moeten het geloof in Jezus' leven door ons dagelijks leven heen weven, wij moeten er iets mee doen, iets opbouwen, iets organiseren. Hij moet van alles, en hij doet van alles. Maar hij is ook wel eens te snel. Hij vergeet soms waar het om gaat. Zoals toen hij z'n zwaard trok in Getsemane.

Ook hier gaat het niet van een leien dakje. Want ze vangen niets. Het levert niets op. Ze gaan vissen. En op die zee, het toneel van hun dagelijks leven, blijven ze nog wel drijven, maar ze vangen niets. Hun leven levert niets op, zo voelen ze dat. En op dat moment klinkt er een stem. Want ze blijken niet alleen. Er staat iemand op het strand. Ze weten niet wie het is. Ze weten niet hoelang hij er al staat. Maar het is iemand die hen volgt, die weet hoe ze zich voelen: hij legt de vinger meteen bij de zere plek: heeft het nog iets opgeleverd? Nee, het heeft niets opgeleverd. En dan krijgen de leerlingen te horen: werp je net uit aan de rechterzijde van het schip, en je zult vinden. En waarachtig: het net zit vol! Dat heeft niets te maken met visserslatijn. Dat betekent: gooi het eens over een andere boeg, bekijk je leven eens van een andere kant. Dan zul je vinden.

Je staat alleen maar stil bij wat je moet doen, en je vangt niets. Gooi het dan eens over een andere boeg, en probeer eerst eens stil te staan bij het vertrouwen dat we hier niet alleen leven, dat ons leven gezien en gedragen wordt, dat er iemand is die van ons houdt: 'Het is de Heer', zegt de leerling van wie Jezus hield.

En dan doet Petrus iets waardoor zichtbaar wordt hoe de moedeloosheid die ons gevangen kan houden doorbroken wordt, wanneer wij door het water naar de Heer gaan. De zee van Tiberias krijgt iets van een groot doopvont. Want om te beginnen beseft hij zijn eigen tekort. Hij weet zich naakt, als de mensen in het

paradijs. Maar vervolgens springt hij het water in. Het verhaal maakt duidelijk: daar is geen praktische noodzaak voor. Dat water is het water van de doop. Door het water komt hij bij Jezus. En kijk wat hij plotseling kan: hij trekt het net aan land. Het werkwoord: 'trekken' is veelzeggend, wanneer we kijken wanneer dat gebruikt wordt in het Evangelie. Petrus trekt een zwaard, de leerlingen kunnen het net niet trekken, maar God trekt mensen naar zich toe, en eenmaal gedoopt trekt Petrus het net in z'n eentje aan land. En daar, op het strand, delen ze met elkaar de maaltijd. Het blijft het gewone leven, maar nu een leven gedragen door een groot, onuitgesproken geheim, dat het niet in het teken staat van het tekort, de eindigheid van de dood, maar door Jezus' aanwezigheid in het teken staat van de overvloed, de vernieuwing van het leven.

Die ervaring is niet iets dat we onszelf kunnen schenken. Als we dat zelf uit de diepte op willen vissen blijven we met lege handen staan. Dan vangen we niets. Het is Jezus' aanwezigheid die het leven van de leerlingen een andere wending geeft. Het is het luisteren naar zijn stem, het horen naar zijn woord, het volgen van zijn woord dat hun leven anders maakt. Op die manier, vertelt Johannes, openbaart Jezus zich voor de derde maal aan zijn discipelen. Die op de derde dag is opgestaan, en de dood voorgoed verbroken heeft, is voor de derde maal verschenen, om de ban van de moedeloosheid in ons leven voorgoed te verbreken. Mogen wij mensen zijn die luisteren naar Jezus' stem, die horen naar zijn woord om, vol levensmoed, dat woord ook te volgen.

Van de diaconie

Diaconaat in tijden van corona

Lieve gemeenteleden,

Wie had ooit gedacht dat onze wereld er in zo'n korte tijd zo anders zou uitzien? Uw diaconie had een aantal activiteiten zoals de koffieochtend, het avondmaal, en het onder de aandacht brengen van goede doelen voor ogen. Daar is een streep doorheen gehaald. Veel dingen staan nu ineens in een ander daglicht.

Waar we het eerst heel gewoon vonden om elkaar te ontmoeten is dit veranderd. Veel mensen kunnen hun geliefden, familie en vrienden niet meer zien, kinderen krijgen thuisonderwijs. Dat is verdrietig en brengt eenzaamheid met zich mee. Hoe de toekomst er uit ziet is nog ongewis. Het is zoeken naar een nieuw evenwicht en naar andere manieren van samenzijn met oog voor elkaar.

Nu het kerkelijk leven en het sociale leven is stil gevallen en voor velen hulp ontvangen niet meer vanzelfsprekend is, hebben wij als diaconie naar mogelijkheden gezocht waarin wij u zouden kunnen helpen en hoe om te zien naar elkaar.

Landelijk is er een platform #nietalleen voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek of hulp, ongeacht leeftijd of situatie. Dankzij het landelijke dekkende netwerk kan overal in Nederland hulp en aanbod verbonden worden. U kunt als u dit wilt, hulp vragen door te bellen met 0800-1322 of, als u beschikt over internet, via het webformulier dat op de site www.nietalleen.nl is te vinden.

Uw diaconie staat ook open voor uw hulpvragen. Wij proberen dan samen met u te kijken wat nodig is om u in deze andere tijd te ondersteunen. Natuurlijk kan dit ook gewoon een gesprek zijn.

U kunt dan bellen met Adri van der Wal-de Maa telefoon 0174 296192 of 06

21501941, of Lia van Ooijen-Leerdam telefoon 0174 290672 of 06 46120108.

Met u proberen wij goede dingen te zoeken en de kracht te vinden om elkaar vast te houden.

Met hartelijke groet van uw diaconie

Klein
Een beetje liefde
Kan als een druppel water zijn
Die een bloem de kracht geeft
Zich weer op te richten
Een beetje liefde
Kan een mens genezen!
Een mens genezen
Is hem helpen
De verloren moed terug te vinden
Meer dan door je mond
Zal de liefde spreken
Door de zachtheid van je handen
De tederheid van je gelaat
En de aandacht van het hart!
Phil Bosman uit medemens.

Uit de gemeente

Weer is er een week voorbij waarin we ons moeten houden aan allerlei regels in verband met de coronacrisis. En afgelopen dinsdag toch ook weer de mededeling dat dit nog even gaat duren. Wat missen we allemaal de onderlinge contacten; gezellig een praatje kan alleen door de telefoon. Maar gelukkig zijn er voor zover bekend geen gemeenteleden ernstig ziek door corona. Gezondheid is het grootste goed dat we ons nu kunnen wensen!

Zondag Misericordia is de tweede zondag na Pasen, de zondag van Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 33, vers 5 waar staat: "De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren". Dat weten we sinds Pasen: God toont zijn goedertierenheid aan heel de wereld. Een moeilijke tekst in deze onzekere tijden, maar laten wij erop vertrouwen dat God met zijn liefde altijd om ons heen is.

*Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen. (Psalm 62:1)*

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel.0174-294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en

Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600,

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.