



Lichtbron-inspiratie – Lied aan het Licht

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij,
kijk uit mijn ogen of ergens als de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Huub Oosterhuis – Liedboek 603

Kerkdiensten

In elk geval tot eind mei zijn er op zondag geen kerkdiensten in De Lichtbron.
Evenals afgelopen zondagen verzorgt de PKN samen met de EO een
overdenking op NPO2 om 9.20 uur.

In de Hervormde kerk aan het Plein wordt elke zondag een dienst gehouden
die voor iedereen is te volgen via een livestream:

www.hervormdegemeentewateringen.nl.

Andere diensten zijn te zien of te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Op de
website www.kerkdienstgemist.nl worden ook veel kerkdiensten uit Nederland
en in het bijzonder het Westland live uitgezonden

Lichtpunt

Namens de kerkenraad is aan de predikanten die de komende weken in De Lichtbron zouden voorgaan, gevraagd een korte meditatie of overweging te schrijven als een geestelijk lichtpunt voor de lezers van deze nieuwsbrief. Hieronder de bijdrage van drs. Tjitte Dijkstra die aanstaande zondag zou voorgaan.

Meditatie – Vrijheid



door drs. Tjitte Dijkstra

Harderwijk

Beste mensen van De Lichtbron in Wateringen,

Wij hadden voor zondag 3 mei een afspraak. Ik had mij erop verheugd, want jullie kerk ken ik wel. Mijn moeder heeft meer dan dertig jaar in de Harry Hoekstraat gewoond en in die jaren ben ik verschillende keren bij jullie in de kerk geweest.

Wij beleven een buitengewone zondag in een bijzondere tijd. De zondag die voorafgaat aan 4 en 5 mei is een goede gelegenheid om na te denken over onderdrukking, geweld en vrijheid.

Biedt ons geloof wijsheid om daarover na te denken?

Toen ik naar de lagere school ging, was de bezettingstijd nog niet eens tien jaar geleden. Een paar jaar later, in de vijfde klas, hadden wij een onderwijzer die spannende verhalen vertelde over het werk van de 'ondergrondse.'

Ik werd eigenlijk een beetje jaloers en diep in mijn hart dacht ik: "Dat moet toch ook een mooie tijd geweest zijn!" Toen ik wat ouder werd, besepte ik dat de bezettingstijd voor onze ouders en grootouders helemaal niet een ervaring was geweest om jaloers op te zijn. Velen van hen moesten de rest van hun leven verder met onverwerkte gevoelens: "Had ik maar eerder..." of "Waarom durfde ik niet wat anderen wel durfden?" Ook de mensen die aan hun lichaam geen schade hadden opgelopen, hadden wel diepe krassen op hun ziel. Oorlog en onderdrukking zijn niet om stoer of romantisch over te doen.

Ik vond een Bijbelverhaal dat ons precies daarover te denken geeft. U kent het vast wel. Het staat in II Samuël 23. David zit in een oorlog met de Filistijnen. Hij is niet in Jeruzalem, maar houdt zich schuil in een grot in de bergen. Overal om hem heen is gevaar. Op een avond zucht hij: "Wat zou ik graag water willen drinken uit de waterput van Bethlehem..." Drie van zijn strijders horen hem dat zeggen. Zij stoten elkaar aan en gaan op pad. Zij sluipen door de vijandelijke linies, komen in Bethlehem en scheppen een kruik water. De terugweg is nog gevaarlijker, maar het lukt en zij brengen David de kruik water. Dan gebeurt er iets wat zij niet hadden kunnen bedenken. David

weigert het water, waar hij zo naar verlangd heeft. Hij zegt: "Dit water is zo kostbaar als het bloed van deze drie mannen. Zulk kostbaar water komt een mens niet toe." Hij pakt de kruik en giet het water op de grond! Alsof hij het terug geeft aan God, de Schepper van ons leven en van het water dat wij drinken.

Waarom dit verhaal de eeuwen door in de Bijbel is doorgegeven is wel duidelijk: in gevaarlijke tijden moeten wij ook zorgvuldig met ons eigen leven omgaan; dan is het niet de tijd om stoer te doen.

Er is nog een tweede Bijbelse wijsheid die ik met u wil bespreken. Ik las bij de apostel Paulus een paar keer hoe hij de mensen op het hart bindt om vrij te zijn en hij waarschuwt ook dat mensen niet moeten terugvallen in onvrijheid: "Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen!" Nu is er met de vrijheid waar Paulus over schrijft wel iets bijzonders aan de hand. In een rebels liedje dat wij vroeger op school leerden, zongen wij over onszelf: "EIGEN MEESTER, NIEMANDS KNECHT!"

Is dat het, wat Paulus met vrijheid bedoelt? Nee, echt niet!

Maarten Luther (wij hebben een paar jaar geleden zijn jubileum gevierd) heeft veel nagedacht over Paulus en over vrijheid. Hij heeft er een boekje over geschreven.

Dat boekje over *Vrijheid voor Christenen*, begint zo:

"Een christen is alle dingen de baas en aan niemand onderdanig."

Als ik dat lees, hoef ik niet lang na te denken: zo wil ik het wel. Ik lees dus snel verder en dan komt de tweede zin van Maarten Luther:

"Een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en aan iedereen dienstbaar."

Hè, Luther, je spreekt jezelf tegen!

Wie even rustig nadenkt, krijgt het wel door. Luther bedoelt: de vrijheid van een christen heeft een doel, namelijk iedereen van dienst te zijn. Wie zó zijn vrijheid serieus neemt, doet de deur open voor een heel andere samenleving. Dat is waartoe Paulus ons wil inspireren: er is een samenleving mogelijk, waarin iedereen bereid is de ander dienstbaar te zijn, zonder onderdanig te worden. Dat is geen nieuw slavenjuk, maar echte vrijheid.

Die vrijheid, om lief te hebben en het leven van onze medemens te bevorderen, wens ik u toe, als wij in de dagen die komen de 75^{ste} verjaardag van onze vrijheid vieren.

Om te overdenken

- II Samuël 23 : 13 – 17 over water dat te duur is voor een sterveling.
- Galaten 5 over vrijheid die een doel heeft, namelijk naastenliefde.
- Lied 994 "Voor hen die ons regeren". Zelden was een gebed om ons te bewaren voor overmoed, zo actueel.

Meditatie ds. René de Reuver in 'Met hart en ziel'

Het KRO-NCRV-programma 'Met hart en ziel' zendt de komende zaterdagen een speciale zesdelige serie uit. Ds. René de Reuver kijkt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het Liedboek.

De thema's van de meditaties sluiten aan bij de verwarrende tijd waarin we nu leven: licht doorgeven, angst, maar ook (on)vrijheid en dankbaarheid.

Onderstaande meditatie sprak ds. De Reuver uit tijdens de uitzending van Met hart en ziel van 25 april.

Licht om door te geven

In de kerk ontsteken we de paaskaars, als teken van het licht van Gods liefde en ontferming. Licht ontvangen en licht doorgeven is van levensbelang.

Waar zouden we zijn zonder licht? Stel je voor dat de hele wereld donker was, dat je geen hand voor ogen kon zien. Dat er geen licht op straat was, dat het donker was in de huizen... Wat zou dat dreigend en angstig zijn!

Zonder licht is er geen leven. Letterlijk niet, maar geestelijk ook niet. Het eerste woord dat God volgens de Bijbel zegt, is het woord 'licht'. "Laat er licht zijn!" Hij zegt dat in de oer chaos, in het donker: er is nog geen leven. Alsof Hij een donkere ruimte betreedt. Het eerste wat Hij doet, is licht maken: als bron van leven, van orde, van schepping, van een nieuw begin.

Waar God komt, daar straalt licht. Licht om in te leven. We zien het in de kerstnacht: de herders in de velden worden opeens omgeven door een stralend licht. We zien het op paasmorgen: stralende hemelse figuren rollen de steen weg en vertellen dat Jezus leeft. Als teken van dat licht, brandt in de kerk de paaskaars. We mogen naar de kerk komen met al ons verdriet, cynisme, al onze vragen en al onze vreugde. Om daar niet in het donker over te praten, maar in het licht van God. Jezus zei over zichzelf: 'Ik ben het licht van de wereld.' Dat lijkt nogal een uitspraak, alsof hij een schijnwerper op zichzelf zet! Maar dat bedoelt Hij niet: Hij is juist een lichtbron voor anderen. Zijn doel is dat niemand in het donker ten onder gaat, maar dat iedereen mag leven in het licht van God. Het licht van Gods liefde en ontferming. Jezus zei nóg iets, namelijk: 'Jullie zijn het licht van de wereld'. Het licht van God is er dus niet om voor jezelf te houden, maar om door te geven, te delen. Hoe kunnen we dat doen? Door zelf dicht bij de lichtbron te blijven en de liefde van God door te geven. Dat kan heel concreet: door een kaarsje aan te steken voor de mensen die je lief zijn. Door kleine gebaren van liefde, ook al is het op afstand: naar elkaar zwaaien, een kaartje sturen, even bellen. Die kleine lichtjes in het donker kunnen een enorm effect hebben. Soms ontbreekt het ons aan moed en vertrouwen. Zijn we te moe, te bang, te vol van onze eigen sores om ook nog eens iets voor een ander te doen. Wat een zegen als er dan iemand is die een licht aan jou doorgeeft!

De uitzending is de bekijken via www.pkn.nl. Tijdens de uitzending zingt Leoni Jansen het lied 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' (zie de Lichtbron-inspiratie).

Diaconaat in coronatijd



#Nietalleen is nu een aantal weken actief.

De Protestantse Kerk en [Kerk in Actie](#) werken hierin samen met een groeiend aantal andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties om de vele hulpinitiatieven die door de coronacrisis zijn ontstaan te verbinden aan iedereen die om hulp vraagt. U kunt als u dit wilt, hulp vragen door te bellen met 0800-

1322 of, als u beschikt over internet, via het webformulier dat op de site www.nietalleen.nl is te vinden.

Uw diaconie staat ook open voor uw hulpvragen. Wij proberen dan samen met u te kijken wat nodig is om u in deze andere tijd te ondersteunen. Dit kan ook gewoon een gesprek zijn.

U kunt dan bellen met Adri van der Wal-de Maa telefoon 0174 296192 of 06 21501941, of Lia van Ooijen-Leerdam telefoon 0174 290672 of 06 46120108. Met u proberen wij goede dingen te zoeken en de kracht te vinden om elkaar vast te houden.

Collecteren in coronatijd?

We hebben afgelopen weken op de zondag thuis de kerkdienst meebeleefd. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw beseffen we hoe waardevol het samenkomen is. We missen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten. We worden ons meer en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof. Geloven doe je samen!



De eerste aandacht gaat uit naar omzien naar elkaar. Het is zoeken naar een nieuw evenwicht en naar een goede vorm, maar gelukkig krijgt het samen kerk-zijn op vele manieren gestalte. Een wezenlijk onderdeel van ons samen kerk-zijn is collecteren voor goede doelen. Hoe geven we in deze coronatijd aandacht aan de goede doelen? Hoe kunt u deze goede doelen steunen? Om met de aandacht voor goede doelen te beginnen.



Eén van de goede doelen die wij onder uw aandacht willen brengen is Stichting Voedselbank Westland. In deze bijzondere tijden waarin wij allen te maken hebben

met het coronavirus, blijkt dat mensen die toch niet veel hebben nu nog minder dreigen te krijgen omdat voedselbanken sluiten. De aanvoer van levensmiddelen stagneert. Stichting Voedselbank Westland ervaart dat er problemen zijn, maar ook dat bedrijven en telers uit Westland de voedselbank nog kunnen steunen.

Home Care: Zorg en aandacht voor eenzame ouderen

Eén van de twee goede doelen die wij als Lichtbron steunen in Moldavië.



De impact van de coronacrisis in Moldavië is groot. De kans dat het aantal besmettingen explosief groeit, is in Moldavië heel groot. De helft van de beroepsbevolking werkt voor korte of langere tijd in het buitenland. Velen van hen ook in Italië. Nu de economie van Italië grotendeels platligt zullen veel mensen terugkeren naar Moldavië. Met de gebrekkige gezondheidszorg in Moldavië en veel

kwetsbare ouderen in de dorpen, is het gevaar op een grote uitbraak van corona groot.

Erg bezorgd

Home Care meldt dat hun kantoren gesloten zijn en medewerkers zoveel mogelijk thuis werken. Alleen verpleegsters mogen eenzame patiënten thuis bezoeken. De situatie is kritiek. De hele wereld is totaal in paniek. Ouderen die geholpen werden door hun burens, worden nu alleen gelaten en krijgen alleen nog hulp van medewerkers van Home Care als dit mogelijk is. Home care is erg bezorgd over het grote aantal zorgvragen, ouderen die nu eenzaam thuis dood kunnen gaan en omdat er niet genoeg desinfecterende materialen beschikbaar zijn. Mondkapjes en handschoenen zijn erg duur en nergens verkrijgbaar.

Ook in Moldavië verandert net als in Nederland de situatie dagelijks. Door voor elkaar te bidden en met elkaar mee te leven kunnen we ons verbonden voelen.

Wilt u de goede doelen steunen?

Als u de Voedselbank Westland wilt blijven steunen, zodat zij voedselpakketten kunnen blijven uitdelen aan mensen die dit nodig hebben dan kunt u uw gift overmaken naar:

- Stichting Voedselbank Westland bankrekening **NL15RABO0138760128**
Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse
Gemeente onder vermelding van Voedselbank Westland. Uw
diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt

Als u het diaconale project Home Care, Zorg en aandacht voor eenzame ouderen, van De Lichtbron wilt blijven steunen dan kunt u uw gift overmaken naar:

- **NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.**
projectnummer 'W 012536'
Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse
Gemeente onder vermelding van Home Care Moldavië.
Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en

Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.