



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Lichtbron-inspiratie – Gebed

Heer mijn God,
ik weet niet waar ik heen ga.
Ik ken de weg niet die voor me ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen
waar hij zal eindigen.
Ook ken ik mezelf niet echt,
en als ik denk dat ik uw wil volg,
dan betekent dit nog niet
dat ik dat ook werkelijk doe.
Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen
U in feite ook behaagt.
En ik hoop in dat verlangen te leven
bij alles wat ik doe. Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.
Als ik dit doe, dan weet ik
dat U mij zult leiden langs het rechte pad,
hoewel ik er misschien niets van begrijp.
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood.
Ik zal niet bang zijn
want U bent steeds bij mij,
en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten
om mijn gevaren alleen te doorstaan.

Thomas Merton

Kerkdiensten

Waarschijnlijk tot eind juni zijn er op zondag geen kerkdiensten in De Lichtbron. Evenals afgelopen zondagen verzorgt de PKN samen met de EO een overdenking op NPO2 om 9.20 uur.

In de Hervormde kerk aan het Plein wordt elke zondag een dienst gehouden die is te volgen via www.hervormdegemeentewateringen.nl.

Andere diensten zijn te zien of te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Op de website www.kerkdienstgemist.nl worden ook veel kerkdiensten uit Nederland en in het bijzonder het Westland live uitgezonden.

Lichtpunt

Komende zondag zou ds. Els Klok uit Gouda voorgaan in De Lichtbron. Op verzoek van de kerkenraad heeft zij onderstaande meditatie geschreven als een geestelijk lichtpunt voor de lezers van deze nieuwsbrief.

Meditatie - Vertrouwen in mensen

Exodus 19:5 Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn.

“Ik heb vertrouwen in de mensheid gehouden”, die woorden van Jules Schelvis citeerde koning Willem-Alexander tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei. Het zijn bewonderenswaardige woorden voor iemand die verschillende concentratiekampen overleefde. Is het niet al te optimistisch, vertrouwen in de mensheid te hebben? Laten we eens kijken wat we daarover kunnen leren uit Exodus, het Bijbelboek dat in deze tijd op het leesrooster staat.

In Exodus 19 komt het volk Israël aan bij de berg Sinai. Daar wil God hen zijn wetten geven als bekrachtiging van zijn verbond met hen. Het volk had er inmiddels al heel wat kilometers woestijnreis op zitten en dat was niet meegevallen. Herhaaldelijk hadden de Israëlieten gemopperd en zich afgevraagd of ze niet beter in Egypte hadden kunnen blijven. Maar God blijft met hen mee reizen. “Ik heb opgetreden tegen Egypte, jullie gedragen op adelaarsvleugels”, zegt hij, “en je hier bij mij gebracht.” Het klinkt heel intiem, deze zorg van God voor zijn volk. Veel intiemer dan het volk dit ervaren had. “Is God wel in ons midden”, hadden de mensen zich afgevraagd.

We kunnen ons er iets bij voorstellen, zeker als we ervaring hebben met een woestijn in ons leven. God lijkt daarin soms ver weg, of we ervaren hem slechts bij vlagen. En twijfel of scepsis kan ons dan overvallen. Is God er wel? En is God wel bij *ons*?

God heeft het gemopper en de twijfel van het volk gehoord, maar toch heeft hij hen bij zich gebracht om het verbond met hen te bevestigen. Een verbond komt van twee kanten. God had tot nu toe zijn trouw aan Israël laten blijken, maar hoe zat het met het aandeel van de mensen? Het is moeilijk voor te stellen dat God een verbond met dit muitende, mopperende volk in stand wil houden. Maar God wil echt een verbond, één dat van twee kanten komt en hij vraagt de instemming van de Israëlieten en hun doorgaande toewijding aan dit verbond.

Dat God dit verbond waagt met zijn volk is een toonbeeld van het vertrouwen dat hij heeft in zijn mensen. Als wij de geschiedenis bekijken overvalt ons het gevoel dat het een vertrouwen tegen de klippen op is, tegen beter weten in. Liet het leven en de dood van Jezus niet zien dat vertrouwen in mensen definitief onterecht is, omdat zelfs deze goede mens van God de dood in gedreven werd?

En toch bekrachtigde God bij de Sinai het verbond met Israël en bleef hij hun God, voorgoed. Met datzelfde vertrouwen wil hij ook ons tegemoet komen en wil hij voor ons een God zijn die ons op adelaarsvleugels draagt. God wil vertrouwen hebben in de mensheid, vertrouwen tegen de klippen op. Dat is belangrijk, want als wij vertrouwen krijgen, ervaren we ruimte en kunnen we tot handelen komen, kunnen we echt mens worden, zoals Jezus dat was, in wie God zelf zijn gezicht liet zien. Gods vertrouwen in mensen mag ons ook inspireren om zelf vertrouwen te hebben in andere mensen, zoals Jules Schelvis dat had. Alleen zo kunnen wij ook samen die mensen worden die God voor ogen heeft en kan Gods koninkrijk zichtbaar worden in ons.

Els Klok



Diaconaat in coronatijd

#Nietalleen is nu een aantal weken actief. De Protestantse Kerk en [Kerk in Actie](#) werken hierin samen met een groeiend

aantal andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties om de vele hulpinitiatieven die door de coronacrisis zijn ontstaan te verbinden aan iedereen die om hulp vraagt. U kunt als u dit wilt, hulp vragen door te bellen met 0800-1322 of, als u beschikt over internet, via het webformulier dat op de site www.nietalleen.nl is te vinden.

Uw diaconie staat ook open voor uw hulpvragen. Wij proberen dan samen met u te kijken wat nodig is om u in deze andere tijd te ondersteunen. Dit kan ook gewoon een gesprek zijn.

U kunt dan bellen met Adri van der Wal-de Maa telefoon 0174 296192 of 06 21501941, of Lia van Ooijen-Leerdam telefoon 0174 290672 of 06 46120108.

Met u proberen wij goede dingen te zoeken en de kracht te vinden om elkaar vast te houden.

Collecteren in coronatijd?

We hebben afgelopen weken op de zondag thuis de kerkdienst meebeleefd. Via de TV, kerkomroep.nl of via de livestream van de Hervormde gemeente die een korte dienst organiseert. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw beseffen we hoe waardevol het samenkomen is. We missen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten. We worden ons meer en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof. Geloven doe je samen!



Het is zoeken naar een nieuw evenwicht en naar een goede vorm, maar gelukkig krijgt het samen kerk-zijn op vele manieren gestalte. Een wezenlijk onderdeel van ons samen kerk-zijn is collecteren voor goede doelen. Hoe geven we in deze coronatijd aandacht aan de goede doelen? Hoe kunt u deze goede doelen steunen?

Moldavië

Vorige week vroegen we uw aandacht een van de goede doelen die wij als Lichtbron steunen in Moldavië: Home Care: zorg en aandacht voor ouderen. Wij vragen opnieuw uw aandacht voor Moldavië. Dit omdat de PKN #nietalleen vraagt om de collecte van 10 mei voor Moldavië te bestemmen. De coronacrisis raakt ouderen én kinderen hard in Moldavië.

Grote problemen

Het leven in Moldavië is voor ouderen en kinderen sowieso al niet makkelijk. Door de hoge werkloosheid in het armste land van Europa is een groot gedeelte van de beroepsbevolking voor werk naar het buitenland vertrokken. Noodgedwongen lieten ze hun kinderen achter en kunnen ouderen niet terugvallen op de hulp van familie. Ze staan er alleen voor.

Door de coronacrisis en de verplichte lockdown zijn deze problemen alleen maar groter geworden. Youth for Christ, die wij als Lichtbron steunen, heeft 42 dagcentra verspreid over Moldavië. Zij verlenen normaal gesproken hulp aan kwetsbare kinderen, biedt hen hulp bij het maken van huiswerk, een maaltijd en psychosociale hulp. De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus maken activiteiten nu vrijwel onmogelijk.



Aandacht voor kinderen

Men probeert te helpen waar de nood het grootst

is. Aan de kinderen wordt gedacht. Zo houden docenten nu online of via telefoon contact met de kinderen, helpen ze met schoolwerk en bieden ze een luisterend oor. Op deze manier proberen ze in contact te blijven.

Kom in actie met uw kerk

Door de coronamaatregelen zijn veel ouderen en kinderen in Moldavië alleen en hebben niet voldoende eten. Kerken en hulporganisaties in Moldavië laten hen niet alleen.

Help mee om dit belangrijke en levensreddende werk in Moldavië mogelijk te maken.

Kijktip

EO Metterdaad zendt zaterdag 9 mei a.s. een coronaspecial uit, waarin het werk van HomeCare in Moldavië aandacht krijgt. Medewerkers van de thuiszorg-organisatie laten zien voor welke uitdagingen ze staan in deze moeilijke tijd. Kijk op **zaterdag 9 mei om 17.10 uur op NPO 2.**

Steun dit werk

U kunt het werk van Youth for Christ steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 013830'

Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Youth for Christ Moldavië.

Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.

Hartelijk dank!

Geef hoop aan tieners in Bangladesh!

In het straatarme Bangladesh zouden veel mensen graag een eigen bijbel willen hebben. Vaak is er voor de gewone dingen al nauwelijks geld. Laat staan voor een bijbel. Daarom verspreidt het Bijbelgenootschap van Bangladesh bijbels onder tieners.

We investeren in de jeugd met een boodschap van hoop en perspectief. En niet zonder effect. Lerares Mary Biswas ziet het met eigen ogen: 'De Bijbel maakt onze tieners zelfverzekerder, omdat ze leren dat ze in onzekere tijden altijd op God kunnen vertrouwen.' Dit vertrouwen is juist nu belangrijk!

Sinds 2011 reizen medewerkers van het Bijbelgenootschap van Bangladesh door het land om bijbelstudiedagen te organiseren voor tieners. Dit doen ze via kerken, scholen en in weeshuizen. Ripa Baroi (17) heeft via school deelgenomen aan zo'n studiedag. 'Ik kreeg toen mijn allereerste eigen bijbel. Een cadeau dat met niets anders te vergelijken is.'

Het NBG wil 5.000 tieners in Bangladesh een eigen bijbel geven. Een hoopvolle investering in de toekomst van deze jonge mensen. Kijk op bijbelgenootschap.nl/projecten voor meer informatie. Via de website kunt u het project ook financieel steunen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Link: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-bangladesh>



Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel.0174-294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en

Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600,

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.