



Pinksteren

Pinksteren, het feest van de Geest die troost, verbindt en waait waarheen Hij wil. Het zijn woorden die in deze tijd extra betekenis krijgen. Vorige week vierden we Hemelvaart, Jezus ging naar de hemel. Maar hij liet ons niet alleen: met Pinksteren vieren we dat hij ons de Heilige Geest gaf. De Heilige Geest is en blijft bij ons, heel dichtbij. In ons leven, in ons hart. Door de uitstorting van de Heilige Geest vormen wij samen een eenheid in Christus.

*De Geest is als een wind die waait,
in 't mensenhart Gods woorden zaait
Hij raakt dan harten, tongen aan,
om met Zijn woord op weg te gaan*

Laten wij als gemeente ons een eenheid voelen, waarin wij liefde en geloof met elkaar delen en omzien naar elkaar.

Aan u allen gezegende Pinksterdagen gewenst.

Viering op Eerste Pinksterdag vanuit De Lichtbron

Het wachten begon half maart en werd verlengd tot na Pasen. De gemeente mocht, voor ieders veiligheid, niet bij elkaar komen. Ook met Pinksteren is een samenkomst nog niet verantwoord. Nu is het bijna Pinksterfeest en komt er gelukkig volgende maand een versoepeling van de veiligheidsmaatregelen. We hebben lang moeten wachten. In de Bijbel is wachten nooit passief. Het heeft altijd iets van verlangen, van uitzien naar... Het lange wachten heeft soms ook tot eenzaamheid geleid. Want wachten is niet altijd eenvoudig. Wachten is eigenlijk oefenen in hoop, groeien in geduld en wijsheid. Groeien ook in verlangen naar Gods Geest.

Diezelfde Geest heeft een aantal kerkenraadsleden geïnspireerd om een meditatieve viering op te nemen in ons kerkgebouw. Met liederen, een gebed en lezing vanuit het liturgisch centrum wordt de boodschap van Pinksteren gedeeld. En het is hartverwarmend om, ondanks de afstand, toch samen het feest van de uitstorting van de Heilige Geest te beleven.

De Pinksterviering is van tevoren opgenomen en is vanaf zondag Eerste Pinksterdag te bekijken en te beluisteren via de www.kerkomroep.nl op de pc of

laptop of via de kerkomroep-app op tablet of smartphone.

U kunt onze kerk opzoeken via de knop 'Zoek een kerk' en dan de naam 'De Lichtbron' invoeren.

N.B. Op het drukste moment, op zondagmorgen tussen 10 en 11 uur, is verbinding niet altijd mogelijk of werkt alles met vertraging. Probeer het dan later op de dag nog eens.

Oecumenische Pinksterviering

Nu de Pinksterviering in het Hofpark niet doorgaat, heeft de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen (BOV) het initiatief genomen voor een meditatieve Pinksterviering vanuit de St. Jan de Doperkerk in Wateringen. Meekijken en luisteren kan via www.kerkomroep.nl (zoek op: R.K. Parochie St. Elisabeth St. Jan de Doper).

De viering vindt plaats op zaterdagavond 30 mei om 19.00 uur. Het thema is 'De geest van Pinksteren, tot welzijn van allen'. Voorgangers zijn Walther Burgering en Jan Henzen. Jongerenkoor Corbulo verzorgt de muziek U bent van harte welkom om met ons mee te vieren.

Komende diensten in De Lichtbron

7 juni 9.30 uur ds. Jan van Westenbrugge, Hoek van Holland

14 juni 9.30 uur dr. Paul Sanders, Den Haag

Deze diensten in De Lichtbron zijn alleen toegankelijk voor gemeenteleden die zich van tevoren hebben aangemeld. Het aantal aanwezigen wordt beperkt tot 30 personen.

Aanmelden voor erediensten in de Lichtbron vanaf 7 juni 2020

Het kabinet heeft op 19 mei de coronamaatregelen versoepeld. Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat we, met de juiste veiligheidsmaatregelen, vanaf 7 juni weer kerkgangers in de Lichtbron kunnen ontvangen. In de junimaand zijn dat maximaal dertig personen per keer. Om alles in goede banen te leiden, introduceren we een reserveringssysteem.

Wie kunnen zich aanmelden om een kerkdienst bij te wonen?

Graag nodigen we elk gemeentelid uit om zich aan te melden voor de junivieringen.

Wel vragen we iedereen met een kwetsbare gezondheid om terughoudend te zijn. We zorgen voor duidelijke regels om maximale veiligheid van de aanwezigen te garanderen en de kans op coronabesmetting te minimaliseren. Tegelijkertijd is er geen 100 procent-garantie te geven. Daarom wijzen we elk gemeentelid op de eigen verantwoordelijkheid: voor kwetsbare groepen is het advies om nog niet deel te nemen aan onze bijeenkomsten.

Hoe kan ik me aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst in juni?

De aanmelding kan via een mailbericht naar scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl. Heeft u niet de mogelijkheid e-mails te verzenden, dan kan aanmelden telefonisch bij een van de scriba's: Bert Bosker 0174-294720 of Harmke Verkerk 0174-294940. Aanmelding kan tot vrijdagavond 20.00 uur.

Hoe delen we de 30 personen per dienst in?

Door loting worden 25 mensen uitgekozen. De andere vijf plaatsen zijn voor de predikant, de ambtsdragers, de koster(s) en de organist. Iedereen die is ingedeeld voor de eerstvolgende viering, ontvangt een persoonlijk bericht (via e-mail of telefonisch).

Zijn de diensten ook online te volgen?

Ja, elke dienst is te volgen via de www.kerkomroep.nl of via de kerkomroep-app.

U kunt onze kerk opzoeken via de knop 'Zoek een kerk' en dan de naam 'De Lichtbron' invoeren.

Op het drukste moment, op zondagmorgen tussen 10 en 11 uur, is verbinding niet altijd mogelijk of werkt alles met vertraging. Probeer het dan later op de dag nog eens.

Hoe gaan we vanaf juli verder?

De komende weken gaan we ervaring opdoen met maximaal dertig aanwezigen in De Lichtbron per dienst.

Dat is inclusief predikant, ambtsdragers en koster(s). In de loop van juni evalueren we onze aanpak met het oog op de vieringen vanaf juli, met maximaal honderd toegestane aanwezigen. Gezien de ruimte in ons kerkgebouw betekent dat voor ons een maximum van ongeveer vijftig personen bij handhaving van de anderhalvemeter-regeling.

Heeft u behoefte aan een gesprek of contact?

Laat het ons weten. Onze ouderlingen en pastoraal medewerkers zijn beschikbaar om in deze moeilijke coronatijd ondersteuning te bieden en een luisterend oor te bieden.

Tot slot...

Graag wensen we iedereen veel sterkte en zien we ernaar uit om elkaar te ontmoeten in de kerk om het evangelie te horen. Samen zijn we gemeente van Jezus Christus.

Namens de kerkenraad,

Harmke Verkerk, scribe

Van de diaconie

Wij willen de komende twee weken de oproep van Kerk in Actie onder de aandacht brengen:



Help een stille coronaramp voorkomen

NOODHULP CORONA

De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Wie de crisis zéker voelen, zijn mensen uit landen als **Moldavië, Colombia en Rwanda**. Mensen kunnen niet naar hun werk en hebben dus geen inkomen en geen eten. Mensen komen om van honger. Een catastrofe dreigt. Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen. De komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week.

Moldavië

Wij hebben uw aandacht al een aantal keer gevestigd op de goede doelen die wij als Lichtbron steunen in Moldavië.

- **Home Care:** Zorg en aandacht voor ouderen
- **Youth for Christ:** Opvang en zorg voor kinderen in Moldavië.

Het leven in Moldavië is voor ouderen en kinderen sowieso al niet makkelijk. Door de hoge werkloosheid in het armste land van Europa is een groot gedeelte van de beroepsbevolking voor werk naar het buitenland vertrokken. Noodgedwongen lieten ze hun kinderen achter en kunnen ouderen niet terugvallen op de hulp van familie. Ze staan er alleen voor. Door de coronacrisis en de verplichte lockdown zijn deze problemen alleen maar groter geworden.

De impact van de coronacrisis in Moldavië is voor ouderen en kinderen groot en hebben zij niet voldoende te eten.

Rwanda

"We want food!" Dat schreeuwen kinderen naar de politie die in Zuid-Afrika de orde probeert te bewaken. En een predikant in Rwanda zegt: "We verdelen het voedsel maar we hebben niet voor genoeg voor iedereen".

Kerk in Actie stelt zuster Marie-Louise enkele vragen:

Wat raakt je deze periode het meest?



We hebben niet alleen problemen vanwege corona. We zijn ook getroffen door extreem veel regen. Er zijn zelfs mensen omgekomen door overstromingen. Huizen zijn verwoest. De honger zal hier nog lang duren. Het is zo pijnlijk om te zien hoe de mensen lijden: arme mensen kloppen iedere dag bij ons aan de deur en smeken om eten.

Wat geeft je hoop?

Inmiddels zijn we gelukkig in staat om iets te doen. Mede dankzij steun van Kerk in Actie kunnen we nu voedsel verdelen onder de allerarmsten. Vanuit vijf omliggende dorpen mogen er steeds vijftig mensen naar ons toe komen, die heel hard hulp nodig hebben. Wij geven hen sorghum, maïs, bonen, suiker en zeep. Ook is het fijn dat de lockdown-maatregelen nu weer wat worden versoepeld. Sommige winkels en kraampjes op straat mogen weer open, als we maar genoeg afstand houden en mondkapjes dragen. Wie geen mondkapje kan betalen, kan niet naar buiten, want de politie controleert streng. Binnen de provincies mogen we ons weer verplaatsen, maar nog niet tussen provincies.

Welke bijbeltekst geeft je hoop?

Efeziërs 6:11: Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de list van de duivel.

Colombia

In La Guajira, kampt de bevolking met armoede, ondervoeding, kindersterfte, geweld en seksuele en economische uitbuiting van voornamelijk vrouwen, kinderen en jongeren. Basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs zijn er nauwelijks. De bevolking in deze regio wordt extra hard getroffen door alle coronamaatregelen. Toeristen waaraan de bevolking normaal tal van producten verkoopt, komen niet meer. Veel mensen hebben geen inkomsten.

Stichting Renacer, partnerorganisatie van Kerk in Actie, deelt voedselpakketten uit aan gezinnen die door de coronamaatregelen geen inkomsten hebben



Samen zijn we kerk in actie. Daarom vragen wij u vrijmoedig om, ook in deze verwarrende tijden, onze naasten ver weg niet te vergeten. Help een stille coronaramp voorkomen!

"Help een stille coronaramp voorkomen (1:40)" van Kerk in Actie on Vimeo.
<https://vimeo.com/418479672>

Geef gevolg aan de oproep van Kerk in Actie en steun de actie met een bijdrage.

U kunt deze overmaken op NL 89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. "Help een stille coronaramp voorkomen"

**Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente
o.v.v. 'noodhulp corona'**

Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.

Uw gift zal de diaconie verdubbelen om op deze manier extra te kunnen bijdragen.

Agenda

2 juni 20.00 uur vergadering grote kerkenraad

Rectificatie

In de Gids 2020 van De Lichtbron staat op pagina 2 een verkeerd telefoonnummer van de ledenadministratie. Dit moet zijn: 0174-294012.

Bible2020: samen wereldwijd bijbellezen

De Bijbel verbindt wereldwijd zo'n 2 miljard christenen met elkaar. Wie die verbondenheid wil ervaren, kan meedoen met Bible2020. Het is een app waarmee je elke dag hardop uit de Bijbel kunt lezen en ziet hoe christenen overal ter wereld dezelfde tekst voorlezen. Het

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Wycliffe Bijbelvertalers brachten dit initiatief naar Nederland en lanceerden het op 12 maart.

De Bijbel is hét boek waaruit christenen hoop, vertrouwen en troost putten of waar ze te rade gaan voor rust of richting in hun leven', stellen NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf en Wycliffe-directeur Bram van Grootheest. 'Door de app Bible2020 kan iedere bijbellezer met een smartphone voor het eerst beleven dat mensen wereldwijd de Bijbel als bron van geloof, hoop en liefde ervaren. Op de lanceringsdatum 12 maart lezen deelnemers uit alle werelddelen Johannes 8:12, waar Jezus zegt: "Ik ben het licht voor de wereld.

Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft." Bible2020 is een nieuwe en originele manier om de Bijbel te lezen en te ervaren.'

Meedoen

Wie mee wil doen, kan de app Bible2020 downloaden en aanhaken door hardop de bijbeltekst van de dag te lezen. Wie het leuk vindt, kan zichzelf hierbij filmen. Het filmpje wordt daarna zichtbaar voor andere deelnemers tussen de filmpjes van tientallen anderen die dezelfde tekst voorlezen. De dagtekst is in meer dan duizend verschillende talen beschikbaar en in drie Nederlandse vertalingen. Meedoen kan individueel of met je gezin, je vrienden of (bijbel)kring.

15.000 deelnemers

Bible2020 is een initiatief van het Schotse Bijbelgenootschap dat ook de app maakte. 'Every day, every nation, everyone, everywhere' is het motto. Sinds begin dit jaar hebben meer dan 15.000 mensen uit 117 landen de app Bible2020 in gebruik genomen. De app is gratis te downloaden en beschikbaar voor zowel iOS als Android.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/bible2020/>



Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, tel. 0174-294720,

boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

