

Nieuwsbrief De Lichtbron 12-19 juni 2020



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Lichtbron-inspiratie

Ik ben alleen.
Er is niemand
bij wie ik mijn hart kan uitstorten.
Dus doe ik dat bij mezelf
en bij God,
tot wie ik roep.
Het is goed
je hart uit te storten
en de eenzaamheid
en het leed
niet in jezelf op te vreten.

Dietrich Bonhoeffer

Uit: Ouderlingenblad voor pastoraat en gemeenteopbouw

Zondag 14 juni

9.30 uur dr. Paul Sanders, Den Haag
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. Voedselbank Westland 2. Kerk

Deze dienst in De Lichtbron is alleen toegankelijk voor gemeenteleden die zich van tevoren hebben aangemeld. Het aantal aanwezigen wordt beperkt tot dertig personen.

Komende diensten in De Lichtbron

21 juni 9.30 uur ds. Geke de Haan, De Lier
28 juni 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Naaldwijk
Voor beide diensten is aanmelden verplicht. Het aantal aanwezigen wordt beperkt tot dertig personen.

Aanmelden voor erediensten in juni

We zorgen tijdens de diensten voor duidelijke regels om maximale veiligheid van de aanwezigen te garanderen en de kans op coronabesmetting te minimaliseren.

- Bij binnenkomst in De Lichtbron wijst de koster u een plaats aan.
- Er mag door de aanwezigen niet hardop meegezongen worden.
- De collectes zijn na afloop van de dienst.

- Op aanwijzingen van de koster verlaat u weer het kerkgebouw.
- Er is geen mogelijkheid tot koffiedrinken na afloop van de dienst.

In juni kunnen we dertig personen per dienst ontvangen. Om dat in goede banen te leiden, is er een reserveringssysteem. U kunt zich opgeven voor één of meerdere diensten tegelijk.

De aanmelding kan via een mailbericht naar scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl. Heeft u niet de mogelijkheid e-mails te verzenden, dan kan aanmelden telefonisch bij een van de scriba's: Bert Bosker 0174-294720 of **Harmke Verkerk 0174-294940**.

Aanmelding kan tot vrijdagavond 20.00 uur.

Door loting worden dertig mensen uitgekozen. Iedereen die is ingedeeld voor de eerstvolgende viering, ontvangt een persoonlijk bericht (via e-mail of telefonisch).

Elke dienst is ook te volgen via de www.kerkomroep.nl of via de kerkomroep-app. Op het drukste moment, op zondagmorgen tussen 10 en 11 uur, is verbinding niet altijd mogelijk of werkt alles met vertraging. Probeer het dan later op de dag nog eens.

Financieel jaaroverzicht 2019 Kerk

Door de overheidsmaatregelen vanwege de coronacrisis kon de gemeentevergadering over de financiën dit jaar niet doorgaan.

De kerkenraad heeft in mei, via de mail, inzage en toelichting gekregen over de jaarstukken van de kerk. Unaniem is de jaarrekening van 2019 goedgekeurd. Ook de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren A. Wijnands en E. Kreling, heeft de boekhouding van de kerk gezien en akkoord bevonden.

De jaarrekening 2019 laat een positief resultaat zien van ongeveer 40.000 euro. Dit bedrag komt onder andere door de lagere kosten voor een predikant en een hogere opbrengst uit de verhuur van het gebouw.

Ook de begroting voor 2020 geeft een positief beeld. De Actie Kerkbalans heeft het beoogde bedrag opgeleverd. De kosten voor een predikant gaan, vanwege de wijziging van 0,8 fte naar 0,6 fte, omlaag. De opbrengsten van de zaalverhuur worden wel minder door het opheffen van Belcanto, het koor dat jarenlang een vaste huurder is geweest.

Vanaf 15 juni staat de beknopte ANBI-versie op de website van De Lichtbron. Wilt u een uitgebreider financieel verslag inzien dan kunt u contact op nemen met de penningmeester of de scriba.

Uit de gemeente:

Na Pinksteren schreef ds. René de Reuver: 'In deze dagen van afstand verlangen we naar nabijheid, naar een knuffel, naar geliefden dichtbij. En juist nu vierden we Pinksteren: het feest van God die geen afstand houdt, maar dichtbij ons komt, zelfs ín ons komt. Die mensen raakt, bezielt, vernieuwt en inspireert.'

*Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden*

*Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.*

De eerste kerkdiensten hebben we weer kunnen volgen vanuit de Lichtbron. Toch wel weer fijn en vertrouwd om een dienst te zien vanuit ons eigen kerkgebouw. Alleen het niet zingen is nog wel vreemd, het doet een beetje kaal aan. Maar ook dat zal wel weer wennen.

Als gemeente denken we aan allen die ziek zijn of herstellend van een operatie, veel sterkte en beterschap gewenst. Ook denken we aan allen die zijn opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis of een revalidatie centrum en aan allen die aan huis gebonden zijn door ziekte of ouderdom.

Velen missen in deze tijd de aanloop van familie, vrienden en bekenden en het bijbehorende praatje. Weet u allen gedragen door Gods liefde, hij is er altijd voor ieder die hem zoekt en zo nodig heeft.

Ria Jongerius

Van de diaconie

Diaconaat in coronatijd



#Nietalleen blijft actief.

De Protestantse Kerk en [Kerk in Actie](#) werken hierin samen met een groeiend aantal andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties om de vele hulpinitiatieven die door de coronacrisis zijn ontstaan te verbinden aan iedereen die om hulp vraagt. U kunt als u dit wilt, hulp vragen door te bellen met 0800-1322 of, als u beschikt over internet, via het webformulier dat op de site www.nietalleen.nl is te vinden.

Uw diaconie staat ook open voor uw hulpvragen. Wij proberen dan samen met u te kijken wat nodig is om u in deze andere tijd te ondersteunen. Dit kan ook gewoon een gesprek zijn.

Met u proberen wij goede dingen te zoeken en de kracht te vinden om elkaar vast te houden.

Eén van de goede doelen waar wij aandacht voor vragen is Stichting Voedselbank Westland.



In deze bijzondere tijden waarin wij allen te maken hebben met het coronavirus, blijkt dat mensen die toch niet veel hebben nu nog minder dreigen te krijgen omdat voedselbanken sluiten. De aanvoer van levensmiddelen stagneert. Stichting

Voedselbank Westland ervaart dat er problemen zijn, maar ook dat bedrijven en telers uit Westland de voedselbank nog kunnen steunen. Wilt u de Voedselbank Westland steunen?

Zondag 14 juni kunt u uw gaven na afloop van de dienst in de collecteschaal doen, of als u niet naar de kerkdienst kunt komen dan kunt u uw gift overmaken naar:

- Stichting Voedselbank Westland bankrekening **NL15RABO0138760128**
Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente
onder vermelding van Voedselbank Westland. Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt

Kringloopwinkel weer open

De Kringloopwinkel aan De Gorzen heeft noodgedwongen tijdelijk de deuren moeten sluiten in verband met de coronacrisis. Onze vrijwilligers zijn van zo'n leeftijd dat ze onder de groep kwetsbare personen vallen. Het bestuur wilde onder geen voorwaarden risico's nemen door toch open te blijven.

Ook de jaarlijkse uitdeelavond van 6 mei kwam hierdoor te vervallen. De toegezegde bedragen voor de goede doelen die de vijf kerken hebben aangedragen zijn tijdelijk bevroren. Alle vaste lasten, zoals huur van het gebouw, een grote kostenpost, elektriciteit, gas en water gaan echter gewoon door.

Sinds 3 juni is de Kringloopwinkel weer open, met allerlei aanpassingen en voorzieningen. Medio augustus 2020 zal het bestuur beslissen of de toegezegde bedragen alsnog uitgekeerd kunnen worden aan goede doelen. Mocht dit financieel niet lukken, dan worden de bedragen uitgekeerd in 2021.

Namens het bestuur,

Pieter Sekeris

PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond

Geachte leden,

In dit artikel kan het Bestuur U nog niet meedelen hoe de komende soosmiddagen er uit zullen zien. Wij hopen, dat het mogelijk is om op de tweede dinsdag, 8 september a.s., weer in De Smidse bij elkaar te kunnen komen. Wij zullen van de Smidse Commissie wel horen of dit mogelijk is. Helaas zijn wij na 3 maart jl., door de corona-maatregelen niet meer samen geweest.

Wie had toen kunnen denken, dat er zo'n een moeilijke en eenzame tijd aan zou komen? Omdat een bezoekje niet mogelijk was, was er gelukkig veel telefonisch contact onder elkaar.

Helaas is de Westlanddag voor de Ouderen "Vaar mee met de PCOB" na eerst verplaatst te zijn naar 19 augustus, nu ook verzet naar 26 augustus 2021.

Degenen, die voor deze tocht al betaald hadden, krijgen het geld teruggestort. Onze eigen "Uitgaansdag" verzet naar 29 september a.s., daarvan zal de Busmaatschappij ons laten weten of deze tocht door kan gaan.

Deze 1,5 meter afstand houden heeft veel veranderd in het dagelijkse leven.

Wij hopen, dat we elkaar op 8 september, na een onderbreking van 6 maanden weer gezond aan te treffen in De Smidse.

Namens het Bestuur,

E.F. Abbo – van Engelenburg

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940,
arie.harmke.verkerk@gmail.com en

Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.