



Lichtbron-inspiratie – Straks bijeen

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk
Engelse vertaling: John Bell, Iona Community
Nederlandse vertaling: Gert Landman

'**Straks bijeen**' is een splinternieuw lied. Het is een vertaling van 'We will meet again' dat John Bell schreef in dit stadium van de coronatijd, waarin mensen ernaar uit kijken elkaar weer te zien en te omhelzen.

Kerkdiensten

Zondag 23 augustus 2020

9.30 uur prop. Nienke de Ronde
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. Vluchtelingenwerk Westland 2. Kerk

Zondag 30 augustus 2020

9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft
Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas
Collecten: 1. PKN: Kliederkerk geeft hoop 2. Kerk



Wat doet VluchtelingenWerk?

Iedere dag slaan mensen op de vlucht omdat zij in hun eigen land niet meer veilig zijn. Wanneer vluchtelingen in Nederland aankomen worden zij geholpen door VluchtelingenWerk.

Vluchtelingenwerk Westland helpt mensen hun draai te vinden in onze ingewikkelde Nederlandse maatschappij. Bijvoorbeeld bij het lezen, begrijpen of invullen van moeilijke brieven en formulieren. Ook helpen zij bij het lezen van de taal en het vinden van een baan. Op deze wijze kunnen vluchtelingen in veiligheid een toekomst opbouwen. Vrijwilligers en professionele krachten begeleiden vluchtelingen hierbij.



In deze coronatijd wordt veel gevraagd van het uithoudingsvermogen, geduld en om discipline van iedereen. De gevolgen van de lock down is van invloed op alles wat VluchtelingenWerk doet.

Gelukkig kijkt ook VluchtelingenWerk weer voorzichtig vooruit.



De fysieke inburgeringscursussen zijn weer opgestart. De leslocaties zijn weer open en er wordt weer (fysiek) lesgegeven. Natuurlijk corona-proof. De leslokalen zijn ingericht volgens de RIVM-richtlijnen én het brancheprotocol voor bedrijfsopleidingen. Met aanpassingen zoals looplijnen, tafelschikkingen, extra (hand)hygiëne, minimale loopbewegingen bij de lessen en extra leslokalen. Het spreekt voor zich dat de veiligheid en gezondheid van cursisten, taalcoaches en docenten voorop staat.

Wilt u de VluchtelingenWerk Westland steunen?

Zondag 23 augustus kunt u uw gaven na afloop van de dienst in de collecteschaal doen, of als u niet naar de kerkdienst kunt komen dan kunt u uw gift overmaken naar:

- Vluchtelingenwerk bankrekening NL60INGB00001234 t.n.v. Vluchtelingenwerk in Westland

Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Voedselbank Westland. Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt

STEUN SLACHTOFFERS EXPLOSIË BEIROET

Op verzoek van PKN Nederland hebben wij op zondag 16 aug. j.l. gecollecteerd voor de slachtoffers in Beiroet. Omdat de Nieuwsbrief vorige week niet verscheen hierover alsnog een bericht, want u kunt uw bijdrage nog steeds overmaken! Dat kan naar de rekening van de PKN NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Hulp slachtoffers Beiroet' of het rekeningnummer van de diaconie, NL90 RABO 0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van "Slachtoffers

Beiroet". De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.

Wellicht heeft u via het nieuws vernomen van de verschrikkelijke ramp die Beiroet overkwam op 4 augustus j.l. Er vielen rond de 135 doden, 5.000 gewonden en zo'n 300.000 Libanezen raakten dakloos. Door de verwoesting van de haven dreigt nu ook de import van vitale levensmiddelen als graan of brandstoffen stil te vallen. Een ramp die zijn weerga niet kent in een land die al in zwaar weer verkeerde. De diaconie van de Lichtbron beveelt een bijdrage dan ook van harte aan!

De diaconie

van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com

en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

In juli en augustus wordt de Nieuwsbrief eens per 2 weken verstuurd. Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag voor donderdag 3 september 19.00 uur.
