



Lichtbron-inspiratie – Geloven

Geloven is op grenzen stuiten,
is willen zien wat je niet ziet,
is kijken door beslagen ruiten;
vaag zie je iets, maar meestal niet.

Je moet het doen met de verhalen
die eeuwenlang zijn doorverteld.
Verhalen die je moet vertalen
naar wat voor onze levens geldt.

Je moet het doen met mooie dromen,
beloftes van een nieuwe tijd:
er zal een nieuwe aarde komen.
Een droom is het, geen zekerheid.

Je moet het doen met duizend vragen
en soms iets merken van een kracht
waardoor je zomaar wordt gedragen.
Het overkomt je onverwacht.

Geloven is met twijfels leven,
en met een droom of visioen,
een oud verhaal, een kracht – soms even.
Daar kun je het als mens mee doen.

Zondag 6 september 2020

9.30 uur ds. Bart Schoone, Poeldijk

Er is geen kindernevendienst en geen kinderoppas

Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 13 september ds. Jan van Westenbrugge, Hoek van Holland.

Ziekenzondag.

Zondag 20 september ds. Klaas Wigboldus, Den Haag

Ziekenzondag

Op zondag 13 september is het Nationale Ziekenzondag. Dan worden in het hele land bloemen of plantjes uitgedeeld aan mensen die daarvoor in aanmerking komen, zoals mensen met een fysieke beperking of mensen die leven in eenzaamheid. Vrijwilligers van De Zonnebloem brengen mensen bij elkaar, staan voor de mensen klaar en brengen hen een op een een bezoek.

Volgende week wordt een collecte gehouden voor het werk van de Zonnebloem. De afdeling Zonnebloem Wateringen is een actieve afdeling.

Bedankt voor uw bijdrage.

Wil Eijgenstein, bestuur Zonnebloem Wateringen

PCOB Afdeling Wateringen/Kwintsheul

Nu regelmatig op vele plaatsen het Coronavirus weer wordt geconstateerd, lijkt het ons als Bestuur niet verantwoord om in september met onze soosmiddagen te beginnen.

Nadat we plots in maart jl. moesten stoppen met onze gezellige middagen hadden we de hoop, dat we op 8 september weer bij elkaar konden komen. In goed overleg hebben we besloten, omdat we in De Smidse toch redelijk dicht bij elkaar zitten, zodat we bij b.v. het kaarten en de andere spelen de 1 ½ meter afstand moeilijk kunnen handhaven en velen van U toch in de kwetsbare groep zitten, voorlopig geen soosmiddagen af te spreken.

Het is nu nog moeilijk te zeggen, maar we hopen, dat we op 5 januari 2021 weer met onze soosmiddagen kunnen beginnen.

Ook delen wij U mee, dat onze "Uitgaansdag", die ook al was verplaatst naar 29 september a.s. niet door kan gaan.

Het Vervoerbedrijf Vreugde Tours wordt per 1 oktober overgenomen en het is dan onzeker of onze bustocht door kan gaan.

Het is de bedoeling, dat we deze "Uitgaansdag" naar volgend jaar, waarschijnlijk in mei, verplaatsen.

Degenen, die voor dit reisje geld gestort hebben, krijgen het weer op hun rekening teruggestort.

U zult begrijpen, dat wij het heel vervelend vinden, dat ook dit "uitje" niet door kan gaan.

We hadden gehoopt, dat we in september, na zo'n lange tijd weer bij elkaar konden komen, maar laten we toch, ook nu weer, net zoals in het begin van de uitbraak van het Coronavirus, elkaar af en toe eens opbellen, om toch op die manier contact met elkaar te houden.

Namens het Bestuur,

E.F. Abbo – van Engelenburg

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en

Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

