



Lichtbron-inspiratie

Heb lief en doe wat je wilt.
Als je zwijgt, zwijg uit liefde.
Als je spreekt, spreek uit liefde.
Als je iemand terechtwijst, doe het uit liefde.
Als je vergeeft, vergeef uit liefde.
Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien.
Uit die wortel kan slechts het goede voortkomen.

Zondag 20 september 2020

9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag. Startzondag
Collecten: 1. De Lichtbron in actie voor Moldavië 2. Jeugd- en catechisatiewerk

Komende diensten

Zondag 27 september pastor Jacqueline Bakker, Voorburg
Zondag 4 oktober ds. Klaas Wigboldus, Den Haag

Uit de gemeente

Komende zondag is het startzondag, dat wil zeggen dat veel kerkelijke activiteiten weer worden opgestart.
We zien ook uit naar zondag 11 oktober als dominee Marjan Zebregs aan onze gemeente wordt verbonden. Fijn dat we dan weer een predikant in ons midden hebben! U ontvangt komend weekend een uitnodiging voor de intrededienst. Misschien wordt u binnenkort benaderd met de vraag of u een taak in de gemeente wilt oppakken. Natuurlijk mag u ook zelf aangeven dat u graag iets wilt doen. Op allerlei gebied zijn wij namelijk op zoek naar mensen die zich ergens voor willen inzetten. Het is fijn om actief gemeentelid te zijn, het geeft veel voldoening en plezier door de vele contacten.
In onze gemeente zijn veel mensen ziek. Zo zijn er spanningen rondom uitslagen en is het wachten op operaties. Sommigen zijn verdrietig om een uitslag die tegenvalt, maar gelukkig zijn er ook mensen blij met een uitslag die positief is. Veel gemeenteleden zijn aan huis gebonden door ziekte of ouderdom en een aantal verblijft in een verpleeg- of verzorgingshuis omdat thuis wonen niet meer mogelijk is.
In onze gebeden denken we aan allen en vragen of God een ieder met zijn liefde wil omringen en kracht wil geven. Laten wij als gemeente naar hen omzien.

De Lichtbron in Actie voor Moldavië



Regelmatig vragen wij uw aandacht voor de twee goede doelen die wij als Lichtbron in Moldavië steunen:

- Home Care: zorg en aandacht voor ouderen
- Youth for Christ: Opvang en zorg voor kinderen.

Opnieuw vragen wij uw aandacht voor Moldavië.

De gevolgen van de coronacrisis treft Moldavië hard. Ook in Moldavië verandert de situatie dagelijks en zijn er zorgen om toename van coronabesmettingen. Het aantal besmettingen in Moldavië neemt toe.

Grote problemen

Het leven in Moldavië is voor kinderen en ouderen sowieso al niet makkelijk. Door de hoge werkloosheid in het armste land van Europa is een groot gedeelte van de beroepsbevolking voor werk naar het buitenland vertrokken. Noodgedwongen lieten ze hun kinderen achter en kunnen ouderen niet terugvallen op de hulp van familie. Ze staan er alleen voor.

Door de coronacrisis en de verplichte lockdown zijn deze problemen alleen maar groter geworden. Youth for Christ, die wij als Lichtbron steunen, heeft 42 dagcentra verspreid over Moldavië. Zij verlenen normaal gesproken hulp aan kwetsbare kinderen, biedt hen hulp bij het maken van huiswerk, een maaltijd en psychosociale hulp. De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus maken activiteiten nog steeds moeilijk.

Aandacht voor kinderen

Men probeert te helpen waar de nood het grootst is. Aan de kinderen wordt gedacht. Docenten houden contact met de kinderen, helpen ze met schoolwerk en bieden ze een luisterend oor.

Help mee om dit belangrijke en levensreddende werk in Moldavië mogelijk te maken.



Steun dit werk

U kunt het werk van Youth for Christ steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'W 013830'

Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Youth for Christ Moldavië.

Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.

Hartelijk dank!

Kindernevendienst

De kindernevendienst wil bij deze de kinderen weer uitnodigen om naar de kerk te komen. We beginnen met 1 keer in de maand met een kindernevendienst plus.

We beginnen aanstaande zondag met de startdienst.

Het thema van de startzondag is 'het goede leven'. De betekenis van een 'goed leven' kan op verschillende manieren uitgelegd worden.

Misschien denk je meteen aan een leven waar alles goed gaat en waarin al je dromen uitkomen. Of aan een leven waarin je tevreden bent met wat je hebt en je je gelukkig voelt, ook als er soms dingen 'mis' gaan.

God is degene die je geloof (en daarmee jezelf!) laat groeien.

Hopelijk hebben jullie er ook weer zin in!

de gemeente

Nu Charlie Hebdo opnieuw in het nieuws is, wil ik graag mijn mening geven over het plaatsen van cartoons van de profeet Mohammed, die voor moslims heilig is. Ik vergelijk het met gelovige Joden die de naam van Jahweh te heilig vinden om uit te spreken/schrijven (zoiets begrijp ik er ongeveer van). Dat wil ik zo goed als ik kan respecteren en dus wil ik van moslims respecteren dat voor (velen van) hen Mohammed te heilig is om in een cartoon te vangen. Een plagerige cartoon over de Islam of over moslims moet gewoon kunnen, vind ik, zolang daar maar geen afbeelding van hun profeet in voor komt. Voor mij heeft dat helemaal niets te maken met zwichten voor terreur of zo maar simpel met respect voor een andere beleving dan de mijne.

Het lijkt me onnodig om hierbij te zeggen dat ik elke vorm van geweld heel beslist afwijst.

Anja Torn - van der Ven

Niet meezingen

Afgelopen zondag was ik voor het eerst in coronatijd in de kerk.

Ik merkte tot mijn verbazing dat ik de tekst van de liederen beter tot me door kon laten dringen dan als ik mee-zong. Ook al weet ik heel goed dat ik niet muzikaal ben, ik had niet verwacht dat het meezingen zoveel inbreuk maakt op het volgen van de tekst. Met elkaar zingen vind ik heel fijn, maar deze ervaring vond ik beslist positief.

Anja Torn-van der Ven

Vakantie koster Kees Schrader

Beste mensen de komende 2 weken ga ik op vakantie naar Friesland.

Vanaf maandag 21 september tot en met zondag 4 oktober 2020 ben ik afwezig.
Arie Verkerk zal mijn kosteriele taken tijdens deze periode waarnemen.
Zaalreserveringen kunt kenbaar maken via mijn e-mail kees.schrader@live.nl

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacature

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en

Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

