



Lichtbron-inspiratie

Zó mens zijn
dat je ook medemens,
ook medeschepsel bent,

niet opgaan in jezelf,
niet leven
beneden je niveau,

op weg gaan naar de ander,
hem omringen met aandacht,
vechten voor z'n geluk,

zó mens zijn
dat je niet vereenzaamt,
niet verschrompelt,

zó mens zijn
dat je solidair bent,
Je verantwoordelijkheid voelt –

dat je leeft,
leeft tot het uiterste,
sámenleeft.

Zondag 27 september 2020

9.30 uur pastor Jacqueline Bakker, Voorburg

Collecten: 1. Kerk in Actie: vredeswerk 2. Kerk

Komende diensten

4 oktober 9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag

11 oktober 9.30 uur ds. Carel van der Meij en ds. Marjan Zebregs.
Intrededienst.

Vrede verbindt verschil

De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma's te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen.



Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte in de collecteschalen in de kerk.

Of, als u niet naar de kerkdienst kunt komen kunt u uw gift overmaken **aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Vredeswerk. De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt**

Of, maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk. Of maak uw bijdrag over aan de diaconie

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Kindernevendienst

Afgelopen zondag was de start van het kerkelijk jaar. Het thema is "het goede leven" .

In de kindernevendienst hebben we gesproken over de boom uit Psalm 1

"Hij is een boom, geplant aan levend water,
die goede vruchten geeft.
En hij zal niet verdorren voor zijn tijd;
wat hij ook doet, het zal gedijen."

Net als de boom uit de psalm 1 kunnen wij ook groeien. Het goede leven van God wordt dan steeds groter.

We hebben in de kerk onze eigen boom gevuld met blaadjes.

De gemeenteleden hebben met een kernwoord aangegeven wat zij belangrijk vinden voor een goed leven.

De datum voor de volgende kindernevendienst is 11 oktober.



Agenda

Maandag 28 september 19.30 uur vergadering kleine kerkenraad in De Lichtbron

Maandag 12 oktober 10.00 uur ochtendgespreksgroep in De Lichtbron.

Welkom bij de intrededienst van ds. Marjan Zebregs

De kerkenraad nodigt u en jou van harte uit om aanwezig te zijn bij de feestelijke eredienst waarin ds. Marjan Zebregs aan onze gemeente wordt verbonden.

Op zondag 11 oktober zal de bevestiging plaatsvinden in De Lichtbron door ds. Carel van der Meij uit Naaldwijk. Aanvang 9.30 uur.

De coronamaatregelen maken dat het aantal kerkgangers beperkt is. Daarom moet ieder gemeentelid zich van tevoren inschrijven om aanwezig te kunnen zijn bij deze dienst. Opgeven kan **tot 3 oktober** via e-mail of telefonisch: scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl of (0174)294940.

Zijn er meer aanmeldingen dan zitplaatsen, dan wordt er voor een zo eerlijk mogelijk afspiegeling van de gemeente gekozen .

De kerkdienst is ook te volgen op www.kerkomroep.nl. Lukt het niet op de tijd van de kerkdienst verbinding te maken, probeert u het dan later die zondag nog eens.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om onze nieuwe predikant op gepaste afstand te begroeten.

Kerk-zijn in tijden van corona

Het is een reden voor dankbaarheid om te zien dat steeds meer mensen aanwezig willen zijn tijdens de eredienst in ons kerkgebouw. Het samenkomen met andere mensen geeft hoop en verlangen naar betere tijden. Tegelijk is er ook het besef dat dit samenkomen beslist niet voor iedereen mogelijk is.

Ook de komende maanden zullen nog veel mensen de dienst moeten volgen via www.kerkomroep.nl.

Nu de cijfers van besmettingen weer stijgen, is het belangrijk dat we met elkaar de regels rondom het coronavirus aanscherpen.

Voor het bezoeken van de kerkdienst in De Lichtbron gelden de volgende afspraken:

1. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar, ook op het kerkplein
2. Desinfecteer uw handen bij de ingang
3. Maak geen gebruik van de garderobe. Neem uw jas mee naar uw zitplaats
4. Maak, zo mogelijk, geen gebruik van het toilet.
5. Ga alleen op de aangegeven zitplaatsen zitten. Behoort u niet tot één huishouden houdt dan 1,5 meter afstand van elkaar.
6. Volg de aanwijzingen van de koster over looproutes op.
7. Zingen is niet toegestaan. Meeneuriën mag wel.
8. Koffiedrinken na afloop van de dienst is nog niet mogelijk.

De kerkzaal wordt gedurende de week goed geventileerd en op zondag staan er voldoende ramen open voor frisse lucht. Met elkaar hopen we zo deze bijzondere situatie de baas te blijven.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: m.i.v. 11 oktober ds Marjan Zebregs

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, tel. 0174-294720,

boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, tel. (06)47460600.

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word, donderdag voor 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

