



Lichtbron-inspiratie - Uitnodiging

Elke dag is een uitnodiging
om goed te zijn voor jezelf
om jezelf op te bouwen.

Elke dag is een uitnodiging
om jezelf te oefenen
in waardering voor dit leven,
in waardering voor je kunnen.

Elke dag is een uitnodiging
om je te verwonderen
over zoveel goeds in anderen,
over zoveel verlangen naar
liefde.

Elke dag is een uitnodiging
om tijd te nemen voor zorg,
om aandachtig te leven.

Elke dag is een uitnodiging
om elkaar te bemoedigen,
om te bouwen aan een wereld
van liefde.

Marinus van den Berg

Kerkdiensten

Zondag 4 oktober 2020

9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag. Israëlzondag
Collecten: 1. PKN: Kerk en Israël 2. Kerk

Komende diensten

11 oktober 9.30 uur ds. Carel van der Meij en ds. Marjan Zebregs.
Intrededienst.

18 oktober 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Gespreksochtenden

Voorzichtig wilden we de gespreksochtenden weer opstarten, maar gezien de ontwikkelingen van de laatste week heeft de kerkenraad besloten dat deze voorlopig niet doorgaan. Dus de ochtend van 12 oktober komt te vervallen. Jammer, het is niet anders, ieders gezondheid is het belangrijkste.

Ria Jongerius

Aanmelding intrededienst ds. Marjan Zebregs kan tot 3 oktober

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit om aanwezig te zijn bij de feestelijke eredienst waarin ds. Marjan Zebregs aan onze gemeente wordt verbonden. Op zondag 11 oktober zal de bevestiging plaatsvinden in De Lichtbron door ds. Carel van der Meij uit Naaldwijk. Aanvang 9.30 uur. De coronamaatregelen maken dat het aantal kerkgangers beperkt is. Daarom moet ieder gemeentelid zich van tevoren inschrijven om aanwezig te kunnen zijn bij deze dienst. Opgeven kan **tot 3 oktober** via e-mail of telefonisch: scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl of (0174)294940. Zijn er meer aanmeldingen dan zitplaatsen, dan wordt er voor een zo eerlijk mogelijk afspiegeling van de gemeente gekozen.

Israëlzondag

Op de eerste zondag in oktober geven wij op een bijzondere manier uiting aan de verbonden met Israël. Dit vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting.

Waarom is er eigenlijk Israëlzondag?

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo'n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.

Het Goede Leven



Israëlzondag heeft dit jaar als thema 'Kies voor het leven!' en sluit daarmee aan bij het jaarthema 'Het goede leven'.

Deuteronomium 30:11-20, met name de zin 'Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen' (NBV).

Deuteronomium stelt indringende vragen. Hoe leef je met elkaar samen? Wat ben je als (wereld)gemeenschap aan het doen? Hoe stop je onzinnig gedrag en hoe kun je komen tot een verantwoorde levensstijl? Wat vraagt God van je? Hoe actueel kan theologie zijn in of na een crisis!

Leren door ontmoeting en dialoog

Komende zondag 4 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor Kerk en Israël.

De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting.

In Israël steunt de Protestantse Kerk het werk van de



Collecte Kerk en Israël

oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma's voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende antisemitisme, bv. in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk.

Plaatselijke gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg.

Geef in de collecteschalen aan het einde van de dienst
of maak uw bijdrage over via NL 10ABNA 0444 444 777, t.n.v. PKN o.v.v. Kerk en
Israël

of **maak uw bijdrage over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049**
t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Israëlzondag

Q-Time

Q-Time, de gezamenlijke catechese van de Hervormde gemeente en De Lichtbron, gaat op dinsdag 6 oktober weer van start. Het is de bedoeling om voor en na de Kerst zesmaal bij elkaar te komen. Alle jongeren van de Hervormde kerk en van De Lichtbron tussen 12 en 18 jaar zijn van harte welkom in de bovenzaal van de Pleinkerk (achter het orgel). We verzamelen iets voor half 5 bij de voordeur. In verband met de corona-maatregelen heeft de leiding van Q-Time besloten het 'eenvoudig' te houden. Dit betekent dat de eerste zes keer alleen Marion van der Plaat en ds. Jan Henzen leidinggeven.

PCOB Afdeling Wateringen/Kwintsheul

Al een paar jaar organiseert de Rabobank de Rabo Club Support actie. Dit stelt verenigingen in staat om een donatie te verdienen voor de clubkas. Gedurende de stemperiode van 5 t/m 25 oktober 2020 ontvangt ieder lid van de Rabobank Westland per e-mail een code waarmee hij/zij kan stemmen. Elk lid kan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging/stichting uitbrengen. Hoe meer er gestemd wordt op onze Afdeling van de PCOB hoe meer geld wij ontvangen voor bijv. onze jaarlijkse uitgaansdag. Indien U geen Internet hebt, neem dan contact op met onze penningmeester, Jaap van der Snoek (telefoon 0174-295289). Hij regelt het stemmen dan wel voor U. Het Bestuur heeft ook nog **een vraag aan U**. Nu we elkaar nog niet kunnen ontmoeten in "De Smidse" wilt U dan aan mij doorgeven dat iemand b.v. ziek is of dat er iets anders aan de hand is, zodat ik daar dan aandacht aan kan schenken? We hopen, dat betere tijden toch spoedig zullen aanbreken.

Met een hartelijke groet,

Namens het Bestuur, E.F. Abbo-van Engelenburg

Telefoon : 0174-295106 e-mail : abbo@kabelfoon.nl

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: m.i.v. 11 oktober ds. Marjan Zebregs

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon 0174-294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon 0174-294720,
boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, telefoon 06-47460600

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur. Laat het ons weten via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.