



### **Lichtbron-inspiratie - Zegen**

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,  
dat je opstaat wanneer je valt,  
dat je mens mag worden in Gods ogen  
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,  
dat je gaat in het licht  
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft  
en gaat in vrede.

*Andries Govaart*

### **Zondag 11 oktober 2020**

9.30 uur ds. Carel van der Meij en ds. Marjan Zebregs. Intrededienst  
Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk

### **Komende diensten**

18 oktober 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft  
25 oktober 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

### **Intrededienst**

Aanstaande zondag zal ds. Marjan Zebregs in een feestelijke dienst aan onze gemeente worden verbonden. Als gemeente zijn wij blij en dankbaar om haar in ons midden te mogen verwelkomen en wij wensen haar Gods zegen toe bij haar werk in onze gemeente. Dat zij de Liefde van God en Zijn Vrede met ons

mag delen. Fijn dat we na een vacante periode van twee jaar weer een predikant mogen hebben.

Helaas zijn er veel beperkingen door de RIVM-maatregelen in verband met het Covid19-virus en kan maar een beperkt aantal mensen de dienst live bijwonen. Anderen nodigen wij uit om de dienst via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) te volgen (dit kan ook op een later tijdstip).

Tijdens de intrededienst zullen op beperkte schaal foto's worden gemaakt. Als u daartegen bezwaar heeft, kunt u dit melden bij een van de scriba's.

### **Aanmelden en mondkapjes**

We zijn blij dat de kerkdeuren nog open mogen staan, ook al is het aantal kerkgangers weer beperkt. De beperking van het aantal zitplaatsen tot 30 geldt in elk geval de hele maand oktober. Daardoor is het noodzakelijk dat u zich weer voor de erediensten aanmeldt. Dit geldt voor zondag 18 en zondag 25 oktober. Aanmelden kan via e-mail: [scriba@protestantsekerkdelichtbron.nl](mailto:scriba@protestantsekerkdelichtbron.nl) of telefonisch naar 0174 – 294940.

In de nieuwe richtlijnen wordt ook geadviseerd om bij verplaatsingen mondkapjes te gebruiken. De kerkenraad heeft besloten dit advies op te volgen. Dat betekent dat u wordt gevraagd bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerkzaal een mondkapje te dragen. Zit u op uw plaats dan kan het af. U wordt vriendelijk verzocht zelf voor een mondkapje te zorgen. Er is in de kerk slechts een beperkt aantal mondkapjes aanwezig.

Ook registratie van de bezoekers wordt geadviseerd. Bij de ingang van de kerk staat daarom op de zondagen in oktober een gastvrouw of gastheer die uw aanwezigheid noteert, zodat bij een onverhoopte besmetting direct bekend is wie er moeten worden geïnformeerd. De namenlijsten worden na 14 dagen vernietigd.

En zoals inmiddels al gebruikelijk wast u bij binnenkomst uw handen met desinfecterende gel, neemt u uw jas mee naar uw zitplaats en vermijdt u toiletbezoek.

De zitplaatsen zijn voorzien van een logo en waarborgen zo de 1,5 m afstand.

### **Voorbedeboek**

Sinds jaren bent u gewend dat er in de hal van de kerk het voorbedenboek ligt.

Hierin kunt u een voorbede aanvragen voor een bekende die in een moeilijke situatie verkeert.

Als onze zorgen naar het hart van God worden geleid en daar tot gebed worden, komen pastoraat en gebed samen in de alles omvattende liefde van God

Helaas kan vanwege de coronamaatregelen het voorbedeboek nu niet gebruikt

worden. Toch blijft het gebed belangrijk en daarom vraagt de diaconie u om thuis al een briefje te schrijven met de naam van degene voor wie u voorbede wilt vragen en waarom.

In de hal, op de plaats van het voorbedenboek, staat een mandje waarin u deze briefjes kunt achterlaten. De diaken van dienst zorgt ervoor dat de predikant het verzoek vóór de dienst ontvangt.

### **Pastorie klaar voor nieuwe bewoners**

De laatste weken is er hard gewerkt in en buiten de pastorie om deze op orde te maken voor de nieuwe bewoners. In de tuin is gesnoeid en opgeruimd, in huis is geveerd, alles is weer draai- en sluitbaar gemaakt en daarna is alles schoongemaakt. Vele handen maakten het werk licht en het was ook nog eens gezellig met elkaar.

Voor alle vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie inzet, heel fijn dat na alle inspanningen het huis er weer netjes uitziet.

En voor de nieuwe bewoners: hartelijk welkom en veel woongenot gewenst op het mooie plekje naast de kerk.

*Namens de kerkenraad,*

*Ria Jongerius*

### **Agenda**

Dinsdag 13 oktober 16.30 uur Q-time in de Hervormde kerk.

Maandag 26 oktober 19.30 uur vergadering kleine kerkenraad in De Lichtbron

### **Uit de gemeente**

Beste, lieve gemeenteleden,

Na 32 jaar in Wateringen hebben gewoond, pakken we onze spullen in en gaan we verhuizen naar de mooie Veluwe. We hadden heel graag van iedereen persoonlijk afscheid willen nemen bij een kopje koffie na de kerkdienst, een tuinfeestje of anderszins, maar helaas gaat dat nu maar heel beperkt tot niet lukken vanwege de coronamaatregelen. Daarom kijken we graag met u via de nieuwsbrief terug op onze (en dus ook jullie □) jaren in Wateringen en nodigen u nu alvast uit om een keertje bij ons langs te komen in onze nieuwe woonomgeving.

Velen hebben het wel gehoord, maar wij hebben een huis gekocht in Ede, op het voormalige Simon Stevin-kazerneterrein, prachtig gelegen naast het bos en de Ginkelse Heide. We hebben er erg veel zin in om in een nieuwe omgeving onze weg weer te gaan vinden; letterlijk maar ook figuurlijk. We kijken ernaar uit om nieuwe contacten op te doen, onze blik te verbreden en te genieten van de natuur. Het voelt als een nieuwe fase in ons leven, zonder thuiswonende kinderen. Christiaan is namelijk net begonnen met zijn studie

Agrotechnologie in Wageningen, waar hij inmiddels ook woont en Laurens is met zijn laatste jaar bezig voor zijn master Public Management aan de Universiteit van Leiden. Laurens en zijn vriendin Danielle zullen op den duur wellicht ook wat meer naar het midden van het land verhuizen.

We kijken terug op 32 mooie jaren in Wateringen, waar onze jongens Laurens en Christiaan zijn geboren en gedoopt, naar school, jeugdwerk en catechisatie zijn gegaan en waar we lief en leed met heel veel lieve mensen om ons heen hebben gedeeld. Graag nemen we u mee in de ontwikkeling die wijzelf maar die we ook als gemeente met elkaar hebben doorgemaakt.

Toen wij in 1988 vanuit het Friese Heerenveen in Wateringen kwamen wonen, voelden we ons mede door de gemeenteleden van De Lichtbron heel erg welkom. We zijn toen samen al snel begonnen met het club- en jeugdwerk en onder de bezielende leiding van Nanne Haspels hebben we een flink aantal jaren een hele mooie, warme gespreksgroep gehad. Daar zijn hele mooie contacten uit voortgekomen, die we nog altijd koesteren. Toen Laurens net geboren was, kwam de kindernevendienst met de vraag om de leiding te versterken. In die tijd hebben we als leiding de Kindernevendienst-Plus geïntroduceerd, wat bleek aan te slaan. Ook hebben we bijgedragen aan de ontwikkeling van Boei90 en hebben we in die tijd met een aantal gemeenteleden een Alphacursus bij Boei90 gevolgd.

Toen Ineke vertrok naar Zeeland, werd er aangeklopt voor de beroepingscommissie. Dat resulteerde in een aantal hele mooie jaren met Jantine waar we als gezin warme herinneringen aan hebben. Het was mooi om in die tijd ook bij te kunnen dragen aan inspirerende gezinsdiensten en Kerk- en Schooldiensten. Laurens en Christiaan hebben in die tijd samen met hun vrienden een mooie tijd beleefd met de band New Sound waar we als gemeente ook enorm van genoten en later heeft Christiaan ons tijdens diverse bijzondere diensten getraakteerd op een muzikaal intermezzo op de piano. Sinds de start van het digitale tijdperk in De Lichtbron hebben we meegedraaid in het beamteam. We kunnen ons nu bijna niet meer voorstellen hoe we het vroeger zonder beamer deden. Onze passie voor bloemen konden we kwijt door regelmatig de bloemen te verzorgen. Door de veelheid aan activiteiten tijdens de kerkdienst (ouderling, beamteam etc) bleek het niet altijd handig te zijn om ook nog oudere mensen op te halen, dus we waren blij dat Tim dat toen overnam van ons.

De kinderkerst was niet alleen voor de kinderen die altijd meededen een hoogtepunt maar was ook voor ons als gezin een feest waar we graag ons steentje aan bij wilden dragen. Rond die 24e december merkten we altijd weer dat er heel veel gemeenteleden zijn die graag de handen uit de mouwen steken en daarom slaagden we er ieder jaar met elkaar in om een mooie kerstviering neer te zetten die niet alleen voor onze eigen gemeente waardevol is maar ook een belangrijke missionaire uitstraling heeft.

Het kerkenwerk hebben we bestuurlijk gesteund door het vervullen van het ambt als ouderling en ouderling-scriba wat we ook als zeer waardevol hebben ervaren. En ja, natuurlijk herinneren we ons ook al die wijkavonden en gemeenteavonden waarin ontmoeting, zoeken naar geloof en waarden en bovenal belangstelling voor elkaar centraal stonden.

Zo terugkijkend, zijn we dankbaar voor alle mogelijkheden en ruimte die we hebben gekregen om bij te dragen aan onze gemeente en handen en voeten

te geven aan ons geloof. Ons vrijwilligerswerk heeft altijd mooi synchroon gelopen met de ontwikkeling van ons gezin en onze kinderen en dat is een bijzondere ervaring.

We kijken met veel warmte terug op de liefde en aandacht die we van jullie, gemeenteleden, hebben ontvangen. In het bijzonder tijdens de ziekte van Margreeth in 2019 was het hartverwarmend en bemoedigend hoe iedereen met ons meeleeft. Onze deelname vanuit De Lichtbron aan de Samenloop voor Hoop, waar we met een team aan meededen, kreeg zo wel een hele ander dimensie!

We wensen jullie heel veel inspiratie in het geloof en warmte toe om met elkaar voor te leven zoals Jezus van ons verwacht.

Zondag 11 oktober gaan we de intrededienst vanaf de bank thuis bijwonen en vieren we met jullie mee dat jullie nieuwe voorganger Marjan Zebregs wordt bevestigd.

We voelden ons altijd zo thuis in de gemeente dat we ook een sleutel van de kerk hadden. Dat was super handig als we moesten vergaderen of iets moesten regelen. Na de intrededienst zullen we ook de sleutel van de kerk inleveren. Een mooier symbool is er niet om de tijd in Wateringen af te sluiten. De deur gaat hier dicht, hij gaat in Ede open; de herinnering blijft en hopelijk ook vele contacten!

We zouden het graag nog heel graag een keer met elkaar willen zingen, maar omdat dat nu niet kan, wensen we jullie op papier de zegenbede toe die we zo vaak met elkaar hebben gezongen en waar Jantine ons in heeft geïnspireerd: lied 416, Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen,  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Een warme en hartelijke groet,

## Diaconie

Tijdens de intrededienst van ds. Marjan Zebregs zondag 11 oktober 2020 collecteren we voor één van de zes projecten van het Streekverband De Tien.



De zes projecten die in 2020 worden gesteund zijn:

- Stichting Mano a Mano. Hulp Dominicaanse republiek. Schoon water, latrines en huizen.
- Stichting Jarikin. Bouwt aan de toekomst van Haïti.
- Girls empowerment Foundation. Helpt meisjes in ontwikkelingslanden met onderwijs
- Hart voor Moldavië. Kinderen en ouderen in Moldavië wordt de mogelijkheid geboden zich te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde leefomgeving.
- Westland4Gambia. Tandzorg in Gambia met name voor kinderen.
- Kenia Project. Ontwikkelingswerk in het District Mpeketoni in het noordoosten van Kenia.

Zondag vestigen wij uw aandacht op het Kenia project in Mpeketoni van Wim van de Burg.



## KENIA PROJECT

Sinds 1989 verricht Wim van den Burg ontwikkelingswerk in het District Mpeketoni in het afgelegen noordoosten van Kenia. De doelstellingen van het project zijn verbetering van:

- onderwijs
- medische voorzieningen
- drinkwater en irrigatie
- landbouw
- economie
- levensomstandigheden van de armen in het algemeen

Er wordt onder andere hulp geboden in de vorm van kleding, schoolgeld, voedsel, opvang en opleiding van armlastige- en weeskinderen in krotten. Uitgangspunt is steun bieden die van blijvende waarde is.

Wim van den Burg houdt ons regelmatig op de hoogte. In augustus is hij teruggegaan naar Kenia. Dit na een lange tijd van afwezigheid. De

omstandigheden die de wereld in zij greep houdt met het coronavirus belette hem om naar Kenia te gaan.



Op 1 augustus jl. opende president Uhuru van Kenia het luchtruim en was reizen weer mogelijk, echter onder de voorwaarde dat een corona negatief verklaring aangetoond

werd. Na een lange vermoeiende reis kwam Wim op 4 augustus aan in Mpeketoni, Kenia.

In augustus waren in Kenia op 388 coronadoden te betreuren (*WHO-dasboard Covid19 toont op 8 oktober 743 sterfgevallen*).

De maatregelen om het virus in te dammen zijn streng in Kenia. Normaal gesproken was Wim onder deze omstandigheden niet naar Kenia gegaan. Hoewel hij in Nederland dagelijks contact had, voelde hij noodzaak om te gaan. Het waarnemen van de werkzaamheden van de 80 werknemers en tal van zaken regelen ter plekke heeft de voorkeur.

**Wij bevelen de collecte van harte bij u aan!**

Geef in de collecteschalen aan het einde van de dienst

Of maak uw bijdrage over **aan uw diaconie De Lichtbron**

**NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Kenia project De Tien**

### **Van de redactie**

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: m.i.v. 11 oktober ds. Marjan Zebregs

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon 0174-294940,  
[arie.harmke.verkerk@gmail.com](mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com) en

Bert Bosker, telefoon 0174-294720, [boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, telefoon 06-47460600

[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

Ow kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur. Laat het ons weten via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).







