



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Een nieuwe predikant

Dit is mijn eerste bijdrage aan de wekelijkse Nieuwsbrief van 'De Lichtbron'. Voor de protestantse gemeente De Lichtbron en mij is er een nieuwe periode aangebroken na de intrededienst op 11 oktober. Het einde van de vacante tijd betekent naast de doorgaande lijn van God en deze gemeente van Christus, ook verandering in onder andere de nieuwsbrief.

Vanaf dit nummer begint elke nieuwsbrief met een vooruitblik op de eredienst. Ook aan de gastvoorgangers zal onze preekvoorzener Ed van der Schoor dit vragen.

Graag nodig ik de lezers van de nieuwsbrief uit om zelf een tekst ter inspiratie aan te leveren. De redactie verzorgt dan de plaatsing van maximaal één tekst per week.

Elke week zal ik een stukje 'Uit de pastorie' schrijven, zodat u me wat beter leert kennen.

Op deze plaats wil ik ouderling Ria Jongerius heel hartelijk bedanken voor haar trouwe en zorgvuldige bijdragen aan de nieuwsbrief met onder andere nieuws over gemeenteleden, zodat we kunnen meeleven in vreugde, verdriet en zorg. Vanaf nu neem ik dat over. In de komende tijd ga ik met de pastorale ouderlingen overleggen om mijn taak als herder goed invulling te kunnen geven.

Schroomt u niet mij te bellen of te mailen als er iets ingrijpends in uw leven gebeurt.

Ds. Marjan Zebregs

Kerkdiensten

Zondag 25 oktober 2020 (let op: het is wintertijd!)

9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Collecten: 1. Voedselbank Westland 2. Kerk

Voor deze dienst moet u zich aanmelden, telefonisch of via scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl.

Bij de dienst van 25 oktober 2020

Sinds 1976 wordt Bijbelzondag gevierd en al weer heel lang op de laatste zondag van oktober. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft dit jaar het motto 'Dicht bij de bron' vertaald naar de vraag 'hoe zou de kerk haar boodschap van levensbelang kunnen brengen zonder te putten uit de bron, die de Bijbel is?' Daarom is het thema van 'onze' eredienst: 'De Bijbel, onze bron'.

De lezingen zijn:

Genesis 24: 42 t/m 48, hoe de knecht van Abraham de bruid voor Isaak vond bij de bron bij Aram-Naharaïm en Johannes 4: 1 t/m 10, de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron.

Het NBG wil de Bijbel toegankelijk maken voor velen en heeft daarom de Bijbel in Gewone Taal uitgebracht. In die vertaling klinkt de lezing uit het Oude Testament. De lezing uit het Nieuwe Testament is uit de Nieuwe Bijbelvertaling, ook van het NBG.

Als liederen klinken onder andere 'Door de wereld gaat een Woord' en 'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad'.

Ook hoort u het persoonlijke verhaal van enkele gemeenteleden over hun Bijbel. Graag bedank ik Christine van Hulst voor haar inbreng bij de voorbereiding van deze eredienst.

Komende diensten

1 november 9.30 uur ds. Christiaan Donner, Den Haag

8 november ds. Bart Schoone, Poeldijk

Aanmelden voor erediensten verlengd tot 15 november

Het past eigenlijk niet bij de gastvrijheid die kerken willen uitstralen, maar de komende weken blijft het aantal kerkgangers aan een maximum gebonden. U wordt gevraagd zich voor de eredienst aan te melden. Dit geldt voor de zondagen 25 oktober, 1, 8 en 15 november.

Aanmelden kan via e-mail: scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefonisch naar (0174)294940.

De maatregelen van handen reinigen, jassen niet aan de kapstok en de 1,5 meter afstand blijven onverminderd geadviseerd. Wilt u bij binnenkomst en bij het uitgaan van de kerkzaal een mondkapje gebruiken?

Uit de pastorie

Mijn eerste bijdrage 'Uit de pastorie' begin ik met de pastorie zelf.

U kent waarschijnlijk de prachtige ligging: aan twee kanten park, aan de derde kant de kerk en aan de vierde kant de tuin van de bureu. Een mooie symboliek: het thuis van de predikant tussen kerk, (lokale) samenleving en (aangelegde) natuur.

Bij de eerste bezichtiging van de pastorie bleek hoe deze woning ook goed geschikt is voor gastouderopvang. Ook daar zie ik symboliek in: kerk, pastorie en predikant moeten meerdere functies goed kunnen vervullen. Daarnaast heeft deze kinderopvang een relatie met het werk dat ik had voor ik geroepen werd voor het predikantschap: beleidsmedewerker Kinderopvang bij de rijksoverheid.

Graag wil ik ook op deze plaats de kerkenraad/het College van Kerkrentmeesters (CvK) bedanken voor hun instemmende reactie op mijn vraag of twee slaapkamers tot één konden worden omgevormd, zodat onze zoon Reinout en mijn man Rolf en ik allebei een grote slaapkamer zouden krijgen. Vervolgens gaat mijn hartelijke dank uit naar iedereen, die – in welke vorm ook – een bijdrage heeft geleverd aan de mooie, schone pastorie, waar op 7 oktober de verhuizers doos na doos en meubel na meubel binnen brachten. Ik noem geen namen, omdat ik geen mensen tekort wil doen. Waar ik vooral heel blij mee was, was de houding die uit alle contacten over de pastorie sprak: 'We doen dit met liefde voor jou en je gezin'.

De climax hiervan was een kleine week voor onze verhuizing. De dame, die de maten voor het laminaat op de slaapetage had opgenomen, vroeg of wij zeker wisten of wij beneden ook niet licht gekleurd laminaat wilden hebben in plaats van het huidige donkere laminaat met ook wat minder mooie plekken. Daarop zijn Rolf en ik naar Wateringen gereden en daar reageerde het aanwezige gemeentelid: 'Geen enkel probleem. We moeten vanmiddag toch naar Naaldwijk toe. Dan nemen we het oude laminaat gelijk mee'.

Zo wonen wij nu dus met zijn drieën en hond Branca in de pastorie.

Op zeven verhuisdozen na met spullen, die we lang niet hebben aangeraakt, is alles op zijn (voorlopige) plaats gezet. Nu vooral nog uitzoeken wat we waar aan de muren gaan ophangen en wat we met de overige lijsten gaan doen. Mede namens Rolf en Reinout, heel hartelijk dank voor al het werk, alle bloemen, alle kaarten en alle attenties, die ik van 'De Lichtbron' heb ontvangen vanaf het tekenen van de beroepingsbrief tot na de intrede! Vrede en alle goeds!
Ds. Marjan Zebregs

Van de Diaconie

Eén van de goede doelen die de diaconie regelmatig onder uw aandacht brengt, is Stichting Voedselbank Westland. In deze bijzondere tijden waarin wij allen te maken hebben met het coronavirus, blijkt dat mensen die toch al niet veel hebben nu nog minder dreigen te krijgen.



De Voedselbank Westland ontvangt al vele jaren mooie producten van onze gemeenteleden. Daar is de Voedselbank heel dankbaar voor.

Hoe gaat de Voedselbank om met corona?

Vanaf maart, begin van de coronatijd, is de Voedselbank niet gestopt en heeft met de nodige maatregelen het werk kunnen uitvoeren. De laatste 3 maanden kloppen meer mensen aan voor een voedselpakket. Op dit moment een stijging van 16.

Mensen die hulp nodig hebben komen binnen via hulpverleners, die veelal thuiswerken. De intake gaat daarom telefonisch. De verwachting is dat het aantal vragen om hulp zal toenemen. De economische gevolgen van de corona pandemie zijn voor velen ingrijpend.

Begin april ontving de Voedselbank veel van de horeca, omdat deze van het ene op het andere moment dicht ging. Maar dat was toen, en in de tussentijd is de voorraad voedsel bijna niet aangevuld. De uitgifte van voedsel gaat wél gewoon door. Daarbij zijn er meer mensen dan voorheen die hulp nodig hebben. De voorraad waaruit geput kon worden, is sterk verminderd. Het gaat dubbelop: minder voedsel beschikbaar en een toename van mensen die hulp nodig hebben.

De Voedselbank mist de mooie inzamelingsacties die voorheen werden gehouden. Groente, fruit en producten van supermarkten komt mondjesmaat binnen. Dit betekent dat de voorraden niet of nauwelijks aangevuld zijn. Gelukkig ontvangt de Voedselbank donaties waarmee levensmiddelen aangekocht worden.

Voor het eerst breekt nu een situatie aan waarin de Voedselbank een schraal aanbod heeft. De vraag om uw hulp is daarom indringender dan anders. Speciaal in deze tijd is uw hulp meer dan welkom. Met een extra inzet van de vrijwilligers van de Voedselbank en extra ondersteuning van u verwacht de Voedselbank verder te kunnen helpen: mensen die ondersteuning nodig hebben in een redelijk voedselpakket te voorzien! Het gaat nu om 143 gezinnen die wekelijks een voedselpakket kunnen gebruiken. Met deze voedselpakketten hebben 485 mensen (volwassenen en kinderen) een maaltijd.

Wilt u de Voedselbank Westland steunen?

Zondag 25 oktober kunt u uw gaven na afloop van de dienst in de collecteschaal doen. Of, als u niet naar de kerkdienst kunt komen dan kunt u uw gift overmaken naar:

- Stichting Voedselbank Westland bankrekening **NL15RABO0138760128**
Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron
NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse
Gemeente onder vermelding van Voedselbank Westland. Uw
diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.

Agenda

Maandag 26 oktober 19.30 uur vergadering kleine kerkenraad in De Lichtbron

Dinsdag 27 oktober 16.30 uur Q-time in de Hervormde kerk.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

Pastorale zaken: Ria Jongerius-van Holst, telefoon (06)47460600
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.