



## De Lichtbron

Protestantse Gemeente

### Kerkdiensten

#### Zondag 1 november 2020

9.30 uur ds. Christiaan Donner, Den Haag

Collecten: 1. Nederlands Bijbelgenootschap 2. Kerk

Voor deze dienst moet u zich aanmelden, telefonisch of via

[scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl).

#### Woensdag 4 november 2020. Dankdag voor Gewas en Arbeid

19.00 uur internetdienst vanuit De Lichtbron

Deze dienst is alleen te volgen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).

#### Bij de dienst van 1 november 2020

Zondag komen we in De Lichtbron weer in kleinere kring samen, te midden van de grotere kring van allen die van huis uit met ons meevieren. Ik volg graag het oecumenisch leesrooster, daarom horen we uit de Bijbel we het gedicht over 'Vrouwe wijsheid'. Nu de nachten snel aan het lengen zijn, klinken in de kerk weer de woorden van Jezus over het 'waken'. Met geduld. En het vermogen, de kracht, om uit te houden. Daar weten we in deze tijd ieder op onze eigen manier én samen, alles van. "Genoeg olie bij je te hebben": zo noemt Jezus het in de gelijkenis die we lezen.

*Ds. Christiaan Donner*

#### Bij de dienst op 4 november. Dankdag voor Gewas en Arbeid

Ook dit jaar zijn er goede redenen om Dankdag voor Gewas en Arbeid te vieren! We kunnen dankbaar zijn dat er ook nu genoeg voedsel te koop is in Nederland. Maar de coronacrisis zorgt er wel voor dat Voedselbanken minder aanbod krijgen, waardoor de mensen met de meeste nood het nog zwaarder krijgen.

We kunnen dankbaar zijn voor de arbeid van zovelen in de zogenaamde 'vitale' beroepen en daarbuiten, betaald en onbetaald. Gelukkig blijkt thuiswerken op grote schaal mogelijk, maar het betekent wel het gemis van collegiale contacten en soms verslechterde arbeidsomstandigheden. Bij (gedeeltelijk) verlies aan werk zijn de gevolgen financieel en emotioneel ingrijpend, ook met de steunmaatregelen van de overheid.

We kunnen dankbaar zijn voor alle ontstane creativiteit in het omzien naar elkaar en in het vieren van de eredienst op anderhalve meter of digitaal, maar het gemis van een vertrouwde begroeting, een troostende omhelzing of een spontane aanraking is groot.

Met al deze 'dankbaar en tegelijkertijd ...' viert De Lichtbron dit jaar in een aangepaste vorm Dankdag. Om 19.00 uur zal er in de kerk een korte viering zijn zonder kerkgangers, die rechtstreeks via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl) te volgen is. Met dank aan Ria Jongerius voor de voorbereiding en Adri van der Wal en Ria voor de medewerking.

Daarnaast kunt u ook zelf uw creativiteit inzetten om met maximaal drie gasten (als de regels dan niet strenger zijn) invulling geven aan Dankdag 2020. Ik zou het mooi vinden als we in een volgende Nieuwsbrief hiervan een verslagje krijgen

*Ds. Marjan Zebregs*

## Komende diensten

8 november ds. Bart Schoone, Poeldijk  
15 november ds. Geke de Haan, De Lier

## Aanmelden voor erediensten verlengd

De komende weken blijft het aantal kerkgangers beperkt tot een maximum van 30 mensen per dienst. Aanmelden kan via e-mail: [scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl) of telefonisch naar (0174)294940. De maatregelen van handen reinigen, jassen niet aan de kapstok en de 1,5 meter afstand blijven onverminderd geadviseerd. Wilt u bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerkzaal een mondkapje gebruiken?

## Van de diaconie



'Als je God dankt, besef je hoe ontzettend veel je hebt gekregen'

Op dankdag bedanken we voor de oogst, voor werk, voor inkomen. Wij hebben in onze kerk het gebruik om de eerste woensdag in november God te danken voor alles wat Hij ons heeft gegeven. Sinds maart houdt het corona virus ons in de greep en merken wij allen de gevolgen van de maatregelen om dit virus in te dammen.

Wij hebben het niet aangedurfd om dit jaar een viering te organiseren in de kerk. Dit betekent dat op woensdag 4 november de dankdagviering *niet* doorgaat.

## Hoe is dankdag ontstaan?

Dankdag volgt op de biddag dat in maart is, aan het begin van het jaar. Dan vragen wij God om Zijn zegen over het werk. Dankdag in november is het dankuwel aan God. Wij danken hem voor alles wat Hij gegeven heeft. Het vieren van de dankdag is ontstaan in de Middeleeuwen. Dit werden 'bededagen' genoemd. Bij intense gebeurtenissen, zoals een overstroming, een misoogst, besmettelijke ziekte of oorlog, legde de hele bevolking een dag het werk neer om samen te bidden. In de zestiende eeuw kwam het protestantisme op en kregen mensen regelmatig werk. De bededagen veranderden toen in vaste vieringen: de bid- en dankdag.

## Waarom zouden we God nu bedanken?

Het *lijkt* inderdaad zo dat God niets met dit leven te maken heeft en je Hem dus niet hoeft te bedanken. Toch is dat schijn. Onder het oppervlak, meteen onder de schijn, kent het leven een diep mysterie. We weten zo ontzettend weinig. Daar is God werkzaam. Hij beweegt in de dingen, hij geeft het leven, hij duwt het kwade

weg en lokt het goede uit. Overal is Hij bezig in alles wat je doet.

### **Dank. Elke dag.**

Wij hebben de gewoonte om dagelijks voor ons eten God te danken. Eten is een klein onderdeel van de dag, maar het is belangrijk. Je kunt niet zonder eten en drinken. Het is niet gek om van elke dag dankdag te maken. Als we God bedanken hiervoor, besef je dat je ontzettend veel hebt ontvangen. Dankbaarheid legt de nadruk op wat wel goed gaat en plaats van wat er misgaat. Daarom bedanken we God. Elke dag.

### **Uit de pastorie**

Behalve mijn man Rolf en onze zoon Reinout is er nog een vierde bewoner van de pastorie: onze hond Branca. Ze is op 17 maart 2007 geboren in Kroatië, volgens haar Kroatische paspoort van het dierenasiel. Het achterste deel van Branca met haar smalle heupen doet denken aan een herder. De voorkant lijkt een beetje op een husky met een brede en diepe borstkas. Branca heeft een lichte vacht met wit, beige en grijs haar.

Een hond was jarenlang een wens van Reinout en mij. Na mijn afstuderen als gemeentepredikant heeft Rolf – naar eigen zeggen ‘in een zwak moment’ – ingestemd met een hond. Op de website van de Dierenbescherming vonden Reinout en ik de beschrijving van Branca: middelgroot, goed karakter, kan tegen autorijden en kan af en toe alleen zijn.

Een schoondochter had de afstandsverklaring getekend en zo was Branca in het asiel van Zeist terechtgekomen en twee maanden later, eind oktober 2014, bij ons in Voorburg.

Mijn man Rolf wil geen ‘baas’ van Branca zijn, dus is hij ‘huisgenoot’, terwijl Reinout en ik ‘baas’ zijn.

Branca bleek een fors medisch dossier te hebben, maar dat wist het asiel niet. Met af en toe een bezoek aan de dierenarts en een ingreep gaat het goed met haar, al is ze het laatste half jaar wel mager geworden. Een half jaar nadat ze bij ons kwam wonen, verhuisden we naar Valkenburg ZH en nu mag Branca haar oude dag beleven in Wateringen.

Branca is niet de ideale pastoriehond. Ze blaft bij binnenkomst van mensen, ook als wij zeggen dat het goed is. Ze blaft als ze uitgelaten moet worden en dat kan zijn vlak nadat ze uit is geweest.

*Ds. Marjan Zebregs*

### **Agenda**

Maandag 2 november 19.30 uur vergadering kleine kerkenraad in De Lichtbron  
Dinsdag 3 november 16.30 uur Q-time in de Hervormde kerk.

### **Van de redactie**

#### **Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie**

Predikant: ds. Marjan Zebregs, [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl) of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

[arie.harmke.verkerk@gmail.com](mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com)

en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, [boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)

[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).