



## De Lichtbron

Protestantse Gemeente

### Kerkdiensten

#### Zondag 8 november 2020

9.30 uur ds. Bart Schoone

Collecten: 1. Kerk in Actie: Opvoeden doe je niet alleen 2. Jeugd- en catechisatiewerk

Voor deze dienst moet u zich aanmelden, telefonisch of via [scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl).

#### Bij de dienst van 8 november

We zijn op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze laatste zondagen worden altijd bepaalde Schriftgedeeltes gelezen die betrekking hebben op het eind der tijden. In het Matteüs-evangelie vinden we deze in de hoofdstukken 23, 24 en 25 – deze hoofdstukken vormen ook één geheel. Hierin staan woorden van Jezus waar we niet blij van worden; woorden over het laatste oordeel en ook de zogenoemde rede over de laatste dingen. Zondag lezen we Matteüs 25:14-30. Hierin wordt verteld dat drie knechten wachten op de terugkeer van hun heer – ze moeten echter wel hard werken om zijn terugkeer op de goede manier terug te zien. Want wie niets doet met hetgeen God hem of haar heeft toevertrouwd, houdt zelf niets over. Daarom: Wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.”

*Ds. Bart Schoone*

#### Komende diensten

15 november ds. Geke de Haan, De Lier

22 november ds. Eibert Kok, Naaldwijk. Eeuwigheidszondag.

#### Dankdag voor gewas en arbeid

Op Dankdag wordt God gedankt voor de opbrengst van het land - voor ons eten en drinken - en voor de arbeid, voor ons werk. Leven, eten, drinken en werk zijn immers nooit vanzelfsprekend. Dit jaar beseffen we dit maar al te zeer. De coronapandemie teistert al maandenlang onze samenleving en ons bestaan. Het aantal doden is wereldwijd de miljoen al gepasseerd. Het werk van velen staat onder grote druk. Ondernemers en zzp'ers gaan failliet. Onzekerheid en uitzichtloosheid - *Straks treft het mij. Waar gaat dit eindigen? Hoe lang duurt dit nog?* - grijpen om zich heen. Zeker, er zijn ook nog mooie en goede dingen, maar zorg en spanning overheersen. Zou een bidstond voor land en volk niet meer op z'n plaats zijn dan een dankstond? Waar valt er in deze tijd eigenlijk nog voor te danken?

De vraag wordt nog indringender als je de oproep van de apostel Paulus leest: *dank God onder alle omstandigheden* (1 Tessalonicenzen 5:18). Dit jaar de dankstond maar een keer overslaan, is dus geen optie. De oproep van Paulus veroorzaakt een spagaat: enerzijds lijkt er weinig om voor te danken, anderzijds is er de Bijbelse opdracht om dit ook onder deze omstandigheden te doen.

Wat kan helpen om uit deze verkrampde houding te komen, is ons te bezinnen op wat danken nu eigenlijk is. Wat bedoelt Paulus met zijn oproep? De Van Dale definieert dank als '*goede gezindheid jegens iemand van wie men iets goeds ondervonden heeft en het blijkt ervan, ontvankelijkheid, de uitdrukking van iemands dankbaarheid*'. Wat opvalt in deze omschrijving: danken is een gezindheid, jegens iemand, voor het goede dat je ondervonden hebt. Danken heeft dus te maken met iets goeds dat je van iemand ontvangt. Voor salaris hoef je niet te danken. Je hebt dat eerlijk verdiend. Dank bloeit op waar je *zomaar* iets goeds van iemand ondervindt: materieel of immaterieel, een cadeau, een arm om je heen, een luisterend oor.

Om deze dankbaarheid gaat het Paulus in zijn aansporing van de christenen in Tessalonica. Om een diep gevoel van dankbaarheid jegens God vanwege Zijn goedheid die Hij je zomaar schenkt. Paulus gebruikt voor deze dankbaarheid het woord *eucharistie*. Je kunt dat woord ook vertalen met 'goede genade'. Danken heeft voor Paulus alles te maken met de genade van God, met Zijn goedheid en ontferming uit liefde, als geschenk.

Paulus roept ons op om God te danken vanwege de genade van God, vanwege hemels eten en drinken, brood en wijn, tekens van Jezus' liefde tot in de dood. 'Dank *onder alles*', zegt Paulus. Niet *vóór* alles. Er is veel waarvoor we God niet kunnen danken. Dank groeit wanneer je iets goeds ondervindt. De woorden van Paulus hoor ik als aansporing om zeker ook in deze bizarre coronatijd, onder alle spanning en onzekerheid, God te danken. Als een oproep om te leven van zijn genade, ontvankelijk, met open handen.

*Ds. René de Reuver,*

*Scriba van de Protestantse Kerk*

## **Uit de pastorie**

Helaas is de vorige keer een klein stukje over onze hond Branca niet in de nieuwsbrief terechtgekomen. Daarin schreef ik dat wij niet aan Branca haar blaf horen wat er aan de hand/hond is en ook dat we hopen dat onze 'jongedame' nog een mooie tijd bij ons mag hebben in onze pastorie. Inmiddels proberen we onszelf rust te geven door volgens een consequente lijn voor Branca te zorgen. Bij bezoek zal Branca eerst een aantal minuten blaffen, want dat is haar idee van zorgen voor ons.

Verhuizen ervaar ik als een lange reeks zeer verschillende keuzes maken.

Neem bijvoorbeeld de vraag 'Welk brood gaan we eten?' Want het brood dat we in Valkenburg alle drie lekker vonden is hier niet te koop. Dus gaan we op diverse plaatsen meerdere varianten brood kopen en thuis proeven en dan met zijn drieën kiezen wat het wordt. Daar zijn we nog niet uit.

Of de keuze van bijvoorbeeld het handdoekenrekje in de badkamer, de gordijnen op onze slaapkamer, de luxaflex op Rolf zijn werkkamer, de extra opbergdozen eerst op de nieuwe kledingkast boven en straks op de kapstok beneden. De keuze in welke ruimte welke schilderijen en foto's komen te hangen en vervolgens ook de goede hoogte bepalen. Dat keuzeproces is nog niet afgerond. Het is ook afhankelijk van de hoeveelheid energie die we hebben buiten onze werktijd.

Een andere vraag was: willen we onze ongeveer zeven meter fotoboeken in één keer helemaal goed neerzetten of eerst ongeveer met een later hervonden deel op een andere plaats? Daar hebben we voor gekozen.

Voor mij het meest intensief is de keuze wat ik wil bewaren en wat niet. Veel is de laatste tijd door mijn handen gegaan: mijn breiwerkjes van de lagere school, het zelfportret van onze dochter Machteld van begin middelbare school, Sinterklaasgedichten uit 1980 van mijn ouders en zus, de drie lakensets van de wieg uit de Voormolen-familie, de Baby Born die Machteld voor haar verjaardag kreeg, de Loeki de Leeuw, die Rolf bij de geboorte van onze kinderen kreeg,

omdat hij toen een project deed bij de Ster, enz. enz.

Als de keuze ligt op niet (meer) bewaren, dan zijn de vervolgvragen: 'Kan ik er iemand blij mee maken?' en 'Is het iets voor de kringloop?'.

Belangrijk bij het maken van al die verhuiskeuzes vind ik het evenwicht tussen wat ik wil en wat Rolf en Reinout willen, de balans tussen wat nu moet en wat nu kan en de verhouding tussen aanpakken en rust nemen. Al doende leren we ...

#### *Verlof*

Op donderdag 12 november heb ik een dag verlof vanwege de verhuizing van mijn moeder van Valkenburg naar Wateringen.

Vrede en alle goeds!

*Ds. Marjan Zebregs*

#### **Agenda**

Dinsdag 10 november 16.30 uur Q-time in de Hervormde kerk.

Maandag 7 december 19.30 uur vergadering kleine kerkenraad in De Lichtbron

#### **Van de redactie**

##### **Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie**

Predikant: ds. Marjan Zebregs, [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl) of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

[arie.harmke.verkerk@gmail.com](mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com) en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,

[boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)

[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).