



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdiensten

Zondag 15 november 2020

9.30 uur ds. Geke de Haan, De Lier

Collecten: 1. Beukenrode, palliatieve thuiszorg en hospice 2. Kerk

Voor deze dienst moet u zich aanmelden, telefonisch of via

scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl.

Bij de dienst van 15 november

We naderen het einde van het kerkelijk jaar. De laatste zondagen daarvan heten Voleindingszondagen. Dan gaat het over het einde, we lezen op deze zondagen vaak uit de Rede over de laatste dingen. Die Rede gaat over het laatste der dagen, over verschrikkingen die over de wereld komen, over mensen en in de natuur. Mattheus heeft als enige Evangelist wat toegevoegd aan de Rede over de laatste dingen (Mattheus 24). Dat is erg prettig want die Rede geeft ons lezers de nodige verlegenheid. Hij voegt drie onderdelen toe: de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes, nog een gelijkenis over het gebruik van onze talenten en als derde een boeiende beeldspraak over het laatste oordeel. De eerste twee delen hiervan zijn aan de orde geweest in de vorige diensten, de derde, Matth. 25: 31 – 46, is deze zondag het thema van de verkondiging. Bok of schaap? Kunnen we weten wat we zijn? Wat is het verschil? Gelukkig wordt het in het Evangelie gauw Pasen. We lezen tot hoofdstuk 26: 1.

Allen een gezegende dienst.

Ds. Geke de Haan

Komende diensten

22 november ds. Eibert Kok, Naaldwijk. Eeuwigheidszondag.

29 november ds. Marjan Zebregs. Eerste Advent

Verklaring van de PKN over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst

Ook aan het einde van dit 75ste jaar van onze bevrijding komt de Joodse gemeenschap van Nederland in Amsterdam bijeen voor de Kristallnacht herdenking. In de nacht van 9 op 10 november 1938 begon met een eerste pogrom de gewetenloze, machinale moordcampagne waaraan in de daaropvolgende jaren zes miljoen Joden ten prooi vielen. Maar zoals Abel Herzberg schreef in zijn dagboek uit Bergen Belsen: Er zijn in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen Joden uitgeroeid, maar er is één Jood vermoord en dat zes miljoen keer. Ook andere groepen vielen uitsluiting, wegvoering

en moord ten deel.

Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet is dat de Shoah in de Joodse gemeenschap heeft teweeggebracht en hoe diep de pijn die de overlevenden hebben gevoeld. Een pijn die door de volgende generaties wordt megedragen en ervaren. Het is in erkenning van dat verdriet en van die pijn dat de Protestantse Kerk in Nederland zich richt tot de Joodse gemeenschap in ons land. Nog niet eerder zocht de Protestantse Kerk op deze wijze het gesprek met onze Joodse gesprekspartners. Dat dit pas in het 75ste jaar van de bevrijding geschiedt, is laat. Naar wij hopen niet té laat.

De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. Eeuwenlang werd de kloof in stand gehouden die later de Joden in de samenleving dusdanig kon isoleren dat ze konden worden weggevoerd en vermoord. Ook in de oorlogsjaren zelf heeft het de kerkelijke instanties veelal aan moed ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen. Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-dank, ook door leden van de kerken werden verricht. Met dankbaarheid gedenken wij hen die de moed hadden om tijdens de oorlog in verzet te komen.

De Protestantse Kerk erkent tevens dat de opvang van de Joden die na 1945 terugkeerden in onze samenleving tot schrijnende situaties heeft geleid. De problemen die werden ondervonden bij de terugkeer van oorlogspleegkinderen naar de Joodse gemeenschap en bij de restitutie van bezit zijn daarvan pijnlijke voorbeelden. In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld. Vandaag in het bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme is zonde tegen God en tegen mensen. Ook de Protestantse Kerk is deel van deze schuldige geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten. Mogen alle slachtoffers van de grote verschrikking een gedachtenis en naam (Hebreeuws: Yad vaShem) hebben in het hart van de Eeuwige, de God van Israël. Dat alle geliefden die worden gemist, niet worden vergeten. Zoals geschreven staat: *Aarde, dek mijn bloed niet toe, laat mijn jammerklacht geen rustplaats vinden. (Job 16:18)*

We nemen onszelf voor alles te doen wat mogelijk is om de joods-christelijke relaties verder uit te laten groeien tot een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, onder andere verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme. *Uitgesproken door ds. René de Reuver, scriba generale synode, tijdens de Kristallnacht-herdenking op 8 november 2020.*

Woorden van hoop en troost van de Raad van Kerken

Toen halverwege maart in Nederland de eerste lockdown plaatsvond, zochten kerken naar een heldere en aansprekende manier om mensen te bemoedigen en troosten. Dat leidde tot de *Klokken van Hoop en Troost*. Drie weken lang klonken op woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur overal in het land de kerkklokken als teken van verbondenheid over de grenzen van het isolement heen. Ook riepen de klokken op tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen we als kerken opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zal de Raad van Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur *Woorden van Hoop en Troost* uitzenden: Korte videofilmjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Mgr. Van den Hende is referent voor de oecumene binnen de rk-kerk en afgevaardigde van de rooms-katholieke kerk in de plenaire Raad.

Woorden van Hoop en Troost zal vanaf 4 november op de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, te zien en te beluisteren zijn, evenals op het [YouTube-kanaal 'Raad van Kerken'](#)

95 speldenprikken

In 2017 bracht de Protestantse Kerk in samenwerking met Rikkert Zuiderveld het boekje '95 Speldenprikken' uit. De tekst op de achterflap luidt: 'In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg. 500 jaar protestantisme later zijn de gevolgen van die stellingen nog steeds niet uitgewerkt. Als theologische mokerslagen klinken ze de eeuwen door tot vandaag aan toe. Wanneer we stil staan bij 500 jaar protestants, zoeken we geen mokerslagen, die zijn op het wereldtoneel al voldoende te horen. We zoeken prikkeling, herkenning, mildheid, zelfspot. ... We wensen de lezer veel plezier en vooral een milde glimlach, zo breed mogelijk.'

De eerste twee speldenprikken luiden:

1. De meeste stellingen zijn niet terecht. Terechtstellingen al helemaal niet.
2. Aflaten zijn niet meer te koop; wel therapeuten die uitleggen dat het niet allemaal jouw schuld is.

Agenda

Maandag 7 december 19.30 uur vergadering kleine kerkenraad in De Lichtbron

Van de diaconie

Zondag 15 november collecteren wij voor
Beukenrode palliatieve thuiszorg & hospice

De meeste mensen geven er de voorkeur aan thuis te overlijden. Beukenrode komt aan deze behoefte tegemoet door met speciaal opgeleide vrijwilligers zorg en steun te bieden aan de terminaal zieke, de familieleden en andere mantelzorgers bij de mensen thuis, in het hospice of in overige locaties. Bij deze palliatieve terminale zorgondersteuning staat de kwaliteit van leven voorop en de mogelijkheid van gasten/zieken om zo lang mogelijk de regie in handen te houden.

Vrijwilligers ondersteunen mensen in hun wens om de laatste maanden van hun leven thuis, in hun eigen omgeving of bijna thuis in het Hospice te kunnen doorbrengen. Dit vanuit de gedachte dat mensen niet alleen op hun eigen wijze moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen wijze moeten kunnen sterven. De ruim 100 vrijwilligers hebben een speciale opleiding gevolgd. De hulp aan stervenden en de ondersteuning van de mensen om hen heen vragen namelijk veel kennis en vaardigheden. Die kennis en vaardigheden zijn nodig om te kunnen omgaan met de gevoelens van degenen die betrokken zijn bij

het stervensproces.

Helaas heeft ook Beukenrode moeten besluiten extra maatregelen te nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Geef in de collecteschaal na afloop van de kerkdienst. Of, als u niet naar de kerkdienst kunt komen kunt u uw gift overmaken **aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Beukenrode. De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.**



Uit de pastorie

Direct na onze verhuizing was mijn werkkamer op afstand gevuld met de meeste dozen.

Mijn grote verzameling theologische boeken dank ik aan mijn in 2014 overleden wijkpredikant ds.dr. Ton van der Hoeven in Voorburg. Ton beschikte over een zeer brede collectie boeken, waaruit ik mee mocht nemen wat ik wilde. Mooie series met commentaren op Bijbelboeken kreeg ik zo, en ook bijvoorbeeld de driedelige uitgave van 'De Institutio' van Johannes Calvijn en de driedelige serie 'De gemeene gratie' van Abraham Kuyper. Een kaart met aan de ene kant een portretfoto van Ton in toga en aan de andere kant een collage van privé foto's staat goed zichtbaar voor enkele van zijn boeken. De diepe kastenwand over de hele breedte van mijn werkkamer staat twee rijen dik van boven tot onder vol met boeken. Nu nog de tijd vinden om te gaan ordenen en lezen ...

Gemeentelieden hebben op mijn verzoek over de hele lengte van mijn werkkamer twee planken bevestigd om daar al onze fotoboeken en plakboeken op te kunnen plaatsen. Voor de fotoboeken is dat prima gelukt. Voor de plakboeken kom ik twee meter tekort, die elders in huis zijn gevonden. Van de meubelen noem ik als eerste een bureau, dat ooit in Deventer de werkplek van mijn vader was bij de Nederlandse Spoorwegen. Naast het bureau staat het 'theemeubel van tante Fien', een laag meubelstuk dat mijn tante Fien (zus van mijn vader) en ome Jan voor hun trouwen kregen. Vervolgens een bank, die ook als bedbank kan dienen als er logés zijn. Links

en rechts naast de deur staan twee kasten: één met boeken en één grote kast met nu nog van alles van papieren tot een door mij op de lagere school gebreid roze konijn.

Een bureaustoel en een gewone stoel, een klein tafeltje en de hondenmand maken de inrichting compleet.

Vrede en alle goeds!

Ds. Marjan Zebregs

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via niewsbriefdelichtbron@gmail.com.