



Kerkdiensten tijdens lockdown alleen online

De coronamaatregelen die het kabinet afgelopen maandag heeft genomen, hebben ook voor onze gemeente consequenties. In ieder geval hebben we ons moeten bezinnen op de vraag of wij nog gewone kerkdiensten kunnen organiseren of dat we volledig digitaal gaan. De maatregelen bieden weliswaar een mogelijkheid om, met een beroep op de vrijheid van godsdienst, toch bij elkaar te komen, maar dit gaat natuurlijk geheel tegen het doel van alles in. En dat doel is dat we zo min mogelijk contacten hebben zodat we na 19 januari weer meer ruimte te hebben.

Op dinsdag kwam het advies van de PKN om zoveel mogelijk digitaal te gaan. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen en dat betekent dat we met onmiddellijke ingang geen bezoekers meer kunnen toelaten bij onze kerkdiensten. Deze beslissing geldt voor alle kerkdiensten tot en met 17 januari.

Dat doet zeer, daar draaien we niet om heen. Na Pasen en Pinksteren zullen we ook de Kerst niet op de vertrouwde manier kunnen vieren dit jaar. Dat offer brengen we in de wetenschap dat anderen nog veel grotere offers brengen; hun baan, bedrijf of gezondheid staan op het spel. De kerkdiensten gaan wel door en zullen via www.kerkomroep.nl te volgen zijn. Ook op een later tijdstip kunt u de diensten nog bekijken.

En toch wordt het Kerstmis. Voor Jozef en Maria was er geen plaats in de herberg en Jezus werd buiten het zicht van de mensen geboren. Nu zijn de kerken leeg en weer lijkt het of de wereld de andere kant op kijkt en bezig is met vele zaken. Wij weten dat dit voor God geen beletsel is om toch alvast maar aan de gang te gaan, via dit kleine kind. Laten wij dit kind welkom heten in de kleine setting van ons gezin, familie en vrienden. Als hij daar welkom is dan is dat voor nu genoeg. Wij wensen u gezegende Kerstdagen.
Jan Stolk
Harmke Verkerk

Kerkdiensten (uitsluitend online!)

Zondag 20 december 2020

9.30 uur ds. Hans Meijer, 's-Gravenzande. Vierde Advent

Collecten: 1. PKN Missionair: Daarom Kerst; 2. Kerk

Komende diensten (uitsluitend online!)

Donderdagavond 24 december 21.00 uur ds. Marjan Zebregs.

Kerstavonddienst m.m.v. Talitha Mugge (zang en harp)

Vrijdag 25 december 10.00 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Kerstdag

Zondag 27 december 9.30 uur online dienst door gemeenteleden

Vrijdag 1 januari 10.30 uur ds. Marjan Zebregs, nieuwjaarsdienst

Zondag 3 januari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Bij de dienst van 20 december, Vierde Advent

Op de vierde zondag van Advent horen we het evangelie van de aankondiging van Jezus' geboorte uit Lukas 1:26-38, de tekst die het oecumenisch leesrooster voor deze zondag aangeeft. Het zal voor de aanstaande mama Maria wel een verrassing zijn geweest, misschien in eerste instantie niet eens een aangename... De woorden van de engel zijn des te verrassender: het kind zal Zoon van God heten en een groot koning zijn. Hij wordt dé verrassing voor de wereld. Maria wil dit groot Geheim graag ontvangen. 'Laat maar komen', zegt ze, deze gave van God, waarmee Hij zijn heilige goedheid en vrede in de mensen wil planten. Wie ontvankelijk is voor dit Geheim wordt zélf een aangename verrassing voor de wereld. Het thema van de viering is 'Wat een verrassing!'

ds. Hans Meijer

Bij de dienst op Kerstavond

Op Kerstavond horen we het Kerstevangelie van Lucas over de geboorte van Jezus en dat er voor Maria en Jozef geen plaats was in een herberg. In de meditatie hierover laat ik mij inspireren door de herbergier.

Op deze bijzondere avond zal Talitha Mugge uit Valkenburg ZH vertrouwde kerstliederen zingen en zichzelf begeleiden op harp.

Komt allen in verbondenheid samen, ieder op zijn of haar eigen plek!

Bij de dienst op Kerstmorgen

Op Kerstmorgen lezen we het Kerstevangelie van Johannes. In de overdenking is lied 511 'Door goede machten trouw en stil omgeven', met tekst van Dietrich Bonhoeffer, een belangrijke inspiratiebron.

Komt allen in Gods geest samen, ieder op zijn eigen plek!

Bij de dienst op Nieuwjaarsmorgen

Op Nieuwjaarsmorgen is er als elk jaar een korte viering, alleen dit jaar na afloop geen directe uitwisseling van nieuwjaarswensen en geen oliebol van de kerk. Nu nog meer dan anders geldt het woord van Jezus, opgetekend in het evangelie van Matteüs: 'Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden' (NBV H18, vers 20).

Voor deze viering heb ik als lezing gekozen Genesis 1, verzen 1 t/m 19, de eerste vier scheppingsdagen. Daarnaast klinkt een mix van liederen met alleen een gebarentolk in beeld en gebeden uit het boekje 'Als het leven kantelt.

Psalmen in coronatijd', geschreven door vijf classispredikanten. Een bijzonder begin van een nieuw 'Jaar des Heren' na een bijzonder 'Anno Domini' 2020.

Bij de dienst op zondag 3 januari

Deze eerste zondag van Epifanie heeft de liturgische kleur wit. We lezen volgens het oecumenisch leesrooster uit de profeet Jesaja (H60, verzen 1 t/m 6) en uit het evangelie van Matteüs kort na de geboorte van Jezus (H2, verzen 1 t/m 13).

Ds. Marjan Zebregs

Kerstwens

In deze laatste Nieuwsbrief voor het feest van Jezus' geboorte wil ik u en jullie het goede wensen voor de Kerstdagen en het nieuwe kalenderjaar. Al voor de uitbraak van het coronavirus wisten we het, maar in de eerste en de tweede golf zijn we er extra hard mee geconfronteerd: onze eigen kwetsbaarheid en de grenzen aan de maakbaarheid van onze omgeving. Misschien is 'het goede' wel het vermogen om onze kwetsbaarheid en onze onmacht te aanvaarden en tegelijkertijd ook nieuwe mogelijkheden aan de

oppervlakte te zien en de constante onderstroom te voelen. We zijn als mensen samen en ieder individueel een (heel klein) onderdeel van Gods schepping. God zag dat de hele schepping zeer goed was. Aan de oppervlakte mogen we telkens een nieuw begin maken, soms buitengewoon en soms gewoon. Even buitengewoon als Maria zwanger werd van de heilige Geest, en ook gewoon toepassen wat Jezus ons heeft voorgeleefd. En dat alles op de onderstroom van God, die trouw en genadig is en die was, die is en die komt.

Uit de gemeente

Deze keer noem ik u geen speciale namen, maar een oproep om uw hoofd, hart en handen te richten op de één of ander. Dat kan een gemeentelid zijn of een buurvrouw; een kind, een jonge ouder of een oudere; een alleenstaande of een groot gezin; gezond of ziek; iemand in een mooi huis en iemand, die zijn huis ontvlucht is.

U kunt de herbergier zijn, die geen plaats kan aanbieden in de eigen herberg, maar wel een alternatief aanbiedt.

Geef juist nu het Licht door, het motto van deze Advent.

Ds. Marjan Zebregs

Kerstactiviteit kindernevendienst

Op zaterdag 12 december mocht ik aanwezig zijn bij het oefenen voor de alternatieve kerstmusical: een kersteditie van 'Wie van de drie', geschreven door de leiding van de kindernevendienst. Ik verklap nog niets in afwachting van de première op Kerstavond en de tweede 'voorstelling' op Kerstmorgen. Graag wil ik hier Christine van Hulst, Ellen Ouwehand en Eline van der Meer van harte bedanken voor de organisatie en de begeleiding en Martijn en Iris Beekhuizen voor het filmen en de belichting en het geluid.

Ontmoetingen met gemeenteleden

In de vorige Nieuwsbrief had ik aangekondigd om hier op 6 januari mee te beginnen. Door de lockdown stellen we de eerste ontmoeting uit naar – afhankelijk van de duur van de lockdown – woensdag 20 januari.

Ik heb al enkele enthousiaste reacties gehoord, maar nog geen aanbod gekregen van een gastheer/gastvrouw, maar dat komt vast na de Kerst ...

Ds. Marjan Zebregs

Meditatief orgelspel Derde Advent

Op Derde Advent kon u na de preek en de zegen luisteren naar organist Cees de Maa met de melodie van lied 403 uit de Evangelische Liedbundel 'De aarde is vervuld'. Net als de ouderling van dienst dacht ik: 'Moet dat niet zijn 'vervuld' in plaats van 'vervuild'?'. Cees en zijn vrouw Joke hebben dit lied bewust uitgekozen. Het lied staat in het deel van de Evangelische Liedbundel 'De toekomst van de Heer'.

Graag deel ik hier de laatste vier coupletten.

3. O aarde, hoe vervuild
door gif en gas en teer,
God, die zich nog verschuilt,
Bewerkt een ommekeer:

4. de aarde wordt vervuld

door kinderen van licht
en onze oude schuld
bedekt voor zijn gezicht.

5. De aarde wordt vervuld
van groene overvloed -
Jeruzalem onthult
Een wereld, gaaf en goed.

6. De aarde wordt vervuld:
Gods liefde uitgestort -
zie hoe uit zijn geduld
de hof herboren wordt.

Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- Als God zwijgt, vragen we waarom Hij niet spreekt. Als Hij spreekt, luisteren we niet.
- Mijn interesse voor Jezus is nog wel aan anderen uit te leggen. Zijn interesse voor mij, dat is lastiger.

Uit de pastorie en NBV21 vervallen

Vanwege de grote hoeveelheid aangeleverde kopij vervallen deze keer de onderdelen 'NBV21' en 'Uit de pastorie'.

Van de diaconie

Dagboekje Dag in Dag uit 2021

Vanuit de Diaconie wordt aan de gemeenteleden van 70 jaar en ouder vanaf deze week weer het jaarlijkse dagboekje 'dag in dag uit' aangeboden. Er zit dit jaar een lichtje bij met de tekst: Gods licht schijnt overal. We wensen iedereen ondanks alle regels rondom de Corona pandemie fijne dagen en alle goeds voor 2021.



**Protestantse
Kerk**

Daarom Kerst

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus met ons te vieren. Daar draait het om.

In Hem gaf God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven en delen met mensen om ons heen. De Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. En juist met Kerst staan altijd de deuren wagenwijd open voor iedereen die op zoek is naar warmte, licht en geborgenheid.

Vanwege de coronamaatregelen is dat helaas dit jaar onmogelijk. Dat kerken juist nu

niet open gaan, of beperkt open zijn, doet pijn. Het geloof is zo iets moois. Met 'Daarom Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier tóch kennis te laten maken met de echte kerstboodschap. Bijvoorbeeld met de cd's van 'Daarom Kerst', speciaal bedoeld om uit te delen aan burens of vrienden. Voor kinderen is een eigen cd gemaakt.



Met uw bijdrage aan de collecte worden nieuwe materialen en activiteiten ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van Kerst. Doet u mee? Van harte aanbevolen!

Geef in de collecte en maak een bijdrage over **aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding Daarom Kerst**

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte en www.protestantsekerk.nl/kerst

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!



Niet Alleen

Elke woensdag rond 16.40 uur
op NPO 1

#Nietalleen is begonnen in kerken en maatschappelijke organisaties.

De Protestantse Kerk en [Kerk in Actie](#) werken hierin samen met een groeiend aantal andere

kerkgenootschappen en christelijke organisaties om de vele hulpinitiatieven die door de coronacrisis zijn ontstaan te verbinden aan iedereen die om hulp vraagt. Dit initiatief is nu verbreed met grote vrijwilligersorganisaties om letterlijk licht te brengen in donkere tijden. Vele vrijwilligers staan klaar om hulp te bieden. **Gert-Jan Segers was te gast bij talkshow M waarin hij wees op het belang om, juist in deze donkere dagen, naar elkaar om te zien: 'Nu we de koude en donkere maanden in gaan, is echte aandacht belangrijker dan ooit'**

U kunt als u dit wilt, hulp vragen door te bellen met 0800-1322 of, als u beschikt over internet, via het webformulier dat op de site www.nietalleen.nl is te vinden.

Uw diaconie staat ook open voor uw hulpvragen. Wij proberen dan samen met u te kijken wat nodig is om u in deze andere tijd te ondersteunen. Dit kan ook gewoon een gesprek zijn.

U kunt dan bellen met Adri van der Wal-de Maa telefoon 0174 296192 of 06 21501941, of Lia van Ooijen-Leerdam telefoon 0174 290672. Met u proberen wij goede dingen te zoeken en de kracht te vinden om elkaar vast te houden.

Agenda

Vrijdag 18 december 19.30 uur Online KerstChallenge 2020

KerstChallenge 2020



Voor wie: iedereen van 10 tot en met 16 jaar

Wanneer: vrijdag 18 december 2020 om 19.30 uur

Waar: vanuit huis op je laptop via Teams of Zoom (hoor je later)

Aanmelden: Ellen Ouwehand efj.ouwehand@caiway.nl

Kersteditie Wie van de Drie

Natúúrlijk kent u hem: wijze Balthazar die met zijn makkers uit het Oosten kwam om de nieuwgeboren Koning eer te bewijzen. Maar..... weet u ook wie de échte Balthazar is?

Maak alvast kennis met Balthazar Jelmer, Balthazar Lucas en Balthazar Valentijn, en natuurlijk met de panelleden in deze kerstuitzending: Maria de moeder van Jezus (Lotte), herbergier Quinty, engel Mila en onze quizmaster Noa.



In de stal van Bethlehem presenteert dit groepje van zeven u de kersteditie van Wie van de Drie, waarin het verhaal van de geboorte van Jezus centraal staat.

Wanneer? Op 24 december in de kerstnachtsdienst om **21.00 uur** en op 25 december in de kerstmorgendienst om **10.00 uur** in De Lichtbron.



Wie, o, wie is de échte Balthazar? U gaat het zien als u op een van beide data in de kerk bent óf de dienst meemaakt via www.kerkomroep.nl. Bent u erbij?

**Van de redactie
Protestantse gemeente De Lichtbron,
algemene informatie**

Predikant: ds. Marjan Zebregs,
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of
(06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,
arie.harmke.verkerk@gmail.com
en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

De eerstvolgende Nieuwsbrief wordt verstuurd op vrijdag 8 januari 2021.
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag 7 januari 2021 vóór 19.00 uur
via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.