



## De Lichtbron

Protestantse Gemeente

### **Kerkdienst (uitsluitend online!)**

#### **Zondag 7 februari**

9.30 uur ds. Erika Dibbets-van der Roest, Schipluiden

Collecten: 1. 2. Jeugd- en catechisatiewerk

### **Komende diensten (online!)**

14 februari 9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag

21 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

### **Bij de eredienst van 7 februari**

In deze tijd houdt een belangrijke vraag veel mensen bezig: Wat is wijsheid? Bij het beantwoorden van deze vraag zullen ook andere vragen aan de orde komen, als: welke informatie is betrouwbaar en welke criteria hanteer je daarvoor? We gaan het niet hebben over welke politicus, wetenschapper, nieuwszender of krant we het beste kunnen vertrouwen. Er is een wijsheid, die niet de gangbare richtlijnen volgt en toch van levensbelang is. Daarvoor gaan we te rade bij de apostel die in de eerste brief aan de Korintiërs geschreven heeft: "De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan,.... Het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.... 'Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.'"

*Ds. Erika Dibbets-van der Roest*

### **Kerkdiensten ook deze maand alleen online**

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet over de verlenging van de lockdown heeft de PKN laten weten dat al haar eerdere adviezen van kracht blijven tot 2 maart. De kerkenraad heeft besloten dat advies te volgen. Dat betekent dat in elk geval in de maand februari onze kerkdiensten in De Lichtbron alleen online zijn te volgen.

### **Uit de pastorie**

Twee weken geleden kreeg ik een telefoontje van het Landelijk Diensten-centrum van de Protestantse Kerk. Zij bemiddelen tussen gemeenten, die tijdelijk een predikant zoeken en predikanten, die tijdelijk een andere gemeente willen dienen, de zogenaamd 'ambulant predikant'.

De POR-gemeente in Zoetermeer, een wijkgemeente die voortkomt uit de wijkgemeenten 'De Pelgrimskerk', 'De Oase' en 'De Regenboog', zoekt een tijdelijk predikant, omdat binnenkort de predikant van 'De Oase' een beroep aanneemt. Binnen het bestaande 'aanbod' van ambulante predikanten kon het Landelijk Dienstencentrum niemand vinden en dus zochten ze naar predikanten met een deeltijd verbintenis, die er misschien een taak bij zouden kunnen en willen hebben. En zo kwamen ze bij mij uit.

Ik voel me kerngezond en nu de drukte van de verhuizingen achter de rug is, kan ik wel meer dan een 60-procents ambt aan. Echt enthousiast werd ik toen ik de naam van de POR-gemeente hoorde. In 'De Regenboog' heb ik in 2013 stage gelopen bij ds. Dick Sonneveld, één van mijn voorgangers in de

Gereformeerde Kerk van Wateringen/Kwintsheul.

De voorzitter van de kerkenraad van de POR was direct zeer enthousiast toen ze mijn naam hoorde, omdat ze mij nog kende uit mijn stagetijd. U begrijpt het waarschijnlijk al: ik ga ambulant predikant worden bij de POR in Zoetermeer. Mijn taken zijn daar pastoraat en eredienst. De aanstelling begint op 1 maart voor 12 uur per week en duurt in principe een jaar. Dan hopen ze een nieuwe predikant te hebben beroepen. Het pastoraat zal ik als regel op dinsdag doen, mijn vrije dag hier. De overige vier uur is vooral werken vanuit de pastorie of op zondag in Zoetermeer. Daarmee heb ik het gevoel dat ik met vreugde kan dienen bij zowel 'De Lichtbron', als de 'POR'. Voor beide gemeenten geldt dat er flexibiliteit is bij specifieke behoefte aan een predikant. Dat betekent dat er voor bijvoorbeeld een uitvaart geen beperkingen vooraf zijn.

Ik kijk uit naar deze onverwachte mogelijkheid om nog een gemeente te gaan dienen.

*Ds. Marjan Zebregs*

### **Actie Kerkbalans 2021**

Heeft u uw antwoordstrookje met uw bijdrage voor de Kerk en ZWO/Diaconie al bij uw 'loper' in de brievenbus gedaan. Als dat niet het geval is, wilt u dan deze week de strookjes bij haar of hem inleveren, of bij mij (Waterkersstraat 4, Wateringen). De penningmeesters van de Kerk en ZWO/diaconie zitten te popelen om de balans op te maken.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

*Bert Bosker*



### **Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther**

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- Wij willen graag dat God eens ingrijpt in wat volgens ons niet deugt. Zo krijgt Hij het nog druk met een hoop tegenstrijdige dingen.
- Een dubbele moraal hebben we allemaal: één voor onszelf en één voor de anderen met een dubbele moraal.

### **Online jeugd- of jongerendienst Top 2000. Vier mee!**

Onlangs ontving ik als nieuwe predikant in het Westland een mail van de Interkerkelijke missionaire werkgroep Westland. Daarin las ik dat in De Lier bij een aantal jongerenwerkers de droom ontstond van een jongerendienst voor het hele Westland. Ook onze jongeren hadden mee kunnen denken, als ik dit (veel) eerder had geweten. Op zondagavond 31 januari is deze droom uitgekomen. Vier mee via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1795-De-Nieuwe-Rank>.

De 'Top 2000 Friends' band neemt u en jou mee in het verhaal van de mooiste popsongs en klassiekers. Daarbij wordt ook door enkele mensen een persoonlijke uitleg gegeven.

*Ds. Marjan Zebregs*

### **Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2021-2**

In het materiaal van de Raad van Kerken is voor elke dag van deze derde

week van januari inspiratie opgenomen. Nu de tweede bijdrage, opdat we verbonden blijven met onszelf, met Christus, met de ander en met de wereld.

*Verborgten groeien*

'Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie' (Johannes H15, vers 43)

*Lezen*

Lucas H2, vers 41 t/m 52 en Efeziërs H3, 14 t/m 21

*Gebed*

Heilige Geest,

laat ons Christus in ons hart ontvangen

en koesteren in het geheim van Gods liefde.

Voed en verrijk ons gebed.

Verlicht ons bij het lezen van de Bijbel.

Maak uw daden zichtbaar door ons heen,

zodat de vruchten van uw genade in ons kunnen groeien.

*Bid ook voor ...*

- Uzelf. Dat u in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag ervaren.
- Mensen in uw eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van uw verbondenheid met Christus.

### **Huispaaskaarsen**

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de koster (Kees Schrader) een Huispaaskaars te bestellen. Zondag 28 februari 2021 is de laatste zondag dat u een huispaaskaars (bij mij) kan bestellen. Uiterlijk 1 maart moet ik de bestellingen doorgeven aan de Boca kaarsenfabriek om er zeker van te zijn dat de Huispaaskaarsen voor Pasen beschikbaar zijn.

In voorgaande jaren was er in de hal van het Kerkgebouw een intekenlijst met daarop de diverse kaarsen en afmetingen. Helaas dit jaar is dat niet mogelijk omdat er i.v.m. de richtlijnen van de PKN (tot nader bericht) geen fysieke Erediensten meer in ons kerkgebouw kunnen plaatvinden.

Als u een Huispaaskaars wil bestellen laat mij dat dan even per mail weten dan stuur ik u een overzichtje toe met daarop de diverse te bestellen Huispaaskaarsen met de daarbij behorende prijzen.

Met vriendelijke groeten,

Kees Schrader, Koster de Lichtbron Wateringen

E-mail [kees.schrader@live.nl](mailto:kees.schrader@live.nl)

### **Van de diaconie**

# Jong Protestant

## Collecte Jeugdwerk

De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel.



*In de Nieuwsbrief van De Lichtbron van vorige week zijn de jongeren van 12-16 jaar uitgenodigd voor Sirkelslag YOUNG LITE die vrijdagavond 5 februari as. wordt gespeeld! In de spellen spelen 'droogte en overstromingen' een belangrijke rol. Het gaat dit jaar om de problemen in Bangladesh en Etiopie. Beiden landen hebben te maken met klimaatproblematiek. In de spellen komt dit thema onder de aandacht en in de gezamenlijke livestream hoor je hier meer over.*

Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het spel vervult in gemeenten vaak een diaconale en missionaire rol.

Geef aan de collecte, zodat Jong Protestant ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma's en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Meer informatie [kerkinactie.nl/collecte](https://kerkinactie.nl/collecte)

**Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank!**

Diaconie/ZWO De Lichtbron  
Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49  
T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente  
O.v.v. Collectegift



## In de kerk en thuis

In deze tijd is veel anders dan we gewend zijn. Ouders en kinderen zijn meer dan ooit bij elkaar thuis. Gelukkig is besloten dat

de basisscholen en de kinderopvang binnenkort weer de deuren kunnen openen. Andere gewone dingen zoals binnensport, elkaar onbevangen ontmoeten of met elkaar naar de kerk gaan kan allemaal nog niet.

Maar de verhalen gaan door! Juist nu is het mooi dat we stil staan bij Pasen, in de kerk én thuis.

Wij willen de kinderen tot en met 12 jaar graag een verhalen serie aanbieden van Daniel. Het is een hoorspel met spannende vertellingen en liedjes.



*Daniël is een gewone jongen. Maar op een dag verandert zijn leven compleet. Het leven van hem en zijn drie vrienden wordt totaal op zijn kop gezet. Misschien herken je dat gevoel ook wel in deze tijd...*

De kinderen kunnen luisteren tijdens het spelen, of gewoon op zondag nu we niet naar de kerk kunnen komen. Het verhaal wordt voorgelezen en kan thuis worden afgespeeld. Je kunt natuurlijk ook samen met kind(eren) luisteren!

Als je "De bijbel om je oren" met de verhalen van Daniel wilt ontvangen laat mij dit dan weten. Je kunt een mailtje sturen aan [a.van.ooijen-leerdam@kpnmail.nl](mailto:a.van.ooijen-leerdam@kpnmail.nl). Dan stuur ik je binnenkort een mail met het hoorspel van Daniel.

Namens de diaconie van De Lichtbron

Lia van Ooijen-Leerdam

### **Van de redactie**

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl) of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, [arie.harmke.verkerk@gmail.com](mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com) en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, [boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)

[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).