



Kerkdienst (uitsluitend online!)

Zondag 14 februari

9.30 uur ds. Klaas Wigboldus, Den Haag
Collecten: 1. PKN: ondersteuning gemeenten 2. Kerk

Komende diensten (online!)

21 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs
28 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Bij de dienst van 14 februari

Deze zondag is de laatste zondag van de periode: *Advent tot Veertigdagentijd*.

Het Oecumenisch Leesrooster reikt ons voor deze zondag twee verhalen aan over een melaatse die genezen wordt: Naäman, de Syrische legeroverste die zijn toevlucht zoekt bij Elisa, de profeet uit het buurland Israël, én: een niet bij name genoemde man die zijn toevlucht zoekt bij Jezus van Nazareth.

Allebei worden ze wonderwel bevrijd uit een dodelijk isolement. Beide verhalen gaan over Gods universele handreiking naar mensen die opgesloten en verstoten zijn. Déze God van Israël -en *alle* mensen - had Jezus voor ogen.

Ds. Klaas Wigboldus



**Protestantse
Kerk**

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer.

Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learningen en webinars.



Goed toegerust aan
de slag in de kerk

Collecte
Ondersteuning
gemeenten

Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige aanpassingen, toch doorgaan. Zoals de e-learning Beleid & Bestuur, die ambtsdragers helpt bij het opstellen van een inspirerend beleidsplan. Of de training Pastoraat, die deelnemers handvatten geeft voor het voeren van pastorale gesprekken. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo kunnen ze toegerust aan de slag.

Met uw bijdrage aan de collecte ontwikkelt de Protestantse Kerk nieuwe trainingen om ambtsdragers te ondersteunen in hun werk voor de plaatselijk gemeente. Van harte aanbevolen! Meer informatie op www.kerkinactie.nl/collecte en www.protestantsekerk.nl/training

Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk zodat men goed toegerust aan de slag kunnen! Geef aan de collecte maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. ondersteuning gemeenten. Of maak uw bijdrage over naar:

Diaconie/ZWO De Lichtbron

Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49

T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente



Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Veertigdagenproject 'Niet van brood alleen'

De weken voor Pasen – de veertigdagentijd – zijn traditioneel een 'woestijnperiode', een tijd van soberheid en bezinning. 'Dat geldt misschien wel extra in coronatijd, nu veel van wat we vanzelfsprekend vonden, minder moet of helemaal wegvalt', zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

Met het gratis veertigdagenboekje en podcasts *Niet van brood alleen* hoopt het NBG bij te dragen aan verdieping, verstilling en verbinding.

'In de Bijbel staat de woestijn voor ontbering en gevaar. Toch is het voor mensen ook de plek waar soms iets kan oplichten van wat echt belangrijk is', aldus Buitenwerf. 'Dat past bij de periode voor Pasen, als veel gelovigen minder eten of drinken of hun mediagebruik beperken, om te proberen ruimte te maken voor wat essentieel is.'

De titel van het boekje komt uit een bijbeltekst over de woestijnreis van het volk Israël. Jezus haalt die tekst aan als Hij zelf beproefd wordt in de woestijn: 'De mens leeft niet van brood alleen'. Buitenwerf: 'Ik hoop dat het boekje en de podcasts mensen helpen om te ervaren wat volgens Jezus ook nodig is: "Ieder woord dat klinkt uit de mond van God" (Matteüs 4:4).'

Zondag, woensdag, vrijdag

Het gratis boekje *Niet van brood alleen* is gratis te bestellen via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap:

<https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd>

Het boekje bedoeld voor de zondagen in de veertigdagentijd. Het bevat de bijbeltekst voor die zondagen in een stijl die uitnodigt om alle facetten van een tekst te beleven: de 'lectio divina'. Voor de woensdagen en de vrijdagen zal via een QR-code in het boekje een podcast te beluisteren zijn met een bijbelgedeelte en een meditatie. De woensdag-podcast is van zuster Katharina Michiels, abdis van het trappistenklooster in het Vlaamse Brecht, de vrijdag-podcast van de Brabantse pastoraal werker Frits Hendriks. De teksten van de podcasts komen in de gratis NBG-app Mijn Bijbel beschikbaar.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Link: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd>



Uit de pastorie

Zoals u misschien gezien heeft, draag ik een witte toga. Officieel heet dit een 'albe', maar ik noem het 'toga', omdat het voor mij voelt als de ambtskleding, die past bij het predikant zijn. De kleur vind ik geen reden om te kiezen voor de relatief onbekende naam 'albe'.

Het dragen van een toga, is een keuze. In de gereformeerde traditie kiezen predikanten ook om als voorganger geen toga te dragen. Een argument hiervoor is het verkleinen van de afstand tussen de voorganger en de kerkganger. Zelf vind ik het fijn om als voorganger een toga te dragen, omdat ik het gevoel heb dat door ambtskleding te dragen het accent verschuift van de ambtsdrager naar het ambt, van Marjan naar de predikant. Ook denk ik dat bij een toga de gedachten van de kijker minder worden afgeleid van de te verkondigen boodschap. Bij 'gewone' nette kleding kan de kledingkeuze ook een onderwerp van gesprek worden en ik kan mij betere gesprekken voorstellen.

Een volgende keer meer over de kleurkeuze van mijn toga en daarna over mijn vier stola's (wit, rood, groen en paars).

Verlof

In de week van 21 februari neem ik verlof (met uitzondering van één vergadering). Ik blijf thuis, dus in geval van nood, ben ik gemakkelijk te bereiken, maar alleen telefonisch!

Ds. Marjan Zebregs

Actie Kerkbalans succesvol

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2021. We kregen tot nu toe voor de kerk toezeggingen van ruim 67.000 euro. Dit is een prachtig resultaat, dat zelfs hoger is dan de voorlopige begroting voor dit jaar.

2021

Actie



Kerkbalans

Voor de Diaconie/ZWO is een bedrag toegezegd van ruim 16.000 euro. Dat is ook meer dan waarvan de penningmeester in haar begroting is uitgegaan. Hartelijk dank!

Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor de kerk of de diaconie, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog! Tot slot een woord van grote waardering voor de 24 vrijwilligers die de enveloppen hebben bezorgd en de ingevulde formulieren een week later weer hebben opgehaald. Dank jullie wel!

College van Kerkrentmeesters en Diaconie/ZWO

Stuurgroep De Lichtbron/NH-gemeente

Het is voor u al enige tijd stil geweest over de stuurgroep die we met de NH gemeente hebben, vandaar dat ik u even probeer bij te praten.

Vorig jaar hebben we een paar gesprekken met elkaar gehad en daarin stond het kennismaken met elkaar centraal. Er is een lijst opgesteld met te behandelen punten en daarvan hebben we inhoudelijk één onderwerp ter hand genomen. De bedoeling was dat we daar begin januari mee verder zouden gaan. Maar zoals bekend kwamen daar de afgekondigde coronamaatregelen doorheen fietsen. Met zeven personen in een zaal zitten is sindsdien niet meer mogelijk.

We hebben wel overwogen of we die bijeenkomsten niet digitaal kunnen laten doorgaan. Toch hebben we daar nog niet voor gekozen. In deze fase is het van belang elkaar te zien en vrijuit te kunnen spreken. En ondanks alle technische mogelijkheden heeft een digitaal gesprek grote beperkingen. Juist het maken van een goede sfeer is dan extra moeilijk. En die goede sfeer is weer van groot belang om elkaar te begrijpen en te ervaren waar de gevoeligheden liggen. Communiceren luistert dan erg nauw. Daarom hebben we besloten dat we de bijeenkomsten uit stellen totdat we weer bij elkaar kunnen komen. Niet wetende natuurlijk dat het zoveel langer gaat duren dan in eerste instantie was voorgespiegeld.

Het is onze inschatting dat we het ons niet kunnen veroorloven deze gesprekken te laten mislukken door het niet voldoende begrijpen van elkaar. Mislukt het nu dan zitten we voor langere tijd met de gebakken peren. Dan kiezen wij liever voor een vertraging nu in de hoop dat het zo meteen in goed vertrouwen verder kan, dan dat we onder een gevoelde druk van tijd nu te haastig en te onzorgvuldig onze weg vervolgen en brokken maken. Met andere woorden het hele proces ligt nu stil, zoals zoveel in land en kerk. In afwachting van betere tijden,

Jan Stolk

Rozenactie van Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen (BOV)



Bij de voorbereiding van de eredienst in de 'Week van gebed voor de eenheid van de christenen', kwam het idee op om bewoners van 'De Blokkendoos', 'Het Guldehof', 'De Heerenbanck' en 'Op de rotonde' een roos te geven namens de kerken uit Wateringen en Kwintsheul. Het doel is om de bewoners iets positiefs te geven. Op 10 februari hebben Ducky en ik aan 42 rozen een kaartje bevestigd. Op het kaartje staat

de voornaam van de ontvanger, zodat deze zich persoonlijk gezien weet. De tekst van het kaartje luidt: 'De kerken uit Wateringen en Kwintsheul wensen u goede moed. Dat u veel *liefde* mag ervaren.' Alle mensen, die we gesproken hebben, waren aangenaam verrast door dit gebaar.

Ds. Marjan Zebregs

Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2021-3

In het materiaal van de Raad van Kerken is voor elke dag van de derde week van januari inspiratie opgenomen. Nu de derde bijdrage, opdat we verbonden blijven met onszelf, met Christus, met de ander en met de wereld.

Eén lichaam vormen

'Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad' (naar Johannes H15, vers 12)

Lezen

Kolossenzen H3, verzen 12-17 en Johannes H13, verzen 1-15 en 34-35

Gebed

God, onze Vader, U toont ons uw liefde door Christus en door onze broeders en zusters.

Open onze harten, zodat we elkaar, hoe verschillend ook, aanvaarden en vergeven.

Schenk ons samen als één lichaam te leven, zodat ieder mens als een geschenk zichtbaar zal zijn.

Laat ons samen een weerspiegeling zijn van de levende Heer.

Bid ook voor ...

- uw geloofsgemeenschap, dat u elkaar en anderen mag dienen, zoals ook Jezus dat deed.
- vergeving van onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar elkaar.

Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- Een stellige mening gaat meestal hand in hand met gebrek aan kennis.
- Wij moeten het brood breken voor wie geen brood heeft, maar ook voor wie niet breken wil.

Sirkelslag 2021

Afgelopen vrijdag was Sirkelslag, georganiseerd door JOP. Normaal gesproken

treffen de jongeren van 12 tot 16 elkaar in de kerk en strijden tegen andere jeugdgroepen in het hele land.

Vanwege de corona maatregelen kon het fysiek niet doorgaan en was er een online versie gemaakt. Nu vooral spelletjes tegen elkaar, ieder in zijn eigen huis.

Voor deze online avond was niet genoeg animo om het door te laten gaan. Als de maatregelen het toelaten komt er weer een normale Sirkelslag op 28 mei 2021. Misschien kunnen jullie hem alvast vrijhouden in je agenda.....



Er waren zóveel mensen die de kerstmorgenviering op Eerste Kerstdag online wilden meemaken dat het niet lukte om verbinding te krijgen met Kerkomroep.nl. Dat was heel jammer, ook omdat u daardoor de kersteditie van 'Wie van de Drie' heeft gemist!

We hebben daarom besloten, ook al is het al februari, alsnog een linkje te plaatsen

waarmee u met één klik de kersteditie 2020 van 'Wie van de Drie?' toch kunt bekijken: <https://youtu.be/XlinC2XGhj8>

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06) 28103371

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

