



### **Kerkdienst (uitsluitend online!)**

#### **Zondag 28 februari**

9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft

Collecten: 1. PKN: missionair werk 2. Kerk

#### **Komende diensten (online!)**

7 maart 9.30 uur ds. Bart Schoone, Poeldijk

14 maart 9.30 uur ds. Jan van Westenbrugge, Hoek van Holland

#### **Bij de dienst van 21 februari - Morgenster**

Als de morgenster opgaat, is dat een sensatie in de oudheid. Zoiets als Black Friday. Overvloed op een koopje. Maar eigenlijk wil ik ingaan op de morgenster uit de brief van Petrus en op die lamp die in het donker schijnt. De woorden van de profeten geven licht in het donker. Als het dag wordt gaat de morgenster op, maar deze morgenster gaat op in ons hart. Er is licht aan het eind van de tunnel, *maar* niet onze ogen zien dat, ons hart. Wat betekent dat?  
*Dr. Otto Kroesen*

#### **Bijlage 'Veertigdagentijd in De Lichtbron'**

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Veertigdagentijd en het werk van barmhartigheid in deze week: de dorstigen laven.

#### **Uit de gemeente en Uit de pastorie**

Beide rubrieken vervallen deze week in verband met vakantie van ds. Marjan Zebregs.

#### **Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2021 - 5**

In het materiaal van de Raad van Kerken is voor elke dag van deze derde week van januari inspiratie opgenomen. Nu de vijfde bijdrage, opdat we verbonden blijven met onszelf, met Christus, met de ander en met de wereld.

*Veranderd door het Woord*

'Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb' (Joh. H15, vers 3)

*Lezen*

Deuteronomium 30, H8, verzen 11-20 en Matteüs H5, verzen 1-12

*Gebed*

Wij prijzen U, God onze Vader, omdat U ons uw Woord geeft in de heilige Schrift.

Wij prijzen U voor het veranderende effect dat uw Woord op ons heeft.

Help ons om het Leven te kiezen.

Leid ons door uw Geest, zodat wij de vreugde kunnen ervaren, die U zo graag met ons wil delen.

*Bid ook voor ...*

- De voortgang van het Bijbelvertaalwerk over de hele wereld, zodat iedereen Gods Woord in zijn of haar eigen taal mag lezen.
- Voor hen, die de pijn ervaren van onrecht of ander lijden hebben te verduren. Bid dat zij God en de ander mogen ontmoeten en vreugde en troost mogen ontvangen.

### **Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther**

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- Kerkzalen zijn vaak duizelingwekkend hoog; zelfs als ze vol zitten, wordt alleen de bodem gebruikt. Net of je soep voor vier mensen kookt in een wastobbe.
- Toen Adam besloot om het kwaad te evalueren, was het kwaad al geschied.

### **Storing Kerkomroep bij online kerkdienst**

Nu we alleen 'online' de kerkdienst kunnen volgen, zijn we afhankelijk van onze aansluiting bij de Kerkomroep. Eerder had ik al geschreven dat er storingen waren bij het 'live' kijken, maar dat die inmiddels opgelost zouden zijn. Helaas blijkt dat er nu toch af en toe storingen optreden. Het opstarten van de Kerkomroep om de dienst 'live' te kijken gaat goed, maar halverwege valt het beeld soms weg en kan er niet meer opgestart worden. Uiteraard is dat heel vervelend voor u als kijker, dus heb ik wederom contact hierover met de helpdesk van de Kerkomroep. Ik hoop dat men dit probleem kan oplossen.

Ik wil u vragen om mij een kort mailtje te sturen als u wederom problemen ervaart.

Gelukkig gaan de opnames van de dienst verder goed, dus u kunt de dienst wel achteraf terugkijken en -luisteren. Het beeldarchief van de dienst is ongeveer een kwartier tot een uur na beëindiging van de kerkdienst beschikbaar.

M.v.g. Piet-Jan Leerdam, [penningmeester@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:penningmeester@protestantsekerk-delichtbron.nl)

### **Van de diaconie**

**IK BEN ER VOOR JOU**  
**ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID**



In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de

dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert hij ons tot op de dag van vandaag.

De week 28 februari tot 6 maart staat in het teken van de dorstigen laven. Eén van de zeven werken van barmhartigheid.

## DE DORSTIGEN LAVEN IN NEDERLAND

Het aantal kerkgangers neemt in Nederland af, maar een groeiende groep mensen is op zoek naar zingeving. Ze hebben het misschien goed voor elkaar, maar tegelijkertijd is er het gevoel iets te missen. Op deze 'dorst' naar zingeving speelt de Protestantse Kerk in door de mensen een plek te bieden waar ze zingeving en saamhörigheid vinden. Pioniersplekken in heel Nederland zijn zo een bron van levend water voor iedereen die op zoek is. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 'oude' en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo'n 160 pioniersplekken ontstaan.



Meer weten: [kerkinactie.nl/40dagentijd](http://kerkinactie.nl/40dagentijd)

Geef aan de collecte door uw gift over te maken naar NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari

Of maak uw bijdrage over aan de Diaconie

**Diaconie/ZWO De Lichtbron**

Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49

T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente

O.v.v. Collectegift



**Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?**

## Paasgroetenactie

Met de Paasgroetenactie van Kerk in Actie kunt u gedetineerden en tbs'ers in Nederland en Nederlandse gedetineerden in het buitenland een bemoedigende groet sturen. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

De gedetineerden krijgen een paasgroetenkaart tijdens een zondagse kerkdienst voor Pasen. Iedere aanwezige krijgt een eigen kaart, met daar aan vast een tweede, lege kaart met postegel die de gedetineerde zelf naar iemand kan sturen.

Door de corona maatregelen kunnen we de kaarten niet schrijven in de kerk na een kerkdienst.

Er zijn 2 mogelijkheden

1. U stuurt een berichtje naar [diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl) en u geeft aan dat u een of meerdere kaarten wilt hebben. We komen

dan een kaart bij u langsbrengen en weer ophalen.

-U schrijft op de kaart uw naam en achternaam en een bemoedigende groet.

-2<sup>de</sup> kaart laat u leeg.

2. U stuurt naar [diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl) uw groet en uw naam en achternaam. Ik schrijf de groet dan over op een kaart.

De kaarten moeten uiterlijk 5 maart weer terug zijn, zodat ze voor Pasen in de gevangenissen kunnen zijn.

Met vriendelijke groet, vanuit De Diaconie

---

### **Van de redactie**

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl) of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

[arie.harmke.verkerk@gmail.com](mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com) en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,

[boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)

[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via

[nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com).