

## Nieuwsbrief De Lichtbron 12 – 19 maart 2021



### **Kerkdienst (uitsluitend online!)**

#### **Zondag 7 maart**

9.30 uur ds. Jan van Westenbrugge  
Collecten: 1. Kerk in Actie: Libanon 2. Kerk

#### **Komende diensten**

21 maart 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Bevestiging en ontheffing ambtsdragers

28 maart 9.30 uur ds. Christiaan Donner, Den Haag

#### **Bij de dienst van 14 maart**

Zondagmorgen lezen we Johannes 12:20-33. In dit Bijbelgedeelte vertelt Johannes ons iets opmerkelijks, Tijdens een gesprek met Filippus, Andreas en andere volgelingen zegt Jezus dat hij bang is. Uitgerekend hij die zo ongehoord dicht bij God leek te leven was bang, zelfs doodsbang. Gods meest trouwe kind in paniek uitgerekend op het moment dat het erop aankwam. Jezus leek geen schaduw meer van zichzelf. En je vraagt je af: is dat nog wel een mens die anderen kan inspireren? En toch denk ik dat het vandaag de dag voor velen van ons juist een troostrijk beeld kan zijn. Omdat het zo menselijk is.

*Ds. Jan van Westenbrugge*

#### **Bij de dienst van 21 maart, bevestiging ambtsdragers**

Als er geen gegronde bezwaren worden ingediend bij de voorzitter of de scriba van de kerkenraad, zal in deze dienst de bevestiging plaatsvinden van twee nieuwe ambtsdragers. De heer Henk Jongerius treedt aan als ouderling-kerkrentmeester en de heer Peter de Jongh zal de diaconie versterken.

#### **Bijlage 'Veertigdagentijd in De Lichtbron'**

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Veertigdagentijd en het werk van barmhartigheid in deze week: de naakten kleden.

### **Uit de gemeente**

Naar aanleiding van een telefoontje uit de gemeente, meld ik u dat ik in de Nieuwsbrief alleen berichten opneem als de betrokkene daarmee instemt. Als u wat over uzelf wilt aanleveren voor de rubriek 'Uit de gemeente', dan zie ik dat graag tegemoet. Als u denkt: 'Weet de dominee wel dat X dit probleem of die vreugde heeft', dan hoor ik het ook graag. Dan kan ik contact met hem of haar opnemen.

Velen worden blij van een kaart. Denkt u aan de namen die eerder genoemd zijn in de Nieuwsbrief of aan de mensen bij wie alles 'corona normaal' lijkt te zijn. We weten vaak niet wat er achter de voordeur leeft en dat hoeven we ook niet te weten. Een hartelijk gebaar zal altijd welkom zijn.

### **Uit de pastorie**

In de persconferentie van afgelopen maandag, wilde premier Rutte hoop en perspectief schetsen. Naast de oproep om de maatregelen goed te blijven naleven. Naast het invoelend spreken over studenten en winkeliers. Naast de aankondiging van enkele versoepelingen, zoals rond het stemmen en het zwemmen.

Het dringend advies om maar één persoon per etmaal thuis te ontvangen, dat nu al twee maanden geldt, werd volgens mij alleen kort genoemd; in één adem met afstand houden en regelmatig handen wassen. Het nut en de noodzaak van de één bezoeker maatregel is weinig specifiek onderbouwd. Ondanks dat uit onderzoek blijkt dat velen die ene bezoeker per etmaal een heel zware maatregel vinden. Ik ben één van die velen.

Graag zou ik met mijn man Rolf onze kennismakingsbezoeken in de gemeente weer voortzetten. Graag zou ik onze dochter en haar vriend 'gewoon' samen willen ontvangen en zo nog meer.

Over deze één-bezoeker-maatregel worden geen rechtszaken aangespannen. Bezwaren tegen deze maatregel krijgen weinig media-aandacht.

Perspectief op het versoepelen van de één bezoeker-per-etmaal-maatregel wordt niet gegeven.

Het kwam zelfs niet voor in het wensenlijstje van toekomstige versoepelingen in het recente debat in de Tweede Kamer, althans volgens Teletekst.

Ik voel mij met mijn gevoelens over deze maatregel niet gekend, gezien en gehoord.

Ik denk aan psalm 139: 'Heer, die mij ziet, zoals ik ben'. Gelukkig voel ik mij door God gekend.

*Ds. Marjan Zebregs*

### **Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2021 – 6**

In het materiaal van de Raad van Kerken is voor elke dag van deze derde week van januari inspiratie opgenomen. Nu de zesde bijdrage, opdat we verbonden blijven met onszelf, met Christus, met de ander en met de wereld.

*Liefde tonen*

'Ga op weg en draag een vrucht die blijft' (naar Johannes H15, vers 16b)

*Lezen*

Genesis 18: 1-5 en Marcus 6: 30-44

*Gebed*

Jezus Christus, maak ons bewogen met de mensen om ons heen.

U weet hoe vaak we ons hulpeloos voelen, als we hen zien lijden.

U bent daar altijd al,

in uw ontferming hebt u hen al ontvangen.

Spreek tot hen door onze woorden,

steun hen door onze daden en laat uw zegen op ons allen rusten. Amen

*Bid ook voor ...*

- Hen, die leven in armoede. Bid dat zij hieruit kunnen opstaan en dat zij Gods zorg voor hen mogen ervaren.
- Onszelf, dat we bereid zullen zijn om te delen wat we hebben en niet bang hoeven te zijn voor tekort.

### **Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther**

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- Wie zijn parels voor de zwijnen werpt, is een eikel. Daar zijn zwijnen dol op.
- Ik geloof iets pas, als ik het *niet* zie. Als ik het wel zie, heb ik geen geloof nodig.

### **Diaconie**

**kerk  
in actie**

### **Collecte Zending**

#### **Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten**

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. U geeft studenten uit het Midden-Oosten de kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden. Van harte aanbevelen!

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs Libanon.

Of maak uw bijdrage over aan Diaconie/ZWO De Lichtbron Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49 T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente.



**Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?**

**Hartelijk dank!**

Meer informatie op [www.kerkinactie.nl/40dagentijd](http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd)

### **Enquête online erediensten**

De Taakgroep Eredienst van De Lichtbron wil graag weten hoe u de huidige online kerkdiensten ervaart en welke suggesties u heeft voor verbeteringen. Wij vragen daarom uw medewerking voor een online enquête over dit onderwerp. Meedoen is heel eenvoudig: u klikt op onderstaande link en de enquête opent automatisch. Invullen kost u maximaal 10 minuten en uw antwoorden worden anoniem verzonden.

Per huishouden vult één gemeentelid de vragenlijst in. Bij de keuzemogelijkheid 'Anders/toelichting' is ruimte voor aanvullende informatie, bijvoorbeeld als u wilt delen hoe uw kind de online diensten ervaart. Gemeentelieden die de vragenlijst niet online kunnen invullen, ontvangen uit handen van een van de Taakgroepleden een papieren versie. Met hen kunt u ook afspreken wanneer het vragenformulier kan worden opgehaald.

De leden van de Taakgroep, bestaande uit Ria Jongerius, Ellen Ouwehand, Christine van Hulst, Ed van der Schoor, Ducky Schreiber en ds. Marjan Zebregs, zijn heel benieuwd naar uw reacties: hoe meer, hoe beter!

De sluitingsdatum van de enquête is 21 maart. Via de Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontvangen reacties en wat de kerkenraad van De Lichtbron daarmee gaat doen.

In warme verbondenheid namens de Taakgroep Eredienst,  
Ds. Marjan Zebregs

U kunt deelnemen door op onderstaande link te klikken:

<https://forms.gle/EFDsiohC5CsQhnXm8>

### **Paasgroetenactie**

Met de Paasgroetenactie van Kerk in Actie kunt u gedetineerden en tbs'ers in Nederland en Nederlandse gedetineerden in het buitenland een bemoedigende groet sturen. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

De gedetineerden krijgen een paasgroetenkaart tijdens een zondagse kerkdienst voor Pasen. Iedere aanwezige krijgt een eigen kaart, met daar aan vast een tweede, lege kaart met postzegel die de gedetineerde zelf naar iemand kan sturen.

Door de corona maatregelen kunnen we de kaarten niet schrijven in de kerk na een kerkdienst.

Er zijn 2 mogelijkheden

1. U stuurt een berichtje naar [diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl)

en u geeft aan dat u een of meerdere kaarten wilt hebben. We komen dan een kaart bij u langsbrengen en weer ophalen.

-U schrijft op de kaart uw naam en achternaam en een bemoedigende groet.

-2<sup>de</sup> kaart laat u leeg.

2. U stuurt naar [diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl)

uw groet en uw naam en achternaam. Ik schrijf de groet dan over op een kaart.

De kaarten moeten uiterlijk 5 maart weer terug zijn, zodat ze voor Pasen in de gevangenissen kunnen zijn.

Met vriendelijke groet

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, [predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl](mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl) of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, [arie.harmke.verkerk@gmail.com](mailto:arie.harmke.verkerk@gmail.com) en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, [boskerfriso@gmail.com](mailto:boskerfriso@gmail.com)

[www.protestantsekerk-delichtbron.nl](http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl)

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via [nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com](mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com)











