

Nieuwsbrief De Lichtbron 19-25 maart 2021



Kerkdienst (uitsluitend online!)

Zondag 21 maart

9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Bevestiging en ontheffing ambtsdragers
Collecten: 1. Streekverband De Tien: stichting Jarking Haïti 2. Kerk in Actie: Indonesië

Komende diensten

28 maart 9.30 uur ds. Christiaan Donner, Den Haag
1 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Witte Donderdag. Viering Heilig Avondmaal
2 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Goede Vrijdag.
3 april 21.30 uur ds. Marjan Zebregs. Stille Zaterdag.
4 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Paasdag

Bij de dienst van 21 maart

Op zondag 21 maart nemen we afscheid van Wim Neeleman als diaken en zullen we Henk Jongerius bevestigen in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en Peter de Jongh in het ambt van diaken. We zijn dankbaar voor het werk van Wim in onze gemeente én we zijn dankbaar dat Henk en Peter opnieuw een ambt op zich willen nemen. Deze bijzondere eredienst is mede voorbereid door Wim, Henk en Peter. De Bijbellezing is uit de brief van Paulus aan de gemeente in Korinte over de liefde.

Ds. Marjan Zebregs

Bijlage 'Veertigdagentijd in De Lichtbron'

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Veertigdagentijd en het werk van barmhartigheid in deze week: de hongerigen eten geven.

Uit de kerkenraad

De PKN heeft onlangs een advies uitgebracht waarin de mogelijkheid wordt geboden om met maximaal 30 personen kerkdiensten te houden. De beslissing over dit voorstel ligt bij de plaatselijke kerkenraad.

Uit gesprekken met verschillende gemeenteleden blijkt dat de behoefte aan samenkomsten tijdens de eredienst groot is. Toch wil de kerkenraad van De Lichtbron, na onderling overleg, de komende weken de kerkdiensten alleen online blijven houden.

Gezien de oplopende besmettingscijfers en het nog lage percentage vaccinaties lijkt onze veiligheid niet voldoende gewaarborgd bij samenkomsten in onze kerk.

Zodra er van overheidswege positieve berichten zijn rondom een mogelijke verruiming in de Stille Week en met Pasen zullen wij u daarover berichten.

Uit de pastorie

Een paar weken geleden was ik met mijn man Rolf in Hoogeveen. Bij een boswandeling vanaf ons hotel kwamen we een kunstwerk tegen met een regenboog. Dit trof mij extra, omdat ik de dag daarvoor gepreikt had over de regenboog, als teken van Gods verbond met de hele schepping.

Het kunstwerk bleek een onderdeel te zijn van 'Boshaltes, een eigentijdse kruisweg'.

Veertien regionale kunstenaars hadden een bijdrage gemaakt voor een van de veertien 'haltes' van de kruisweg. In de gids bij deze wandelroute geven de kunstenaars een toelichting op hun keuzes.

Ds. Marianne Paas-Feenstra van de protestantse gemeente 'Pesse Stuifzand Fluitenberg' schrijft in het voorwoord dat de veertien haltes verbeeldingen zijn, die je uitnodigen tot 'bezinning op onze wereld, op het lijden in onze tijd, maar ook op dat wat hoop en toekomst biedt. Het gaat over veroordeling en verraad, over liefde en troost, over zorg en draagkracht'.

Afgelopen zondagmorgen besteedde het televisieprogramma 'Petrus in het land' aandacht aan deze protestantse gemeente en aan de eigentijdse kruisweg: <https://tvblik.nl/petrus-in-het-land/13-maart-2021>.

Ik vind de relatie tussen de 'klassieke' kruisweg en de moderne kunstwerken heel inspirerend, omdat ze geloof in verband brengen met heel diverse maatschappelijke thema's, zoals het omgaan met lichamelijk gehandicapten, het dragen van een hoofddoek en 'Black lives matter'. Bij de uitbeelding van Boshalte 1 'Jezus wordt ter dood veroordeeld' schrijft 'creatieveling' Aly Hartman bij haar kunstwerk van natuurlijke materialen overtrokken met plastic afval onder andere: 'Plastic kan, als wij er niets aan doen, ook een veroordeling worden. ... Jezus gaf zijn leven voor een betere wereld, laten wij de natuur respecteren en zorgvuldig met de wereld omgaan'.

De veertien kunstwerken zijn tot en met Tweede Paasdag te zien in Fluitenberg, naast de Ontmoetingskerk.

Graag raad ik u deze wandeling aan of beleef het mee via de gids, die via de website www.boshaltes.pknpesse.nl te bestellen is.

Ds. Marjan Zebregs

Boshaltes

een eigentijdse kruisweg

Van de diaconie

IK BEN ER VOOR JOU
ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID



In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert hij ons tot op de dag van vandaag.

Deze week maart staat in het teken van de hongerigen eten geven. Eén van de zeven werken van barmhartigheid.

DE HONGERIGEN ETEN GEVEN

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boeregezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.



Helpt u mee? Geef boeregezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over aan Kerk in Actie NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Indonesië maart 2021,

Of maak uw bijdrage over aan

Diaconie/ZWO De Lichtbron

Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49

T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente



Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Uit de Raad van Kerken

Nederland doet mee de wereldwijde klimaatactie *'Sacred People, Sacred Earth' (heilige mensen, heilige aarde)*. Afgelopen zondag was er op veel plaatsen een 'Klimaatalarm', waaraan ook de Raad van Kerken deelnam.

De Raad heeft een oproep medeondertekend met o.a. de woorden: 'De opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien, verontrust ons. Vanuit diverse religies en levensbeschouwingen slaan wij alarm, juist omdat we geloven dat de aarde aan mensen is toevertrouwd. De toestand waarin de aarde verkeert, dwingt ons tot het nemen van verantwoordelijkheid. We slaan alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst.'

Tegenover de doemscenario's stellen de ondertekenaars het woord 'vertrouwen' centraal, dat zo belangrijk is in het gesprek over klimaatverandering: 'Geen naïviteit, maar een betrokken vertrouwen dat mensen de ogen opent en oproept tot verantwoordelijkheid. Dat vertrouwen raakt onze ziel en ligt ten grondslag aan onze levensovertuiging.'

Graag deel ik met u het hieronder staande 'Klimaatgebed'.

Ds. Marjan Zebregs

Schepper God,

U laat nooit los wat uw hand begon.

Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan.

Zoveel schepselen roeren zich weer.

Grutto's keren terug in onze weilanden.

hazelaars staan alweer in bloei.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
Elke dag maakt de schepping uw naam groot.

Barmhartige God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en diversiteit.
Maar door onze levensstijl behandelen wij haar respectloos.
Wij buiten uit, vervuilen en maken kapot.
Het klimaat verandert, uw dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van onze keuzes.
God, vergeef ons. Vergeef ons. Vergeef ons.

Liefdevolle God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.
U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon.

Eeuwige God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,
waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.
Geef ons hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.
Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en U groot mag maken.
Amen

Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2021 – 7

In het materiaal van de Raad van Kerken is voor elke dag van deze derde week van januari inspiratie opgenomen. Nu de zevende bijdrage, opdat we verbonden blijven met onszelf, met Christus, met de ander en met de wereld.

Groeien in eenheid

'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken' (Johannes H15, vers 15a)

Lezen

I Korintiërs 1: 10-13 en Johannes 17: 20-23

Gebed

Heilige Geest,
Levend makend vuur en zachte adem, kom en blijf in ons.
Vernieuw onze passie voor eenheid,
Zodat we de band, die ons met U verenigt voor ogen houden.
Mogen allen die sinds hun doop bekleed zijn met Christus,
één zijn en getuigen van de Bron van onze hoop.

Bid ook voor ...

- Uw eigen dorp of stad, dat christenen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn.
- Uzelf, dat u oog mag hebben voor de traditie van de ander.

Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- Veel mensen vinden het een raar idee dat God tot de mens zou spreken, terwijl ze zelf wel tegen hun hond praten.
- Als we moeten kiezen tussen God en de duivel, dan is de keuze snel gemaakt. Kiezen tussen God en onszelf kost iets meer tijd.

Invullen vragenlijst over online diensten

Graag herinnert de Taakgroep Eredienst u aan de vragenlijst over uw beleving van de online kerkdienst en uw suggesties voor verbeterpunten. U kunt de onderstaande link tot en met zondag 21 maart invullen. Met de mensen die de vragenlijst op papier invullen zijn ophaalafspraken gemaakt.

<https://forms.gle/EFDsiohC5CsQhnXm8>

'Heeft u de vragenlijst al ingevuld, dan hoeft u niets meer te doen'
Alvast heel hartelijke dank voor uw reactie!

Oude bijbels

Geachte liefhebbers[gemeenteleden],

Mijn naam is Martin Plugge en ik ga binnenkort verhuizen naar de Bakkershof dus u begrijpt zeker wel dat met inpakken je van alles te voorschijn ziet komen waaronder 2 bijbels waarvan er een zeer oud is, 1880. En de tweede is ook wel oud maar daar weet ik geen jaartal van!

Wie er interesse voor heeft kan contact opnemen via het mailadres van de scriba: scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl Prijs is gratis!

met vriendelijke groet,
Martin

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06) 28103371

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.