



Kerkdienst (uitsluitend online!)

Zondag 28 maart

9.30 uur (zomertijd!) ds. Christiaan Donner. Palmzondag.
Collecten: 1. PKN: JOP Paaschallenge 2. Kerk

Komende diensten (uitsluitend online!)

1 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Witte Donderdag. Viering Heilig Avondmaal

2 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Goede Vrijdag.

4 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Paasdag

Bij de dienst van 28 maart

De laatste zondag in de Veertigdagentijd, de zesde: Palmzondag
Vroeg daarvoor op, het wordt zomertijd.

Zoals vanouds vieren we Palmzondag in twee delen: het begint uitbundig, in het liturgisch rood, ook in de liederen. De wat felle Psalm 73 klinkt in de ontroerende vertaling van Huub Oosterhuis.

We horen van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Met ook een kinderlied daarna.

Na de gebeden veranderen we van kleur (het wordt paars) en toon.

Het lied van de Mensenzoon klinkt. Met een heel bijzonder gebed als lied, van Jaap Zijlstra (LB 852) vanuit de Nederlandse kerk in Londen.

We horen van Jezus in de hof, alleen, terwijl de leerlingen slapen. Lied 586 past daarbij. We blijven na de zegen 'Waken en bidden' met het Taizé-lied 'Blijf bij mij.'

Ds. Christiaan Donner

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag herdenken wij dat Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelde op de vooravond van zijn sterven. Ook op deze Witte Donderdag willen we dat in de geloofsgemeenschap van De Lichtbron doen. In de kerk zal dat zijn met alleen de aanwezige medewerkers aan de eredienst. Ik hoop dat velen met ons meevieren in hun eigen huis. In zekere zin krijgt iedereen die thuis brood en wijn of druivensap deelt de taak van koster. Maak uw eigen tafel gereed, kies zorgvuldig uw eigen beker of glas voor de wijn en uw eigen bord of schaalje voor het brood. Of maak er een kleine huisgemeente van door één persoon uit te nodigen om met u mee te vieren. Denk aan de woorden van Jezus: 'Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in jullie midden.'

Luister naar en kijk mee met de instellingswoorden, die klinken in de kerk en ervaar dat Gods heilige Geest het mogelijk maakt dat het Sacrament van delen van brood en wijn over kerkmuren heen doorgaat! Ik hoop dat u op veel plaatsen hardop mee kunt zeggen: 'Komt nu, want alle dingen zijn gereed'.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag gedenken we het sterven van Jezus. Dit jaar doen we dit door het lijdensverhaal uit het Johannes-evangelie te lezen door drie lectoren. In de jaren negentig maakte ik kennis met deze vorm van Goede Vrijdag vieren en ik deel dat graag met u.

Ds. Marjan Zebregs

Bijlage 'Veertigdagentijd in De Lichtbron'

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Veertigdagentijd en het werk van barmhartigheid in deze week: de doden begraven.

Uit de kerkenraad

Gezien de verlenging van de reeds bestaande coronamaatregelen tot ten minste 20 april heeft de kerkenraad besloten de erediensten voorlopig alleen online uit te zenden via www.kerkomroep.nl.

Uit de pastorie

'Toch nog onverwacht' lees ik met enige regelmaat bij een overlijdensbericht. Nu voel ik dit bij de komst van het voorjaar. Vanaf mijn keukenraam zie ik opeens de treurwilg een lichtgroene zweem krijgen. Voor mijn werkkamer zie ik de knoppen van de bladeren komen en zo zijn er meer tekenen.

Ons dagelijks leven zit vol verwachtingen bijvoorbeeld over coronamaatregelen, over het nieuw te vormen kabinet, over wat passend is in een specifieke situatie, enz. Met veel verwachtingen is de kans op het niet uitkomen van de verwachtingen en de bijbehorende teleurstellingen groot. Ik denk aan Paasmorgen. Jezus had het zijn leerlingen gezegd dat zijn dood niet het einde zou zijn, maar voor de twaalf kwam Jezus' opstanding compleet onverwacht. Goed luisteren en de woorden bewaren in je hart vraagt veel. Ik wens U een verwachtingsvol en gelovig vertrouwend toeleven naar Pasen toe.

Ds. Marjan Zebregs

Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2021 – 8

In het materiaal van de Raad van Kerken was voor elke dag van de derde week van januari inspiratie opgenomen. Deze keer een bijdrage, opdat we verbonden blijven met onszelf, met Christus, met de ander en met de wereld.

Heel de Schepping

'Om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn' (Johannes H15, vers 11)

Lezen

Kolossenzen H1, verzen 15-20 en Marcus H4, verzen 30-32

Gebed

Heilige God,

Wij danken U dat U ons heeft geschapen en van ons houdt.

U bent aanwezig in ons en in de schepping.

Leer ons kijken naar de wereld, zoals U dat doet, met liefde.

Laat ons gelovig werken aan een wereld waar gerechtigheid en vrede bloeien, tot eer van uw naam.

Amen

Bid ook voor ...

- Vergeving voor ons onuitputtende en oneerlijke omgang met Gods schepping
- Herstel van het klimaat. Dat het opnieuw mag worden, zoals God het bedoeld heeft.

Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- Geef ons heden ons dagelijks brood. En één voor de diepvries.
- Religie is een poging zich aan het hogere te binden en is tot mislukken
- gedoemd, omdat de Hogere zich al aan ons verbonden heeft.

De Joodse gemeente in het Westland

Ruim voor de Tweede Wereldoorlog was er een relatief kleine, maar bloeiende Joodse gemeenschap in het Westland. Aan het einde van 18^{de} eeuw vestigden zich de eerste twintig personen in 's-Gravenzande. Er was aanvankelijk een kleine huissynagoge, maar al snel groeide de gemeente zo hard dat een grotere nodig was. In 1807 deed zich de gelegenheid voor om de kapel op het Heilige Geesthofje in Naaldwijk aan te kopen.

Tussen de jaren 1850 en 1920 zijn veel Joden naar de grote steden vertrokken en dat was ook in het Westland voelbaar. In de twintiger jaren van de vorige eeuw was het bijvoorbeeld onmogelijk om een dienst in de synagoge te houden. Het vereiste aantal van tien volwassen mannen, die nodig zijn voor een volledige Joodse gebedsdienst, werd toen niet gehaald. Mede om deze reden is de Westlandse ringsynagoge rond 1920 opgeheven en zijn de bezittingen aan het bestuur van de Nederlands-Israëlitische gemeente Den Haag overgedragen.

Maar in de herinnering leeft het Westlandse Joodse leven voort

Zo is in Naaldwijk het Heilige Geesthofje te vinden waar nog steeds de voormalige synagoge staat, nu in gebruik als trouwzaal. Aan de Opstalweg ligt de Joodse begraafplaats, aangelegd in 1794.

In 1911 is begonnen met de bouw van een Baarhuis en het maken van een afsluiting (ijzeren hek) rondom de begraafplaats van de Nederlands-Israëlitische Ringsynagoge. Verschillende straatnamen herinneren aan het eens zo bloeiende Joodse leven in Westland.

In 2018 is de stichting Joods Westland opgericht met als doel het verleden van onze Joodse inwoners levend te houden en in het bijzonder de restauratie van de Joodse begraafplaats te realiseren.

Uw hulp bij het realiseren van de restauratie is van harte welkom op rekening NL 64 INGB0008887754 ten name van Stichting Joods Westland. Uw gift is aftrekbaar dankzij de culturele ANBI-status.

Samenvatting uit de Nieuwsbrief van de provinciale werkgroep Kerk & Israël februari 2021 door ds. Marjan Zebregs

Tv-presentatrice Jacobine Geel in Bijbelpodcast:

'Een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek'

'Ik prijs me gelukkig dat ik de Bijbel van huis uit meekreeg', zegt theologe en tv-presentatrice Jacobine Geel in de NBG-podcast Bijbelbekenissen. 'De Bijbel bepaalt me erbij dat het niet om mij

draait. Het is een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek met grote impact. Begin er gewoon maar eens in te lezen. En vraag je af: wat zegt het mij?’

‘Ik kan en wil niet zonder de Bijbel leven’, aldus Geel. ‘Het geeft me grond onder de voeten.’ Ze vertelt in de podcast een jeugdherinnering. Als 10-jarig kind maakte ze een autorit door de miljoenenstad Jakarta, tussen druk toeterende auto’s. De paniek sloeg toe en ze herinnerde zichzelf aan een uitspraak van God in de Bijbel: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.’ Dat hielp. Terugkijkend daarop zegt Geel: ‘De Bijbel helpt je om voorbij je eigen angst te komen.’

Beluister de podcast

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,

arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,

boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

