

Nieuwsbrief De Lichtbron 2 april 2021



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdiensten (uitsluitend online!)

Donderdag 1 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Witte Donderdag. Viering Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Streekverband De Tien 2. Kerk

Vrijdag 2 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs. Goede Vrijdag.

Zondag 4 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Eerste Paasdag
Collecten: 1. De Lichtbron in actie voor Moldavië 2. Kerk

Komende diensten (uitsluitend online!)

11 april ds. Anki Peper, Voorschoten
18 april ds. Folly Hemrica, Den Haag

Bij de diensten

Witte Donderdag 19.30 uur

Op Witte Donderdag gedenken we de laatste maaltijd van Jezus als de Mensenzoon. Jezus heeft zich op dit samenzijn met zijn leerlingen ter gelegenheid van Pesach (God bevrijdt het volk Israël uit de slavernij) verheugd. Jezus heeft het samen vieren van het Pesachmaal zorgvuldig voorbereid. Voorafgaand aan deze zo belangrijke maaltijd wast Jezus zijn leerlingen de voeten. Hiermee wil Jezus op weer een andere manier zijn leerlingen het belang van dienen laten zien én voelen. Dit jaar krijgt het delen van brood en wijn, zoals Jezus deed bij zijn laatste avondmaal, een nieuwe lading, omdat we de Maaltijd van de Heer met alleen de medewerkers aan de dienst in de kring in de kerk vieren en met vele anderen in wat ik nu maar noem: 'kleine huiskgemeenten'. Het is voor het eerst na ruim een jaar dat we als geloofsgemeenschap weer het Heilig Avondmaal kunnen vieren en dat wel op zo'n belangrijke dag als Witte Donderdag. Graag herinner ik u eraan om voor het begin van de dienst uw tafel met brood en wijn of druivensap gereed te maken. Waar u ook het Heilig Avondmaal viert, ik hoop dat u het kunt vieren, zoals lied 386, vers 1 verwoordt:
'Vier met alles wat in je is
Christus' dood en verrijzenis.
Aan de tafel van brood en wijn
wil Hij tastbaar aanwezig zijn'

Goede Vrijdag 19.30 uur

We beginnen deze dienst met de lezing uit Exodus (H12: 21-28), waarin Mozes de Israëlieten vertelt wat zij moeten doen, opdat God hen kan bevrijden uit de slavernij van Egypte. Daarna volgt psalm 130 'Uit diepten van ellende'.

Het 'Beklag Gods' is een traditioneel element van de Goede Vrijdag-dienst, dat dit jaar ook in De Lichtbron zal klinken.

Daarna wordt het lijdensverhaal uit het Johannes-evangelie gelezen door drie gemeenteleden met de stemmen van Jezus, de evangelist en Pilatus en anderen.

Na de dood van Jezus wordt de Paaskaars gedooft en wordt de paarse stola van de voorganger afgenomen.

Stille Zaterdag

Op deze dag is het stil in De Lichtbron.

Paasmorgen

In deze feestelijke dienst vieren we de opstanding van Jezus.

Zangeres Gelske van der Duin verleent haar medewerking aan deze dienst.

De diaken brengt de nieuwe Paaskaars binnen. Op deze Paaskaars zien we van beneden naar boven: twee vissen als de belichaming van Christus om de mensheid te redden; een tros druiven, omdat Jezus zich de ware wijnstok noemt; korenaren, omdat Jezus het brood des levens is en de zon als symbool van Christus, de zon der gerechtigheid. Deze symbolen zijn afgebeeld op een groen kruis, de kleur van hoop en Gods trouw.

We lezen het verhaal van de opstanding uit het evangelie van Johannes.

Ds. Marjan Zebregs

Bijlage

Vandaag de laatste aflevering van de Veertigdagenbijlage van De Lichtbron: 'Ik ben er voor jou, zeven keer barmhartigheid'

Uit de gemeente

De kinderen van de heer Gerrit Dekker zijn bezorgd over de gezondheid van hun vader en dat willen ze graag met u delen. We bidden God om zijn liefdevolle nabijheid bij Gerrit en zijn gezin.

Wij feliciteren

26 maart de heer D. Boutkan

26 maart mevrouw J.M. Wijnands-van der Does

1 april de heer L. van Zanten

10 april de heer A. van Nierop

11 april mevrouw T.S.P. Looije-Bruning

Uit de pastorie

Deze Stille of Goede Week is voor mij geen stille week, maar wel een goede week, omdat ik met vreugde dien in De Lichtbron. Ik ben dankbaar voor al het mooie en gevarieerde werk, dat ik als predikant hier heb. Deze week is dat onder andere de voorbereiding en het bijbehorend overleg van drie diensten met elk een bijzonder eigen karakter en de contacten in het pastoraat.

Volgende week begint met Pasen en dat is *heel goed!*

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Ds. Marjan Zebregs

Paasgroet van ds. Gerrit van Meijeren, classispredikant Zuid-Holland Noord

In de avond van de eerste dag van de week (...) kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u!' (Johannes 20,19)

Dit jaar vieren we het Paasfeest opnieuw in bijzondere omstandigheden. De *lockdown* duurt voort. Veel kerkdiensten zijn alleen digitaal toegankelijk of met hooguit dertig kerkgangers; zonder uitbundige Paasjubel.

Maar kun je dan eigenlijk wel Pasen vieren? Anders gezegd: is het pas feest als alles in en om je heen feestelijk is? Het Evangelie brengt ons op andere gedachten. Johannes vertelt hoe Jezus' leerlingen na zijn gewelddadige dood zich hebben teruggetrokken in zelfisolatie. Ze zijn bang en hebben de deur op slot gedaan.

Maar op de avond van die eerste dag van de week komt Jezus in hun midden en Hij spreekt woorden van vrede. *Sjaloom*. Tot twee keer toe.

Dat is Pasen: dat Jezus inbreekt in onze gesloten huizen en harten.

Dat is Pasen: dat Hij in ons midden komt.

Ook midden in onze angst en onzekerheid, onze onmacht en vertwijfeling.

Dat Jezus aan zijn leerlingen zijn wonden toont, onderstreept dat.

Zijn handen en zijn zijde, zijn dat niet de tekenen van zijn eigen doodsangst?

Ik hoor daarin dat Pasen onze gebroken werkelijkheid en mijn levensgeschiedenis met al zijn pijnlijke kanten niet overschreeuwt, of aan de kant schuift.

Ik hoor er ook in dat de vrede van Christus tegen alle onvrede is opgewassen.

Ze is namelijk niet goedkoop. Op Goede Vrijdag is Jezus voor ons door het vuur gegaan. Op Paasmorgen is die vrede door God bevestigd.

De theoloog Schillebeeckx schreef jaren geleden een dik boek met als titel: 'Jezus het verhaal van een levende.' Dat is waar het met Pasen om gaat: dat wordt doorverteld en verkondigd dat Jezus is opgestaan en dat wij al luisterend ook zelf worden betrokken in dat geheim; dat wij ook zelf opgewekte mensen worden. Instrumenten van zijn vrede: *Jezus leeft en wij met Hem!*

Ik wens u mede namens het breed moderamen van onze classis een gezegend Paasfeest.

Ds. Gerrit van Meijeren



L I M O E R
UITVAARTBEGELEIDING
www.limoer.nl



boutkan &
partners
www.boutkanpartners.nl



TE HUUR
www.chaletbeekbergen.nl

Diakonie

Vastenkaart tieners

Een aantal weken geleden vonden jullie in de brievenbus een vasten kaart van de 40 dagen tijd, speciaal voor jongeren.

Is het een beetje gelukt met de uitdagingen?

Zeven weken lang hebben jullie een verschillende uitdaging gedaan en voor sommige kon je geld verzamelen voor het goede doel.

Dit bedrag mag je laten weten aan Lia van Ooijen van de Diaconie door geld over te maken op rekeningnummer NL90 RABO 0368 1000 49

T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente.

Zet er even bij: vastenactie en je naam.

Zij verdubbelt dit bedrag en dit gaat naar het kinderproject in Moldavië wat we een aantal jaar steunen.

Zelfs al heb je maar 1 euro opgehaald -> Lia maakt er 2 euro van. Jullie zijn wel met 25 tieners, dat maakt 50 euro. Een heel mooi bedrag waar ze in Moldavië super blij mee zijn.

We hopen op jullie medewerking,
Van de Diaconie/ZWO, Ellen Ouwehand

De Lichtbron in Actie voor Moldavië



Regelmatig vragen wij uw aandacht voor de twee goede doelen die wij als Lichtbron in Moldavië steunen:
Youth for Christ: Opvang en zorg voor kinderen.
Home Care: zorg en aandacht voor ouderen

In de dienst van Pasen vragen wij opnieuw uw aandacht voor Moldavië.

Opvang en zorg voor kinderen

Directeur Vitalie Pupazan van Youth for Christ Moldavië blijft positief, maar zucht als het over de huidige situatie in Moldavië gaat. De getallen van covid-19 besmettingen blijven oplopen. De gezondheidszorg is volledig gericht op covid-19 waardoor er geen ruimte is voor mensen met andere aandoeningen. Waar we in Nederland reserves hebben en een overheid die bijspringt, gaat de economie in Moldavië helemaal onderuit. En dat terwijl het al het armste land van Europa is. De kinderen uit arme gezinnen lijden er zwaar onder.

Een luisterend oor

Een deel van de dagcentra kán niet open om dat ze niet aan de regels kunnen voldoen. Dagcentra die open zijn kunnen een klein aantal kinderen ontvangen. Contact met de kinderen vinden Youth for Christ en de kerken het belangrijkste. De vrijwilligers bezoeken de kinderen en begeleiden hen waar

dit kan, zodat de kinderen in deze moeilijke tijd niet vergeten worden. Dankzij de steun van kerk in Actie kunnen ook warme maaltijden gebracht worden.

Zorg en aandacht voor ouderen

Na een jaar corona vertelt Martin Teunissen dat na een jaar corona blijkt dat ouderen nog eenzamer zijn geworden. “..als je daar bij mensen binnen stapt in een huis dat vervallen is. Je treft daar iemand aan in bed en je weet dat deze mensen soms nog maar kort te leven hebben, én deze persoon krijgt bijna geen bezoek. Als je daar dan staat, dan stond ik vaak met tranen in mijn ogen. Wat voor hopeloze situatie hebben zij..” Home Care maakt voor deze mensen echt het verschil. Het hele gesprek met Martin Teunissen kunt u zien.

Klik op:

<https://vimeo.com/507938184>

Steun dit werk

U kunt het werk van Youth for Christ en Home Care steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht.

Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron

NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van De Lichtbron in Actie voor Moldavie. Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.

Hartelijk dank!



De digitale pen

Kunnen we dankbaar zijn in Corona-tijd?

Toen Dick en ik bijna 13 jaar geleden vanuit Naaldwijk naar Kwintsheul verhuisden werd De Lichtbron onze kerkelijke gemeente. We hadden al snel onze plek gevonden, leerden gemeenteleden kennen en konden samen belijden, geloven, dienen en delen. Wat missen we nu die verbondenheid en ontmoetingen in de wekelijkse eredienst maar wat zijn we dankbaar voor wat er digitaal allemaal mogelijk is. Door de actualiteit van de Nieuwsbrief, online diensten en inspanningen van gemeenteleden en onze predikant blijft er contact. Toch heeft Corona grote impact op ons leven, we zijn stil gezet zo voelt het. De aanraking en delen met familie en vrienden, het knuffel contact met onze kinderen, het samen zijn. Een positieve corona test tijdens de herstel periode na Dick zijn operatie. Dankbaar dat er zoveel met ons meegeleefd werd. De warmte en aandacht in de afgelopen maanden van lieve mensen en onze predikant, door wie God Zijn liefde laat zien. Zijn Ik ben en Ik zal er zijn, maken ons stil en dankbaar. Wij zijn bemoedigd met gebed en woorden van hoop. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle

verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:6-7 Ook al bevind je je soms in kritieke omstandigheden,
kijk omhoog, wees stil en weet dat Hij er is. Vrede mag je deel worden, de
vrede van God die alle verstand te boven gaat! Dankbaar voor de lichtpuntjes
in Corona-tijd!

Warme groet,

Franny Vogelaar-Schut.

Ik geef de pen door aan Karin de Kieft.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of
(06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940,
arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720,
boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com



