

Nieuwsbrief De Lichtbron 9 – 15 april 2021



De Lichtbron
Protestantse Gemeente

Kerkdienst (uitsluitend online!)

Zondag 11 april 9.30 uur ds. Anki Peper, Voorschoten
Collecten: 1. Voedselbank Westland 2. Kerk

Komende diensten (uitsluitend online!)

18 april 9.30 uur ds. Folly Hemrica, Den Haag
25 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Bij de dienst van zondag 11 april

'De Emmaüsgangers' is een heel bekend bijbels verhaal. Het is nauw verbonden met het Paasverhaal – het speelt zich dan ook af op dezelfde dag dat de leerlingen ontdekten dat het graf leeg was. Een passend verhaal zou je kunnen zeggen voor deze zondag die ook wel 'Beloken Pasen' heet. Ouderwets woord, dat komt van 'luiken', oud-Nederlands voor sluiten. Deze zondag sluiten we de acht dagen van Pasen af. Met dit verhaal komen we in het hier en nu terecht. Het nodigt ons als het ware uit om ook eens een wandeling met een geloofsgenoot, een kerkbuurvrouw of -vriend te maken en in gesprek te komen over de vraag: wie is die Jezus eigenlijk voor jou? En: hoe begrijp jij Pasen?

Ds. Anki Peper

Uit de pastorie

In de zeven jaar dat ik nu voorganger ben in (een deel van) de Stille of Goede Week en met Pasen, heb ik de diensten voor mijn gevoel nog nooit zo intens beleefd als dit jaar. Of het nu komt door de eerste keer in De Lichtbron of voor de tweede keer in coronatijd of iets anders, weet ik niet, maar ik ben er blij mee en dankbaar voor!

Op Witte Donderdag hebben we het Heilig Avondmaal gevierd met alleen de medewerkers in de kerk. Het voelde als het eerste vers uit lied 386, dat ook tijdens de dienst klonk:

*Vier met alles wat in je is
Christus' dood en herrijzenis.
Aan de tafel van brood en wijn
wil Hij tastbaar aanwezig zijn.*

Op Goede Vrijdag werd de intensiteit van verlatenheid in zowel het 'Beklag Gods', als in het Lijdensverhaal volgens het Johannes-evangelie, vergroot door de bijna lege kerk.

Op Stille Zaterdag was er in De Lichtbron geen dienst. Ik was voorganger in De Oase in Zoetermeer en ook dat was verrassend ontroerend.

Op Paasmorgen klonk de mooie stem van Gelske van der Duin in onze kerk.

De soloversie van onder meer 'U zij de glorie, opgestane Heer' bracht een mooie, speciale, verstilde sfeer in de kerk. Ontroerd werd ik toen ik hoorde dat de bloemengroet van de gemeente voor mijn moeder bestemd was. Mijn moeder vroeg mij om u te bedanken. In de Joodse traditie klinken aan het eind van het Seidermaal, ter gedachtenis aan de uittocht uit Egypte, de woorden 'Volgend jaar in Jeruzalem'. Ik kies nu voor de variant: "Volgend jaar de 'Drie dagen van Pasen' en Pasen in een volle kerk". Laten we elkaar vasthouden op onze tocht door de woestijn van online vieringen en (on)geduldig afwachten tot de besmettingscijfers aanleiding geven tot versoepelingen.

Facebook

De Lichtbron had in de tijd van ds. Jantine Veenhof een actieve Facebook-pagina. Sinds deze week ben ik hiervan de beheerder geworden. Ik hoop dat dit een goed extra communicatiekanaal kan worden, dat ook deels een nieuwe doelgroep kan bereiken. Ik zie Facebook vooral als een nieuwe mogelijkheid om onderlinge contacten in en buiten de gemeente op te bouwen en te intensiveren, ook omdat het eenvoudig is om snel op elkaar te reageren. 'Laat u/je zien' nodig ik u en jullie uit!
Ds. Marjan Zebregs

Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- Niet lang nadat gezegd werd: 'Gij zijt het zout der aarde', zijn alle christenen in hun eigen vaatjes gekropen.
- Mensen, die 'vallen in de Geest', nemen 'omgaan met God' wel heel letterlijk.

Van de Diaconie

Eén van de goede doelen die de diaconie regelmatig onder uw aandacht brengt, is Stichting Voedselbank Westland. In deze bijzondere tijden waarin wij allen te maken hebben met het coronavirus, blijkt dat mensen die toch al niet veel hebben nu nog minder dreigen te krijgen.



De Voedselbank Westland ontvangt al vele jaren donaties en mooie producten van onze gemeenteleden. De Voedselbank is hier heel dankbaar voor.

Voedselbank Westland verstrekt elke week gratis voedsel aan mensen in Westland die van heel weinig geld moeten rondkomen. Net als andere voedselbanken verzamelt de Voedselbank Westland levensmiddelen die anders weggegooid worden. Daarmee stellen zij gevarieerde pakketten samen die zijn afgestemd op de grootte van de gezinnen. Momenteel zijn dit 140 gezinnen, dat zijn 500 monden, die wekelijks een voedselpakket ophalen. De voedselbank volgt hierbij strikt de richtlijnen van de RIVM.

Voedsel doneren?

Hebt u voedsel over dat u wilt geven? Dan bent u van harte welkom donderdag tussen 9.00 en 12.00 u in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. U kunt de levensmiddelen dan aan de vrijwilligers overhandigen.

Steun dit werk

U kunt direct doneren aan Stichting Voedselbank Westland op bankrekening NL15RABO0138760128.

Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Voedselbank Westland. Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt

Hartelijk dank!

Een klein gebaar

Het coronavirus heeft ons hele maatschappelijke, persoonlijke en kerkelijke leven in het afgelopen jaar flink op de kop gezet. Hoe waardevol is het om de onlinediensten te kunnen volgen, maar het contact wordt node gemist. De coronamaatregelen worden gelukkig voortdurend bijgesteld.

In de week voor Pasen zijn alle leden van De Lichtbron verrast met een kaart. De ouderen onder ons kregen daarbij een vrolijk voorjaarsbolletje. Dit kleine gebaar zorgde voor leuke reacties en voor mooie gesprekjes. Fijn dat het zo goed ontvangen is.



We kijken ernaar uit u binnenkort te ontmoeten in De Lichtbron!

De diaconie

Paasproject

Het Paasproject, die de basisschoolleerlingen elke week via de mail kregen, is afgerond.

Elke week konden zij een filmpje, het projectlied en een werkboekje bekijken en uitwerken.

Het project is afgesloten met een kwartet, die je gezellig met je familie kan spelen.



Met Palmpasen heeft Quinty Ds. Donner uitgelegd wat de verschillende elementen op de PalmPasenstok betekenen. Ook Lotte en Lucas hebben samen een stok gemaakt.

Ellen Ouwehand

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of
(06) 28103371

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com
en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.