

Nieuwsbrief De Lichtbron 16-23 april 2021



Kerkdiensten (uitsluitend online!)

Zondag 18 april 9.30 uur ds. Folly Hemrica, Den Haag
Collecten: 1. Studentenpastoraat 2. Kerk

Komende diensten (uitsluitend online!)

18 april 9.30 uur ds. Folly Hemrica, Den Haag
25 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Bij de dienst van zondag 18 april

Aanstaande zondag wil ik u graag meenemen naar de wereld van het justitiepastoraat. Bijna achttien jaar werkte ik in de gevangenis en juist in deze coronamaanden heb ik me met "mijn gemeente achter de muren" extra verbonden gevoeld. Niet alleen omdat wij nu allemaal moesten ervaren hoe verdrietig het is om bijna niet meer aangeraakt te worden (dat hebben we nu met gedetineerden gemeen), maar ook omdat we nu aan den lijve moeten meemaken hoe het is om afgesneden te zijn van onze dierbaren.

Ik neem u graag mee naar binnen aan de hand van een opvallend bijbelverhaal, namelijk het verhaal van David en Bathseba. Een verhaal dat ik ook met mijn gedetineerden las. Als nieuwtestamentische lezing zal ik u de gelijkenis van de herder met het verloren lam lezen. Kennelijk heeft de Herder die ons hoedt een speciale voorkeur voor de afgedwaalden onder ons.

Het is jammer dat ik zondag voor het eerst in uw gemeente, voorga zonder u te kunnen ontmoeten! Op een ander moment hoop ik het nog een keer over te kunnen doen in een goedgevulde kerk en samen met u weer uit volle borst te zingen! Daar gaan we ons alvast op verheugen!

Ds. Folly Hemrica

"Jongeren zijn ook de kerk van vandaag"

Studentenpastoraat in Den Haag

Voor alle studenten in Den Haag. Studenten werken vooral on-line in deze coronatijd. Dat is soms lastig. Het Haags studentenpastoraat biedt activiteiten om anderen te ontmoeten, nieuwe dingen te ontdekken over jezelf en je verdiepen in spannende onderwerpen.

Studentenpastor

Soms is het prettig als er iemand is die de tijd heeft en naar je luistert. Als je behoefte hebt aan een gesprek over hoe het met je gaat, over een vraag waarmee je rondloopt of gewoon omdat je even niet goed weet wat je moet. Dan kun je bij de studentenpastor terecht voor een kop koffie/thee en een goed gesprek. Dat wat tussen jullie gezegd is, blijft tussen jullie. De studentenpastor is niet verbonden aan je opleiding en beoordeelt je dus niet. Je bent altijd welkom, ongeacht je studie, leeftijd, culturele achtergrond of geloofsovertuiging.



Steun dit werk

U kunt direct doneren aan STEK stichting voor stad en kerk Den Haag NL83INGB0009516845 onder vermelding van Haastu Haags studentenpastoraat

Of, maakt u het over aan uw diaconie De Lichtbron NL90RABO0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Haastu Studentenpastoraat. Uw diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt

Hartelijk dank!

Uit de pastorie

Na de dood van onze hond Branca op 6 januari, hebben we sinds 9 april een nieuwe hond: Maya.

Branca was geboren in Kroatië en na een goede tijd in Nederland in het asiel gekomen, omdat haar baasje niet meer voor een hond kon zorgen. Maya is geboren in Griekenland en heeft sinds september vorig jaar gewoond bij een gezin in Rotterdam. Dat bleek na een half jaar toch geen goede combinatie en zo kwam Maya in het asiel in Zandvoort terecht. Na een korte kennismaking met een ander gezin in het Paasweekend, is Maya nu bij ons en het gaat goed, al is het voor alle vier wennen.

Maya is elf maanden jong, van een 'geheel onherleidbaar ras' en – volgens het asiel – 'een blije puber'.

Bij Griekenland denk ik ook aan overvolle vluchtelingen kampen. Ik denk aan kinderen, die daar zonder hun ouders verblijven in heel moeilijke omstandigheden. Ik denk aan asielzoekerscentra in Nederland. Hoe zou daar de zorg en aandacht van professionals en vrijwilligers zijn voor wie er geplaatst worden in vergelijking met de aandacht en zorg in het dierenasiel? Ik denk aan het nieuws dat in het vreemdelingenbeleid mogelijk/waarschijnlijk vergelijkbare mechanismen werkzaam zijn als in het beleid van de kinderopvangtoeslagen.

Ik denk aan Pasen. Hoe duister het ook is, het Licht overwint!

Mag dat ons inspireren op weg naar Pinksteren.

Ds. Marjan Zebregs

Vragenlijst online eredienst

Op de vragenlijst over hoe u de online eredienst beleeft, hebben we van 33 huishoudens een reactie gehad: 30 keer ontvingen we een digitaal ingevulde vragenlijst en drie keer op papier. Dat is een mooie respons! We willen iedereen hartelijk bedanken, die heeft gereageerd.

De uitkomsten zijn nu op een rij gezet en worden maandag gedeeld met de grote kerkenraad. Een inhoudelijke bespreking volgt in de kerkenraad daarna.

De ontvangen adviezen over bijvoorbeeld geluid, pakt het College van Kerkrentmeesters zo snel mogelijk op.
Volgende maand kunnen we u meer vertellen, dus wordt vervolgd
Taakgroep Eredienst

'Het goede leven'

Op zondag 11 april is het leesplan 'Het goede leven' gestart. Dit leesplan is ontwikkeld in samenwerking met de Protestantse Kerk en sluit aan bij het jaarthema van onze kerk.

Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? In een tijd van beperkingen dringt die vraag zich bij veel mensen op. Met dit Bijbelleesplan dagen verschillende theologen je twaalf weken uit tot een nieuw perspectief op 'het goede leven'. Theologen die onder anderen hebben meegeschreven zijn Elsbeth Gruteke, René de Reuver en Paul Visser.

Iedere zondag is er een nieuwe aflevering van dit leesplan op uw telefoon. **Om u aan te melden gaat u binnen de [Mijn Bijbel app](#) naar het menu. Hier vindt u het kopje 'leesplannen'. Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor het nieuwe leesplan 'Het goede leven'.**

Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- Er is meer genade dan wij denken. De wereld is er mee vergeven.
- Toen God zag dat het goed was, waren er nog geen mensen om het met Hem oneens te zijn.

Het vertaalwerk aan de NBV21 is klaar

Het vertaalteam dat vanaf 2017 de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) reviseerde, is klaar. 'De eindredactie van alle Bijbelboeken is afgerond en de laatste knopen zijn doorgehakt', vertelt projectleider Matthijs de Jong. De allerlaatste knoop zat in Jesaja 29.

Link: <https://nbv21.nl/over-de-nbv21/>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap



Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

