

Nieuwsbrief De Lichtbron 23 t/m 30 april



Kerkdiensten (uitsluitend online!)

Zondag 25 april 9.30 uur ds. Marjan Zebregs

Collecten: 1. Kerk in Actie binnenlands diaconaat: Vrolijkheid in asielzoekerscentra 2. Kerk

Komende diensten

2 mei 9.30 uur dr. Paul Sanders, Den Haag

9 mei 9.30 uur dr. Freek Bakker, Voorschoten

Bij de dienst van zondag 25 april

Op zondag 25 april, de vierde zondag van Pasen en zondag Jubilate, lezen we de brief van Paulus aan Filemon. Dit is een korte brief, die ik zelden of nooit tegenkom op leesroosters. Kort samengevat vraagt Paulus aan Filemon of deze zijn weggelopen slaaf Onesimus wil terugnemen. Niet meer als slaaf, maar als een geliefde broeder. Wat zegt dit ons voor vandaag? Wat valt er te jubelen voor Paulus, voor Filemon, voor Onesimus en voor u, jou en mij? Mogen we naast jubelen ook janken?

Uit de kerkenraad

Afgelopen maandag hebben we voor het eerst in lange tijd weer een kerkenraadsvergadering gehouden waar we met 10 mensen samen in de zijzaal van de kerk waren. Dat was een aangename afwisseling van de zoomsessies die we al wel met de kleine kerkenraad gedaan hadden. Het was goed om elkaar weer eens te zien!

Vanuit deze vergadering willen we u informeren over twee punten die daar zijn besproken. Ten eerste natuurlijk de vraag of we publiek gaan toelaten bij de kerkdiensten. Zoals iedereen weet blijft de Covid-pandemie ons maar achtervolgen. We hoorden afgelopen week dat op de Pieter van der Plas school maar liefst vier klassen naar huis zijn gestuurd, omdat er besmettingen waren. Ook hoorden we van een vrijwilliger bij de Kinderwinkel in Moerwijk Den Haag die met Covid naar het ziekenhuis moest, dat hij doorgeplaatst is naar een ziekenhuis in Groningen. Het Haga-ziekenhuis in Den Haag bereidt zich voor op de zogenoemde 'code zwart'. Dat houdt in dat zelfs de gewone en noodzakelijke zorg aan mensen ernstig onder druk staat. Het routeplan van de gezamenlijke kerken is in dit opzicht heel duidelijk : zoals het nu is, geldt het advies alleen digitale kerkdiensten te organiseren. En toch... ook wij horen van kerken die voor kleine groepen opengaan, ook in Wateringen. Ook wij horen

onze eigen PKN zeggen dat het een besluit van de kerkenraad kan zijn om wel open te gaan. Ook wij horen de stemmen uit onze eigen gemeente die vragen wanneer wij weer `opengaan. Genoeg reden dus om er in de kerkenraad over te spreken. En daarbij weten we dat wat we ook besluiten dit een keuze is uit twee kwaden, omdat hetgeen we écht willen niet is te realiseren. We mogen niet zingen, we mogen niet dicht bij elkaar komen, we mogen geen handen geven en wat zo meer.

We hebben hier uitgebreid met elkaar over gesproken en uiteindelijk heeft een ieder gezegd wat zij/hij wil. En al was de keuze simpel, namelijk wel of niet open voor dertig mensen, de motivering maakt het moeilijk. Uiteindelijk hebben we besloten nu nog niet open te gaan, hoe vervelend we dat ook vinden. Een van de aanwezigen verwoordde het zo: wij kunnen altijd bij onze God terecht, het geloven kan gewoon doorgaan. Dit in tegenstelling tot theaters, cafés, concertzalen e.d. Bovendien worden die ook nog eens getroffen in hun portemonnee, wat bij onze Gemeente niet het geval is, dankzij uw royale steun.

We begrijpen dat dit besluit ook teleurstellingen oproept en zullen de komende tijd nauwkeurig blijven volgen wat de mogelijkheden zijn. We snappen dat we niet langer dan echt nodig de deur dicht moeten houden en hopen snel een ander besluit te kunnen nemen.

Aftreden van ambtsdragers

Een tweede punt van aandacht is het schema van aftreden van ambtsdragers. Daar hebben we al eerder wat over geschreven. We zullen als gemeente onze schouders eronder moeten zetten om daar weer een gezonde aanvulling en doorstroming voor elkaar te krijgen. Ergens in mei zullen we er actief naar op zoek gaan. Het helpt als u nu alvast nadenkt wat uw rol daar in kan zijn. Gemeente zijn we met elkaar en iedereen heeft talenten en gaven die kunnen worden ingezet voor het geheel. Wie nu al weet dat zij/hij mee wil gaan doen kan zich al bekend maken!

Met een hartelijke groet namen ons allen,

Jan Stolk, voorzitter

Uit de pastorie

In het begin van mijn predikantschap in Valkenburg ben ik gestart met op elke werkdag één hoofdstuk uit de Bijbel te lezen. Na ongeveer zeven (!) jaar heb ik vorige week het laatste hoofdstuk van de Openbaring van Johannes gelezen. Nu ben ik weer begonnen met het eerste hoofdstuk van Genesis. Deze keer wil ik elke werkdag een hoofdstuk lezen uit de Thora (de vijf boeken van Mozes) en daarna uit de vier evangeliën en de Handelingen van de apostelen. Daarna ga ik misschien volgens het rooster lezen. Eén ding is zeker: in de Bijbel raak ik niet uitgelezen!

Ds. Marjan Zebregs

Wie doet dit jaar eindexamen?

Het was jarenlang een goede gewoonte dat onze kerkgemeenschap De Lichtbron meeleeft met de eindexamenkandidaten. Vorig jaar is die belangstelling, vanwege alle beperkingen, naar de achtergrond verdwenen.

Dit jaar willen we het gebruik graag weer oppakken om aan alle kandidaten, die aan het laatste deel van hun eindexamen beginnen, een hart onder de riem te steken.

Jammer genoeg weten wij niet meer zeker wie er bijna aan de eindstreep is.

Om niemand over te slaan hebben we jouw en uw hulp nodig.

Doe jijzelf of doet uw zoon of dochter (of kleinkind) zijn of haar best om het felbegeerde diploma te halen wilt u dat aan de scriba laten weten?

Dat kan per e-mail: scriba@protestantsekerkd Lichtbron.nl

of telefonisch: Harmke Verkerk 0174-294940

Voor iedereen die zwoegt, blokt, stampet en herhaalt en de enkeling die denkt: mwah, ik weet het wel, veel succes gewenst met de laatste loodjes.

Harmke Verkerk

Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- 'Ik ben een volgeling van Jezus.' 'O, dan weet je zeker precies hoe het moet.' 'Nee, daarom volg ik Jezus.'
- De wereld is gecompliceerd, het evangelie is eenvoudig; maar dat is nog geen reden om er een simplistische visie op na te houden.

De digitale pen.

"Geloof, hoop en liefde", met een vleug dankbaarheid, een scheut verdriet, een snufje angst en een schep met onrust; juist in deze periode heb ik dit ervaren.

Ongeloof over de bizarre situatie waarin de hele wereld en ook wij in de Lichtbron ons bevinden, veroorzaakt door dit akelige virus.

Hoop die er weer een klein beetje gloort aan de horizon, nu de maatregelen langzaam aan misschien weer een beetje kunnen versoepelen en er door vaccineren grip komt op het virus.

Ook hier in onze kleine bubbel hebben we allerlei ervaren in deze Corona tijd. Onze kleine kring bestaat uit onze drie dochters en hun partners, mijn moeder, Jack zijn tuinderij en mijn werk. In deze kleine kring hebben we intensief te maken met zes zorginstellingen. Dat maakt het leven soms echt ingewikkeld: we kregen in onze kleine bubbel te maken met coronabesmettingen, testen, verschillende periodes van quarantaine, twee volwassen dochters die een

aantal maanden weer bij ons thuis woonden en de zaak van middelste dochter was tweemaal langdurig gesloten. Maar in dit alles zijn we zeker niet uniek, het treft ons allemaal!

Jack en ik waren dankbaar dat wij over het algemeen gezond bleven en naar ons werk konden gaan. En eenzaam waren we zeker niet en we hadden het ook niet rustig, in tegendeel. Heel erg blij was ik dat ik na een aantal maanden mijn moeder weer mocht bezoeken!

Bij de digitale diensten voel ik (ondanks de goede inzet en ik weet ook niet hoe het anders moet) vervreemding. Alles tijdens de dienst gaat eigenlijk net zo als anders, op de aanpassingen na rondom de liederen, en wij als gemeenteleden kijken ernaar vanuit onze huizen. Meer en meer ervaar ik daardoor dat het ontmoeten van elkaar essentieel is, dat dát echt kerk-zijn is en maakt. Desalniettemin raakt een lied me, of een zin, of een gebed. Soms helemaal niets, maar dat mag er ook zijn. Het geloof laat me zeker niet los!

Soms denk ik: hebben we als PKN en ook als gemeente niet een kans laten liggen om veel meer te kunnen betekenen in deze tijd, niet voor onze eigen gemeente, maar voor de plaatselijke samenleving, landelijk, wereldwijd? Maar ik heb het bij deze gedachte gelaten. Ben best druk met werk, de zorg voor mijn kinderen e.d....., dus ik heb gemakkelijk praten... en met elkaar meeleven buiten mijn eigen bubbel, bijv. met gemeenteleden, kost op de een of andere manier nog meer moeite voor me dan anders....

Het maakt me wel verdrietig dat wanneer we straks weer als gemeente bij elkaar komen, we gemeenteleden zullen missen, die zijn overleden, of tegen die tijd niet meer kunnen komen. De tijd is doorgegaan....

Ik had een idee voor een wandel-app. Lid kunnen worden van "de Lichtbron wandel-app", waarin je kunt aangeven wanneer je zou willen wandelen en hoe lang en waarop iemand kan reageren en je samen kunt afspreken voor een wandeling. Echter, het is bij de gedachte gebleven...

"Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. "(1 Kor. 13:13)

Van daaruit mag ik leven!

Voor jullie allen wens ik: geloof, hoop en vooral véél liefde!

De digitale pen geef ik met liefde door aan Petra Demper.

Met een liefdevolle groet, Monica Abblas- van der Giessen.

Het vakantiebureau organiseert, al bijna 60 jaar, vakantieweken in heel Nederland.

Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van zorgvakanties en senioren vakanties. Als u graag op vakantie wilt, maar er tegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een van de vakanties van Het vakantiebureau. Tijdens de vakanties voor senioren helpen en begeleiden vrijwilligers u. Heeft u zorg nodig? Gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden verlenen zorg zoals u dat thuis gewend bent.

Op www.hetvakantiebureau.nl kunt u de Vakantiegids inzien en het reserveringsformulier downloaden. De diaconie heeft enkele gidsen wij brengen wij deze graag bij u langs. Of neem contact op: T(0343) 74 58 90; E info@hetvakantiebureau.nl.

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder

Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: 'Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.'

Geschiedenis

Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige bijbelvertalingen. De bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een zeer lange periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de Vlaamse en Nederlandse besturen besloten om in elk geval voor een periode van vijf jaar als één bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee namen. Buitenwerf: 'We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking organisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en elkaars eigenheid en kwaliteit leren waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar wederzijds konden versterken, zodat we de missie in Vlaanderen en in Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om samen verder te gaan, onder de gezamenlijke naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voelt dus vanzelfsprekend.'

De Bijbel centraal

Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook een nieuw logo en huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: 'Al ons werk draait om de Bijbel: We willen dat alle mensen kunnen de Bijbel ontdekken, lezen en omarmen. Ook willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te ontdekken als relevante bron voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in Vlaanderen, Nederland, én wereldwijd.'

Eén missie, twee kantoren

Buitenwerf: 'We blijven werken vanuit twee kantoren: een vestiging in Haarlem en in Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze missie: we brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen

wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.'

Wilt u meer lezen over de gezamenlijke [geschiedenis](#)? We zochten het voor u uit.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-het-nederlands-en-het-vlaams-bijbelgenootschap-gaan-samen-verder/>



Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

