



Kerkdienst (uitsluitend online!)

Zondag 2 mei 9.30 uur dr. Paul Sanders
Collecten: 1. PKN JOP: Kerk als thuisplek 2. Kerk

Komende diensten (online)

9 mei 9.30 uur dr. Freek Bakker, Voorschoten
13 mei 9.30 uur ds. J. Henzen. Hemelvaartsdag. Gezamenlijke dienst met de Hervormde kerk.
16 mei 9.30 uur prop. Joost van den Bogert, Amsterdam

Bij de dienst van zondag 2 mei

Komende dagen staan we stil bij het grote kwaad van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding die er gelukkig op volgde. We vieren dat we in vrijheid mogen leven. We weten dat vrijheid ook in onze tijd niet vanzelfsprekend is. In veel landen worden mensen monddood gemaakt, vernederd en onderdrukt. Ze vrezen voor hun eigen leven en dat van degenen van wie ze houden. Geloven dat het goed komt met deze wereld, lijkt niet erg realistisch. We lezen in deze dienst een deel van Daniël 7 en het slot van het evangelie van Mattheüs.

Dr. Paul Sanders

Lintje voor Netty en Leon Blansjaar

Burgemeester Bouke Arends van Westland heeft deze week de koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Onder de gelukkigen waren dit keer twee gemeenteleden: Netty Blansjaar-Weerheijm en Leon Blansjaar kregen allebei een lintje voor hun vrijwilligerswerk. Samen bieden zij sinds 1985 pleegzorg aan (tot nu toe) achttien kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het ging om crisisopvang en kort- en langdurende bijzondere opvang, variërend van enkele weken tot vele jaren. Door de pleegzorghulp hebben zij de kinderen een stabiele en veilige omgeving gegeven. Daarnaast is Netty al vele jaren organist, sinds 1992 bij Woonzorgcentrum De Mantel in Voorburg, sinds 1997 bij de oecumenische dienst in het HagaZiekenhuis en enkele jaren geleden kwam zij het team van organisten van De Lichtbron versterken.

“We zagen het niet aankomen”, aldus Leon in het AD. “We doen het werk natuurlijk ook niet voor een lintje, maar we waren aangenaam verrast.”

“We wilden het al langer, maar we zijn ermee begonnen toen onze eerste dochter net was geboren”, vertelt Netty. “Het wordt een manier van leven.” Met twee kinderen, een aantal pleegkinderen - soms meerdere tegelijkertijd - was het druk in huize Blansjaar. “Onze kinderen wisten niet beter.” Ook nu nog staat de deur van het echtpaar open. “We hebben nog één pleegdochter van 18 hier wonen, met haar eigen kindje”, vertelt Netty.

Netty en Leon: van harte gefeliciteerd!



Vooruitkijken naar Pinksteren

Op 23 mei gaan we Pinksteren, het ‘Feest van de Geest’, vieren, waar ook! Landelijk is er allerlei materiaal, maar ik vind het mooier als wijzelf uit Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld materiaal voor de Pinksterdienst verzamelen. Daarom wil ik u vragen om een foto te maken van wat u bij Pinksteren 2021 vindt passen. Wilt u die foto met toelichting per e-mail naar mij zenden uiterlijk op 16 mei. Als u graag wilt meedoen, maar het op deze manier niet lukt, belt u dan iemand van de Taakgroep Eredienst, zij helpen u graag.

Laat uw creatieve geest werken: een foto van een duif is een verwijzing naar de heilige Geest; een vlammetje van een kaars verwijst naar het Pinkstervuur; rood is de liturgische kleur voor Pinksteren, dus elk rood voorwerp kan een inspiratiebron zijn; een afbeelding van het ‘Onze Vader’ of van een (kinder)Bijbel is ook passend. Kortom: alles wat u inspirerend vindt, is van harte welkom.

De heilige Geest heeft immers ook de naam van Inspirator.

In de Pinksterdienst tonen we alle foto’s en laten we de toelichting horen. Zo willen we elkaar inspireren, want de kerk, dat zijn we samen en dat wordt op deze manier zichtbaar en hoorbaar.

Graag laat ik me verrassen door alle foto’s en toelichtingen.

Mijn kledingsuggestie voor Pinksteren is in elk geval een rode accessoire.

Ds. Marjan Zebregs

Wie wil er nu nog ouderling of diaken worden?

Je hoeft niet een speciaal mens te zijn met een uitzonderlijk geloof, om ouderling of diaken te kunnen worden. Een ouderling/diaken is een doodgewoon gemeentelid met goede en soms minder goede eigenschappen. Wel is hij/zij een gemeentelid met een bijzondere opdracht. Door het geloof, dat ons allemaal bindt, zal de ouderling een luisterend oor hebben voor gemeenteleden. Maar ook de ouderling of diaken heeft geen antwoord op alle gebeurtenissen en vragen.

Ook heeft niet iedereen dezelfde gaven of evenveel tijd voor het kerkenwerk. Laat dat geen rem zijn om te laten zien dat je om de kerk geeft. Voor alle ouderlingen en diakenen geldt, dat je in dit werk er niet alleen voor staat. Het kan en mag gezamenlijk worden gedaan.

Nieuwe ouderlingen en diakenen krijgen de kans om zich in het werk te verdiepen via trainingen. Ook is er een wekelijks informatiebulletin van de PKN

waarin actuele vraagstukken worden beschreven. Vaak voorzien van ideeën uit andere gemeenten. Misschien vind je het fijner om een tijdje samen met een

ouderling of diaken mee te lopen voordat je zelfstandig op pad gaat. Ook dat is mogelijk.

In de vergaderingen en gevoed door toerustingsinformatie kan er doorgesproken worden over nieuwe ontwikkelingen in onze manier van kerk-zijn. Voor onze plaatselijke gebruiken is er een handleiding gemaakt.

Tenslotte: durven we te geloven dat het ambt betekent: God roept juist mij, kwetsbaar, beperkt beschikbaar mens in zijn dienst, in de kerk die niet van gisteren is, maar van vandaag?

Harmke Verkerk

Kerkdiensten blijven nog digitaal

Tijdens de persconferentie op dinsdag 20 april jl. is bekendgemaakt dat het kabinet besloten heeft om de eerste voorzichtige stap te zetten in het openingsplan met ingang van woensdag 28 april

Zoals u in de media heeft kunnen lezen heeft een delegatie van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) met minister Grapperhaus overleg gevoerd wat deze versoepeling voor de aangesloten kerkgemeenschappen kan betekenen.

Dit overleg geeft ruimte om, onder voorwaarden, met dertig mensen bijeen te komen. De minister vraagt de kerken uitdrukkelijk om heel terughoudend om te gaan met deze versoepeling.

Zoals ook in de routekaart kerken staat vermeld, blijft het aanbeveling verdienen om de eredienst digitaal te blijven aanbieden. Dit past ook in de kwetsbare situatie waarin we ons nog bevinden.

De kerkenraad van De Lichtbron blijft dan ook bij het genomen besluit om de kerk nog niet open te stellen voor kerkgangers. Dit in afwachting van een duidelijk zichtbare verbetering van de landelijke cijfers van de besmettingen.

Harmke Verkerk

Uit de kerkenraad

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op maandag 19 april 2021

Na de opening door ds. M. Zebregs met een gedicht van A. Bronswijk en een uitleg over de inhoud is er een welkom aan allen door de voorzitter. In het bijzonder aan de nieuwe diaken Peter de Jongh.

Als eerste onderwerp komt de bezetting van de ambtsdragers ter sprake. Dit is een punt van zorg. Van meerdere ouderlingen en diakenen is de termijn van 4 jaar, of een veelvoud daarvan, verstreken. Gelukkig willen zij zich, voorlopig nog, beschikbaar stellen voor hun taak. Er wordt een plan van aanpak opgesteld.

- De proef om de mededelingen na de preek te doen wordt teruggedraaid.
- Het studieverlof van onze predikant wordt doorgeschoven naar volgend jaar.
- De uitslag van de enquête over de onlinediensten is bekend en wordt eerst in de taakgroep Eredienst besproken.
- Na een uitgebreid overleg om weer personen toe te laten tot de eredienst neemt de kerkenraad het besluit om hiermee nog te wachten tot de besmettingsrisico's aanvaardbaar zijn.

- Ook de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag is alleen online te volgen.
- Het financieel jaaroverzicht 2020 van onze gemeente wordt besproken. Een groot gevoel van dankbaarheid overheerst. Ondanks het feit dat de kerk een groot deel van het jaar gesloten was is er een positief resultaat te melden.
- De financiële jaarstukken van de Diaconie over 2020 laten ook een positief eindresultaat zien. Het is verheugend te zien dat kerkgangers de aangedragen

goede doelen blijven steunen via een bank-overschrijving. De Diaconie kon zo aan haar verplichtingen voor o.a. Moldavië voldoen.

Beide jaaroverzichten zijn goedgekeurd door de Kascontrole-commissie.

Als de situatie het toelaat komt er eind mei een gemeente-vergadering.

- De eredienst op 26 december wordt in overleg met de taakgroep Eredienst ingevuld.

- In juli komt er een drempeldienst voor kinderen die de basisschool verlaten.

- De pastorale ouderlingen noemen enkele namen van mensen die momenteel extra aandacht nodig hebben.

- Ds. M. Zebregs heeft contact met mensen uit de 20+ groep die door ds. Jantine van Iersel opgestart is. Er is een wandelactiviteit gepland.

Na het Censura Morum sluit Jan om 21.30 uur de vergadering met een gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Uit de pastorie

In het Hebreeuws betekent één woord zowel 'geloven' als 'vertrouwen'.

In deze weken zie ik 'leren vertrouwen' in een heel nieuwe context, namelijk in die van onze asielhond Maya, die nu drie weken bij ons is. Hoe leer ik Maya dat ze mag vertrouwen dat ze rustig (en stil) kan gaan slapen, omdat ik na het 'Welterusten', de volgende ochtend weer 'gewoon' beneden komen? Hoe leer ik Maya te vertrouwen op mijn oordeel dat de mensen, die bij ons in de tuin werken om ons een tafeltennisruimte te geven, helemaal te vertrouwen zijn? Hoe leer ik Maya zelfvertrouwen in haar omgang met de vele honden, die zij in het park ontmoet?

Deels is er de theorie uit de boeken of uit televisieprogramma's. Deels is het uitproberen wat werkt. Deels is er hulp van derden. Zoals 'de baas' van drie honden, waarvoor Maya bang leek te zijn. Zijn opmerking - 'Zo bevestig je je hond in haar angst' met uitleg over wat ik beter kon doen dan met mijn hond weglopen - hielp Maya in het contact met zijn honden, die zeer goed waren opgevoed en Maya de ruimte boden, die onze hond nodig had.

Het vertrouwen om los te laten heeft voor mij een nieuwe dimensie gekregen, vooral bij het los laten lopen van Maya op het veldje voor de pastorie.

Wat geeft mij vertrouwen dat ik rustig kan gaan slapen?

Wat geeft mij vertrouwen in anderen?

Hoe bouw ik zelfvertrouwen op?

Wie vertrouw ik de sleutel van mijn huis en mijn hart toe?

Ik denk aan een uitspraak van een prostituee: 'Ik vertrouw geen enkele man, behalve Jezus'. Ik wens u veel geloof en vertrouwen!

Ds. Marjan Zebregs

Van de diaconie: vastenkalender tieners

De tieners hebben hun best gedaan met de opdrachten van de vastenkalender.

Er is in totaal 25 euro opgehaald en overgemaakt aan de Diaconie. Lia verdubbelt het bedrag, namens de Diaconie, tot 50 euro.

We steunen als gemeente een jeugdgoal in Moldavië, dus jullie geld komt terecht bij leeftijdgenoten.

Bedankt voor jullie inzet.....

groetjes vanuit de diaconie, Ellen Ouwehand.

De digitale pen

Wat was ik vorige week woensdag blij verrast en vereerd met het verzoek van Monica Alblas om de digitale pen van deze week te verzorgen. Na een fijn

gesprek over de kerk, de gemeente, onze gezinnen en de bubbels waar we in leven begon ik in mijn hoofd aan dit verhaal. Maar ja, waar begin je? In meer dan een jaar leven met Corona en alles wat daar bij komt kijken is dat nog niet zo makkelijk.

Daarom begin ik maar bij de bubbel en het gezin. We hebben tot nu toe het geluk dat wijzelf en de mensen die het dichtst bij ons staan er niet door getroffen zijn. Gezondheid is toch één van de belangrijkste dingen. Ook het werk en de school van de kinderen gaat -met regelmatig thuisonderwijs- gewoon door. Op school is het wel iedere keer spannend als er een besmetting is. We zijn iedere keer weer blij als we horen van een negatieve uitslag, want de kinderen worden regelmatig getest. We leven dan allemaal met elkaar mee.

Er vinden ook op school veel aanpassingen plaats. Niet alles kan gevierd en gedaan worden zoals wij dat gewend zijn. Met Kerst en Pasen was er geen bezoek mogelijk aan de kerk. Maar de vieringen waren er niet minder door. Alles werd in eigen klassenbubbels gevierd. Kaarsen werden aangestoken, er werd gezongen en gebeden. Als juf zijnde vind ik dit waardevolle momenten.

In onze vrije tijd wandelen we graag door onze eigen wijk, het Wateringse Veld, maar het Westland wordt door ons ook niet overgeslagen. Via de Bovendijk en de Heulweg maken we een mooi rondje waarbij we dan ook de aankoop van tomaten en eventuele andere groente niet overslaan. En natuurlijk komen we regelmatig gemeenteleden tegen waar dan een fijn gesprek uit voortkomt. Zo blijven we toch een beetje van de mensen op de hoogte.

De digitale pen wordt doorgegeven aan Harmke Verkerk.
Een hartelijke groet voor iedereen,
Petra Demper

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06) 28103371

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.