

Nieuwsbrief De Lichtbron 18-25 juni 2021



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 20 juni 9.30 uur ds. Geke de Haan, De Lier

Collecten: 1. Kerk in Actie: noodhulp opvang vluchtelingen in Griekenland 2. Kerk

Komende diensten

27 juni 9.30 uur ds. Christiaan Donner, Den Haag

4 juli 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Drempeldienst

Bij de dienst van 20 juni

Zondag 20 juni is het de Wereldvluchtelingendag.

Vandaar dat deze dienst in het teken staat van vluchtelingen en vreemdelingen.

Veelvuldig wordt in het Oude Testament opgeroepen te zorgen voor de wees, de weduwe en de vreemdeling die bij u woont.

In het NT is één van de zeven barmhartigheden, die Jezus in Matteus 25 noemt: *de vreemdelingen bij u op te nemen....!* Ja, christenen worden zelf 'vreemdelingen' genoemd.

Allen, thuis en in de kerk een gezegende dienst gewenst!

Ingetogen zingen

Zoals u wellicht gehoord heeft komt er enige vrijheid om in de kerk te zingen.

Het advies van de PKN is om dit ingetogen te doen en te beperken tot het laatste lied. De andere liederen worden gezongen door onze voorzangers of via de beamer beluisterd.

De kerkenraad vindt dit een verheugend begin van de op handen zijnde verdergaande versoepelingen.

De andere maatregelen om elkaar en uzelf te beschermen, zoals afstand houden binnen en buiten de kerk, moeten nog steeds serieus genomen worden.

Van de diaconie

Dank u wel!

De inzamelingsactie en de collecteopbrengst voor de Voedselbank Westland is goed verlopen.

Hartelijk dank voor uw bijdragen! De diaconie heeft een prachtig pakket levensmiddelen en een mooie collecteopbrengst kunnen doneren aan de Voedselbank Westland.



Zondag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. We zullen hierbij in de dienst aandacht besteden aan de vluchtelingenopvang in Griekenland en het vluchtelingenwerk in Westland. De eerste inzameling van gaven is bestemd voor Kerk in Actie: Noodhulp Griekenland Opvang Vluchtelingen.



Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures. Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.

Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten

wereldwijd. Geef aan de collecte of stort aan uw diaconie o.v.v. vluchtelingenwerk.

Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?

De tweede collecte is voor de kerk.

Wilt u meer informatie, dan kunt u die vinden op www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos en in de hal van de kerk. U vindt hier ook de actiebrochures "Op zoek naar veiligheid" met informatie en gebeden en relevante bijbelteksten.

Want de bijbel staat vol met verhalen over vluchtelingen en vreemdelingen. Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen. Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en machteloos... We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin. Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken. Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.

Gemeentevergadering

Op donderdag 24 juni wordt een gemeenteavond gehouden over onder meer de financiën van onze kerk en de diaconie. Na de financiële zaken worden de aanbevelingen van de taakgroep Eredienst inzake de enquête over de onlinediensten besproken. Een vraag zoals: 'Ziet u de eredienst als hart van de gemeente' gaat ons allen aan en opent kansen om op een andere manier het geloof uit te dragen.

Denk mee over het functioneren van uw gemeente en laat uw stem horen!

De vergadering vindt plaats in de kerkzaal zodat iedereen op voldoende afstand van elkaar kan zitten.

De aanvang is om 19.30 uur.

De digitale pen

Wat houd je bezig in deze tijd waarin we elkaar nauwelijks meer spreken of zien. Hoe beleef jij deze corona tijd? Lia van Ooijen-Leerdam vroeg mij de digitale pen van haar aan te nemen.

Sinds een jaar zit ik om de paar weken in de kerk om de beamer te bedienen. In de periode dat er geen kerkgang mogelijk was was dat akelig kil. Om een kerkdienst uit te kunnen zenden zijn alleen een voorganger, diaken en ouderling van dienst, koster, organist en beamerbediener aanwezig. Iedereen draagt daarbij een mondkapje en houdt afstand totdat hij heeft plaatsgenomen in de zaal. Er wordt weinig gedeeld en na de dienst is iedereen snel weer weg.

Eigenlijk is dat wat ik het meeste mis, de interactie tussen gelijk gestemden. Het maakt niet uit of dat is om na te praten over het thema van de dienst of om even te vragen hoe het met iemand gaat.

Nu het alweer een aantal weken lekker zomers weer is en we lekker zonder jas naar buiten kunnen en veel kwetsbare mensen zijn ingeënt gaat alles steeds meer lijken op het leven van voor Corona. Dat heeft voor- en nadelen. Zo gold voor mij vanaf half maart vorig jaar "Werk thuis, alleen als dat echt niet anders kan". De keren dat ik fysiek aanwezig was zijn op één hand te tellen. En dat was eigenlijk niet eens zo erg. De kantoortuin heb ik absoluut niet gemist, mijn collega's wel. Inmiddels is dat veranderd, omdat ik vorig maand van baan ben veranderd. Nu ben ik blij dat ik op locatie kan worden ingewerkt, want met nog onbekende collega's, computerprogramma's en kennis van de bedrijfscultuur is thuiswerken best wel een uitdaging. Ik ben blij met de overstap, maar afscheid nemen na 20 jaar in deze tijd was bizar. Geen receptie of etentje, wel veel telefoontjes en collega's die je 1-op-1 nog even willen spreken. Dat komt misschien nog wel meer binnen dan een speech van je leidinggevende.

Ondertussen verheug ik me op de zomervakantie die voor de deur staat. Ik hoop dat Quinty nog een mooie drempeldienst mag meemaken voordat de afzwaait bij de kindernevendienst en officieel een brugpieper wordt. Als het meezit gaan we twee weken naar Duitsland, maar daarvoor moeten de cijfers nog een beetje beter zijn. Nu zou dat betekenen dat we de kinderen voor vertrek en iedere 72 uur moeten laten testen en dan blijf ik liever in Nederland. Gelukkig schiet het vaccineren op en heb ook ik mijn eerste shotje Pfizer in mijn lijf.

Met een zomerse groet geef ik de digitale pen door aan Sander van Hulst.

Uit de pastorie

Voor het eerst sinds mijn intrede op 11 oktober vorig jaar was ik twee weken uit de pastorie. We hebben een ontspannen vakantie gehad met mooi weer. Ik vond het fijn afgelopen zondag weer hier naar de kerk te kunnen gaan en na afloop enkele mensen te spreken. Dat ik er echt uit was geweest, bleek wel omdat ik een paar namen niet meer wist.

Afgelopen maandag was er kleine kerkenraad en ook dat voelde als thuiskomen. Extra mooi is dat de corona ontwikkelingen nu zo zijn dat er echt veilig meer mogelijk is/wordt. Daarom dit jaar geen lange zomertijd, waar het kerkelijk leven wat stil ligt met uitzondering van de eredienst, maar de start van een periode van doordeweekse activiteiten. In de bijlage bij deze Nieuwsbrief leest u daar meer over.

Ik hoop dat we als geloofsgemeenschap van 'De Lichtbron' de komende maanden net zo hard mogen groeien in de onderlinge ontmoeting als het gras in onze tuin groeide tijdens onze vakantie.

Actie 'Hart onder de riem'

De Rijswijkse predikant Sifra Baayen, een studiegenoot van mij, bedacht onderstaande actie en nodigt andere protestantse gemeenten uit om zich aan te sluiten. Daar geef ik graag gehoor aan.

"Mussen kosten bijna niets, je hebt er al twee voor een paar cent. Toch valt er dankzij de macht van God, jullie Vader, geen mus zomaar dood op de grond." (Mattheus H10, vers 29 uit de Bijbel in Gewone Taal)

Mensen in de ziekenhuizen hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt. Ze kregen de derde golf coronapatiënten te verwerken en velen liepen echt op hun tenen om alle spoedeisende zorg te verzorgen of konden het niet meer aan.

Nu de derde(!) golf grotendeels achter de rug lijkt, ligt er nog een grote opdracht om alle achterstallige zorg te doen en willen de harde werkers graag bijkomen van hun harde werk.

In de eerste coronagolf werd er geklapt en werd het ziekenhuispersoneel aangemoedigd. Die aanmoediging is nu veel minder en ziekenhuizen krijgen te maken met de frustratie vanuit de samenleving: het duurt al zo lang.

De kerk wil graag een tegengeluid geven. Daarom is het plan om kaartjes met een bemoediging te sturen naar alle mensen werkzaam in het ziekenhuis, zoals in de keuken, de zaal, de operatiekamer, het lab, de IC en de administratie.

Elke tekst die warme betrokkenheid toont is goed. U kunt dit doen als lid van 'De Lichtbron' of alleen met uw (voor)naam.

Doet u mee?

De ziekenhuizen uit de omgeving zijn op de hoogte en kijken naar onze kaartjes uit.

U kunt een kaartje schrijven naar de onderstaande adressen.

* Reinier de Graaf ziekenhuis Delft - Reinier de Graaf Ziekenhuis t.n.v. personeelszaken, Reinier de Graafweg 5, 2625 AD Delft

* Antoniushove Leidschendam-Voorburg - HMC Antoniushove t.n.v. receptie, Burg. Banninglaan 1, 2262 BA Leidschendam

* Westeinde in Den Haag - HMC Westeinde t.n.v. personeelszaken, Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag

* Haga Ziekenhuis in Den Haag -Haga Ziekenhuis t.n.v. P/O Anita Krommenhoek, Els Borst Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag

Ds. Marjan Zebregs

Uit de Protestantse Kerk

De generale synode is het hoogste orgaan van de Protestantse Kerk. Twee keer per jaar vergadert ze. De leden van de generale synode komen uit alle delen van het land, uit alle ambten en uit alle geloofsovertuigingen, die de Protestantse Kerk rijk is. Uit de vergadering van juni 2021 twee berichten.

Ruimere invulling 'Dienaar des Woords'

De generale synode heeft besloten dat het in de toekomst mogelijk is dat kerkelijk werkers onder nader te bepalen voorwaarden het Woord en de sacramenten gaan bedienen. Over de concrete invulling hiervan neemt de generale synode later een besluit.

Dit besluit was nodig, omdat het voor een groeiend aantal gemeenten (financieel) niet mogelijk is om een 'eigen' predikant te hebben, bijvoorbeeld pioniersgemeenten of gemeenten met een klein ledental. Die geloofsgemeenschappen hebben wel behoefte om het Heilig Avondmaal te vieren met de 'eigen' bekende en vertrouwde voorganger en ook om voor de Doop geen predikant van buiten de geloofsgemeenschap te moeten vragen.)

Herbenoeming ds. René de Reuver als scriba

In zijn volgende ambtstermijn van vijf jaar neemt ds. De Reuver het Magnificat -de lofzang van Maria als 'focus en ijkpunt'. "Maria zingt haar lied als antwoord op de roeping om op heel pregnante wijze daar te zijn waar Jezus is: als moeder. Deze roep bepaalt haar verdere leven. Maria verwoordt de gestalte van de kerk: je laten roepen, je beschikbaar stellen, hoe dwaas het wellicht ook lijkt." (MZ)

Uit de Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Nederland heeft onlangs unaniem ingestemd met het verzoek van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) om gezamenlijk toe te treden als geassocieerd lid. Het lidmaatschap wordt effectief vanaf 1 juni 2021.

De Raad van Kerken werd in 1968 opgericht en zal met de toetreding van het gezamenlijk kerkverband van NGK en GKv uit 19 kerken en kerkgenootschappen bestaan, waarvan vijf geassocieerd lid zijn. Associés kunnen meespreken over alle onderwerpen, maar hebben geen stemrecht. (MZ)

Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- Wie kerkgang aanziet voor het volgen van Jezus, probeert een vijfgangendiner te eten uit een eierdopje.
- Zolang Gods Koninkrijk is onderverdeeld in koninkrijkjes, is er geen Koninkrijk.

Agenda

24 juni 19.30 uur Gemeentevergadering in De Lichtbron

In de zomermaanden juli en augustus komt de Nieuwsbrief 1x per 2 weken: 9 juli, 23 juli, 6 augustus en 20 augustus.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

