



De Lichtbron

Protestantse Gemeente

Kerkdienst

Zondag 27 juni 9.30 uur ds. Christiaan Donner
Collecten: 1. Eva Demaya stichting 2. Kerk

Komende diensten

4 juli 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Drempeldienst
11 juli 9.30 uur prop. Nienke de Ronde, Delft

Bij de dienst van 27 juni

Bij de twee afgelopen zondagen legde het oecumenische leesrooster ons Johannes 4 voor. Het aangrijpende verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw. Op www.kerkomroep zie ik dat degenen die bij jullie voorgingen dat rooster niet hebben gevolgd, dus ik voel me vrij om dit verhaal a.s. zondag wél in het middelpunt te zetten. Hebt u/ heb jij nog iets meegekregen van vorige week zondag, 20 juni, van de Wake voor de vluchteling (o.a in de Bethelkapel, Den Haag, 24 uur doorgaande vieringen)? Daar was het thema 'Ontmoeting verandert'.

Wel, hier komen twee mensen op de vlucht - twee buitenstaanders, twee vreemden voor elkaar die niet eens met elkaar mógen omgaan - tot een ontmoeting, die hen beiden verandert. Alsof zij ieder voor zich vrij worden.

Rembrandt heeft in alle fasen van zijn leven deze ontmoeting afgebeeld. Die etsen, een tekening en schilderijen gaan we zondag zien. Ook Rembrandt verandert, door deze ontmoeting.

Ds. Christiaan Donner

Meer versoepelingen in de kerkdienst

Waar we lang op gewacht hebben is vanaf zondag 27 juni weer mogelijk. Na overleg met de overheid neemt de PKN het advies over dat de gemeente weer naar hartenlust mag meezingen. Eindelijk kunnen we onze lof en eer weer gezamenlijk laten horen. Een reden tot grote dankbaarheid.

Een tweede punt van de versoepelingen is de mogelijkheid om weer koffie te drinken na afloop van de kerkdienst. Dit kan onder de strikte voorwaarden van 1,5 meter afstand. In de zijzaal staan 4 x 4 stoelen opgesteld. De koffie/thee wordt aan tafel ingeschonken, zodat iedereen kan blijven zitten. Ook wordt er koffie in de kerkzaal geserveerd en kunt u van het voorplein gebruikmaken. Aan de balie wordt geen koffie geschonken om groepsvorming te voorkomen.

Een derde punt gaat over het grotendeels vervallen van de mondkapjesplicht. Maar waar de plicht vervalt, moet het gezond verstand regeren. Vindt u zelf dat de 1,5 meter afstand niet haalbaar is, wees dan verstandig en gebruik alsnog het mondkapje.

Als we ons met elkaar houden aan de basisregels van afstand houden, handen wassen en thuis blijven bij klachten voorkomen we nieuwe besmettingen. Laten we met elkaar waakzaam blijven voor ieders gezondheid.

Harmke Verkerk

Van de diaconie



Eva Demaya zet zich in voor goede gezondheidszorg in Malawi. Met steun van mensen is een Centrum gebouwd die inmiddels een belangrijke regionale functie heeft. Eva Demaya werkt op een aantal gebieden zoals gezondheidszorg, vaccinatieprogramma's, voorlichting voor gezinsplanning, zorg voor weeskinderen waarbij scholing en beroepsopleidingen worden georganiseerd en er is aandacht voor sport en spel.

Uit de Nieuwsbrief

Opnieuw beperkingen door Covid. Zoals bijna overal in de wereld, domineert de Covid-19 uitbraak het leven van de bevolking van Malawi. In tegenstelling tot Europa en andere delen van de westers wereld hebben Malawi en andere landen ten zuiden van de Sahara pas vrij recent te maken met de volle impact van de pandemie. De sterke verheviging heeft te maken met de snelle ontwikkeling van de Zuid Afrikaanse variant van het virus, die besmettelijker is dat het oorspronkelijke virus. De verspreiding van de nieuwe variant is versneld door de terugkeer van talloze Malawiaanse arbeiders die in Zuid Afrika werkten en die na de uitbraak daar en de draconische maatregelen die daarop volgden, hun werk kwijtraakten en gedwongen terugkeerden naar hun dorpen in Malawi.

Gezondheidszorg

Sinds de sterke stijging van het aantal Covid-19 besmettingen zijn in de kliniek de maatregelen tegen de risico's verscherpt. Kliniekarts Mr. Kaunda en zijn staf beschikken over voldoende beschermende middelen om hun patiënten zo veilig mogelijk te kunnen behandelen. Patiënten worden geïnstrueerd om door gebruik van desinfecteringsmiddelen, afstand houden en mondkapjes de risico's te verkleinen. In de kliniek is het onverminderd druk.



Veel aandacht voor bescherming tegen Covid in de kliniek

Uw steun blijft nodig

De verhalen laten ons opnieuw voelen dat het in Malawi zwaar is om te leven met de gevolgen van de pandemie, waar gezondheidszorg en sociale contacten net als in Nederland sterk onder druk staan, maar hulpmiddelen zoals testen

en vaccins op zich laten wachten en de overheid geen middelen heeft voor economische steun of hulp aan het onderwijs.

Helpt u mee

Wij willen met de collecte het werk van Eva Demaya steunen.

Geef in de collecte,
of als u niet naar de kerkdienst kunt komen maak uw bijdrage over aan
Stichting Eva Demaya NL90 RABO 0142 2365 19
Of, **aan uw diaconie De Lichtbron NL90 RABO 0368100049 t.n.v. Diaconie/ZWO Protestantse Gemeente onder vermelding van Eva Demaya. De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift wordt overgemaakt.**

Op zondag **4 juli 2021** is de eerste collecte voor Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat.

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangkaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra



welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Wilt u meer lezen? kerkinactie.nl/vakantietas

Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken?

De tweede collecte is voor het Jeugd- en Catechisatiewerk van onze kerk.

Diaconie/ZWO De Lichtbron

Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49

T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente

O.v.v. Actie Vakantietas

Uit de pastorie

Het hoge tempo waarin de coronamaatregelen worden versoepeld, vind ik net zo wennen als het tempo waarmee ze werden ingevoerd. Eerder vroeg ik me vaak af of een maatregel niet te laat werd ingevoerd. Nu vraag ik me af of de versoepelingen niet te snel gaan. Extra vreemd voelt het dat velen nu beide vaccinaties hebben gehad (of die ene, waarbij één prik volstaat), terwijl ik op mijn tweede prik moet wachten tot 4 augustus, omdat mijn geboortjaar Astra-Zeneca kreeg met een lange tijd tussen beide vaccinaties.

Ik zie in de reacties op het coronabeleid een gelijkenis met een slecht spelend nationaal voetbal elftal: er zijn evenveel mensen die weten hoe het beter moet, als er volwassen Nederlanders zijn. Voorlopig doet Nederland het goed op het EK. Laten we hopen dat het coronabeleid ook zo goed uitpakt.

Ik geniet van de vele activiteiten van gemeente-zijn, die nu weer mogelijk zijn

of zeer binnenkort mogelijk worden. Samenkomen in de kerk of elders geeft veel meer inspiratie en verbondenheid dan ieder apart geloven en Jezus naleven.

Als u denkt: nu wil ik wel graag dat de dominee een keer bij mij op bezoek komt, geeft u mij gerust een berichtje. Ook - of misschien wel juist - als er niets bijzonders aan de hand is.

Graag tot ziens en tot horens!

Ds. Marjan Zebregs

Uit de Raad van Kerken

Op 17 mei 2011 onderschreven alle destijds bij de Raad van Kerken in Nederland aangesloten kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken de *Kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen*. Nu, tien jaar verder, onderstrepen alle leden en associés van de Raad deze Verklaring opnieuw.

Het doet ons pijn te constateren dat de Verklaring nog even actueel is als in 2011. Om die reden brengen wij de Verklaring opnieuw onder de aandacht van de kerken en roepen deze op om:

- zich in te zetten om aan homoseksuelen in kerk en samenleving een veilige plek te bieden
- elk geweld tegen homoseksuelen tegen te gaan
- ruimte te scheppen voor gesprek en dialoog over seksualiteit

Uit de Verklaring van 2011:

“We willen ons op alle mogelijke manieren ervoor inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen. We roepen gelovigen in onze kerken op geen voeding te geven aan enige vorm van geweld tegen homoseksuelen. Kerken willen, naar het voorbeeld van Christus, ruimte bieden voor ontmoeting. Zij willen een veilige plaats zijn voor iedereen, ook voor homoseksuelen.

We roepen iedereen op om op hun eigen plaats in de maatschappij een omgeving te bieden waar homoseksuelen zich veilig voelen en zo ook bij te dragen aan een veilig klimaat in onze samenleving.

We willen ons ervoor inzetten om ook in onze internationale kerkelijke contacten en in onze contacten met vertegenwoordigers van andere religies homofobie, homovijandigheid, homohaat en geweld tegen homoseksuelen te bestrijden.”

Geïnspireerd door de 95 stellingen van Maarten Luther

Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie heeft de Protestantse Kerk Rikkert Zuiderveld gevraagd om '95 Speldenprikken' te maken. De speldenprikken zijn bedoeld als een mengeling van prikkeling, herkenning, mildheid en zelfspot.

- Van veel mensen mag God wel bestaan, zolang Hij zich niet met ethische kwesties bemoeit.
- Ook nieuwe wijn zit op den duur in oude zakken.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06) 28103371

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, tel. 0174-294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, tel. 0174-294720, boskerfriso@gmail.com
www.protestantsekerk-delichtbron.nl

**In de zomermaanden juli en augustus komt de Nieuwsbrief 1 x per 2 weken:
9 juli, 23 juli, 6 augustus, 20 augustus**

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.