

Nieuwsbrief De Lichtbron 9 t/m 23 juli



Kerkdiensten

Zondag 11 juli 9.30 uur prop. Nienke de Ronde, Delft
Collecten: 1. De Zonnebloem Kwintshuil 2. Kerk.

Zondag 18 juli 9.30 uur ds. Marjan Zebregs
Collecten: 1. Stichting Avavieren 2. Kerk

Komende diensten

25 juli 9.30 uur prop. Geerco Deij, Amsterdam
1 augustus 9.30 uur dr. Mariecke van den Berg, Utrecht

Bij de dienst van 11 juli

Vandaag ontmoeten wij God en elkaar rondom het gebed, en in het bijzonder het Onze Vader. Woorden die je misschien al wel eindeloos vaak gebeden hebt, en die je gedachteloos kunt opzeggen. Maar wat bid je eigenlijk als je deze woorden uitspreekt? Wat vraag je daarmee van God? En: wat vraagt God daarmee van jou? Hierover meer in de verkondiging.

Nienke de Ronde

Bij de dienst van 18 juli

Deze zondag wil ik de brief van Judas overdenken. Waarschijnlijk denkt u als eerste aan Judas, de leerling van Jezus, die Jezus heeft verraden, maar de schrijver van deze brief presenteert zich als Judas, de broer van Jezus. Wat heeft deze brief ons vandaag te zeggen? Als u uw gedachten met mij wil delen, dan bent u van harte welkom; (ruim) voor en na de dienst.

Ds. Marjan Zebregs

Uit de pastorie

Op 7 juli kreeg ik het mooie bericht: 'De schuur is klaar'. Ik ben blij met hoe diverse vrijwilligers van de kerk zich hebben ingezet om deze opberg- en tafeltennisruimte voor ons te realiseren. Mijn werkkamer oogt weer een stuk professioneler nu de opgeklapte tafeltennistafel er uit is en het rek met alle tassen ed. weer in de schuur staat.

In mijn werkkamer kan ik nu weer gemakkelijk naar al mijn boeken (twee rijen diep) kijken, die vorig jaar daar nauwelijks geordend zijn neergezet. Ook de losse kast kan ik opnieuw gaan inrichten. Nu is het de tijd om te beslissen wat weg kan en wat bewaard moet worden en op welke plaats.

Deze oplevering van de schuur/sporthal kent een passende timing: op 8 juli is het precies een jaar geleden dat 'De Lichtbron' 'ja' tegen mij zei op een gemeenteavond. Ik ben daar dagelijks blij mee! Een bijzonder en uniek cadeau voor één jaar verbintenis!

Ds. Marjan Zebregs

ZOMERUITNODIGING 16 T/M 31 JULI 2021

Vaak is de zomer de tijd dat veel vaste activiteiten stilliggen en in september weer starten.

Vanwege corona zijn er dit jaar nauwelijks vaste activiteiten geweest. Des te meer reden om nu te starten met deels nieuwe vaste activiteiten en deels nieuwe zomeractiviteiten.

Alle activiteiten zijn zowel overdag als in de avond of in het weekend gepland, zodat de tijd of de dag geen belemmering hoeft te vormen als u bijvoorbeeld een vijfdaagse werkweek heeft

Voor alle activiteiten geldt: het gaat alleen door als het binnen de algemene coronamaatregelen en adviezen kan en mag.



Voor in de zomer: Op de koffie/thee in de tuin van de pastorie *Bij regen slaan we over.*

Maandagmorgen 19 juli van half 11 tot half 12 bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in mijn (nog niet ingerichte) tuin. Ingang kan weer direct de tuin in. Waarschijnlijk staat de tafeltennistafel klaar voor gebruik. Het gaat om een informeel samenzijn, ongeacht of u er de vorige keer was en hoe goed of niet goed u mij kent.

De eerste keer was zeer geanimeerd.

Maandagavond 26 juli van half acht tot half 9 hoop ik op de eerste koffie/thee drinkers in de avond.

Voor in de zomer: wandeling met nazit *Bij regen slaan we over.*

Wandelen in duo's of drietallen met een aantal vragen als gespreksstof voor onderweg.

Verzamelen om 3 uur, om 4 uur korte samenkomst in de kerkzaal en daarna koffie of thee.

Tussen 3 en 4 blijft de kerk open. Dus als u denkt dat u aan de wandeling heen en terug naar de kerk genoeg heeft, dan kunt u in de kerk zitten om daar over de vragen te praten (of over iets anders). U bent elke week welkom of af en toe of één keer.

Zaterdagmiddag 17 juli van 3 uur tot half 5 over een werk van barmhartigheid

Zaterdagmiddag 24 juli van 3 uur tot half 5 over een ander werk van barmhartigheid

Nieuwe activiteit: jarige gemeenteleden ontmoeten

Of het je 5^{de} verjaardag is, je 50^{ste} of je 85^{ste}, je bent van harte welkom samen met je moeder, je man of je schoondochter of wie je ook vraagt! Er is wat lekkers om te eten en te drinken. Er kan gesjoeld worden of (in de tuin van de pastorie) getafeltenist. Of delen wat u op uw verjaardag gegeten heeft of welk gespreksonderwerp ook. Met hulp van de ledenadministrateur, zal ik jullie en u persoonlijk uitnodigen.

Woensdagmiddag 21 juli van 3 uur tot half 5

Uit de Raad van Kerken

Het kabinet Rutte III heeft een Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020 (dat was aan mij voorbij \gegaan). Eén van de punten van dat plan is een boek van de Raad van Kerken en 'In Vrijheid Verbonden' over de vraag: 'Vormen godsdienst en levensbeschouwing een belemmering voor mensenrechten of is geloof een aanjager van menswaardigheid?' De titel van het boek is:

'Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland. De bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities in Nederland'. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft het voorwoord geschreven.

Het boek is geschreven vanuit het perspectief van meerdere levensbeschouwelijke tradities: Jodendom, Christendom, Islam, Humanisme, Boeddhisme en Hindoeïsme.

Gelovigen beroepen zich op mensenrechten zoals de vrijheid van godsdienst. Anderzijds hebben levensbeschouwingen ook een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te borgen. Slagen zij hierin? Welke dilemma's spelen in de relatie tussen mensenrechten en levensbeschouwing? Hoe zit het met de vrijheid van godsdienst in Nederland? Op wat voor wijze dragen gelovigen en godsdiensten bij aan het veiligstellen van mensenrechten? Deze vragen leiden soms tot felle debatten in de samenleving.

Uitgangspunt van het boek is dat levensbeschouwelijke organisaties, zoals de kerk én burgers allemaal een taak hebben in het opkomen voor mensenrechten. Daarbij gaat het om visies én om praktijken. De levensbeschouwelijke organisaties doen aan kritische zelfreflectie binnen hun eigen traditie. Zij willen de dialoog met elkaar en met de samenleving aangaan over menselijke waardigheid en mensenrechten.

De uitgever van het e-book is de Raad van Kerken, ISBN: 978-90-828323-0-3. *Ik hoop dat ieder op zijn of haar eigen plek regelmatig kritisch nadenkt over zijn eigen woorden en daden en of daar niet een stukje discriminatie of vooroordeel inziet of een 'ons soort mensen' of 'zwart/wit' denken of de vanzelfsprekendheid van het eigen perspectief. (MZ)*

NBG-zomermagazine *Dicht bij de bron*

'De Bijbel vraagt om nieuwsgierigheid en graafwerk', zegt spreker en zangeres Jannica van Barneveld in Dicht bij de bron. Dit gratis magazine van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bevat zomerse inspiratie rondom de Bijbel, zoals een vakantieleesplan, vertaalverhalen en puzzels. Voor kinderen is er een laaggeprijsd zomerdoeboek.



'Zodra je begint te graven in de Bijbel, blijf je nieuwe schatten ontdekken', zo licht Jannica haar bovengenoemde uitspraak in het magazine toe. 'Schatten die je nooit kunt ontdekken als je verwacht dat ze boven de grond liggen.'

Voorproefje

'*Dicht bij de bron* biedt een voorproefje van de NBV21, de verbeterde Nieuwe Bijbelvertaling', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Je krijgt een kijkje achter de schermen en wordt

uitgenodigd om zelf met de bijbeltekst aan de slag te gaan. Ik hoop dat de NBV21 die in oktober verschijnt mensen dichterbij de bron brengt: bij de bronteksten en bij de Bijbel als inspiratiebron.'

Het vakantielesplan bevat bijbelteksten over het thema 'De kracht van Gods woord'. Verder bevat *Dicht bij de bron* een interview met NBV21-projectleider Matthijs de Jong, artikelen over het ontstaan van de Bijbel en over geloof en wetenschap, verhalen van bijbelvertalers, een test, puzzels en citaten. Het magazine is kosteloos aan te vragen bij het NBG. Zolang de voorraad strekt.

Het magazine aanvragen kan via:

<https://formulier.bijbelgenootschap.nl/dichtbijdebron>

Zomerdoeboek voor kinderen

Dit doeboek is bestemd voor denkers, doeners, speurders en knutselaars vanaf 7 jaar. Het boek neemt je mee op reis naar bijbelse bestemmingen: van een spannende tocht over de Nijl naar de grote stad Rome waar Paulus naartoe wil. Kampeer ondertussen met het volk van Israël onderaan de bergen of ga op weg met Psalm 121. Het doeboek is zelfstandig te gebruiken, sluit aan bij kindernevendienstmethode *Bijbel Basics* en kost € 3,95 bij het NBG.

Het *zomerdoeboek* voor kinderen is verkrijgbaar via onze webshop:

<https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbelse-bestemmingen/>



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Van de diaconie

Op **zondag 11 juli** is de eerste collecte bestemd voor de Zonnebloem, afdeling Kwintshoel.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor deze afdeling. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten zij zich in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoefte aan

gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten. Wil je meer weten wat de Zonnebloem Kwintshoek voor jou kan betekenen? Of wil je je aanmelden als deelnemer of als vrijwilliger?



Neem dan contact met Anneke Keehnen op: 0174 - 296 318.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Uw bijdrage is van harte welkom!

Op zondag 18 juli is de eerste collecte een vast doel van uw diaconie: Avavieren, aangepast vakantie vieren. Stichting Avavieren biedt kinderen en volwassenen met een beperking de mogelijkheid om op korte afstand van het strand te verblijven in aangepaste en rolstoelvriendelijke vakantie bungalows op Strandpark Vlugtenburg in 's-Gravenzande. Zodat iedereen kan genieten van de zon, zee en het strand. Stichting Avavieren organiseert in samenwerking met Stichting Wigwam gezinsvakanties voor gezinnen met een kind(eren) met een beperking. Buiten de schoolvakanties zijn deze bungalows uitermate geschikt voor mensen met een beperking. De tweede collecte is voor de kerk. Helpt u mee deze collectes tot een succes te maken?



U kunt uw diaconale gift ook overmaken naar de bankrekening van de diaconie:

Diaconie/ZWO De Lichtbron

Rek.nr. NL90 RABO 0368 1000 49

T.a.v. Diaconie/ZWO Prot. Gemeente

O.v.v. Zonnebloem / Avavieren

De diaconie zorgt er dan voor dat uw gift op de juiste plek terechtkomt.

Van de redactie

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: ds. Marjan Zebregs, predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of (06)28103371.

Scriba: Harmke Verkerk-de Vries, telefoon (0174)294940, arie.harmke.verkerk@gmail.com en Bert Bosker, telefoon (0174)294720, boskerfriso@gmail.com

www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren, donderdag vóór 19.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.

